

Muhittin KORAN

İHTİLÂLİM

2004

SA

2465

1 9 6 1



04SA 2465



Ö N S Ö Z

Yıldırım Orduları Kumandanı, Büyük İhtilâlcı, Millî Mücadele Kahramanı, Türk Orduları Başkumandanı, Müşir Gazi Mustafa Kemâl Paşa Hazretlerinin, Devletimizin ve Cumhuriyetimizin Bânisî eşsiz deha büyük Atatürk'ün yetiştirdiği, inandığı ve güvendiği, Türk İstikbâlinin evlâdı olarak Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmak üzere vazifeye atılmış bulunuyorum.

İhtilâl Türkiye'sinin İhtilâlcisi olarak Milletime açıklarım:

1) Olay : Türk Silâhlı Kuvvetleri, Tarihte eşi görülmemiş, kansız bir ihtilâli kısa zamanda başarmıştır.

Mütalâa : O halde silâhların menzili dışındadır, hedef gizlidir.

2) Olay : Hâdiseler Ankara-İstanbul'da ve Üniversiteler etrafında olmuştur.

Mütalâa : Mücadele Millî irâde ile münevverler arasında, ilim sahasındadır. Millî irâde ilmi tepmektedir.

3) Olay : Türkiye'de İhtilâl olmuştur.

Mütalâa : O halde Türkiye'de hukuk yoktur, ilim adamı yoktur, avukat yoktur. Sadece geçen devrede kendi kendilerine paye vermiş, batı hakkında mâlûmat sahibi, Türkiye'den bihâber kimseler vardır. Bilgile-

rinin, tecrübelerinin mesailerinin neticesi tefessüh etmiş cemiyettir - İhtilâldir.

4) Olay : Anarşiler dinmemiş, yanlış işler yapılmış, kredi ve itibarımız sarsılmıştır.

Mütalâa : İhtilâlin icabları yerine getirilmemiş, sebepler ortadan kalkmamıştır. Bu icabları yapmayan müesseseler gayri meşru, fertler bilgisiz, korkak; ikinci Cumhuriyeti sabote eden kundakçı ve Vatan hainidir.

5) Olay : İttifakla veya emirle birçok kararlar alınmaktadır.

Mütalâa : İlmî sahadaki ihtilâl kördüğümü henüz çözülmediğine göre, İhtilâlden ve memleketten haberi olmayanların fert olarak, grup olarak veya oy çoğunluğu veya oy birliğiyle alacakları kararlardan memleketin ve milletin haberi olmaz, ilzam etmez.

6) Olay : Krediler kesilmiş, yükselme durmuştur.

Mütalâa : İktisadiyatını zahiri plânlara bağlamış millet yükselmez. İhtilâl ve Demokrasi birarada olmaz. Ya biri vardır, ya öbürü. İhtilâl idaresi tecrübeye muhtaç değildir.

Netice : İndimde en yüksek rütbe Vatandaştır. Milletten maaş alan her ferdin evvelâ Millet menfaatlarını bilmesi öğrenmesi, bilgi ve tecrübelerini İhtilâl ateşinde pişirmesi ve memlekete faydalı hale koyması şarttır. İhtilâl; en yüksek mekteptir, Türk milleti, ve Millî İrâde mektebi...

B A Ş L A N G I Ç

Bütün dünyaya karşı yapılmış ve Türk'ün kat'i zaferi ile neticelenmiş bulunan Millî Mücadele, Büyük Milletimizin kudretini cihana ispat etmiştir.

Osmanlı imparatorluğunun enkazı üzerine kurulmuş bulunan, Türkiye'nin yepyeni bir idare sistemini kabul edişi, Cumhuriyetin getirilmesi, şeriat hukukundan medenî hukuka geçiş, pek kısa bir zamanda batıya yöneliş, muhakkak ki, başarılması kolay bir iş değildi. Köklü bir mazi, tam bir imân ve sağlam karakter sahibi milletimiz, kolaycacık ramolacak, basit kimselerden teşekkül etmemiş vaziyettedir.

Nitekim, en yüksek ilim adamlarımız, hey'etlerimiz tarafından yapılmış ince hatalar, yanlış kanun ithali, tatbikatta beklenen faydayı temin edememiş bilâkis cemiyetimizi feci âkibetlere sürüklemiştir. Kanunlarımızın en önemli kapıları, adeta han kapısı gibi açık vaziyette, kaçabilene büyük payeler bahşeder haldedir. Devlet otoritesinin biçare vaziyette gelişi dolayısıyla, yüksek şahsiyet ve kabiliyet sahibi fertlerin, milleti istismarı, bunun yaygın hale gelişi, pervasızlaşması, milletin gözü önünde âlenen devam edişleri, karşımıza muazzam bir içtimaî problem olarak çıkmış bulunmaktadır.

İktidarda bulunanların da, bu ahlâksızlar tarafından istismarı ve igfali neticesinde, devlet otoritesi dahi onlar lehine çalışmaya başlamış ve infial eden Millî İrade, İhtilâl şeklinde tezahür etmiştir.

İhtilâlin hakiki sebepleri, (kötü zihniyet) olarak tarif

edilen ve tamamen fertlerin iç bünyesini teşkil eden âlemde ve karakterde yerleşmiş, inanışlar ve buna uygun hareketlerdir. Bu ise askerlerin (hayal âlemi) olarak kabul ettikleri nazari sahalarda varlığını hissettirmektedir.

Askerler hattızatında, yalnız görünür hedefleri imha etmek, vazife, bilgi ve hissiyatı ile yüklü oldukları için, bu davada faydaları dokunmamıştır. Zira ferdi ve içtimâî ahlâk sahaları, silâhlı kuvvetlerin menzili dışındadır, ondan daha kudretli olan, ilim sahası, yâni silâhsız kuvvetler sahası içerisinde. Yalnız maddî vak'alarını âlenen görmelerine rağmen, ilim adamlarımızın da, esaslı ve müessir bir çare bulmamalarının sebepleri, bu faaliyetin, pratik ve çok yaygın sahalarda bulunmasındandır.

Medeniyetin ve demokrasinin esası, ahlâk, fazilet, itimad ve medenî cesarettir. İnsan hakları ve hukuk prensipleri, esas itibariyle, fertlerin maddî ve manevî sahalarda istismarını önlemek gayesindedir. Medeniyet için affedilmez hareket, kendisine itimad edilen bir kimsenin, bu itimadı kötüye kullanması, karşısındakini aldatmasıdır. Kim olursa olsun, hangi sahada olursa olsun... Bugün cemiyetimizin iç durumu, ticaretin hakiki târifi tek kelime ile fecidir. Bütün sahaları, adeta röntgen ışınları altında, açık ve net olarak tahlil edecek, ondan sonra da bu içtimaî hastalığın tedavi yollarını tâyin edeceğiz. Muvaffak olmamız için hiçbir sebep yoktur. Dert ne kadar büyük olursa olsun, hiçbir zaman milletimizden daha büyük değildir. Tarih boyunca Büyük ve Asil Milletimiz, birçok dertleri sinesinde eritmiştir.

Açmış olduğum bu cihat, vicdan sahasında açılmış yepyeni bir Millî Mücadeledir. Bizzat kendileri de dahil olmak üzere, memleketin istikbalini tehdit eder vaziyette olan, yanlış yetiştirilmiş yeni nesle karşı, onları igfal etmiş ve bize bir nesli harcatmış bulunan (İhtilâl) canavarına karşıdır. Bunun büyük bir iş olduğunu müdrükim. Ancak sevdiklerime yardım etmek, vazifeye atılmak için, içerisinde bulunduğum vaziyetin ahval ve şeraitini düşünmeğe hakkım yok. Ne yaparsam, Büyük Milletim içindir.

Allah yardımcım olsun...

MİLLETİME SELÂM...

Selâm sana Orta Asya'dan kopup gelen fırtınam,
Şerefli, şanlı millet, adın tarihlere nam.
Selâm size Türk'ü bilenlerim,
Tatlı sesleriyle, kagnı üzerinde Türkü söyliyenerim.
Selâm size kagnımızın gölgesindekilerim...
Sosyalistlerim, koministlerim, Türkomakyavelistlerim
Kendi kıymetinden habersizlerim.
Başka başka ellerden medet bekliyenlerim,
Derde dert ekliyenlerim
Siz arpacı, votkacı, içkim soğuk ayranım,
Siz köhne bir kayığa, ben deryaya hayranım...

Ey hayâl denizinde ilerliyen kayıkçı,
Kalbin su tarlasını gül bahçesi sanmasın,
Ey gönlümün içini hançerliyen kayıkçı,
Dikkat et nazik elin allara boyanmasın.
Selâm sana canım, kanım, herşeyim
Cihanın en muhteşem Milleti
Benim Milletim
Selâmlar sana...

ATAYA SELÂM...

Selâm sana tarihlerin yazdığı en büyük adam.
Selâm sana kalbimde yatan Muhteşem Atam.
Senden aldım ne aldım, dayandım bak koluna
En güzel çiçekleri serpeceğim yoluna...

Başlayacağım senin bıraktığın o yerden,
Zafer getireceğim, yepyeni bir seferden.
İhtilâlcî ruhunda, gürlüyen sesindeyim,
Berbat bir cemiyetin işlerin içindeyim.

Baş koydum dizlerine, vatanıma, taşıma,
Başladım yapayanlız, sen gibi tek başıma...
En hakiki mürşidim, kafamdaki ilmimdir,
Güvendiğim tek ateş sana olan ilgimdir.

Muhtaç olduğum kudret, damarımdaki kanda
Cihani sarsacağım, pek yakın bir zamanda.
Yurdu saran alevi, söndürecektir elim,
Sana lâyük bir nesil, olmaktır tek emelim...

Sana bütün kalbimden
Mevcudiyetimden, selâmlar, saygılar sevgiler Atam.
Tarihlerin yetiştirdiği en büyük adam...

BÜYÜK MİLLET MECLİSİNE SELÂM

Selâm sana Türk ufuklarında doğan yepyeni güneş.

Selâm sana vicdanları kanı ısıtan ateş.

Cihanın en büyük müessesesi, en kudretli otoritesi, Türkün
arşa yükselen sesi,

Selâm sana büyük Türk Milletinin Büyük Millet Meclisi..

Sana yeniden kavuşmanın, yeniden senin teminatın altında
olmanın

Sonsuz güven ve mutluluğundayız.

Herbirisi cihana bedel milletimin, herbirisi cihana bedel
vekilleri selâm size.

Herşeyimiz teslim ellerinize.

Şerefimiz, hazinemiz, istikbâlimiz,

Herşeyimiz, herşeyimiz.

Selâm sana hak bildiği yolda hakka tapanlar

Karanlık gecelerimizi ayın ondördü yapanlar

Selâm sana haklarım, Hukuk Devletim, demokrasi..

Türkün arşa yükselen sesi.

Büyük Türk Milletinin Büyük Millet Meclisi

Yirmisekiz milyon kalpten, yirmisekiz milyon sevgiler

Selâmlar sana...

MİLLÎ İRÂDE

Yirmisekiz milyonun, fertbefert iradesi
Vidânların sesi.
Türk kudretinin ifadesi
Millî irâdesi.

Bilmek lâzım. Millî İrâde ne yoldadır?
Nereye gitmektedir, kimden neleri bekler?
Ne sağdadır ne soldadır,
Ne ortada emekler.

Bilen yoktu bugüne dek Millî İrâde nedir?
Aynı yolda olmanın şartları nelerdedir?
Nasil olsa bilen yok, attın be, ya tutarsa,
Hakikaten bildiğin varsa,
Kızarmıydı bahadır, müstesna küheylânım,
At sahibini tanır. Bilirsin canım.

Biniciyi atmış, küheylân kişnemesi,
Millî irâdenin sesi,
Süvariye beklemesi...

O R D U M

Selâm sana alay alay sancakların ardında gelen ordum.
Selâm sana göklere, aya yükselen ordum.
Geçmişteki her olay, en büyük ibret sana
Tarihi vazifeler, daima kudret sana...

Yurdumuz bundan böyle, en güzel devrindedir.
Gazimizin ordusu, milletin emrindedir.
Gafletteki iktidara hizmet etmek yok artık,
Hertürlü entrikayı gerilerde bıraktık.

İhtilâl ateşinden aydınlıklar yarattık.
Tutuştı meşaleler, bitti artık karanlık...

İHTİLÂLİME ...

Geçmişlerin ibreti titreşir vicdanımda,
Kırk yıllık tecrübeler çocuk kalır yanımda.
Muhtaç olduğum kudret tutuşmakta kanımda,
İhtilâlin ateşi sönecek volkanımda...

Medenî milletimin şâhikası kadarım,
Dönecek olsan şayet, billah seni boğarım.
Atatürk diyarında, bil artık ben de varım,
Senden daha ateşli, daha çok canavarım...

BEN GELDİM...

Ne olacak böyle bizim halimiz?
Niçin gitti gidenler, ne oldu zevalimiz?
Hiç ışık yok, tek izimiz İhtilâlimiz,
Yok mudur içimizden çıkacak Kemalimiz.

Ateşimden kork benim, dokunma yanacaksın,
Ayın ondördü gibi parlıyor bak, cemalim.
Derdin bitecek artık, sen de inanacaksın,
Yeri göğü titreten, yepyeni bir kemalim...

M E D E N İ Y E T

Medeniyetin şartı, ahlâktır, fazilettir.
Dürüst, bilgili olmak yenilmiyen haslettir.
Kul köle olmak artık, sanma ki meziyettir,
Haksızlığa ramolmak, vicdana eziyettir.

Korkma doğruyu söyle, etrafını kandırma.
Bütün dünyaya karşı Milleti utandırma.
Yanlış haber, boş tekzip en büyük ihanettir.
Yalan, Türk vicdanında işlenen cinayettir...

Anarşi, yaygara, kavgalar kıyamettir,
Korkaklık, bilgisizlik, fiata alâmettir.
Bilmediğini bilmek, hakikaten korkmamak
Medeniyet sembolü, medenî cesarettir...



SİYASİ DOLANDIRICILIK

Geçmişteki devirden unutulmaz bir itham
Silinmez, kara damga.
Unutacağın zaman,
Kafana iri damla.

Yok artık bu diyarda, yalan, riya, adam kandırıcılık,
Siyasi dolandırıcılık.
Herkes bildiği kadarının, sarsılmaz ilim dalı,
Yalnız o sahada faydalı,
Olmalı...

Her taş yerinde ağır,
Herkes bildiğinin, ihtisasının dışında ağır,
Olmalı ki kurulsun,
Muhteşem Türk sarayı.
Bütün dertler durulsun,
Seyredin manzarayı...



POLİTİKA SARAYI

Öyle bir saray ki, politika.
İçi nadide kıymet taşıyanlarla dolu.
Her varlık bir şahaser, her tablo bir antika,
Her birisi hazine, bir servetin sembolü.

Bu, kıymetine paha biçilmez saraya
Konmuş bu nadide, bu incecik, nazik hazinelerin
Etrafında sert bir duvar,
Muhafızı var.

Etraftaki bu sert duvar
Yalnız dışarıya bakar.
Oraya çarpar, yağmur, fırtına, kar...
Sarayın sert duvarı, haşmetle durur,
İçerdeki nazik kıymetleri korur.

Böyle olursa ancak bu bir saraydır.
Refaha giden raydır.
Hangi lokomotif binerse binsin,
Vur patlasın, çal oynasın, sevinsin...

Ben sarayım demeğe kalkarsa duvar
İçi hemen boşalır, kıymetler bırakır kaçar.
Duvar, duvarlarla kalır, yapayalnız, sıkılır.
Şaşırır, çatlar ve mutlaka yıkılır...
Duvarın yıkılmakta olduğu, o aylarda
O kıymetler kıymet taşır, bambaşka saraylarda.

KOLOMB'UN YUMURTASI

— Acep nasıl düzelir, bu memleket dersenez?

— Anlatayım isterseniz.

Bu Japon işi bir yükselme olamaz,
Orası başka diyar, başka tip insanlar var.
Bünyemize yaramaz.

Oradaki cemiyet, yekvücut hale varmış
İçtimai yükseklik, Fuji-Yama kadarmış.
Oradaki prensip, ucuz mal, ehven fiat, tam bir serbest rekabet
Fertleri kaliteli, malı satılır elbet.
Serbest rekabet için orada şartlar tamdır,
Bizi batıracak şey, içtimaî ortamdır.

Batıdakiler gibi olmaya kalksak şayet,
Tecerübe edebiliriz, evet.
Kırk yıllık tecrübeden, sonra gene devam et,
Sabrın sonu selâmet...
Üstadı azamları, bize geldi boş gitti,
Ayık geldi, adamcağız, kafası sarhoş gitti.
Devamız ne batıda doğuda,
İkisinin ortası,
Kolomb'un yumurtası...

F E N E R A L A Y I

Devletçilik bu ilde köhnemiş hayal artık.
Şahlanmış küheylâna gemler dayanmaz bizim.
Hertürlü tecrübeyi gerilerde bıraktık.
Türk gibi Yüksek sistem, hedef Liberalizm.

Sahte altın devrinden şimdi çok ilerdeyiz,
Elimizde meşale, meşale devrindeyiz...

İHTİLÂL ve DEMOKRASİ

İçimizde, zalim eller var içimizde.
Gah sizi gah bizi kalaylar durur.
Bazan ikimizi de
Kaldırır yere vurur...

Bu ne kudrettir anlamadım!
Bir santim yerinden oynatamadım.
Susturun şunu, fırlat at,
Üzerime geliyor yetişin, imdat...

Sıkı sarılın bana dostlarım, ayıracak ikimizi,
Benim adım ihtilâldir, demokrasi sizinkisi.

A D A L E T

Kız, kaç zamandır nerdesin söyle,
Biliyorsun, sana nasıl muhtaçım?
Niçin böyle,
Hainsin, hırçınsın, aldatıcısın söyle..

Sana en ihtiyacım olduğu anda
Bakıyorum kafanda
Bambaşka düşünceler, arzuların bambaşka
Lanet be böyle aşka.

Arzum başka, kalbim başka, vicdanım, temennim
başka başka,

Sense bambaşka.
Haberin olsun sevmiyorum artık seni.
Yepyeni bir sevgilim var, mayıs doğumlu,
Beli ince, boğumlu.

Gencecik, körpecik, ateşli mi ateşli
Alacağım onu elbet,
Adı Adalet...

SESSİZ GEMİ

Beyaz yelkenli üç direkli sessiz gemiler
Sessiz, şikâyetsiz ebediyete gittiler...
Üç direkli sessiz gemilerin kaptanı,
Bizi hep şaşırtañı,
Neler götürdü bizden,
İçimizden
Hatıralar, itibarlar, hazineler...
Neler, neler...

İftihar mı ederiz sanki gemilerimiz diye,
Al dalgalı vicdan denizinde.
İhtilâlden istikbale birer hediye,
Pupayelken birbirinin izinde...

Üç direkli sessiz gemilerimiz var,
Onlar bir gün doğarken
Gitti ebediyete kadar.
Pupayelken,
Pupayelken gittiler,
Sessiz gemiler...



GEMİLER ve FARELER

Ruhu yok, Türkü yok manâsı yok motifler.
Garında durakalmış, raysız lokomotifler.
Adaya gidegele, eskimiş hep gemiler,
Kırk yıldır aynı koyda bilmem ki neyi bekler?

Miçolar, yağcılar, zurnacı, alabanda.
Unutma ki kendine bir delik açacaksın!..
Batış tehlikesini hissettiğin bir anda,
Hemencecik delikten ilk evvel kaçacaksın!..

KİM BU ADAMLAR?

Kimdir be bu adamlar, kim?
Başımızın belâsı, yolumuzun kal'âsı
Bu adamlar ki, kıymetsizdir, alelâde
Olmasaydı, fevkalâde
Bir idare olacaktı.

Fertsiz olsaydı, koskoca bir Millet
Bak gör ki medeniyet
Nasıl parlıyacaktı?

V E F A S I Z

İhtilâlim,
Benim sehhar ayalım,
Gelip geçen hayalim...
Yaktın, insafsız zâlim...

D E V E

Hendek atlatacađım, Őu koskoca deveye.
Gider miyim bu yerden? Yađını sūzeceđim.
Bir deđil, bin deve dūŐse benim hisseye,
Őkūz gūdercesine, deveyi gūdeceđim...

ZALİM ELLER

Yalvarırım ũstūme gelme
Yūzūnde maske,
Tanımadıđım bir adam elinde bıçak,
Vūcudumda rahneler açacak,
Kan akacak.

Haykıracađım imdat diye, tutun Őunu
Çađırın be bekçiyi, polisi, kanunu.
Bırak beni bırak git, maskeli adam,
Başımda dōnmede odam.
Ne olursam kendim olayım,
Dert benim, kendime kendim çare bulayım.
Sana mı yalvarayım?

Yūzūnde maske elinde bıçak,
Rahneler açacak,
Vūcudumdan parçalar ayıracak...
Kes biletimi kondoktor,
Ahh, zalim Doktor.

.
Sađol Doktor ellerin dert gōrmesin,
Bana verdiđini Allah sana vermesin...

GİZLİ TOPLANTILAR

Çok mühim anlardayız baylar,
Gizlenelim duymasınlar.
Gizli gelsin kahveler, çaylar...

Büyük kararlar aldık, çok büyük meseleler,
Açıklamaktan korkuyoruz, neler neler...
Devlet işleri, Millet işleri bunlar dedik,
İşte mukavele, demokrasi getirdik...

Sokaktasınız. anlamazsınız dedik ya bundan,
Anlaştık biz, siz yalnız bayram edin, davul vursun dan dan
Şerefe içelim baylar, kan portakal şurubundan...
Biraz viski, biraz votka gurubundan...

Buyrun bayım, en alâ, en iyisi,
Bir de bizden Demokrasiiii...

AKIL VE YAŞ

Ben senden bilgiliyim, tartışalım mı?
Şahit olsun, eşim dostum, daha lâzım mı?
Kabul. Çıkar nüfus kâğıdını be haşarı.
Naa.. Bak senden kıdemliyim, çabuk defol dışarı..

DAVUL ZURNA

Çaylar, kokteyller, partiler,
Rumbalarım, ça ça ça larım.
Bezikçiler, pokerciler
Sizin için Davul Zurna çalarım...

MERAKLI

Adamlar arasında adamın biri
Güpedündüz, adamlar arasında elinde fener,
Birşeyler arıyormuş.
Adamlar arasında adamlardan birdiğeri,
Meraklı, döner,
Ne aradığını sormuş.
Adam, adamları göstermiş,
Adam arıyorum demiş.

Tabii adam haklı,
Adam adama meraklı...

YOLUM

Her serseri taş, başımı ezebilir,
Fakat hiçkimse egemez.
Her namert yolumu kesebilir,
Fakat hiçkimse döndüremez...

GÄFLETTEKİLER...

Bilir misin Ankara'da sessiz, sâkin yatanı?
Ata'nın evlâdını iyi bak, iyi tanı..
Yepyeni bir cenk açtım, iz'ansızlara karşı
Allahıma sığınıp, vicdansızlara karşı...

Ortaya konulan şey, değil ekmek bayatı,
Ata'nın ilk neslinin, gençlerimin hayatı.
İlk neslin sembolleri, yatar boylu boyunca,
Üçü Anıt kabir'de, üçü koyun koyunca...

Tecrübeli kaptanlar, tayfaların nerdedir?
Herbirisi bir ayrı dönülmez seferdedir.
Kalplerededir, yerededir, gökteki hilâldedir.
Tecrübelerin sonu, kansız İHTİLÂLDEDİR...

Bilir misin Ankara'da sessiz, sâkin yatanı?
İstikbalin evlâdına iyi bak, iyi tanı.
Atatürk'ün emrini yapmaktır tek ödevim.
İhtilâl karşısında, ondan kudretli Devim...

Bütün endişeleri, dertleri dindirecek,
Bir elim, vicdandaki, yaralarını saran.
İhtilâlin iç yakan âlevin söndürecek,
Vicdanlar doktoruyum, adım Muhittin Koran...

İHTİLÂLE

Titredi bamtellerim, dokundun gururuma,
Başladım indifaya, durmuyacağım billâh.
Koskoca tokmak vurdun, kâse-i fafuruma,
Dinliyeceksin artık, yirmisekiz milyon ahhh...

İHTİLÂL MEKTEBİ

Bütün tecrübelerin, rütbelerin lâl,
Olduğu neticedir, kansız İhtilâl..
İhtilâl, en yüksek, varılmaz mertebedir,
Geçmişin hocaları, önde ilk talebedir...

İhtilâlcı, şaşmaz görüş sahibidir iyi bil,
VATANDAŞ, yüksek rütbe, onun önünde eğil..
Beslendiğin, maaş gelen yolları bilmelisin.
Aslanlar diyarının içine girmelisin.

Kapımızın bekçisi, dalgalanan Hilâldir
Giriş kartı verecek, tek mektep İHTİLÂL'dir.
Yoksa geçecek seni, bizim köyün merkebi,
Onun için açıyorum, bir ihtilâl mektebi.

Müzik ruhun gıdası, iyice bilmelisin,
Batıdan arya değil, Türk'ü söylemelisin.
Musikim yüksektedir, bakamazsın kötü, hor.
Çankayadaki köşke, Büyük Atatürk'e sor...

Padişahlar çuşa geldi, dehalar baş dinledi,
Kalpten coşan nagmeyle, dağlar taşlar inledi..
Arslanları rameden, füsunkâr nefesimdir.
Musikim, kalpten gelen, kalbe giden sesimdir...

ZAVALLI DOSTUM!

Dedim sana, yanlış çakıyorsun eldeki son kibriti,
Böyle mi yakarsın, son izmariti?
Kıvılcım sıçrattın üstüme dostum..
Elden gitti, kül oldu. Yandı bak kuzu postum.
Zavallısın, zavallı, zavallı eski dostum...

BÜYÜK TÜRK MİLLETİNE!..

Tarih boyunca, muktedir idareciler ve cihan hâkimi ünvanını kazanmış muhteşem padişahlar çıkarmış ve asırlarca muasır medeniyet öncülüğünü yapmış medenî milletimizin bugünkü mümessillerinin politik sahadaki muvaffakiyetsizliği bizi endişelere düşürmektedir. Gerek Millet gerek memleket, gerekse İhtilâl reâlitelerinden bihaber bulunan politikacılarımızın kendi şahsi ve yanlış görüşleri, afaki hareketleri, Millî menfaatlarımızı ve İkinci Cumhuriyetimizi tehlikeye düşürüyor ve istikbalimizi çıkmazlara sokuyor vaziyettedir. İktidarda bulunanların gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içerisinde bulunmaları neticesinde, memleketimizin her köşesinin bilfiil işgâl edilmiş olmasından daha elim ve vahim olmak üzere, içtimai ahlâksızlık almış yürümüş, birtakım şerefsiz ve soyguncu kimseler şahsi menfaatları uğruna Millî menfaatlarımızı harcamış, memleketimiz fakrû zaruret içerisinde düşmüş vaziyettedir.

Bu içtimai ahlâksızlık ve kötü zihniyet bize, bin emek ve meşakketle yetiştirdiğimiz bir nesli harcatmıştır. İhtilâli yapan bugünün Üniversite gençliğidir. Kendilerine karşı İhtilâl yapılanlar ise, dünkü Üniversitelilerdir. Hepsi mükemmel tahsillidir, aynı irfan ocağından feyiz almışlardır. Bu, nasıl olur???

Demek ki, hayatta bu gençlerimizi harcıyan bir menfi ceryan vardır.

Millî menfaatlarımızı ve milletimizin istikbalini tehdit eden hertürlü kuvvete karşı isyan etmiş ve ihtilâl yapmış bir gençlik ve millet olarak bu davayı halletmek zorundayız. Mutlak surette de halledeceğiz...

Bizi Türkiye realiteleri ile karşı karşıya getirmiş, Millî İrâdeden aldığı insiyatifi emri zamanında tatbik etmekle bir İhtilâl yapmış bulunan Türk silâhlı Kuvvetlerine ve milletimize büyük anlayış göstermiş Örfi İdare Kumandanlığına

İhtilâl tarihinin altın sayfalarına geçmiş bulduklarını şerefle bildiririm.

Türk silâhlı kuvvetlerinin yapmış olduğu İhtilâli bütün ruhuyla kabullenmiş ve 27 Mayıs'ın sıcak havasını memleket istikbali için, lüzumlu kabul etmişimdir. Esasen bu, bütün milletçe kabul ve tasvip edilmişti.

Atatürk'ün yetiştirdiği ilk neslin bir ferdi, Türk Silâhsız Kuvvetlerinin bir neferi olarak, ilmin yenilmez kudretini ispat edeceğim.

İlk olarak büyük Milletime, vatan ve memleketimin inaddî ve mânevî sahada bütünlüğünü, hiçbir şekilde hiçbir kimseye istismar ettirmeyeceğimi, gayrimeşru hiçbir kuvvete boyun eğmeyeceğimi, devletimizin iç ve dış itibarını sarsan ve kredilerimizi kestiren bütün hareketlere set çekeceğimi, milletin tek kuruluşunu dahi, israf ettirmeyeceğimi ve karşılığında hiçbir şey beklemeksizin, vatandaşlarıma kol kanat gelecek ve müstakbel Türk gençliğine sağlam temeller üzerine inşa edilmiş bir istikbal hazırlayacağımı bildirmek isterim.

Şaşmaz görüşlü, pervasız bir İhtilâlcî olarak, hazırlamakta olduğum bütün sahalardaki yükselme plânlarını tatbik etmek üzere, Millet namına hareket eden vatandaşlarıma önemle bildiririm:

1 — Hangi kademede olursa olsun, Milletin beslediği ve millettten maaş alan rütbe ve mevki almış bulunan her vatandaşımız, kendi vazife ve selâhiyetlerini iyi öğrenmeli, bunun hiçbir surette dışarısına çıkmamalıdır.

2 — Maaş alan her fert, bunu hak etmek ve millet için lüzumlu olanın en iyisini yapmak, bilmiyorsa öğrenmek, öğrenemiyorsa başka işde çalışmak üzere müracaat etmek, mecburiyet ve mükellefiyetinde olmak lâzımgelir.

3 — Demokrasi ve medeniyet, ahlâk, fazilet, vicdan, sevgi, dürüstlük, bilgi ve medenî cesaret rejimidir. Şerefsizlerin cemiyeti bozmağa hakkı yoktur.

4 — Politikacıların ve Milletvekillerinin herşeyden ev-

vel, bugün İhtilâli ve memleketimizi tam olarak anlamış bir tek politikacının mevcut olmadığını kabul ile bundan sonra, ilk vazifeleri Millî İrâde yollarını öğrenmek olmalıdır.

En kıymetli, hazinelerimizin yerini ve yolunu bilmelidirler.

Memleketimizin yüksek menfeatları, partilerinin menfeatından çok daha ilerdedir. Tecrübelerin tamamı, İHTİLÂL' de kalmıştır. Memleketin yeni tecrübelere tahammülü yoktur. Realitelerimiz, kendilerine bütün çıplaklığı ile açıklanacaktır.

5 — İhtilâl Türkiye'sinin basını, kendisini toparlamalıdır.

6 — Memleket ve millet aleyhine hareketle, kendisine gayrimeşru maddî veya mânevî menfeat temin etmiş ve Büyük Türk Milleti aleyhine hâreket etmiş hiçbir fert için, badema müruruzaman tanınmıyacağını önemle bildiririm.

Herkes evvelâ mevcudiyeti ve istikbali için, sonra da Büyük Türk Milleti için çalışmalıdır. İstikbalin müreffeh günleri, Büyük Milletimiz içindir.

Ben hiçbir vatandaşımızı kötü olarak kabul etmiyorum. Bunun içindir ki herkesin terkettiği, bir vatandaşımızdan başladım işe.

Göstereceğim iyi ve mükemmel yolların bütün vatandaşlarım tarafından biranda kabul edileceğini ve dürüst yollardan kazanmasını ve yükselmesini öğrenenlerin, kötü zihniyetten derhal nefretle uzaklaşacağına eminim. Kazanılan her kalp, karanlığı boğan yeni bir güneş olacaktır.

Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın istikbalinden, endişe duymamasını, bütün anarşilerin dineceğini, memleket yükselmesini ve ikinci Cumhuriyetin istikbalini, ilmin, sağlam nizamların ve İhtilâl realitelerinin kudretli teminatına ve Atatürk gençliğinin sağlam omuzlarına yükliyeceğimizi müjdelem. Hiç kimse milletimizden daha büyük değildir.

Herşey Büyük Türk Milleti içindir...

Türk, Öğün, Güven, Çalış...

11.9.961
Aksaray Pos. 927

İSTANBUL ÖRFİ İDÂRE
Muhterem Kumandanlığına

Ş e h i r

Pek Muhterem Kumandan bey,

Bugün memleketimizin, yeni İhtilâllere doğru sürüklenmekte oluşu, benim çok zamandanberi mâlûmum, Muhterem Devlet başkanımız ve Amerikalı ictimaiyatçı Dr. Frey'in de son zamanlarda farkına vardıkları bir hakikattir. Bugünkü duruma göre memleketimiz yeni ihtilâllere doğru gitmektedir...

Bir cemiyette anarşilere sebep olan hatalar bulunup tâmir edilmedikçe, bunlar her zaman aynı reaksiyonları gösterirler. İlk İhtilâle sebep olan hatalar düzeltilmediği için de her zaman yeni anarşiler olacak, kendilerini ve istikballerini endişede görenler, Millî İrâde tesiriyle reaksiyon göstereceklerdir. Şokal ve cüretkâr cürümler dahi buna girer.

İsîtikbâlin muhtemel hareketlerinde, en ağır yük geçmişte olduğu gibi, yine muhterem kumandanlığınızın omuzlarına yüklenecektir. Vereceğiniz kıymetli kararlarda, hareketlerinizde Millî İrâde ve Millet yoluna aykırı hareket etmemiş olmak üzere, herşeyden evvel geçmiş İhtilâli doğuran hâkiki sebepleri incelemeniz, bilmeniz icabetmektedir.

İhtilâli, Büyük Türk Milleti anlamıştır, bütün ruhunda yaşamış, vicdanlarında kat'i olarak teşekkül ettirmiştir. Millet hâkiketleri en kesin bir şekilde gören gözdür, ne görüşü ne de kararı yanılmaz.

Bugün memleketimizde İhtilâli hakkı ile anlamış ve Mil-

letin derdine deva olabilecek bir politikacı maalesef mevcut değildir. İhtilâli doğuran bütün sebepler aynen bâki ve berdevamken, millete suç isnatedilmemek icabeder kanaatindeyim. Politika entrikası, Devlet ve hukuk demek değildir. Hukuk Devleti herşeyden evvel vatandaş hukuku üzerine kurulur.

Cemiyetimizde zuhur etmiş bulunan olayların sosyal psikoloji ve hukuk İlmi bakımından analizi olan adı geçen kitabın tetkiki, kutsal göreviniz bakımından sizlere Millî İrade yollarını gösterecektir sanırım. Bu sadece ilmi görüşler, hâkiketlerdir, vicdanlardır.

İhtilâli doğuran, kanunlarımızın açık kapılarından istifadelenerek Türk Milletini sömürmeyi adet haline getirmiş kimselerdir. Bu, hakikatte şerefsiz ve hırsız olanlara son zamanlarda devlet ricali bile katılmış, milleti bizzat kendi vekilleri dahi soymağa başlamıştır. Milletın saf ve tertemiz kalpli ve tam bir kalp medeniyetine sahip, fertleri istismarcıların amansız ellerinde, gözlerönünde mütamadiyen soyulmuş, bütün haklar payımal edilmiş ve bunlar bizzat devlet ve kanun tarafından himaye görmüşlerdi. Bir avuç açığöz ve bilgili geçinen kişi, yirmisekiz milyonu canının istediği gibi idareye kalktı, bizzat devlet; soyguncu oldu.

Büyük Türk milleti feci şekilde aldatıldı.

Bugün ise hakikat olan şudur ki herşey eskisi gibidir, bazı cihetlerden eskisinden de fenadır. Dört elle sarıldığı İhtilâlden de beklenen faydayı bulamamıştır. Hiçkimse hiçbir bakımdan istikbalini garantide görmemektedir.

Millî İradenin bugünkü reaksiyonları ve herkesin kabul ettiği yeni ihtilâllere doğru gidiş, tamamen doğru ve haklı bir gidiştir, tıptı İhtilâl gibi. Bunun tek sebebi de, Millî İrade kendisine uygun bir Hukuk devletinin teşekkülünü istemesinden, uymayanları geriye itişindendir. Bugünkü vaziyette ise devletimiz maalesef görünüşte hukuk devleti gibidir, hakikatte ise anarşi devletidir. Adlî hatalar üzerine bir hukuk devleti kurulmak istendiği içindir, muvaffakiyet beklene-

mez. Vicdanlara istinadeden bir İhtilâl, nazariyelerle yürütülemez... Asker, İhtilâl, Örfi idarenin hâkim olduğu bir devlet, Hukuk devleti olamaz, silâhla demokrasiye gitmeğe imkân olmaz. Hukuk devleti, demokrasi, şaşmaz bir kuvvete sahiptir, silâhsız kuvvettir, emri aşağıdan fertlerden ve vicdanlardan alır, ilme dayanır. Silâhlı kuvvetler ise, realiteye ve görünür hedeflere dayanır, emri yukarıdan alır, hissiyat yoktur. Onun içindir ki bu iki kuvvet bir arada olmaz. Ya birisi vardır, ya öbürüsü.. Birinin bittiği yerde, diğeri başlar...

Hukuk devletinde hâkim olan ilimdir, iradelerdir, kalplerdir... İstinad ettiği tek şey ise fertlerin vicdanlarıdır. Hakikatlerdir.

İhtilâlde Türk Ordusu mevcut kanunları çiğneyip, vicdanlara istinadettiği içindir ki bir anda milletinin gözbebeği oluvermiştir...

Büyük ve asil Milletimizin idaresini omuzlarına almış Muhterem Örfi İdare komutanlığına bildirmek isterim ki, ictimai reaksiyonların tamamı, Millî İrade tezahürleridir, yanlış yolda olan politikacılar, idarecilerdir ve nihayet bizzat ordu tarafından çiğnenmiş, Kanunlardır, açık kapılardır... Bir ihtilâl ordusu, çiğneyip attığı kanunlara artık istinadetmeğe tenezzületmez, onlar ancak, bir nebze yol gösterir; asıl hukuk İhtilâlin ruhunda, yüksek vicdanlardadır.

Türk adaleti İhtilâlin ruhunda, şerefli kimselerin yüksek vicdanlarında tecelli eder ancak...

Derin Hürmetlerimle...

11.9.961
Aksaray Pos. 926

ÖRFİ İDÂRE KUMANDANLIĞI
Adlî Âirlîği
Muhterem Makamına

Ş e h i r

**Mevzuu: İctimai reaksiyonların bu-
günkü durumu Hk.**

Büyük Türk İhtilâlinin hâkiki sebeplerinin tam olarak bulunup, arızalara sebep olan hataların tamir edilememiş olduğu mâlûmdur. Anarşilere, krizlere ve buhranlara sebep olan arızalar tamir edilmedikçe bunlar, her zaman aynı reaksiyonları gösterirler. Bunlara mâni olacak kuvvet ancak, ilimdir... Zira arıza fikir sahasındadır, inanışlarda, zihniyetlerdedir. Bunlar ise, silâhlı kuvvetlerin menzili dışarısında, ondan çok daha üstün ceryanlar halindedir.

Kanunlarımızın açık kapılarından uzun zaman devamlı istifadelenme neticesinde, birbirlerinden görenek halinde inkişaf etmiş ve başkalarını istismar suretiyle, kötü zihniyet olarak mevcudiyetini hissettirmiş bu cereyan uzun zaman cemiyetimizi kasıp kavurmuş, meclisi dahi sarmış ve nihayet İhtilâli doğurmuştur. Millî İrâde infial etmiş ve Türk Milleti İhtilâli yaratmıştır.

İhtilâlin asıl sebebi, ancak kollektif zekâyaya sahip, fert olarak basit kimselerden teşekkül etmiş cemiyetlerden alınmış Hukukun, ferdi zekâ, yüksek kâbiliyet ve şahsiyet sahibi Milletimize tatbikinde, toplanmaktadır. Cemiyet üstü kabiliyete sahip olan, pratik zekâlılar, bu kanunlardan derhal kaçamak yollar bulmuşlar, milletin aleyhine kendilerine muazam haksız menfaatlar temin etmiştir. Nazariyeciler Türk bünyesini tanımadıkları için, aldıkları hiçbir tedbir para et-

memiş, bilâkis bazı şahıslara büyük menfeatlar temin etmiştir.

İhtilâl hattızatında milleti maddî ve mânevi bakımdan sömürenlere karşı yapılmıştır. Bunları doğuran ise kanunların açık kapılarıdır.

İhtilâli doğuran sebepler aynı kaldığına göre, Millî İrâde her zaman reaksiyon gösterecek, anarşiler olacak, iktisadî buhranlar, ticarî krizler, âni ve şokal cüretkâr cürümler, karışıklıklar, endişeler olacaktır, bunlar halen olmaktadır... Gerek Devlet başkanımızın ve gerekse Amerikalı İctimaiyatçı Dr. Frey'in de kabul ve beyan ettikleri veçhile, memleketimizde yeni ihtilâl olacaktır. Alınacak hiçbir tedbir yoktur, zira vicdanlara ve Millî İrâdeye hükmedilmez.

Bu arada en ağır vazife, hissiz, kalpsiz, müsamahasız olması icabeden Muhterem makamınıza düşmektedir. Bilâkis bundan sonra tamamen hisli, müsamahakâr ve şevkatli olmak icabetmektedir. Zira muhatabınız, hangi fikri taşırta taşısın, hangi heyecanla yüklü olursa olsun, Büyük ve kahraman Türk Milletinin, asil ve medenî fertleridir. Nafakasını teminden aciz, telâş ve endişe içerisindedirler. Tek kabahatları büyüklerine körükörüne inanmaktır. Onların ne yaptığını burada tekrara hacet yok, hiçbir millet itimad ettiklerinden bu kadar ağır darbe yememiştir. İhtilâle sarıldığı ve ordusunun tanklarını dahi havaya kaldırdığından sonra, bir şair kalktı, çölde peygamber yetişir, bizim peygamberimiz Atatürk'tür, kabemiz de Anıtkabirdir şeklinde milletin radyolarından millete anarşi dağıtmağa... Toy ve ateşli gençler, MBK'nin genç subayları bunu teyideder gibi olunca, Millî İrâde reaksiyon gösterdi ve başladı Atatürk heykellerini kırmağa... Asıl büyük olan Büyük Türk Milletidir. Atatürk milletinin yetiştirdiği nadir evlâtlarından biridir, bir dehadır, eşsiz bir kumandandır, Türklüğün iftihar abidesidir, Millet onu iyi tanır. Milletini tanımayan bir şair kalkar onu peygamberleştirirse bu milleti, plâtonizme, tasavvufa, tembelliğe ve muvaffakiyetsizliğe sevkeder, kendine güveni kaybettirir. Bu arada, yanlış yolda olan temsil müessesesini ıskata teşeb-

büs de suç olmaz... Devlet milletin idarecisidir, milleti ne ise devlet de odur, milletten ayrı olmak hakkına sahip değildir, esasen olmasına tatbikatta imkân yoktur..

Şahsi fikirleri ne olursa olsun Devleti teşkil eden fertlerin muhakkak surette Milletin ve Millî İrâdenin yollarında olması icabeder. Aksi halde temsil haklarında ve mülkiyetlerin adalet olmaz.

Hukuk devletinde asıl olan, milleti teşkil eden fertlerin hukukudur. Bir milletin hukuku, o milletin fertlerinin vicdanlarının topluluğudur.

Bizzat sayın Devlet başkanımızın da beyan ettiği veçhile, dinimiz en güzel, en mükemmel bir dindir ve bu, yirmisekiz milyonun vicdanlarında mevcuttur. Türk ordusunun, kahraman mehmetçiklerin meydan muharebelerinin yenilmez fatihi oluşlarının sırrı (Allah, allah, allah) seslerinde gizlenir, bu sosyal psikolojik bir olaydır. Türk ordusunun (Tanrı, Taurı) diye hücum kalktığını düşünsek herhalde, bu hücumun neticesi muhakkak bozgun olur...

Türk Millî İrâdesi, Türk vicdanlarından teşekkül eder. Müslümanlık ise bu vicdanlarda mevcuttur. Az veya çok vicdanlarda mevcut bir hisse istinad ederek bir devlet kurmağa teşebbüs etmek de, Millî İrâdeye ve Hukuk ilmine göre idamı iltizam edici suç olmamak lâzımgelir. Bahusus, medenî görünüp de batı hayranı bir kütlenin halen, Yassıadada şerefsizlik damgası yemek üzere olduğu bu devirde... Onları igfal edenler, onlar gibi hakikatte şerefsiz ve hırsız olanların binlerce misli cemiyet içerisinde, yeni ihtilâllere doğru kütleyi sürüklerken... Neye uğradığını anıyamayan, şaşkın ve biçare bir millet, Allahına, dinine ve imânına sarılmaktan başka ne yapabilir, kime inanabilir??? Vicdanından başka? Böyle bir durumda vatandaşın vicdanı neyi emrediyorsa onu yapmak hakkıdır. Onlara huzur temin edememiş, onları istismarcıların elinden kurtaramamış bir Devletin, onlara suç isnat etmeğe hakkı yoktur. Fertlerin hukukuna riayet devletin ilk vazifesidir, hukuksuzluk yapan bir hukuk devleti hür-

mete şayan olmaz. Hakiki bir hukuk devleti ise, ancak hak ve hakikatler üzerine inşa edilebilir.

Bizde Yuvarlak masanın hattizatında fayda temin etmeyeceğini daha çok önceden söylemişim. Zira bizde politika liderleri, partilerinin önünde değil, arkasındadır. Onlar kütleyi değil, kütle onları sürükler. Hiçbir zaman da teşkilâtlanma ve azalarına hâkim olamazlar, onların adeta himayecisi gibidirler. Hakikatte ise, liderler zavallı, arkadakiler kurtur, menfaatperesttirler. Onun içindir ki İhtilâli anlamak lüzumu bile duymamışlar, herşey eski tas eski hamam misâlidir. Böyle bir politikanın ise, millete fayda temin edebileceğine şahsen inanmam... Zaten kafası biraz çalışan ve ihtilâli anlamış olan hiç kimse inanmaz.

Yeni anarşilerde ve muhtemel ihtilâllerde Millî İrâde aleyhine hareket etmemiş olmak ve Büyük Türk Milletinin inandığı ve güvendiği, gözbebeği ordusunun, herkesin kendi bildiği şekilde hizmet aşkıyla tuttuğu Millî davada şu intibak devresi ve anarşi günlerinde, kıymetli Türk vatandaşlarına, sıcak sinesini açacağına, onlara kol kanat gereceğine, ve Yüksek şevkatinden mahrum bırakılmıyacağından asla şüphemiz yoktur. Bugün Türk milletinin en çok şevkate muhtaç olduğu gündür...

Keyfiyeti Yüksek bilgilerinize arzeder, ictimai reaksiyonlarımızı ilmin ışığında analiz eden adı geçen kitabın acilen okunmasını ehemmiyetle talep ve istirham eder, hürmetlerimi sunarım efendim...

(M Ü T Â L Â A)

Askerî mahkemece, idam kararı verildikten ve karar temiz edildikten sonra, mürafaadan evvel Askerî Yargıtaya gönderilen mektuptan parçalar:

«Nitekim bugünkü anarşidendir ki bizzat ilim hey'etlerinin de izah edemediği şekillerde, her vatandaş sebepleri başka başka cephelerde görecektir. Kimisi Atatürk peygamberdir diyecek, diğerleri Atatürk'ün peşinde zaferler kazanmış olanlar buna cevaben, başka peygamber istemedikleri için, Atatürk heykellerini kırarlar, haklıdır, çünkü bunlar analarının karnında, anaları babalarının koynunda iken onlar Atatürk'ün kumandasında, bütün dünyayı denize döküyorlardı... Kimin ne olduğunu iyi bilirler... Peygamberlik iddiası, Millî İrâde mümessilleri tarafından teyidedilir vaziyette olursa tâbiidir ki bir ideâlist, kurtuluşu islâm devlet kurmakta ve Millî Birlik Komitesini iskatta bulur. Herkes kendi inançlarını korumakla mükellefdir... Şayet bu fikirler Millî İrâdeye uyuyor ise, o adam ideâlisttir.

Fikirler ancak daha kuvvetli fikirlerle bastırılır.

Netice: Ortada suç isnatedilebilecek durum mevcut değildir. Mevcut gibi görünen suç, hattızatında irâde dışı fiildir, suç sayılamaz.»

Not: Mürafaada avukatın taleplerini reddederek, hâleti ruhiyeden, idam kararını bozmuş bulunan Muhterem Askerî Yargıtay'a teşekkür borç bilirim. İhtilâl Türkiye'sinde Adalet, herşeyden evvel hâkikatlerin ve yüksek vicdanların sesidir...

(M ü t a l â a)

8.9.1961

Bayazıt Pos. 157

ADLİ TIP MÜESSESESİ

Muhterem Müdürlüğüne,

Ş e h i r

Ahmet Çifçi hakkında:

Askerî Yargıtayca idam kararı bozulmuş bulunan Ahmet Çifçi'nin Muhterem Müessesenizce müşahade altına alınacağı mâlûmdur.

Muhterem müessesenizin teşhisinin tam olacağına en küçük bir tereddüdüm bulunmamakla beraber, bazı hususlarda muhtemelen faydalı olabilirim mülâhazası ile fikir beyanımın mazur görülmesini istirham ederim.

Akli muvazenesinde herhangi bir bozukluk olmasa dahi kendisi hattızatında, tahteşşurunun ve ictimai reaksiyonların psikolojik tesiri altındadır. Medenî cesaret sahibi olmayışı, aşağılık duygusu ile mâlûl bulunması neticesindedir ki, hırsını doğrudan doğruya alamamakta, gizli ve dolambaçlı yollara sapmaktadır.

Meselâ, çocukken babasına olan kızgınlığı neticesinde onun evini yakıp kaçmıştır. Ayrıca akli muvazeneden tedavi de görmüştür.

Babasından kaçtıktan sonra, tamamen serbest olmasına rağmen, ruhi azadeliğe kavuşmamış, bilâkis felsefe bölümine girmiştir. Bu ise aldığı terbiyenin tesirinde olduğunu gösterir.

İhtilâli hazırlıyan olaylar olmuş, memleket ihtilâl geçirmiştir. Cemiyet içerisini kasıp kavuran ve asapları altüst

eden muhtelif fikir cereyanları, heyecanları, anarşi onun da ruhunu kaplamıştır. Kendisine en çok tesir eden fikir cereyanı şu olmuştur:

İhtilâlin akebinde coşkun fakat şaşkın şair Behçet Kemal Çağlar'ın «Atatürk bizim peygamberimizdir, anıtkabir kabemizdir, çölde peygamber yetişir, bizimkisi burdadır» falan şeklinde devamlı propagandaları, bunu o zamanki gençliğin de teyideder vaziyette oluşu, adeta tasvip edişi, keza Millî Birliği teşkil eden genç ve ateşli subaylarımızın da biranlık heyecanla bunu teyideder vaziyette oluşları, adeta kalplerde infial uyandırmıştır. Nitekim Türk milleti ordusuna tam olarak bağlı olmasına rağmen, sırf bu menfi ve yanlış propagandalara cevaben Atatürk heykelleri kırılmıştır, bununla asil Milletimiz, «biz Atatürk'ü de biliriz peygamberi de» demek istemiştir.

İşte ihtilâl ertesi bir anlık gelip geçici ceryan Ahmet Çifçinin esasen son derece hassas olan asabını ve tahteşşurunu tahrik etmiş ve milletin kurtuluşunu ancak, yanlış yolda olan Millî Birlik Komitesini ıskatta ve bir islâm devleti kurmakta görmüştür. Bu ise kendisinin fazla bir bilgi sahibi olmadığını gösterir, zira bizim şariat hukukuna dönmemize ve devlet teşkilâtında o tip değişiklik yapabilmemize maddeten imkân yoktur.

İctimai reaksiyonların şiddetli tahriki neticesinde Donkişot misâli, ıskata teşebbüs etmiştir. Kahraman olmak sevda-sındadır. Amma medenî cesareti olsaydı, kalkıp fertleri ikaz edebilirdi. Nitekim hükmü dinlerkenki hareketleri ve jestleri sadece korkaklığını örtmek içindir.

Neticeten, kendisi ictimai reaksiyonların kuvvetli tesirindedir. Bunların tesirinde memleketi dinsizliğe gidiyor hayal etmiştir. Tahrik edilmiş ruh hastasıdır, hareketlerinden de zarar gelmez kanaatindeyim.

Fikirlerimi yüksek bilgilerinize arzederim efendim...

En derin hürmetlerimle.

(M ü t a l â a)

Pek Muhterem Avukat bey,

Ahmet Çifçi davasında, müdafaanızın esaslı olacağına inanmakla beraber hakikat ve hukuk mefhumlarının tecellisi bakımından, aşağıdaki şekilde müdafaada bulunmanızın, isabetli ve yerinde olacağı kanaatinde bulunmaktayım. Şöyle ki,

Suçun nev'i: Devlet yerine kaim olmuş bulunan müesseseyi, yanlış yolda olduğu bir sırada iskata teşebbüs etmek..

Hâdise: Türk milleti namına karar verecek olan muhterem mahkemenin herşeyden evvel tarafların durumunu nazarı itibara alması icabetmektedir.

Komitedeki fertlerin durumu:

İhtilâlin hemen akebinde, bir şairimizin «Atatürk bizim peygamberimizdir, anıtkabir kabemizdir, çölde peygamber yetişir, bizimkisi buradadır» şeklindeki, tamamen yanlış ve Millî İrâdeye aykırı propagandaları, bunu ozamanki gençliğin teyid eder vaziyette oluşu, memlekete anarşi dağıtmıştır.

Komitenin genç ve ateşli subayları, gösterdikleri yüksek tevazu neticesinde, bu tip yayınları tam manâsı ile teyideder ve âlenen destekler vaziyetteydi. Keza o sıralarda, gene komite azaları Büyük Türk Milletinin, yüksek şahsiyetine en ağır, tehditlerde bulunmuşlar ve vatandaşlarımızın (kafalarını ezmek) gibi, kelimeler sarfetmişlerdir. Bunlara ilâveten, komite başkanı ve devlet reisi vazifesiyle ve temsil selâhiyetini haiz vatandaşımız da, asyalı müslümanlara «İslâm dinini arap dilinin esaretinden kurtaracağız» şeklinde beyanat vermiştir. Böyle bir şeye maddeten imkân bulunmamasına, dinin hattızatında, sadece kalpleri ısıtan, vicdanları yükselten bir müessese olması ve hangi dilde olursa olsun, aynı tesiri göstereceği, mutlak ve muhakkak olmasına rağmen, Milleti temsil eden başkanın, Milletle hiçbir şekilde hemfikir ol-

madığı bir mevzuda, bu şekilde kat'i konuşmağa, kendisine inanmış bir milleti endişeye düşürmeğe hakkı yoktur. Keza yine aynı zamanlarda, bir de dinde, reform yapmak gibi, sapık bir fikir ortaya atılmış ve alevlenmiştir.

Yukarıdanberi saydığımız vakıalar göstermektedir ki, Büyük Türk Milletinin en kıymetli varlığı olan, din müessesesi, tahrip edilmiştir. Kaldı ki, Din ile devlet işlerinin tamamen ayrılmış olduğu memleketimizde, devlet ricali, din mevzuunda menfi konuşamaz, dinî hislerimizi kötüye kullanamaz.

O zamanlarda, Milleti, Millet namına idare ve temsil yerine kaim bulunan komite azaları, vicdanlardan, Millî irade yolundan tamamen ayrılmış vaziyette idiler. Bu hale göre de (Memleketin içerisinde, iktidara sahip bulunanlar Gaflet ve Dalalet içerisinde bulunmakta) idi.

Böyle bir müessesenin ise, Yüksek Türk Milletini temsil hakkı bulunmadığı gayet tabiidir. Millî irâdeye aykırı yolda olan, Türk Milletinin en kıymetli müessesesi olan, Din müessesesi ile oynanmaya kalkan bir iktidarın Gaflet ve delalet içerisinde bulunacağı alenen meydanda olması hesabıyla, kendisini Iskata teşebbüs de, hiçbir zaman suç değildir. Hakdır ve Büyük Atatürk'ün sarîh emridir. Kaldı ki, yanlış ve kötü idareye karşı, İhtilâlin meşru olduğu, bugün dahi kabul edilmiş vaziyettedir.

Şu hale göre hâdisede suç mevcut değildir...

Bu arada, iddia makamının bazı ağır ithamlarına cevap vermez isteriz.

Necdet Elmas davasında, Adlî Tıp raporunun tam ve kat'i olduğunu kabul ve iddia etmiş iken, bu davada aynı müessesenin raporuna itibar etmeyişi, bizi hayretlere düşürmüştür. Bizim Türk Tıp ilmine itimadımız hudutsuzdur, kendilerine Millet huzurunda teşekkür ederiz.

Keza iddia makamının, (kahrolsun böyle idealistler) şeklindeki ithamını da yine Büyük Türk Milleti ve muhte-

rem mahkemeniz Yüksek huzurunda aynen kendilerine iade ederiz. Biz, iktidarsız iktidarlara karşı, hayatını ortaya koymak suretiyle İhtilâl yapmağa varanları (idealist) olarak kabul ettik. Kendilerine minnettarız. Gerek Türk Milletini, gerek şerefli ve asil ordumuzu, ve Muhterem Türk hâkimlerini adlî hatalara sürükliyenlere, ve Atatürk neslini astırmağa çalışanlara, burada cevap vermek lüzumunu hissetmiyoruz. İtimad ve imânımız her zamandan daha kuvvetlidir...

Netice: Ahmet Çifçinin cezai ehliyet mes'elesine dair olan kısımları mahfuz tutmak üzere, Devlet müessesesini teşkil eden fertlerin Millî İrâde, Türk vicdanlarından tamamen başka yolda oluşları, dini inançları kötüye kullanmakta buldukları bir anda, şiddetli tahrik ile, Gaflet ve delalet içerisinde bulunma halinin mevcut olmasını, nazarı itibare alarak, böyle bir iktidara karşı yapılacak her ıskat hareketinin bir hak ve vazife olması hasebiyle, Ahmet Çifçinin beraatini ve Türk Milletine iadesini Türk Milleti namına karar verecek olan Yüksek mahkemeden saygı ile talep ve istirham ederiz.

5.10.1961
Taahhütlü
Aksaray Pos. 160

TİCARET ve SANAYİ ODALARI
Muhterem Başkanlıklarına,

İ s t a n b u l

Büyük Türk İhtilâlinin hakiki sebepleri, tamamen Hukuk ve iktisad sahalarında temerküz etmiş vaziyette bulunmaktadır.

Hâlen dahi Türkiye piyasasının hakikatte feci şekilde bulunduğu ve iktisadi buhranlar ve ticari krizlere muhatap olduğu mâlûmdur. Vaziyetin gittikçe daha kötüye gideceği ise bir hakikattir.

Banka murakıplığı yapmış, ticaret hukukuna bihakkın vakıf, ticareti ilim olarak yapabilecek kadar kuvvetli bilgi sahibi bulunmama rağmen, birçok kimseler beni bile feci şekilde istismar etmiş vaziyettedirler.

Bugüne kadarki tecrübelerim göstermiştir ki, Türkiye piyasası esaslı ıslâhata ve reforma muhtaç vaziyettedir. Herşeyden evvel ise ticaretin esasları olan İtimad ve basiret, şeref, haysiyet, dürüstlük müesseselerinin teşekkül ettirilmesi zâhiri bulunmaktadır.

Cemiyet üstü zekâ, bilgi, basiret ve kabiliyet sahibi Tüccarların zaman zaman yanlış çıkarılmış ve geçmişte sarıh misâlleri bulunan kurallarla, kabiliyetleri kısılmış, imkânları daraltılmış ve muhteris politikacıların yanlış tutumları ile dış itibarımız sarsılmıştır.

İstikbâlde geçmişin hatalarına düşmemek ve sağlam bir istikrar temin edebilmek için, herşeyden evvel Tüccarların kendi aralarında, kendi dertlerine çareler bulmaları icabetmektedir. Bu sebepten halen hazırlığımı bizzat tamamlamış vaziyette olduğum,

(Türkiye Tüccarları Güvenlik ve Kalkınma Derneği)
tüccarlarımızın muhtaç oldukları bütün yardım yollarını tes-
bit etmiş ve piyasamıza, güven, itimad, şeref, haysiyet ve
itibar ve itimadı getirmek kısaca, İhtilâl Türkiye'sinde (İlmi
ticaret ve medenî münasebet) müesseselerini teessüs ettir-
mek amacındayız.

Modern bir ticaret hukuku, tatbikat şekli, piyasa arz ve
talepleri, alıcı-satıcı münasebetleri ve itimad ve itibar mües-
seseleri, icabında Bankaların plâsman siyaselerini dahi mu-
rakabe edecek yepyeni bir kredi ve finansman anlayışı, sair
lüzumlu birçok sahalarda Reform yapmak Türk Milletini
Türk Tüccarına sonsuz itimadla bağlamak, ve medeniyeti
getirmek amacımızdır. Dernek Türkiye piyasasını krizlerden
korumak amacındadır...

Keyfiyeti Yüksek bilgilerinize arzeder, bu fevkalâde mü-
kemmell teşebbüste Muhterem teşekküllerinizin bana ve ku-
racağım derneğe tatbikat ve yayılmada, yardımcı olmanızı is-
tirham etmekteyim.

Bu husustaki fikirlerinize intizar eder, kıymetli yardım-
larınızı beklerim efendim.

Derin Hürmetlerimle.

— AÇIK MEKTUP —

TİCARET ve SANAYİ ODALARI

Muhterem Başkanlıklarına

Ş e h i r

Muhterem odalarınıza yazmış olduğum, 5.10.961 tarihli mektuba cevap verilmemiş bulunması, tahmin etmekteyim ki, işlerinizin çokluğundandır.

Kıymetli mesaileriniz arasında, bugün yeni bir şura teşekkül ettirmek suretiyle, memleket piyasasına nâfi olmak amacıyla bulunmanız, muhakkak ki, son derece ferahlatıcı bir haberdir. Şaşmaz bir görüş sahibi olarak size bazı hususlarda faydalı olmak isterim. Şöyle ki,

Hatıra kalan, sayısız haksız iktisap dosyalarının hakiki şeriklerinin cemiyet içerisinde buldukları mâlûm. Ticaretin, ihtikâr, karaborsa, vergi kaçakçılığı, fatura dalavereleri, imâlat şişirmeleri, etiket h i y l e l e r i , ithalat ve döviz dalavereleri, evsaf ve kalite hiyleleri şeklinde tam bir milletimizi istismar ve dolandırıcılık şeklinde olduğu mâlûm. İmar ve inşaat işlerinin para tuzakları şeklinde devam ettiği, inkâr edilmez birer hakikattir.

Türk ticaretini, Büyük Atatürk'ün anladığı manâ ve kaliteye yükseltmek üzere,

- 1) Bütün tezgâhtarları Dernek halinde teşkilâtlandırmak
- 2) Bütün memur ve muhasebecileri ayrı teşkilâtlandırmak,
- 4) Avukatları ayrı ve modern bir şekilde teşkilâtlandırmak,
- 5) Ayrıca dernekler kurmak ve milleti uyandırmak suretiyle,

Biribirlerini murakabe edecek şekilde teşkilâtlandırılan bu dernekler vasıtasıyla, tüccarların hareketlerini bizzat Türk Milletinin kontrolü altına vermek ve hiçbir şekilde, hiyle, ihtikâr, karaborsa, rüşvet ve sair şekillerdeki haksız iktisapları önlemek... Böylece Millet olarak uyanmak ve bir takım rüşvet, hisse ve paye gibi şerefsizliklerle, saf, temiz ve şerefli vekillerimizi igfal ettirmemek ve piyasamızı anarşilerden, krizlerden korumak... Türk piyasasının şeref ve itibarını, lââyık olduğu mevkie yükseltmek gerekmektedir.

Türk milletini uzun müddet sömürmüş ve medeniyetsizce istismar etmiş bulunan birçok kimseleri sinesinde toplıyan Muhterem odalarınızın, yine milletin tamamının mâlûmu olduğu hareketlere devam etmemesi için azalarına gerekli ika-zı yapacağını tahmin etmekteyim.

Millî kelimesini kullandığınıza göre, hâlen Milletimizin İhtilâl realitesi içerisinde bulunduğunu, önemle hatırlatır, mesailerinizde yakında neşredilecek kitapların oldukça faydalı olacağını ümid ederim.

Hürmetlerimle
Muhittin KORAN

PARTİ GENEL MERKEZLERİNE

A n k a r a

Yeni Nizam'ın hazırlanmakta olduğu hakkında:

Atatürk'ün ölümünden buyana memleketimizin geçirmiş olduğu ictimai arızalar herkesin mâlûmudur. Nihayet bu arızalar kardeş kavgalarına ve ordunun müdahalesine kadar dayanmış ve bir İhtilâl yapılmış, şuursuzlaşmış bulunan iktidar mümessilleri tecrit edilmiştir.

Memleketimizin mustakbel idarecilerinin, herşeyden evvel birevvelki iktidarı feci akibetlere sürükliyen, ictima faktörleri incelemesi icabederdi. Bu partiler arasında, zannedersem kıymetli ilim adamlarımız, hukukçular ve nazariyeciler bulunmaktadır. Bütün bu kültürlü kimselerimizin, derde deva olabilecek ve hakikatleri görebilecek vaziyette olmamaları beni endişelere düşürdü.

Bence politikacılar, memleketi daha iyiye, milleti daha ilerlere götürmek yolunun öncüleridirler. Ancak kabul etmek lâzımdır ki, politika âlemi sonsuz ufuklardan gelir, sonsuz ufuklara doğru uzanır. Bir insan nekadar dirayetli olursa, olsun ne derece sağlam ve köklü bilgi sahibi bulunursa bulunsun, bilmediği âlemlerde zaman zaman yolunu, şaşırılmaktadır. Sayısız hâdiseler bunun delilidir.

Uzun ve uykusuz geçen gecelerden sonra evvelâ, birevvelkileri çılgına çeviren faktörleri teker teker tesbit ettim, bulup meydana çıkardım. Ve bunları birarada bir kitap halinde, ilim heyetlerine tevdi ettim. Bu, Büyük Türk İhtilâlinin dünya ilim âlemine yapılan izahı olacaktır. Millet olarak, geçmişimizden utanacak değilizdir...

Geleceğimiz ise, kıymetli politikacılarımıza emanet edilecektir. Ancak onları geçmiş devirlerin hatalarına maruz

bırakmamak için, istikbalde hiçbir şahsı takatinin üstüne çıkacak selâhiyet nüfuz, mes'uliyet ve mesai ile karşıkaraşıya bırakmamak, dolayısıyla (politikayı vefasız ve nankör) olmaktan kurtarmak gayesiyle, iktidardakilere Millî İrade yollarını kat'i olarak göstermek amacıyla, bir rehber hazırladım.

(Yeni Nizam - Türklerin Beyaz kitabı) adını verdiğim bu kitap hiçbir zaman kanun olarak değil, sadece Türk vicdan ve şahsiyetinin Türk Millî İrâdesinin, Türk İktisâdî kalkınmasının, istikbalinin yazılı şekli halinde olacaktır. Bu kitapta herkes özlediğini bulacak, herkes kendi dertlerini görecek, kendi vicdanının sesini duyacaktır.

Bu, esas itibariyle devlet ile milletin tam bir işbirliğine dayanan, mevcut devlet mekanizmasının bütün paslarını silen, onu otomatik çalışacak hale getiren, hertürlü fert iradesinin üstüne çıkaran ve tam bir otoriteye kavuşturacak şekildedir. Millet içerisinde kurulacak ilmi teşkilâtlar, devleti hertürlü tehlikelerden, gizli emellerden koruyacak, emniyet süapları ve adeta zil tertibatlarını ihtiva edecektir. Milletin vekilleri hiçbir tesir ve tehlikeye karşı muhatab olmayacaktır. Devlet, karşısında daima mükemmel bir zemin ve millet görecektir.

Yeni Nizam İhtilâl kadar yenidir, ondan sonra doğmuştur. Binanaleyh tecrübeye muhtaç değildir. Bu, Türkün zekâsı, bilgisi, ateşi, şerefi herşeyinin hülâsası olacaktır.

Yeni Nizam, partiler üstü bir rehber olacaktır. Herkes bir anda bu nizam içerisine girecek ve hiçkimse kolay kolay dışarısına çıkamayacak, ancak daha iyiye götürmek vazifesiyle zorlanacaktır. Nöbeti devralan her parti, bu yolda daha çok faydalı olmağa gayret edecek, birisi diğerinden ayrı yol tutmayacaktır. Böylece iktisadi istikrar temin edilecek, sabit olması icabeden faktörlerle oynanamayacaktır...

Ayrıca selâhiyetli olacak fertler, hiçbir zaman bilgi ve ihtisasları dışarısına çıkamayacak, yanlış yapılmış ve kasden o şekle sokulmuş işler, derhal diğer zincir halkaları tarafın-

dan farkedilecek ve geriye çevrilecek veya tatbik kabiliyeti- ni kaybedecektir. Böylece hiçkimse büyük mikdarlara varan para işlerinde tam selâhiyetli olmayacak veya muhterislere tek başına muhatap olmayacak, kimse tarafından igfal edilemeyecektir. Hangi kademedede olursa olsun herkes akıp giden bir tatlı selin içerisinde, herkes kendi vazifesinin başında ve hudutlarında olacak, mükemmel bir çalışma sistemi temin edilecektir.

Memleket davası, memleket meselesi diye bir mesele kalmıyacak, herkes evvelâ yalnızca kendi davası ve meselesi ile uğraşacak, böylece mükemmel seviyelere çıkarılacak fertler de mükemmel bir topluluk meydana getireceklerdir.

Her ferdin evvelâ kendi davası hallolursa, memleket davası otomatikman hallolur. Herkes vatanî vazifesini, şahsını en yüksek seviyeye çıkarmak, refaha ermek suretiyle ifa edecektir. Üst tarafı zaten pek fazla bir külfet olmayacaktır.

Şahsiyeti, hitabeti, iknâ kabiliyeti fazla olabilecek hiçkimsenin, memleketi tahakkuku imkânsız hayaller ve ihtiraslar âlemine sürüklemesine meydan verilmeyecek, işler tam bir realite içerisinde mütelâa ve idame ettirilecektir.

Yeni Nizam'da memleket demokrasisi hiçbir zaman şahıslara bağlanmıyacak, her şahıs hangi kademedede olursa olsun sadece sakıt olmak için gelecek ve muvakkat hizmetini yapıp çekilecektir. Böylece medenî memleketimizin tertemiz kalpli milleti, ve onların büyüklerine olan sevgi ve itimadı suiistimal edilmeyecek, Millet her zaman bilecektir ki asıl büyük olan kendisidir.

Bugüne kadar tamamen ters tatbikata tâbi tutulmuş, yükselme ameliyesi bundan sonra, fertleri mükemmelleştirmek ve bütün yükü onların sağlam omuzlarına yüklemek hedefini tutmuş bulunan Yeni Nizam bunu ferdî psikoloji ve Türk karakteri ile plânlamak suretiyle halletmiş vaziyettedir.

Bütün zor ve şahısların fevkinde olan işler Millet'in te-

minatı altına alınmış, mes'uliyeti de onlara yüklenmiştir, hiçkimse hiçbir zorluk çekmeden bunu başaracak, böylece millet ve onu idare eden Devlet tam bir işbirliği ile kaynaşacak ve elele yürüyecektir.

Milletin şeref ve haysiyeti, Milletin şerefli ve haysiyetli vekillerinin emin ellerine tevdi edilecek, bizzat millet onları hertürlü tehlikeden muhafaza edecektir. Yüksek şahsiyet sahibi vekillerimiz Yeni Nizamda, tam bir hürriyet ve serbesti içersinde faaliyette bulunacak, vekâletleri boyunca hiçbir şekilde kanuni müeyyidelerle karşılaşmıyacaklar, bütün hareketlerinin mes'uliyeti Millete ait olacak, Yüksek Türk Milletinin şerefli vekilleri, kendi vicdanlarından ve şahsiyetlerinden üstün müeyyidenin tesiri altında olmayacaklardır. Milletinin şerefi, haysiyeti, hazinesi, istikbâli ve mukadderatı kendilerine teslim edilecek olan kimseler, hiçbir zaman yanlış bir şey yapmıyacaklardır.

Yeni Nizam, Türk Milletini sağlam adımlarla istikbâle götürecektir. Biz yalnız onu sağlam yolda yürüteceğiz, gerisi kendi başaracaktır...

Bu, Türk'ün karanlık günlerine yeni bir güneşin doğuşu, bir devrin kapanışı olacaktır. Modern ilmin ışıklarının yurdumuza girişi olacaktır. Hukuk, İktisad, ticaret, ziraat, sosyolojik, psikolojik bilgilerle teçhiz edilmiş olacak, buna en lüzumlu unsur ilâve edilecektir.

Tarihi Türk Şahsiyet ve Hasletleri...

Böylece kısa bir zamanda, bütün buhranlarımız bitecek, kavgalar duracak, anarşiler tükenecek, mücadeleler duracak, şaşkınlıklar geride kalacak, bütün kara günlerimizi geride bırakacağız. Herkes daha iyiye doğru yönelecektir.

Yuvarlak masa toplantısından fazla birşey ümit etmemelerini, bunun ancak bir teselli olabileceğini peşinen bildiririm. Zira memleketimizin hakiki derdi dış görünüşte değil, nazariyede değil, tamamen içtedir, zihniyettedir.

Keyfyeti Yüksek bilgilerinize arzeder, yanlış yollarda

bulunan memleket gidişatını, köklü bir nizama bağlamak üzere, mevcut zihniyetin tamamen değişmesini ve iyi yola konmasını temin için gereğini yapmağa hazırlanmalarınızı istirham ederim. Sonsuz sevgi ve hürmetlerimle...

Muhittin KORAN

Not: Bu mektup, Geçmiş devrin partilerini, evvelâ Millet huzurunda, sonra bizzat kendi azaları nezdinde, politikacılar ve milletvekilleri ve üst kademelerin bizzat kendi vicdanlarında, mahkûm etmek için neşredilmiştir. İhtilâl ve memleket realitelerinden bihaber ve kendilerini tecrübeli zannedenlerdir ki, Türk Milleti ile ordunun arasını açmağa çalışmış, memleketi çıkmazlara sokmuş, buhranlara sürüklemiş, iç ve dış itibarımızı iki paralık etmiştir.

Kendilerine Büyük Türk Milleti huzurunda, bundan sonraki faaliyetleri için, memleketin isteklerine cevap vermek durumunda bulduklarını hatırlatırım.

Yaptığı hatalardan dolayı, geri dönmesini, özür dilemesini bilmiyen politikacı, ne politikacıdır, ne memleketi için faydalı bir adamdır ve ne de medenî kimse-dir. Gurur ve gösterişi, sadece bilgisizliğini belli etmemek, içindir.

İhtilâl Türkiye'sinde bugün, milleti temsil edebilecek, birtek politikacı mevcut değildir...

İHTİLÂL ve DEMOKRASİ'den:

«Tarihin sisli ufuklarından gerilerde, toz dumana katılmış, Allah, Allah seslerinin kılıç ve kalkan seslerine karıştığı, kanlı meydan muharebesinde, bahadırlar bahadırı bir genç... Kızgın güneşle parlıyan, kanlar damlıyan kılıcı, sağ elinin her hareketinde bir düşman başını uçurmakta... Yayıncıdan fırlamış ok misâli düşman saflarına atılmakta, Allah Allah sesleriyle çöşmektedir...

Bu, kahraman, gencecik bir genç, adı Genç Osman... Namert bir kılıç darbesi başını vücudundan ayırmış, kesik başını koltuğunun altına almış, başsız vücudunun sağ elindeki kılıçla, ilâhi bir kudretin tesirinde, tarihe efsanevî bir kahramanlığın destanını yaratmakla meğgul...

Zaman bir an için durdu. Koltuk altındaki gencecik baş, ateş saçan gözlerini açtı, derinden, zelzele gürültüsü gibi çok uzaktan gelen bir gürleyişle, dedi ki:

— Bre Namertler...

Bozkırların üzerinde, sonsuz ufuklara doğru uzanan ovalarda, bütün şehitler ayaklanmış, göz alabildiğine saf saf olmuşlar... Atalarımız, koskoca bir tarih ayağa kalkmış, asırlar boyunca, muasır medeniyet öncülüğünü yapmış, en mükemmel idare ve yaşama örneklerini vermiş, mübarek insanlar... Cihan hakimi ünvanını almış, muhteşem padişahlar, telâş ve endişe içerisinde, kaşlar çatılmış, bakışlar insafsız... Gazaba gelmişler, leventlerin öfkesi, bahadırların sesi, aslan kükremesiyle, yeri göğü sarsmaktalar adeta...:

— Bre namertler, bre namertlerrrrrr...

Bütün dünyaya kuvvet ve kudretlerini ispat etmiş, bütün dünyanın hayran olduğu, Başkumandan ve kumandanlar, kurdukları devletin faaliyetinin ilk semeresini almışlar. Vatan ve memleket sathı, cıvılcıvılcı, pırıl pırıl yeni nesille, çocuklarla dolmuş adeta... Bunlar Türk İstikbâlinin evlâtlarıydılar... Yenilmez bir kartalın koruduğu, hür bir vatanın, hür milletin hür çocukları...

Başta Atatürk ve büyükler olduğu halde bütün bir millet, iftihar, sevinç ve heyecanla, en küçük bir şüpheye düşmeden evlâtlarını, yetiştirilmek üzere, ehil ellere teslim etti... Bugünkü netice, bu ehil zannettiğimiz ellerin eseridir...

Başarısızlığa sebep, bilgisizliktir, Türkü bilmemek zavallılığıdır...

.

Gazipaşa İlkokuluna devam ettiğim zamanlarda, her sabah büyük bir gururla «Türküm, doğruyum, çalışkanım» ı boşuna söylemedim. Çocukluğumun en çok beğendiğim ve daima tekrar ettiğim marşı, şuydu...:

Henüz pek gençse de şimdiki yaşıım,

Ahfada bir vatan kayıracağım.

«Bir avuç dertlere yetmezse başım»

DÜNYAYI, GÜNEŞTEN AYIRACAĞIM...

Bütün derslerde fevkalâde muvaffak olmakla beraber, en çok zevk aldığım şey, Türkiye haritası çizmekti. Sonradan muhtelif vesilelerle, memleketin birçok yerlerini dolaştım. Birçok şeyleri sadece zevkim için, tetkik ettim, öğrendim. Birçok işler yaptım, birçok kimse tanıdım, hem de içyüzleriyle...

İşte şimdi de, ikinci Türkiye Cumhuriyetinin, İhtilâl Türkiye'sinin İktisadî ve ictimai haritasını çizmekteyim. Kılıçla değil, kılıçtan keskin kalemle...

Tarihte eşi görülmemiş ihtilâlin, İhtilâlcisi olarak...

.

«Ecelin insafsız eli, gencecik, körpecik bir milletin başını, vücudundan ayırdı. Tarihlere hükmeden adam, hayata gözlerini yumdu, bir tarih kapattı...»

Vatanın en büyük vatandaşı, vatan topraklarına tevdi edilirken, hatırası, ilelebed payidar kalacak olan Büyük Türk Milletinin kalbine gömülüyordu.

Başını kaybeden, gencecik Türkiye'mizde, o günden itibaren başladı, yepyeni bir Genç Osman efsanesi...

.



Türk istikbâlinin evltâlarına bundan sonra, sağlam bir istikbâl temin etmek, müstakbel iktidarları gaflet, dalâlet ve hatta hıyanet içerisine düşmekten korumak ve İkinci Cumhuriyeti ve ihtilâl Türkiye'sini muhafaza ve müdafaa edebilmek için, birinci vazife olarak, mutlak surette, ihtilâli doğuran sebepleri bulmak ve ortadan kaldırmak zorundayız.

Elimizde İhtilâl ateşinde yaktığımız meşale olduğu halde, 27 Mayıs'tan itibaren gerilere doğru, mühim hâdiseleri analiz ede ede, enteresan hâdiselerin üzerine basa basa, izlerini takip ederekten, İhtilâl canavarının, hakiki inine ulaşmamız mümkün olacaktır.

.
Lüzumlu olan bütün müesseseleri tahlil etmiş bulunmamızın neticesi olarak, Türkiye'de ticaret, karaborsa, ihtikâr, dalavere, rüşvet neticesi elde edilmiş kazançlar şeklindedir. Bu gayrimeşru kazançlar ise her sahada kendisini göstermekte, birtakım karakersiz kimseler, milletin gözü önünde pervasızca milleti soymaktaydı. Devlet memurlarının da durumu göz önüne alınırsa, bundan çıkacak netice, cemiyet, medeniyet ölçüsü ve ahlâk bakımından (feci) vaziyettedir...

Kötü ve yanlış yolda olan, fertler ve toplum olduğuna göre de hata, fertlerde veya toplumda değildir, onları sevki idare eden nizamlardadır...

O halde İhtilâli doğuran sebepler (HUKUK) sahasında toplanmaktadır..

.
Hukuk cemiyeti daima koruyan, iyiye götüren ve fertlerin biribirleri ile olan münasebetlerini tanzim eden, kuvvet, kudret ve otorite timsâli ilim dalıdır. Bizde ise cemiyet feci âkibete sürüklendiğine, anarşiler kavgalar, krizler buhranlar alıp yürüdüğüne ve İHTİLÂL olduğuna göre artık Hukuk yoktur, kanun ve nizamlar yoktur. Hepsi çığnenmiş bir tarafa atılmış, gayrimeşru olmuştur. Zira Millî İrâde, vicdanlar, bir kurtarıcı olarak İhtilâle sarılmıştır, adeta bayram etmiştir...

Türkiye'de İHTİLÂL en yüksek müessesedir.

Şimdi, bizde hukukun cemiyeti nasıl feci hale soktuğunu ve İhtilâlê sürüklediğini inceliyeceğiz...

Bu, Türk Milletinin yüksek şahsiyet oluşunda toplanır.

.....

Bizde İhtilâl ve Demokrasi birbirine o kadar karışmış, o kadar kördüğüm olmuş vaziyettedir ki, cemiyetimiz bir türlü anarşilerden kurtulamamakta, birinden sıyrılır gibi olurken daha fenasına yakalanmaktadır. Bu sebepten de yanlış sahalara giren vatandaşlarımız, daima tehlikelere maruz bulunmaktadır.

İhtilâl içerisinde iken demokrasiye gitmeğe imkân yoktur. Bu sebepten evvelâ, İhtilâl, hedefini tam manâsı ile bulmalı, ki bulacaktır, ancak bütün sahalara tertemiz olduktan sonradır ki, tertemiz bir idare tarzına ve istikbâle gidilebilir.

Milletin en güvendiği tecrübelilerin, memleketi İhtilâllere sürükledikleri hiçbir zaman akıldan çıkarılmamalıdır, memleket tecrübe tahtası değildir...

Tarihte eşi görülmemiş bir İhtilâl, tecrübeyle geçirtilmez...

Geçştirilmeğe ve kangren olmuş ictimâî yaralar örtbas edilmeğe, çalışıldığı içindir ki cemiyet daima daha kötüye gitmekte, daima anarşi ve İhtilâlin etrafında dönmektedir. Tıpkı, köyünün yolunda olduğunu sandığı halde, aynı yerde dönüp duran, zavallı tipi yolcuları gibi...

.....

En ince noktalarına kadar tam bir isabetle tesbit ve teşhis ettiğimiz hatalar, hüsnüniyetle yapılmış hatalar olduğundan hiçkimse sorumlu değildir. Ancak, hangi kademe olursa olsun her vatandaş, sür'atle toparlanmalıdır.

Çözeceğimiz ve ayıracağımız kördüğüm;
İhtilâl ve Demokrasi...

POLİTİKA ve HUKUK DEVLETİ'nden:

«Atatürk:

.....

Cihan harbinden mağlûp çıkmış ve son kudreti de kaybolmuş bulunan Osmanlı İmparatorluğunun payitahtı, galip devletler tarafından işgal edilmiş, Boğazın ağzına demirlemiş bulunan düşman harp gemileri toplarını, şehre ve saraya çevirmişlerdi. Telâş ve endişede olanlara mukabil Mustafa Kemal:

— Geldikleri gibi giderler. Diyordu.

Galip gelen devletlerin kudretini temsil edenler meydanında ve onlara karşı bu şekilde, kat'i ve emin konuşmadaki hakiki sır, ileriye görüşteki yüksek bilgi ve dehasında, kalbinde inandığı ve güvendiği kimselere karşı olan aşkın köklü ve sönmez ateşinde gizlenmektedir.

Nitekim bu hâdiseden birkaç sene sonra ve sayısız hâdiselerin geçmesini müteakip, Dumlupınar meydanı bir sabah gök gürlmesiyle çınladı adeta:

— Ordular. İlk hedefiniz Akdenizdir, İleri...

Ondörtgün sonra, Türk orduları önünde perişan olarak kaçmış bulunan bütün dünya devleti ve Yunanlıların denize dökülmesi ile, kudretli bir erkânıharp görüşü, bütün teferüatı ile tahakkak etti.

Geldiklerinden çok daha feci gittiler...

Atatürk'ün yüksek askerî dehasını ve erkânıharp görüşlerinin isabet derecesi, neticeleriyle sabit olmakla beraber bu mevzuları konuşmayı, onun yanında bulunmuş ve silâh arkadaşlığı yapmış olan kıymetli büyüklerimize bırakırım.

Şukadarını söylemek isterim ki, yarattığı ordu ile de elân meydanda olduğu veçhile, askerî görüşü asla şaşmaz ve kat'i idi...

ATATÜRK ve POLİTİKA:

.....

Bütün bu izahlarımız saraheten göstermektedir ki, Atatürk, bizzat kendisinin de kabul ve beyan ettiği veçhile, Türk Politika semalarından gelip geçmiş muhteşem ve dev bir jet

uçağı gibidir. Herkesin hayranlıkla seyrettiğı, müstesna bir varlık olarak, süzölüp geçmiştir...

İhtilâl realitesi içerisinde bulunan Türkiye'de, politikacılarımızın sağlam bir bilgi, dürüst medenî cesaret sahibi ve kendine ve milletine güvenen kimseler olmaları ve medeniyetin bütün vasıflarını şahıslarında toplamaları icabetmektedir. Bu takdirde ancak, şahsiyet sahibi olmaları mümkündür.

Hukuk devleti herşeyden evvel fertlerin hukukuna riayet eden bir müessesedir. Demokratik idare sistemin son derece kuvvetli bilgiye istinadetmesi hasebiyle, Devlet tamamen fertlerin üstünde bir otorite sağlayabilir. Bizdeki devlet mekanizması tam bir bilgi ile kurulmamış olduğu içindir ki, birçok zamanlarda fertlerin karşısında acizleşmiş, adeta onların oyuncağı olmuş vaziyettedir. Nitekim İhtilâl içerisinde bulunmamıza rağmen dahi, son hâdiseler devlet müessesesinin iç bünyesinin, en küçük bir teşebbüste mükemmelen dolandırılacak yerler olduğunu göstermiştir. Bunlar devletin kudretsizleşmesi, buna mukabil de ferdi kabiliyetlerin devletin çok üstüne çıkmış olmasındandır.

Kabul etmek lâzımdır ki, geçmiş hâdiselerdeki alınan neticeler, vicdanlara ve ferdi iradelere tamamen aykırıdır. Türk adliye ve devlet otoritesi, bir takım fertlerin yanlış veya şahsi görüşlerine âlet edilmiş ve Millî İrâdenin temenni etmediğı neticeler ve infazlar yapılmıştır.

Keza bundan sonraki sayfalarda da vereceğim misâllerle sabit olacağı veçhile, geçmiş devirlerimiz tamamen (adli hatalar devridir)

Bunlara ilâveten, seçimle gelmiş ve memleket için çalışacak olan vekillerimize karşı dahi, ihtilâlin meşru olabileceğı açıkça beyan edilmiştir. Bundan maksat, siviller yâni Türk Millî idaresinin temsilcileri üzerinde silâhlı bir tehdit ve zorbalık değilse o takdirde bu, vicdan hürriyetine vurulmuş zincir olmaktadır.

.

Esasen buraya kadar olan izahlarımızla da saraheten meydanda bulunacağı veçhile, dava yeni neslin davasıdır. Yâni bir tarafta pırıl pırıl birer insanlık ve şahsiyet numunesi mükemmel vatandaşlarımız, diğer tarafta da, şeytanî zekâsi batı kültürü ile takviye edilmiş, devleti dahi pervasızca parmağında oynatacak kadar, menfi kabiliyet sahibi haline gelmiş bulunanların fikir sahasındaki mücadelesi vaziyetindedir. Hiçbir zaman adalet adaletsizliğin, hak, haksızlığın, iyilik kötülüğün ve nihayet ahlâk ise ahlâksızlığın esiri olmamıştır. Kezâ hâkiki mezyetler, bilgi ve kültür de cehalet ve boş otoriyete boyun eğmemiştir. Demokratik idare sisteminde hâkimiyet, ancak ve ancak vicdan ve kalp üzerine kurulmuş kalelerde muhafaza edilebilir, si.âhları ise bilgi, hüsnüniyet ve insanî vasıflardır.

Kuvvetli ve bünyeye uygun bir nizama sahip bulunmadan geçirilmiş devrelerde memleket idaresinin kat'i ve şaşmaz metodlara istinad etmemesi hasebiyle, fertlerin kendi bildikleri ve inandıkları gibi bir idare sistemi tutturacakları tabiidir. Bu çalışmaların neticesinde ise, ne ekilmişse o biçilecektir, biçilmiştir. Bu yetiştirmedeki muvaffakiyet derecesini, fiyasko olarak kapamak zorundayız.

Yanlış yolda yetiştirilmiş bulunan Atatürk gençliğinin, edindikleri bilgi, aldıkları ictimai terbiye icabı, bundan sonra da ne biliyorlarsa onu tatbik edecekleri gayet tabiidir. Bu hareketlerin birtakım, osmanlı devrinden kalma kimseler için hoş karşılanmamaları, kendilerine Atatürk gençlerini idam etmek hakkını bahşetmez. Kanaatimce millet hizmetinde olan ve milletten maaş alan herkes, millet için en iyisi neyse onu anlamak, öğrenmek ve tatbik etmek zorundadır. Kendi muvaffakiyetsizliğinin cezasını masumlara yüklemek, yanlış yetiştirilmiş bulunan gençlerimizi harcatmak, imha etmek, ancak ve ancak, Afrikanın Mau Mau kabilelerine veya yamyamlarına veya daha yakın misâli ile kendi doğurduğunu yiyen ve sonra dudaklarını yalayan, kediler gibi hayvanlaşmaktan başka birşey değildir.

Batı kültürü ile yüklü ve yeni yetişen nesil olarak, Hukuk

prensiplerinin ferdi hukuk temelleri üzerine inşa edilmiş olduğuna inanarak, bu fert hakkının ise, herşeyden evvel iyi yetiştirilmek hakkına dayandığını kabul ederek işe buradan başlamak zorundayız.

Türk adaleti, Yüksek Türk vicdanlarının sesidir.

Vicdanlarımıza uymıyan, vicdanlarımızı titreten, bizi endişe ve tereddütlere sevkeden, vicdanlarımızı zorlayan ve onlara hükmetmeğe çalışan hiçbir kural bizim kanun ve nizamlarımız olamaz. Nitekim bizzat ihtilâlle dahi sabittir ki, bu kanunlar bir anda çiğnenmiş ve vicdanlara istinad edildiği için de Millî İrâde tezahürü olmuştur. Millet namına hareket edenler vicdanlarının emrettiği şekilde hareket ettiklerine, bu vicdanlar da kendilerinde terbiye sistemi ve cemiyet tarafından metotlu olarak teşekkül ettirilmiş olduğuna nazaran, hüsnüniyetle yapılmış hareketlerin neticeleri, o fertleri ilzam etmez, millete aittir.

Geçmiş tarihimiz, Türk vicdanlarına asla uymıyan, ferdi ve sosyal psikoloji, amme vicdanı, ve Millî İrâdeyle sureti kat'iyede bağdaşamıyan adlî hatalarla doludur. Demokrasi, fertlere güzel örnekler vermek ve şaşmaz bir kudret sahibi olmakla toplumu sevkiidare eden sistemdir. Hiçbir hareketi fert vicdanını titretmez...

Milletin vekillerinin hareketlerini, peşinen kabullenmek ve istikballerini bizzat kudretli Türk milletinin teminatı altına almak, vicdanlarını hertürlü tesir ve endişeden uzak tutmak üzere, Atatürk Türkiye'sinde bundan böyle idam cezaları kaldırılmalıdır. Zira Türk milleti yaralı düşmanlarını dahi sırtında taşıyacak kadar yüksek bir şahsiyet, şevkat, merhamet ve insaf sahibidir, büyüklüğü de buradadır. Yanlış yetiştirilmiş veya terbiye edilmiş evlâtlarını, imha etmek hiçbir şekilde Millî karakter ve medeniyet anlayışımızla kabili telif değildir. Bir Türk cihada bedeldir, sözünü bütün kalbimle kabul ediyorum. Ve bence böyledir.

İhtilâl akebinde, Türk milletine huzur ve istikbâl kapılarının ilkini açmak üzere; muhakkak surette alınması icâbeden karar şu olmalıdır: Madde:

«TÜRKİYEDE İDAM CEZALARI KALDIRILMIŞTIR.»

.

YENİ NİZAM ve MODERN TÜRKİYE: den

«Yukarıdanberi izahede geldiğimiz veçhile, kominizm hattızatında kollektif şahsiyet sahibi, nazariyattan gelme ve basit insanların basit tarzda biraraya gelme halidir. Bu zavallı ve karanlık rejim, bugüne kadar hiçbir zaman bünyemizde yerleşememiş ve bu kadar uzun komşuluğumuza rağmen bizim için bir tehlike olmamıştır. Esasen bu husus İhtilâl ve Demokrasi'de inceden inceye tahlil edilmiştir.

Bugüne kadar memleketimizde kuvvetli bir nizamın bulunmaması neticesindedir ki, birçok vatandaşlarımız, yükselmemizi muhtelif nazariyelerde görmüşlerdir. Bu arada bazı, zayıf karakterli veya az bilgili vatandaşlarımızın, bilhassa maddî sıkıntı içerisinde bulunanlarımızın, hayalperest bir inanışa kapılıp, kendi kıymetlerini unutmuş oldukları mâlûmdur.

Bu kitabı iyice tetkik eden bu vatandaşlarımız, kendi aklıselim ve vicdanlarıyla görececek ve anlayacaklardır ki, Türkiye'mize hariçten hiçbir iktisadi sistemin tatbik edilebilmesine imkân yoktur.

Kendilerini memleketsever olarak kabul ediyoruz amma, memleketseverliğin ilk şartı, memleketin realitelerini bilmek, ve temennilerinde isabet sağlayabilmektir. Millî bünyeye ve memleket psikolojisine asla uymuyan nazariyeler hayal etmek ve bu yolda faaliyette bulunmak, neticesiz ve boş gayretlerdir...

Basın:

Demokratik nizamları kabul etmiş hür memleketlerde olduğu gibi, yurdumuzda da Basın tamamen hür olmalı, bu hürriyet de hiçbir zaman kanunların arasında sıkışıp kalmamalı ve lâfda kalmamalıdır. (Görülen lüzum üzerine) gibi hattızatında birtek vatandaşımız şahsi görüşüne istinadeden, intişar menleri ve gazete kapatmalar tamamen yanlış bir taktikdi. Zira bir veya birkaç yazarın yanlış neşriyatı, o gazeteyi devamlı olarak okuyan vatandaşlarımızı adeta mahkûm eder haldeydi. Bu ise haksız bir otorite gösterisi ve va-

tandaşlarımızı zâlim bir elin şamarına maruz bırakmaktan farksızdır. Hiçbir kimsenin böyle birşey yapmağa hakkı yoktur. Toplum âleyhine yazı yazan ve hareket eden yazar hakkında ancak, kanun ve nizamların emrettiğini yapmak, kütleye malolmuş bulunan gazeteye dokunmamak icabettir.

Basın, medenî insanların birbirleri ile olan irtibatlarını temin eden vasıtaadır. Cemiyette nasıl ki, insanlar yalnız eşi dostu ile temas temin ederse, okuyucu da inandığı gazeteleri takip emek suretiyle toplumla temasını temin eder. Herkes inançlarında tamamen hür olduğuna göre, ruhi irtibat temin ettiği gazetesinin kapatılması, o ferdleri adeta bir anda karanlıklara mahkûm etmek olur. Geçmiş iktidarların bu yanlış tatbikleri, hiçbir zaman müsbet bir netice vermemiş, bilâkis gerek memleket ve gerekse dünya nazarında otoritelerini sarsmıştır, onları gittikçe daha çok zavallılaştırmıştır. Zira bir tenkide daha güzel ve kuvvetli bir fikirle cevap vemekten aciz bir iktidarın bu yolu takip etmesi, modası geçmiş bir otorite gösterisidir. Bunun sadece aciz ifade ettiği, geçmişimizle sabittir.

İlmi kudret ve otoriteyi şahsında toplayacak ve hertürlü ferdi faaliyetlerin üstüne çıkacak bulunan Devlet müessesesi, herşeyden evvel toplumun, milletin candan bağlandığı ve inandığı bir müessese olacağına göre, bu saygıdeğer Devlet aleyhine yapılacak en basit tarizler dahi, fertler tarafından tasvip edilmeyecek, medenî okuyucular gazeteyi gerekli şekilde, dürüst yola zorlayacaklardır. Zira bundan sonra toplumun medenî seviyesi yükseleceğine göre, basın da otomatikman buna uyacaktır. Aksi halde, yerini yeni çıkacak gazetelere kaptıracaktır.

İhtilâl Türkiye'sinde hedefi olan, ahlâk, fazilet, dürüstlük ve vicdan hürriyeti, dinamizm, basiret, metotlu ve çok çalışma sistemlerini kabul etmiş ve vatandaşlarına bu yolda hizmet gayreti ile kurulacak gazeteler de, tamamen meşru bir ilmi rekabetle bir anda diğer gazeteleri bastıracaktır.

Kanunen neşrinde beis olmıyan her mevzuda, basın son-

suz bir hürriyete sahip bulunmalıdır ki, toplum daima daha iyiye gidebilsin. Bu, basında tam bir serbest rekabeti teşekkül ettirecektir. Cemiyet kaliteli olacağına göre de bu serbest rekabet, onları daha kudretli kişiler yapmak zorunda bırakacaktır.

.
İktisadi kalkınmamızı kesin bir şekilde temin edecek, menbalar sırasıyla sayılacak ve bunların bünyemize göre çalışma şekil ve imkânları sarahaten gösterilecektir. İflâs halinde ve feci vaziyette bulunan mâliyeyi kurtarabilmek ancak ve ancak masrufta isabetle imkân dahilinde olabilecektir. İhtilâl nasıl, idarede vicdanlara dönüş ise, iktisat da tabii kaynaklara dönüştür. Memleketi en kısa yoldan sağlam bir bünyeye ve istikrara kavuşturacaktır.

Memleket idaresinin bundan sonraki devrede politik sahaya girmiş olması hasebiyle, idarede bundan sonra hâkim olacak asıl unsur, Millî iradedir. Millî İrâde ise, ancak kendi bünyesine uygun bir çalışma sisteminin tatbiki neticeinde kuvvet ve kudret kazanabilir.

Ticari krizin önlenme şeklinin izah ettiğimiz tarzda olması lâzımdır. Bunun hallinden ve Türkiye piyasasının, sağlam karakterli ve mazbut ve basiretli tüccarlara tevdiinden sonra, yine memleket bünyesine uygun olarak kurulacak bir Banka, ihtilâl Türkiye'sini istikbâle götürecektir.

İhtilâlcî, vatandaşlarını hiç kimseye maddî ve mânevî sahada istismar ettirmiyen, fuzûlî yere tek kuruşu verdirtmiyen, kalbi vatani için, vatandaşları için çarpan adamdır. En güzel tarafı da hiçbir şey beklememesidir...

TÜRK'LERİN BEYAZ KİTABI'ndan:

Büyük Fransız ihtilâlinin, büyük Fransız ihtilâlinden daha büyük bir Jean Jack Ruossaoux' doğurduğu gibi, tarih boyunca her ihtilâl, o ihtilâlden daha kudretli bir vatansever tarafından bastırılmış, ve o ihtilâlin gerek maddî ve gerekse mânevî yani vicdan sahasında tahripkâr, yakıcı ve yıkıcı âlevleri, o memleket satına yayılan tatlı bir sıcaklık haline getirilmiştir.

.....

Görülmektedir ki, atalarımız Asyanın ortalarından, Avrupa ortalarına kadar ve Akdenizi bir Türk gölü haline koyacak şekilde geniş bir ülkenin içerisinde, din, dil, ırk ve örf ve adetler bakımından birbirinden tamamen ayrı muhtelif milletleri, mükemmel idare edebilmişlerdir. Bunun sırrı, insan haklarına en riayetkâr bir millet oluşumuzda, insanın insanî vasıf ve karakterlerini iyi tanımamızda, idaremiz altında olanların tam manâsı ile itimad edilebileceği şahsiyetlere sahip bulunmamızda, bütün idarecilerin zeki, bilgili, vicdanlı ve hâmiyetperver kimseler oluşları ve bunların başında ise, cihan hâkimi ünvanını şahsında toplayacak kadar, bilki, zekâ, kabiliyet, ahlâk fazilet, kuvvet ve kudret sembolü muhteşem padişahlar, temsil ettikleri Yüksek Türk şahsiyetinde toplanmaktadır. Hiçbir süratli, nakil ve muhabere vasıtasının bulunmadığı o devirlerdeki bu idare tarzı görüleceği veçhile, en güzel devlet idaresi örneğini teşkil eder.

.....

Gerek yukarıdanberi izah edegeldiğimiz ve gerekse son olarak Büyük Atatürk'ümüzle de sabit olacağı veçhile Türkler, büyük adamlar ve mükemmel idareciler çıkarmış bir millettir. Bunlar ise, herşeyden evvel insancı idiler... Türkçü idiler...

İhtilâlin yetiştirdiği ben ise, işte bu Atatürk neslini temsil ve teşkil eden yeni nesle dahil bulunmakta, ikinci Türkiye Cumhuriyetinin ileride idaresini omuzlarına alacaklara, Türkiye realiteleri içerisinde, sağlam ve şaşmaz yollar çizmeğe gayret etmekteyim.

.
Bir millet ve medeniyet için en lüzumlu şeyin din olduğuna inanırım. Din, kalpleri dolduran, vicdanları ısıtan, ihtirasları zararlı halden kurtaran, kudretli veya fırsatçıları, başkalarına zarar vermekten koruyan, bilâkis onlara faydalı bir kimse olmayı telkin eden, insanları yükselten ve yücelten bir kudrettir. Atalarımız: «mağrur olma padişahım, senden büyük Allah var» nağmelerini hiçbir zaman padişahların kulaklarından eksik etmemişler, daima hatırlatmışlardır. İşte bu padişahların büyüklükleri, kendilerinden daha büyük ve ilâhi bir varlığın önünde hürmetle eğilebilmelerinde, bizzat kendi vicdanlarının sesini duyabilmelerindedir.

.
Dinlerin en mükemmeli olduğundan asla şüphemiz olmıyan dinimizin bütün müslüman kardeşlerimiz için, onları koruyan ve yücelten bir varlık olmasını temenni ederim. Allah onları ihtiraslardan ve felâketlerden korusun...

.
Medeniyet herşeyden evvel insanların, kalplerinde, vicdanlarında, hislerinde ve inanışlarındadır. Medenî insanlar birbirlerine kalpleri ile bağlanan kimselerdir. Temiz ve faydalı hisle yüklü olmıyan kimse medenî kimse değildir. Medenî insan aynı zamanda, cemiyet içerisindeki yerini ve fayda derecesini tayin edebilen insandır. Medeniyette kudret, mükemmel hale gelmiş cemiyettedir.

.
Büyük felâketimizin bizi pek gerilere attığını müdrükiz. Ancak bütün felâketlerimiz, hiçbir zaman çalışma hızımızı ve Demokrasiye olan büyük inancımızı sarsmış değildir. Hiçbir düşüncemizin olmadığına kâni bulunduğumuz ve: «Yurtta sulh, cihanda sulh» u kendimize bayrak olarak kabul etmiş bulunduğumuzdan, acılarımıza iştirak eden ve dertlerimizle kalpten ilgilenen, bütün dünya devletlerine en samimi ve kalpten teşekkürleri borç bilirim. Devletimize ve milletimize gösterdikleri, alâka ve itimadın daima minnettarı olacağım...

İngilere kraliçesi majesteleri için «Allah Kraliçelerini korusun» derim.

.
Milletimize büyük yardımlarda bulunmuş olan, dostluk bağları ile bağlı bulunduğumuz, sempatik Amerikan Milletine sevgilerimi sunarım.

Bize yüksek alâkalarını bahşetmiş bulunan Mr. Kennedy ekselanslarına, hürmetlerimi sunmak, ve Türkiye'nin yakın bir tarihten itibaren, ictimai ve iktisadi bütün problemlerinin halledilmiş olarak, yeni neslin ve ilmi idarenin yüksek teminatı altına alınması için, gerekli hazırlıkların bitmiş ve bunların bütün dünyaya arzedilmek üzere olduğunu bildirmekle şeref duyarım.

Kabul etmek lâzımdır ki, mükemmel bir idareye kavuşabilmek, dünyada hiçbir memlekete kolay nasip olmamıştır.

.
Geçirmiş olduğu felâketleri kısa zamanda atlatmasını bilmiş ve tekrar lâyük olduğu yeri almış bulunan Alman dostlarımıza keza yüksek alâka ve yardımlarından mütevellit müteşekkirimiz. İktisadiyatı sağlam nizamlara bağlanmamış ve yükselmesi plânlanmamış bir milletin, geniş iktisadi ve ictimai problemlerini halletmekte daima çıkmazlara saplanacağına kaniyim.

Akıl, kişinin sermayesidir.

İhtilâl sonrası Türkiye'de, işte bu en mühim dava kökünden halledilmiş, İkinci Cumhuriyetin bütün problemleri, ilmin sihirli kudretine bağlanmıştır. Bundan sonraki Türkiye'nin istikbâli, fertbiefert her Türk vatandaşının ve ihtilâl gençliğinin, kudretli omuzlarına yüklenmiştir.

Hiçbir mevzuda, İstikbâlimizden asla endişemiz kalmıyacaktır..

Allah Büyük Milletimi ve Devletimi korusun...

Demokrasi, medeniyet ve vicdanlar için en büyük felâket İhtilâldir.

ÇIKACAK KİTAPLAR HAKKINDA:

Neşredilecek eserlerde, ihtilâlcî gözûile reform yapılacak müesseseler, ne şekilde yapılacakları, Millî menfeatlara ve Millî irade yollarına uymak üzere, incelenmiş müesseseler:

- 1) Üniversiteler, ilim adamları, hocalar (din hocaları dahil)
- 2) Bakanlıklar, devlet daireleri, resmi muamelat, tahsisler.
- 3) Partiler, politikacılar, siyasî tutum.
- 4) Hukuk sahasında reform.
 - a) İctimai müeyyidelerin teşekkülü.
 - b) Devlet otoritesinin kuvvetlendirilmesi.
 - c) Avukatları modern şekilde teşkilâtlandırma.
 - d) Suça mâni olmak, ceza ve infazlarda müesseriyet, reform.
 - e) Hâkimleri ve adliyeyi âdlî hatalardan korumak.
 - f) Türkiye'de idamların kaldırılması.
- 5) Zeki ve çalışkan Türk işçilerini, bir takım muhteris şahıslara istismar ettirmemek, kendilerini mütehassıs işçi yapmak ve emeklerini değerlendirmek, Sendikaları ilmi metodlara bağlamak, işçilerin hertürlü istikbâl, endişesini kaldırmak üzere, sigortalar ihdas etmek, hayat standardını yükseltmek, El emeklerini değerlendirmek, korumak inkişaf ettirmek...
- 6) Cemiyeti medenî insanlar seviyesine çıkarmak. Ahlâk ve fazileti teşekkül ettirmek. Vatandaşlarımızı, birbirlerine inanan, kıymet veren, seven, koruyan, kalpten bağlı kimseler yapmak... Medenî cesaret sahibi yapmak ve Hayattan korkmamağı öğretmek. Kötü yol, korkakların gittiği yoldur...
- 7) Ticaret, sanayi, imâr, vesair sahalarda esaslı reform yapmak.
 - a) Hertürlü istismarı ve haksız kazançları önlemek,
 - b) Muhtelif teşekküllerle tüccarların murakabesini bizzat millete tevdi etmek, karaborsa, ve ihtikâra

- set çekmek, rüşveti kaldırmak...
- c) Ticari ahlâkı kuvvetlendirmek, kredili satışları düzenlemek, serbest rekabeti yerleştirmek. İtimad müessesesini kurmak...
- d) İthalat ve ihracatı düzenlemek,
- 1) Döviz kaçakçılığına set çekmek,
 - 2) Türk ticari şahsiyetini teşekkül ettirmek.
 - 3) Tabii ihraç mallarımızın baltalanmasını önlemek. Bunların dış piyasada rakipsiz, aranan emtea olmalarını sağlamak.
 - 4) Tüccarı, şerefli basiretli, faydalı kimseler yapmak...
- 8) Bankaların içe doğru olan plâsman siyasetlerini dışa doğru yâni piyasaya faydalı hale koymak, şahsî menfeatlara set çekmek.
- 9) Bütün serbest kazanç erbabına en güzel kazanç yollarını göstermek. Buna rağmen millet aleyhine hareket edenlere, hususi ve müessir müeyyideler tatbik etmek, hiçbir zaman müruruzaman tanımamak.
- 10) Memleket ürünlerini sür'atle inkişaf ettirmek, tabii kaynakları çalıştırmak. Toprak altı servetleri sür'atle faydalı hale koymak. Bütün bunları imkânlar dahilinde çalıştırılacak teşkilâtlar plânlamak.
- 12) Şehir imârından ve sahte kalkınmadan vazgeçmek, eldeki mevcudu kazanç getirecek kaynaklara yatırmak. Masraflarda tam isabet ve tasarruf...
- 13) Hazineyi hertürlü dalaverelerden ve hırsızlıklardan korumak...
- 14) Basın-Yayın ve Turizm işini kökten halletmek. Bunu İhtilâl Türkiye'sine faydalı ve döviz menbaı haline getirmek...
- 15) Hertürlü keşmekeş halinde olan işlerde, düzen sağlamak.
- 16) Millî Kültürümüzü muasır medeniyet seviyesine çıkarmak...

Asıl gaye ise sadece «Türk gibi olmak» tır. Asla şüphemiz yoktur ki, bütün mânileri ezeceğiz, yeneceğiz, mutlak yükseleceğiz.

04SA 2465

ULB Halle

3/1

000 161 411



MUHİTTİN KORAN'ın İhtilâlden daha kudretli
Dev Eserleri:

1 — **İHTİLÂL ve DEMOKRASİ**

İhtilâlin hâkiki sebepleri, -Röntgen ışınlarında Türk bünyesi-
İctimai ve Hukukî hatalar

İhtilâl Türkiye'sinde

2 — **POLİTİKA ve HUKUK DEVLETİ**

Hakiki Atatürk — İhtilâl politikacıları — Asker ve politika — Devlet
otoritesinin mükemmelleştirilme şekilleri — İnfazlarda Reform.

İlim adamlarına — Partilere — Politikacılara — Türk istikbâlinin evletlârına
en lüzumlu rehber.

Millî İrade yolları ve Türkiye realitesi.

3 — **YENİ NİZAM ve MODERN TÜRKİYE**

İctimai ve iktisadi kalkınmanın sihirli anahtarı...
Türkiye'yi istikbale ve refaha götürecektir.

4 — **TÜRKLERİN BEYAZ KİTABI**

Türk davasını savunacak ve bütün dünyaya hitap edecek eser.

Bu eser bir intibak devrinin kapatacaktır.