

0354 7923/14/17

1977

1977
MAHALÎ SEÇİMİ
RADYO
KONUŞMALARİ





ADALET PARTİSİ

1977
MAHALLÎ SEÇİMİ
RADYO KONUŞMALARI



ADALET PARTISI



03 SA 7723 (7)

1977
MAYALII SEÇİMİ
RABYO KONGRESİ

Başbakanlık Basımevi
1977 — A N K A R A



Süleyman DEMİREL

Genel Başkan

5 Aralık 1977

Saat : 15.25 - 15.45

Aziz vatandaşlarım,

Hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum.

11 Aralık 1977 tarihinde mahalli seçimler yapılacaktır. Konuşmamın başında bu seçimlerin milletimize ve memlekeimize hayırlı ve uğurlu olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum.

Cumartesi günü akşamı ani bir kalp krizi sonunda hayata gözlerini yuman değerli arkadaşımız eski Sağlık Bakanı, Ankara Belediye Başkanı adayımız Dr. Vedat Ali Özkan'ı rahmetle anıyorum.

Mahalli seçimler köyde muhtar ve ihtiyar heyetlerinin, mahallede muhtarların, kasabada ve şehirde belediye başkanlarının ve belediye meclis üyelerinin, illerde il genel meclisi üyelerinin seçimi için yapılmaktadır. Böylece 4 sene evvel görev almış bulunan mahalli idarelerin bütün yöneticileri köylerimizde, kasabalarımızda ve şehirlerimizde oturan vatandaşlarımızın hür iradeleri ile yenilenmiş olacaklardır.

Bu yenilenme vatandaşın önünde mahalli idarelerde görev almış bulunanların o beldenin sakinlerine hesap vermesini de sağlayacaktır. 11 Aralık 1977 tarihine kadar seçim suretiyle görev başına gelmiş olan bütün yöneticiler, yaptıklarının, yapamadıklarının hesabını vereceklerdir. Yeniden göreve talip olanlar ise beldelerine ve o beldenin sakinlerine daha iyi hizmet edebilmek için düşüncüklerini söyleyeceklerdir. Bu suretle bir hesaplaşma yanında bir hizmet yarışması da gerçekleşecektir. Bu yarışmaya 13 ayrı siyasi parti zihniyet ve kadroları ile katılmaktadır.

Seçimlerin huzur ve sükün içerisinde geçmesi, rejimin gücünü, memleketimizin itibarını artıracaktır.



Sözlerimin burasında vatandaşlarımızın birbirlerini incitmelerini ve bir hizmet yarışmasını husumete, acı ve eleme garketmemelerini bilhassa rica ediyorum.

Değerli vatandaşlarım,

30 senelik çok partili siyasi hayatta çeşitli çalkantılara ve büyük bunalımlara rağmen demokrasi fikri ve müessesesi korunabilmiştir. 8 inci genel seçimler 5 Haziran 1977 tarihinde yapıldı. Milletimiz hür iradesi ile millet meclisini yeniledi ve Cumhuriyet Senatosu kısmi seçimine tabi illerimizde Cumhuriyet Senatosu üyelerini yeniledi.

1973 genel seçimi hiç bir partiye tek başına iktidar olacak kadar güç vermemiştir. Bu sebeple hükümet bunalımları kaçınılmaz hale gelmişti. Türkiye istikrar arayan bir ülke olmuştu. Hükümet bunalımının rejim bunalımına dönüşmek üzere olduğu bir noktada 1975 Mart'ında Adalet Partisi, diğer partilerle ve bağımsız milletvekilleri ile milliyetçi düşünceye dayanan bir hükümet programı etrafında birleşerek, ülkeyi bunalımdan kurtarmış ve çeşitli zorlukları yenerek 26,5 ay sonra 5 Haziran 1977 sandığının başına milletimizi getirmişti. Mart 1975 te kurulan hükümet 13 Haziran 1977 de görevini bıraktı.

5 Haziran 1977 seçimleri süresinden 4 ay önce yapılmıştır. Yani erken seçimdir. 5 Haziran sandığının başına giderken ülke yine istikrar aramaktaydı. Adalet Partisi olarak milletimizden bizi tek başına iktidar yapmasını istemiştik. Seçim beyannamemizdeki taahhütler, tek başımıza iktidar olmamız halinde eksiksiz gerçekleştirilebilirdi.

5 Haziran 1977 sandığından 1973 te olduğu gibi tek başına iktidar ve dolayısıyla siyasi istikrar çıkmadı. Ülkenin bugünkü durumunu anlamakta bu hususun gözden irak tutulmaması lâzımdır.

Haziran 1977 genel seçimlerinden sonra Halk Partisi sayı eksikliğini, siyasi üstünlükle kapatacağı iddiası ile, tek başına hükümet kurdu. 21 Haziran 1977 tarihinde güven oyu alamıyacağı önceden belli olan bir hükümet kuruldu. Bu hükümet 5 Haziran tarihinde ortaya çıkmış millet iradesine ve o irade ile kurulmuş millet meclisine rağmen adeta siyasi iktidarı gasbedercesine bir hareketin neticesi idi. Nitekim 3 Temmuz 1977 tarihinde, yani kurulduğundan 12 gün sonra bu hükümet millet meclisinden güven oyu alamadı. Güven oyu alamıyacağı önceden belli olan bir hükümeti



Halk Partisi acaba niye kurmuştu? Ancak 12 gün ömrü olan bir hükümeti kuranlar, şimdi vatan sathında, mahallî seçimler sonrasında iktidar olacakları iddiası ile dolaşmaktadırlar. Nasıl olacaklardır? 21 Haziran'da oldukları gibi, yine 12 günlük bir hükümet mi olacaklardır? 14 Haziran'da kendilerine hükümet kurma görevi verilmişti. Ancak 12 gün ömürlü bir hükümet kurmayı başardılar. Neyi yapabileceklerini gösterdiler, kabiliyetleri meydana çıktı. Daha doğrusu kabiliyetsizlikleri meydana çıktı. Şimdi bir hükümeti ancak 12 gün yaşatabilenler yeniden kendilerini hükümet olma hırs ve hasedine kaptırmışlardır.

Mahallî seçimler sonunda, yani 11 Aralıktan sonra Halk Partisi nasıl hükümet olacaktır? Mahallî seçimlerde milletvekili seçilmeyecektir. Muhtar, Belediye Başkanı, Genel Meclis Üyesi, Belediye Meclis Üyesi, Köy İhtiyar Heyeti üyeleri milletvekili olmadıklarına göre ve Halk Partisinin milletvekili sayısı böylece artmayacağına göre ve mevcut sayısı Halk Partisini 5 Haziran sonrasında hükümet yapmaya yetmediğine göre Halk Partisinin 11 Aralık sonrasında nasıl hükümet olacağını, bu sevdasına nasıl ulaşacağını Devletin radyosundan millete söylemesi lâzımdır. Sanıyorum ki, siyasi tartışmaların bir çıkmaza girmesini önlemek için ilk yapılacak iş budur. Halk Partisi mahallî seçim propagandasını bir meçhule dayandırmıştır. Bunu malûm hale getirmesi lâzımdır.

Halk Partisi 14 Haziran ile 3 Temmuz 1977 tarihleri arasında hükümet olabilmek için nelere başvurmuştur? Başvurduğu utanç verici yolların hiç birisi kendisini başarıya ulaştırmadı. Hangi yola başvurursa vursun, milletin iktidar yapmadığı Halk Partisini, onun seçtikleri iktidar yapmayacaklardır.

Değerli vatandaşlarım,

Bugün görev başında bulunan Cumhuriyet Hükümeti, Halk Partisi Hükümetinin güven oyu alamaması üzerine kurulmuştur. Biz, Hükümeti Halk Partisinin elinden almış değiliz. Millet Meclisi Halk Partisine Hükümeti vermedi. Biz hükümeti işgal etmiş değiliz.

Bugünkü Hükümet 1977 seçimlerinin ve Halk Partisinin hükümet kuramayışının bir neticesidir. 1 Ağustos tarihinde güven oyu alan bugünkü hükümet, geçen 125 gün zarfında fevkalâde önemli meseleler ile uğraşmak mecburiyetinde kalmıştır.

45 milyon nüfusu olan ve kalkınmayı hürriyetçi demokrasi içerisinde gerçekleştirmeye çalışan, her türlü hürriyetlerin suisti-

mallerinin alabildiğine yapılabildiği bir ülkeyi idare etmenin kolay olduğunu hiç kimse zannetmesin.

Değerli vatandaşlarım,

Kanun ve nizam hâkimiyetinin eksiksiz sağlanması, komünizmle, her türlü yıkıcılık ve bölücülükle mücadele Devletin bütün organlarının, yani yasama, yargı, icra ve idarenin görevidir. Yetkiler ve sorumluluklar Anayasa ile belirlenmiştir. Hükümet suçu ve cezayı tayin eden organ değildir. Suç ve ceza tayini bağımsız mahkemelere aittir. Yasalar kifayetsiz hale gelmiş ise, bunları kifayetli hale getirmek yasama organının görevidir.

Görülüyor ki, suç halinde suçluyu kanunun pençesine teslim etme ve bunu sağlama görevi, suç ve cezayı tayin etme görevi, yeni yasalar yapma görevi bir partinin veya bir hükümetin elinde değildir. Tümünün sağlanması bu organların ahenk içinde çalışması ile mümkündür. Ancak ülkemizde huzur ve sükunun sağlanması hükümetin görevidir de, huzursuzluk çıkarılması muhalefetin işidir şeklinde mesele anlaşılırsa, siyasi iktidarın bu görevi yerine getirmesi fevkalâde güç olur.

Kanun ve nizam hâkimiyetinin eksiksiz sağlanması, iktidar ile muhalefet ile yasama ve yargı organı ile bir Devlet meselesidir. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti bütün organları ahenk içinde çalıştığı takdirde kendisine musallat olan her belâyı defedecek güce sahiptir. Evvelâ buna inanmak lâzımdır. Ve bu inancı korumak lâzımdır.

Adalet Partisi olarak biz, milletimizin, fukaralığı, işsizliği, cehaleti ve çaresizliği yenecek takat, gayret ve kabiliyete sahip olduğuna inanç içerisindeyiz.

Sorunları çetinleşmiş, hedefleri büyümüş, gelişen imkânların yarattığı ihtiyaç listeleri kabarmış bir Türkiye'nin, kalkınma, büyüme, daha mutlu olma arzusundaki vatandaşına bu inançla sahip çıkmak istiyoruz.

Büyük ve güçlü Türkiye, büyük rakamlar üzerine kurulmuş bir Türkiye'dir.

Büyük ve güçlü Türkiye maddi ve manevi alanda kalkınmış bir Türkiye'dir.

Şartlar ne kadar zor olursa olsun, bu inançlarımızı zedeletmeyiz.



Görev başında bulunan Cumhuriyet Hükümetinin programında Türkiye'nin huzur ve refahını sağlamak esas alınmıştır. Ekonomik politikanın esas temeli ise, enflasyonla mücadele ve ekonomik istikrarın sağlanmasıdır.

Değerli vatandaşlarım,

Her vatandaşın iş sahibi olması,

Her ailenin başını sokacak bir yuvaya sahip olması,

Herkesin hekim ve ilaç bulabilmesi,

Herkesin emeklilik hakkını kazanması,

Emekli olmayan köylü, kentli kimse kalmaması,

Her karış toprağın sulanması ,

Her yere sanayi tesisleri kurulması,

Ulaşılmayan köy, kent kalmaması,

Köy ile şehir arasındaki farkın kaldırılması.

Şehirde ne varsa köyde de onların bulunabilmesi,

Türkiye'nin bütün köylerinin elektriğe kavuşturulması,

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun ve kalkınmada geri kalmış diğer beldelerin en kısa zamanda kalkınmasının sağlanması,

Gecekondu'lara tapu verilmesi ve gecekondu'ların bütün ihtiyaçlarının karşılanması,

Askerlik müddetinin kısaltılması,

18 yaşını doldurmuş gençlerimize seçime katılma hakkı verilmesi,

65 yaşını dolduran ihtiyarlarımıza maaş bağlanmasını temin eden kanundaki aksaklıkların giderilerek, ihtiyarlarımızın tümüne maaş bağlanması,

İmarı, medeni hizmetleri, refah ve saadeti ile Türk köyünün tümünü içine alan yeni bir köy kanunu çıkarılması,

Çiftçi mallarının korunması,

Köylümüzün el emeği ve alın terinin daha iyi değerlendirilmesi,

Memurlarımıza ve işçilerimize daha iyi imkânlar sağlanması,

Esnafımıza daha iyi şartlar sağlanması,

Bizim hedefimizdir.

Bir diğer düşüncemiz, muhtaç ailelere yardımdır.

Ölen aile reisinin soyal güvenlikten mahrum eşi ve çocukları, kendi şefkat dolu yuvalarında, dağılmadan Devletin bağladığı aylık ile hayatlarını devam ettireceklerdir. Üzüntü ile ifade edeyim ki bu şartlar içerisinde bulunan Türk ailesi çoktur.

İlk işimiz bu konunun kanuni çözümünü sağlamak olacaktır.

Adalet Partisi felsefesinin içinde hizmet vardır. Adalet Partisi siyaseti hizmetin bir vasıtası sayar. Bu sebeple Adalet Partisinin iktidar dönemleri başarılı hizmetlerin ifa edildiği dönemler olmuştur.

Türkiye'yi bir taraftan hayat damarlarına, hayat kaynaklarına kavuştururken, diğer taraftan Türk vatandaşını manen ve maddeten mesut edecek şekilde ileri seviyeye de çıkarmak kararlığı içindeyiz.

Kalkınma kervanı yürüyecek ve Türkiye, ırmaklarını, ovalarını, madenlerini, ormanlarını, denizlerini, tabii kaynaklarının tümünü milletin refah ve saadeti için geliştirmeye devam edecektir.

Ülkenin hayat damarlarında kudret dolaşacak, kalkınmadan ülkenin her köşesi nasibini mutlaka alacaktır.

Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu ve ileri sanayi toplumlarının yaptığı herşey yapılacak, üzerinde Türk zekâsının ve el emeğinin damgası olacaktır.

Kuraklığı, karanlığı, hastalığı, hürriyetçi demokrasiyi ayakta tutarak yeneceğiz.

Türkiye kalkınmasının hedefi budur. Türkiye kalkınmasını başarmak bizim ecdadımıza olan şeref borcumuzdur.

15 yılda ortalama % 7'lik bir kalkınma hızı sağlayarak, kalkınmış ülkeler arasında bile ikinci sırayı alan, 1975 ve 1976'nın güç şartlarına rağmen % 8 kalkınma hızı sağlamayı başaran, halen 900 milyar liralık yatırım hacmini yürütebilen, ve buna ilâveten Birinci Beş Yıllık Planın 60 milyarlık yatırım gücünü Dördüncü Beş Yıllık Planda 1 trilyonun üstüne çıkarmayı başaran bir ülkenin battığını iddia etmek, cinnet getirmektir.

Türkiye kalkınma hamlesini bu nispetlerde gerçekleştirirken, kalkınma nimetlerini yaymakta da başarı göstermiştir. Çeşitli zümreleri en yaygın bir biçimde sosyal güvenliğe kavuşturmak Adalet Partisine nasip olmuştur. Nitekim;

Toplu sözleşmelerle işçiye verilen ücretleri yüzde elli nispetinde artırdık.

Asgari yövmiye 40 liradan 60 liraya çıkarılmıştır. Bu miktar tekrar yükseltilecektir.

Kıdem tazminatı 15 maaştan 30 maaşa yükseltilmiştir.

Emekli işçilerin maaşı 540 liradan 1.500 liraya çıkarılmıştır.

Kadınların yirmi yılda emekli olmaları sağlanmıştır.

Emekli memuru, malûl gaziyi biz düşündük, şartlarını biz is-lâh ettik.

Memurlara, işçi emeklilerine, emekli dul ve yetimlerine ayda 750 ilâ 1.000 lira net yardım yaptık. Böylece dar gelirli yüzbinlerce memuru ferahlığa kavuşturduk.

Muhtarlara maaş bağlamayı biz düşündük ve meclislerden geçirdik.

Köye götürülen hizmetlerden katılma payını biz kaldırdık.

İlkokula gidemeyen çocuk bırakmadık. Orta okul köy, lise kaza, üniversite il seviyesine indirildi.

Köyde yaşayan nüfusumuzun yarısı ışığa kavuşu.

Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır.

Değerli vatandaşlarım,

Ülkemizin önünde büyük hedefler, büyük hizmetler ve yeni ufuklar bulunmaktadır.

Halk Partisi gerek mahalli idarelerde, gerekse hükümet olarak, ülkeye hizmet etme gücünde olmadığını göstermiştir. Halk Partisi elindeki belediyelerin, şehirlerimizi nasıl çöplük haline getirdiği, vatandaşın hiç bir hizmetine koşmadığı, beldelerine hiç bir şey eklemedikleri, ancak partizanlık yaptıkları, kadrolarını militan anarşistlerle doldurarak anarşiyi himaye ettikleri, kontrolsüzlüğü teşvik ettikleri velhasıl ne beldeye, ne beldenin sakinlerine hiç bir şey vermedikleri görülmüştür. Halk Partili belediyeler, belde hizmetlerini 4 yıl ertelemiş, 10 yıl da geriye götürmüştür. Yaptıkları azınlığa hizmet, çoğunluğa eziyettir.

Halk Partisi idareisini bir defa daha denemeye sanıyorum ki mahal yoktur.

Değerli vatandaşlarım,

Türkiye'nin önemli dış ve iç sorunları vardır. Hep olmuştur.

Memleketimiz Kıbrıs sorunundan kök alan çeşitli güçlüklerle karşı karşıyadır. Ambargo dolayısıyla, savunma gücümüzün

muhafazası için, katlanmaya mecbur olduğumuz külfetler, ihracatımızdaki geçici düşüşler, ekonomimizdeki dar boğazların doğmasına sebep olmuştur. Aslında bunlar, ülkenin gündeminde bulunan ve hangi hükümet olursa olsun, herkesin çözmekle mükellef bulunduğu güçlüklerdir.

Bunların karşısında yılmayız. Azimle milletimizin yüksek menfaatlerini haysiyet ve vekarını her şeyin üstünde tutarak, bunların üstesinden gelmeye çalışırız.

Milli ve manevî değerlerimize tam sahiplik şuuru içerisinde, milliyetçilikten ilham alarak barışı, birlik ve beraberliği, kardeşliği, hürriyeti, kanun ve nizam hâkimiyetini koruyarak, başladığımızı tamamlamak ve ülkeyi daha ileriye götürmek için mahallî idarelerde milletimizin hizmetine talibiz.

Bütün milliyetçileri Adalet Partisi etrafında birleşmeye davet ediyorum. Bölünmenin ancak başka düşünce sahiplerinin işine yarayacağı çok iyi bilinmelidir.

Takdir yüce milletimizindir.

Zafer milliyetçilerin olacaktır.

Cenab-ı Allah Yardımcımız olsun.

Hepinize saygılar sunuyorum.



Aziz GÜMÜŞ

İstanbul Belediye Başkan Adayı

6 Aralık 1977

Saat : 21.10 - 21.20

Ben Aziz Gümüő,

Adalet Partisi İstanbul Belediye Başkan Adayıyım.

İstanbul halkını sevgi ve saygı ile selâmlıyorum.

İçinizden biriyim.

Çöplüğü pislüğü ve bakımsızlığı çok iyi tanırım.

İstanbul'un her ızdırabını yaşayarak geldim.

Bunlarla övünmek için deęil, bunları yenmek için adaylığımı koydum.

Siyaset bilmem.

Politikayla uğraşmam.

Hizmet, Adalet ve haysiyet adamıyım.

Halka yücelen merdivenlerde oylarınızı bekliyorum

Aziz İstanbullular;

Politik geçmişim yoktur.

Hizmet heyecanı ile Belediye Başkanlığına talip oldum. ve «siyaset için deęil, hizmet için Belediye, prensibini benimsiyerek, İstanbul'da günlerdir ev ev, mahalle mahalle, sokak sokak dolaş-tım. Gördüm ki bütün İstanbul'lular son dört yıllık Belediye hiz-metlerinin, gelmiş geçmiş hizmetlerin içinde en kötüsü olduğunda hem fikirdirler.

C. H. P.'li hemşerilerim bile bu fikre katıldıklarına göre. hepinizden hizmet aşkına oy istememe müsaade ediniz.

Karşımdaki C. H. P. Adayı Sayın Kotil bu devrenin ortağıdır. Çünkü dört yıldır Belediye Başkanının Başyardımcısı, Belediye Başkanvekili, Belediye Meclisi C. H. P. Grubu Başkanı ve üstelik te C. H. P. İstanbul İl Başkanındır.

Sorarım size Aziz İstanbullular ve bilhassa C. H. P'li seçmenler, Sayın İsvan'a hayır dersinizde Sayın Kotil'e evet diyebilirsiniz. O Sayın İsvan'ın öylesine bir ortağıdır ki, dört yıllık Belediye icraatını bir gün olsun tenkit etmemiş, aksine savunmuş, her eylemde de yan yana gelmiş resim çektirmiştir. Evet... Takım, aynı takımdır, zihniyet aynı zihniyettir... öyle ise Sayın Kotil'in, yani Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan Adayının Başkanlığı İstanbul'a ne getirir.

Bütün İstanbul'luların memnun olmadığı geçmiş dört yıllık Belediye hizmetlerinde mazeret olarak yasalar imkân vermiyor dediler. Sayın Kotil'de bunların içinde idi.

Şimdi de aynı yasalar var. Buna rağmen gene sayın Kotil hizmet vadediyor. Gene Bahane bulup yapamazlar, gelecek dört yıl, geçmişinde sıkıntısı eklenerek sizin için İstanbul'da yaşanmaz olur.

İstanbul'a Sayın Kotil bunu getirir.

Sayın İstanbul'lular;

Bana hizmet imkânı verirseniz ve ben Belediye Başkanınız olursam :

Evvêâ İstanbul Belediyesinden partizanlığı kovacağım, İstanbul'luların İstanbul Belediyesine rahatlıkla girip, Belediyelerine güvenerek, inanarak işlerini yapabilecekleri, işlerini takip edebilecekleri yer haline getireceğim. İstanbul'luları Belediyelerine ısındıracağım. Rahatsız oldukları, rahatsız edildikleri, ısınmadıkları, işlerini yürütemedikleri her yerde ben olacağım.

İstanbul'u pislikten, çöplükten kurtaracağım. Çöpleri hem toplayacağım, ve hem de sahillere, mesire yerlerine dökmek değil fabrikalarını kurup değerlendireceğim.

Çarşı, pazarı haysiyetli bir şekilde kontrol altına alacağım. Mucize ve ucuzluk yaratacağım demiyorum, ama keyfe göre her günkü fiyat değişmelerinin önüne geçeceğim. Trafığı kontrol altına alacağım, vasıtalar için alt-üst geçitler yapıp kavşakları tanzim edip trafiğin rahat akışını sağlayacağım.

Şoförle, müşterinin devamlı kavgasını önlemek üzere, şoförlerimizin haklarını da koruyarak yeni bir düzen getireceğim.

Kuyrukta vasıta bekleyen İstanbul'luların çilesini iyi biliyorum. Belediye otobüslerini de artırarak onlara daha uygun taşıma imkânı ve düzeni sağlayacağım.

Otobüsler için, taşınacak halka daha uygun tarife ve seyir sistemi getireceğim.

İstanbul'da ulaşımına büyük kolaylık getirecek olan metroya mutlaka başlanacaktır.

Geliri de Belediye'ye ait ikinci Boğaz köprüsü ve yol sisteme mutlaka başlanacaktır.

Gecekondu bölgelerine özel önem vereceğiz. Orada yaşayanlara tedirginlik değil, mutlu yaşantı getireceğim. Elektrik, su, kanalizasyon ve yollarını yapacağım. Gecekondu ticaretine de karşı çıkacağım.

Gecekondu bölgelerinin tapu ve imar planları üzerinde hayşiyetle durup onlara tapu, imar imkânı ve kat imkânı verilmesine çalışacağım.

Tanzim satış şubelerini gecekondu bölgelerinde de kuracağım.

Pis, bakımsız, rastgele kullanılan ve görüntüsü çok çirkin olan sahilleri, şık, güzel zevkle yaşanan hale getireceğim, temiz halk plajları yapacağım, parklara ve çocuk bahçelerine önem vereceğim.

Sağlık tesislerinin İstanbul'unun hizmetinde daha verimli olmasını sağlayacağım. Mevcut spor tesisleri, çeşitli spor kulüpleri maksatlarına mahsus kullanılmalarına devam edecektir. Bunlara yardımcı olacağım. Şehir dışına semt sahaları, küçük kapalı spor salonları yapılmasını sağlayacağım.

Dolmabahçe Stadyumunun genişletilmesini yüzellibin kişilik yeni bir spor alanı yapılmasına yardımcı olacağım. Kitle sporuna önem vereceğim.

Suyunuzun kısa zamanda devamlı akar hale gelmesini sağlayacağım, olmayan yerlere suyun bol olmasını beklemeden devamlı su tesisi döşeyeceğim.

Elektrik şebekesini devamlı islâh ettireceğim.

Gecekondu bölgelerine, taksitle sular idaresi tarafından branşman yapılması sistemini getireceğim.

Buğdayımız çok, her köşede fırın var, pazar günü ekmek yok, fırınlarda cumartesi günü devamlı ekmek kuyruğu vardır, aklım almıyor. Pazar günleri hafta tatili yapıp çalışılmamış, bir mahallede üç fırın varsa, birisi hafta tatilini hafta arası bir gün



yapsa ve pazar günü faaliyette olsa ve pazar günü de ekmek bulunsa, cumartesi günü de ekmek kuyruğu olmazsa daha iyi olmaz mı? Olmasına olur ama, yapan olmadı, yaptıran da olmadı.

Yol, yeraltı, yerüstü otoparkları üzerinde hassasiyetle duracağım.

Bakımsız delik deşik yolları süratle tamir ettireceğim. Kanalizasyon ve yağmurdan sel baskını üzerinde hassasiyetle duracağım.

İbadethanelerin, tarihi eserlerin bakım ve korunmasına önem verdireceğim.

İstanbul'unuzu bize hediye eden Fatih Sultan Mehmet'in, kendisine lâyık abidesini uygun yerine inşa ettireceğim.

Finansman için :

Hükümet ve hükümet kuruluşları ile, iç finansman kaynakları, Dünya Bankası gibi dış finansman kaynakları ile samimi ve yakın ilişki kuracağım.

Esnaf, tüccar, sanayici ve halkın arasında bir köprü olacağım.

Han, dükkân, otopark gibi tesisleri ile belediye gelirlerini takviye edeceğim.

Hizmet edeceğim Sayın İstanbul'lularla, hükümetle, basınla esnaf, tüccar, sanayici, spor çevresi, sanat ve müzik çevresi, vilâyet, ordu, üniversite, çevresi ile işbirliği yapacağım.

Aziz İstanbullular,

Karşınıza, bir hizmet adamı olarak çıkmakla şeref duyuyorum.

Ben buyum.

Şimdiye kadar verdiğim hizmetleri saymakta yarar görmüyorum. Aranızda ismimi yeni duyanlar olabilir, Öz Geçmişim hakkında kısa bir bilgi verme fırsatını bulduğum için de ayrıca mutluyum.

48 yaşındayım.

İstanbul Teknik Üniversitesi Mezunu Yüksek Mühendisim.

Konya, Aydın Belediyelerinde Mühendis ve Müdür olarak, İzmir Belediyesinde de ESHOT Genel Müdürü olarak çalıştım.

Belediye Hizmetlerini çok iyi bilirim.

1966 ve 1977 yılları arasında yaklaşık 12 sene Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları İşletmeleri, Kısa ismi ile SEKA Genel Müdürü olarak çalıştım.

SEKA Genel Müdürlüğüm zamanında yalnız İzmit'te olan bir fabrikalar grubunu yurt sathına yayarak 10 büyük fabrikalar grubuna yükselttik. Bu zaman zarfında bugünkü değerle 20 milyar lira civarında yatırım yaptık. 12 yıllık SEKA Genel Müdürlüğünde işlerin takibi için 1,5 milyon kilometrenin üzerinde yol katettim.

Yine 12 yıllık SEKA Genel Müdürlüğüm zamanında 10 Hükümet, 6 Sayın Başbakan, 9 Sayın Sanayi Bakanı ile çalıştım.

Hepsinden ilgi ve takdir gördüm.

Politik geçmişim yoktur. Hizmet geçmişim vardır.

Geçmişteki bütün icratım, son 12 yıllık İstanbul'un büyük kesimi özellikle Basınla ilgili icraatım bunu gösterir. Partizanlıktan uzak yapıcı ve hizmet görücü olarak Sayın başına başarılı 12 yıllık imtihan verdim.

Şimdi siz Sayın İstanbul'luların hizmetine talibim.

Adalet Partisi Adayyım, Bana hizmet imkânı verirsiniz ben hepinizin, bütün İstanbul ve İstanbul'luların Belediye Başkanı olacağım.

Tecrübeli iş yapma kapasitemi sizlere adıyacağım.

Sevgili İstanbul'lular,

Sloganım siyaset için değil, hizmet için belediye,
Programım partizanlık değil, size hizmet için Belediye.
Prensibim, dürüst, yapıcı ve adil bir yönetim.
Sizden biriyim.

Çamuru bilirim, Çöplüğü, pisliği ve bakımsızlığı çok iyi tanırım.

İstanbul'un her ızdırabını yaşayarak geldim.

Bunlarla övünmek için değil, bunları yenmek için adaylığımı koydum.

Hizmet, Adalet ve Haysiyet adamıyım.

Bana görev verirsiniz Partizan Belediye Başkanı değil İstanbul ve İstanbul'luların yapıcı Mühendis Belediye Başkanı olacağım.

Sayın İstanbul'lular oylarınızı bana veriniz, size ayırım yapmadan en iyi hizmeti ben yapacağım.

Hepinize saygılarımı sunuyorum. Daima mutlu olmanızı diliyorum.



İ. Hakkı TEKİNEL

Genel Başkan Yardımcısı

7 Aralık 1977

Saat : 20.55 - 21.05

Muhterem vatandaşlarım, 11 Aralık 1977 Pazar günü yapılacak, mahalli idareler seçimleri dolayısıyla, milletçe üzerinde titizlikle durduğumuz önemli bir konuya temas ederek sözlerime başlamak istiyorum. Yürürlükte bulunan yasalarımıza göre, seçmen külliğine ve sandık seçmen listelerine kayıtlı olmak şartıyla, seçme hakkına haiz her Türk vatandaşının belli bir seçimde ancak 1 oy kullanma hakkı vardır. 1973 seçimlerinden buyana, seçmen kütüklerinin tanziminde, bu temel kaideye aykırı hareket ederek, bazı vatandaşlarımızı, birden fazla oy kullanma hevesine itecek tertipler yapıldığı ve seçmen kütüklerinin bu haliyle uygunlandığı Yüksek Seçim Kurulu dahil herkesin malûmudur. Devlet İstatistik Enstitüsünün, resmi kayıtlara ve belgelere istinaden yaptığı tesbite göre, bütün Türkiye'de, 18 milyon 256 bin seçmen olması lâzım gelirken, kesinleşmiş seçmen kütüklerinde bu rakamın 21 milyon 207 bin olarak uygulanmaya konulduğu anlaşılmıştır. Bu hale göre, Türkiye'nin tümüne şamil olmak üzere 3 milyona yakın seçmenin, mükerrer oy kullanma imkânı ortaya çıkmış bulunmaktadır. Tüm seçim görevlilerinden, mükerrer oy kullanılmasını önleyecek tedbirlerin alınmasını ve seçme hakkına sahip vatandaşlarımızın, helâl oylarına haram oyların katılmaması için, gayret sarfetmelerini ve mutlaka bütün seçimler için oylarını kullanmalarını rica ediyorum.

Aziz vatandaşlarım, 3 Aralık 1977 Cuma akşamı, Ankaralılara hizmet arzına koşarken, vazife başında hayatını kaybeden rahmetli arkadaşımız, değerli insan, Sağlık ve Sosyal Yardım eski başkanı, AP'si Ankara Belediye Başkan Adayı Dr. Vedat Ali Özkan'ın aziz hatırasını saygı ile anıyorum. Kaybımız büyük ve üzüntümüz sonsuzdur. Türk seçim sistemimize göre, oylar adaylara değil, seçimlere katılan siyasî partilere verilir. Bu sebeple hiçbir tereddüde

düşmeksizin Ankaralı seçmenlerin birleşik oy pusulasında adayımız olan rahmetli Dr. Vedat Ali Özkan adına oylarını kullanmalarını ve evet mührünü kır atın böğrüne basmalarını rica ediyorum.

Muhterem arkadaşlarım, Ankaralı seçmenlerin verdikleri oylarla, AP'si belediye başkanlık seçimini kazandığı takdirde, adayımızın vefat etmiş olması nedeniyle, belediye başkanı seçiminin yenilenmesi mümkün olabilecektir. Bu sonucun en büyük anlamı, seçime katılan diğer adayların, Ankaralılar tarafından beğenilmemiş olduğunun tescilli keyfiyetidir. Bu suretle yapılacak yeni seçimde tüm siyasi partiler, Ankara iline hizmet edecek, Ankaralıların içten benimseyeceği yeni adayları sunmak mecburiyetinde kalacaklardır.

Aziz Ankaralılar, sizlere tekrar sesleniyorum. İyi bir belediye başkanına kavuşmak istiyorsanız, şehrinizi seviyor ve başkenti pislikten, susuzluktan, trafik keşmekeşinden, hava kirliliğinden kurtarmak istiyorsanız, size bu hizmetleri gerçekten sağlayacak yeni adayların çıkmasına vasat hazırlamak için oylarınızı rahmetli adayımız Vedat Ali Özkan'ın şahsına, AP'si adına kullanınız. Muhterem vatandaşlarım, mahalli idarelerin ifa ettiği hizmetler vatandaş için fevkalâde hayati önem taşımaktadır. Mahalli idareler seçimleri vatandaşın günlük hayatının tümünü doğrudan doğruya etkileyen ayrı ayrı birer hizmet seçimleridir. Mahalli idareler seçimleri, Halk Partisi Genel Başkanının dediği gibi, genel seçimlere eş değerde değil, AP'si olarak bizim anlayışımıza göre, vatandaşın günlük sorunları bakımından baş değer taşıyan seçimlerdir. Bütün siyasi hayatı bir kavram kargaşası içinde geçen CHP'si Genel Başkanı bu konuda da vatandaşın zihnini bulandırma, dikkatleri başka yöne çekme yolunu seçmiştir. Ecevit demokratik müesseseleri özellikle Türk Anayasa'sına hakim olan demokratik parlamenter sistemin müesseselerinin neler olduğunu, nasıl işlediğini, nasıl sonuçlar doğurduğunu bir türlü öğrenememiş, öğrenmek istememiş ve içine de sindirememiştir. Her seçim yapılış amacına göre kendi bünyesi içinde değerlendirilir. Mahalli seçimler siyasi iktidarı tayin eden seçimler değildir. Birer, yakın hizmet seçimleridir. Parlamenter demokrasilerde hükümetlerin durumu ve iktidarda kalıp kalmamaları, parlamento üyelerinin çoğunluğunun vereceği oylarla şekillenir ve tespit edilir. Gerçekten Ecevit Hükümet olmak arzusundaydı, mahalli idareler seçimlerini beklemeden de parlamentoda şansını dener ve milletin temsilcilerinden lâıyk olduğu cevabı alabilir idi. Gerçek bu olduğu halde, Ecevit ısrarla konuyu saptırmakta, Halk Partisinin elinde bulunan belediyelerin vatandaşa çektirdiği

çileleri ört-bas etmeye çalışmaktadır. Ankaralılar, İstanbullular, İzmirli ve Adanalılar ve Halk Partili başkan ve belediye meclislerinin, il genel meclislerinin eline düşmüş vatandaşlarım, lütfen etrafınıza iyice bakın, sorunlarınız arttı mı, eksildi mi? Evinizde suyunuz akıyor mu, yollarınız düzgün mü? Mahalleniz, şehriniz temiz mi? Çöpleri- nizi sağlığınızın düşmanı olmaya devam ediyor mu? Hangi sorunu- nuza hangi çözümler getirildi. Dört yıl önceki vaatleriyle oylarınızı alan Halk Partililer hangi sözlerini yerine getirdi. Bunları düşünün, iyice düşünün ve oylarınızı ona göre değerlendiriniz. Sizi istismar edenlere bir daha oyunuzu vermeyiniz. Halk Partisinin hakim oldu- ğu belediyelerin, hemen hemen hepsinde, şehirler perişan, vatandaş çaresiz, fiyatlar kontrolsüzdür. Belediye gelirleri çarçur edilmiş, belediye emlakları satılmış, bunların gelirleri yandaşlara peşkeş ce- kilmiştir. Halk Partisinin Af Kanunları ile hapishaneden kurtardığı anarşistlerin yuvaları bu belediyeler olmuştur. Vatandaş sağlığına harcanması gereken paralar bu anarşistlere bol keseden dağıtıl- mıştır. Ecevit'in halkçılık anlayışı işte budur.

Aziz vatandaşlarım, Halk Partisi Genel Başkanı dünkü radyo konuşmasında, ekonomik hayatımıza yeni bir unsur getirerek, arsa üretceğini ilân etmiştir. Arsa üretmek mümkün müdür? Bizim için bu husus meçhuldür. Ama eğer bu arsalar İstanbul Belediye Başkanı Ahmet İsvan ile CHP'si İstanbul İl Başkanı ve Ahmet İsvan'ın belediyede yardımcısı ve halen İstanbul Belediye Başkan adayı, Aytekin Kotil'in ve Halk Partili diğer belediye başkanları ve meclis üyelerinin icadettiği usullerle yapılacaksa, bunun İstanbul- lulara bizzat Ecevit tarafından açıklanması lâzımdır. Bu açıklan- sın ki, İstanbullular şehrin nefes alabildiği bir avuç yeşil sahanın Halk Partili idareciler tarafından nasıl kaçak apartmanlara ve hatta mahallelere tahsin edildiğini öğrensin. Buralarda kurulan ma- hallelerin ve kimlerin milyonlar ve akıl almaz menfaatler sağladığını herkes öğrensin. Şimdi burada Türk milleti önünde fakir fu- kara edebiyatı yapan Ecevit'i açıklamaya çağırıyorum. Ön seçimler sırasında, İstanbul'da Halk Partililer tarafından ortaya atılan ve bizzat kendileri tarafından gazete sütunlarına intikal ettirilen Ah- met İsvan ile Aytekin Kotil'in karşılıklı yolsuzluk ve kanunsuzluk iddialarının iç yüzü nedir? Bunu İstanbul seçmeni merakla bekle- diği gibi, Türk milleti de gerçek değerlendirmeyi yapabilmek için öğrenmek istiyor.

Muhterem vatandaşlarım, 5 Haziran seçimlerinde iktidarı bal- konlarda arayan Halk Partisi Lideri, şimdi de belediye binalarının

çatılarında iktidar arayışı hayaline düşmüştür. 1965 ten beri her seçimde iktidar olacağını ilân edip sonunda hüsrana uğrayan Halk Partisi Genel Başkanı, bu defa da aynı akıbetten kurtulamayacaktır. Türk milleti Ecevit'e ve soldaki bütün yandaşlarına, politika hayatlarının son dersini de 11 Aralıkta verecektir.

Aziz vatandaşlarım, yarın saat 20.40 da AP'si Genel Başkanı ve Başbakan Sayın Süleyman Demirel, sizlere hitabedecektir. 11 Aralık seçimlerinin yüce milletimize hayırlı uğurlu olmasını diler, hepinize sonsuz saygılar sunarım.

Süleyman DEMİREL

Genel Başkan

8 Aralık 1977

Saat : 20.40 - 20.50

Değerli vatandaşlarım,

Hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum.

11 Aralık seçimleri iktidarı, değil, mahalli hizmet kadrolarını tayin edecektir. Bu Anayasa hükmüdür.

Halk Partisi iktidar tayin etmeyen bir seçimin kendilerini iktidar yapacağımı iddia etmiştir.

Devlet radyosunda ve seçim meydanlarında yaptığım konuşmalarda, Halk Partisi Genel Başkanını açıklamaya davet etmiş, mahalli seçimlerden sonra nasıl tek başına iktidar olacaklarını sormuştum. Bugüne kadar milletimize bu zaruri açıklamayı yapmadılar. Yapamadılar.

1973 seçimlerine girerken kendilerinin mutlaka tek başlarına iktidara geleceklerini beyan eden yine Halk Partisinin Genel Başkanıdır.

1977 Haziran seçimlerine girerken de her meydana tek başlarına iktidara geleceklerini kesinlikle ifade eden Halk Partisi'nin Genel Başkanıdır.

1975 kısmi Senato seçimlerinden evvel ve sonra birçok kere iktidara gelmek üzere olduklarını ilân eden Halk Partisi Genel Başkanıdır.

Halk Partisi Genel Başkanı, 6 Haziran 1977 tarihinde, yani genel seçimlerden birgün sonra iktidar olduklarını Ankara'da Parti Genel Merkezinin balkonundan ilân etmişti.

Bunların hiç birisi doğru çıkmamıştır. Bu örnekler ortada dururken Halk Partisi Genel Başkanının iddiası yani mahalli se-

çimler neticesinde tek başına iktidar olacakları iddiası, sadece taraftarlarına moral verme ve onları avutma niteliğindedir. Bu konuda verdiği 50'ye yakın beyanat gibi askıda kalacaktır.

Değerli vatandaşlarım,

Halk Partisi Genel Başkanı üç gündür radyolarda 1975, 1976 yıllarında Meclislerde söylediği sözleri tekrarlıyor. Ayrıca 1977 genel seçimlerindeki iddialarını sıralıyor. Evvela şunu ifade edeyim ki, görev başında bulunan Cumhuriyet Hükümeti henüz 130 günden beri iş başındadır. Seçim öncesindeki Hükümet başka bir hükümetti ve hesabını millete vermiştir. Bununla beraber ithamlar karşısında susmak mümkün değildir.

Halk Partisi Genel Başkanı iddialarını daha da öteye götürerek yeni bir takım ithamlar ortaya atıyor ve Türkiye'ye «Hasta adam» diyor.

Türkiye'ye «hasta adam» diyebilmesini büyük bir üzüntü ile karşılıyorum. Çünkü ne dün, ne bugün bu itham Türkiye'nin dostu olmayanlar dışında kimse tarafından yapılmamıştır.

Geçen 15 yıl zarfında % 7 kalkınma hızını gerçekleştiren ve kalkınan memleketler arasında Japonya'dan sonra ikinci sırayı alan, Birinci Beş Yıllık Planda 5 yıl zarfında 60 milyar olan yatırım hacmini Dördüncü Beş Yıllık Planda 18 defa arttırarak 1 trilyon, yani 10 defa 100 milyar seviyesine çıkaran, dışarıdan yiyecek maddesi ithal etmekten kurtulan, endüstri malları ihraç eder hale gelen ve bütçesini 10 milyardan 15 senede 260 milyar liraya çıkaran Türkiye'ye «hasta adam» denirse, sağlam adam kime demektir şaşarım.

15 senede nüfusunun 15 milyon artmasına rağmen, milli gelirini 1000 doların üstüne çıkaran Türkiye'ye hasta adam demek en büyük bühtandır, iftiradır. Böyle bir iddianın yapılması halinde orta yerde bir hasta vardır. Ama o Türkiye değildir. Hasta olan, bu çirkin iddiayı yapan zihniyetin kendisidir.

Türkiye'de 1963 yılında tarımın gayri safi milli hasıladaki hisesi % 40 iken, 1977'de % 25'e düşmüş, buna mukabil sanayiinin gayri safi milli hasıladaki hissesi 1963'te % 12 iken 1977'de % 21'e yükselmiştir.

Türk ekonomisinin en önemli dar boğazını alıp, bugünkü Hükümetin kusuruymuş gibi göstermek, sadece aldatmacıdır. Türk ekonomisinin 1977 yılında dahi dış ödemeler dengesinin bir zorluk

kaynağı olacağı Birinci Plan yapılırken, yani 1962 yılında belli idi. Dış ödemeler dengesindeki dar boğaza rağmen Türk ekonomisi önemli bir gelişmeyi başarmıştır. Bu, kendiliğinden olmamıştır. Bunda Halk Partisi Genel Başkanının kötülediği politikaların ve icraatın rolü vardır.

Birinci Plan döneminde, yani 1963-68 döneminde Türkiye, 2 milyar 256 milyon dolar ihracat yapmış buna mukabil 3 milyar 200 milyon dolar ithalat yapmıştır. İkinci Plan döneminde yani 1968-73 yılları arasında, ihracat 3 milyar 183 milyon dolar, ithalat ise 5 milyar 878 milyon dolar olmuştur. Üçüncü Plan döneminde, yani 1973-78 yılları arasında, ihracat 7 milyar 959 milyon dolar, ithalat ise 21 milyar 113 milyon dolar olmuştur.

1962 yılından itibaren ihracat rakamlarına bakarsak durum geçen 15 sene zarfında hep ithalatın ihracattan fazla olduğunu gösterir. 1962'de ihracat 381 milyon dolar, ithalat ise 622 milyon dolardır. 1964'de ihracat 411 milyon dolar, ithalat 537 milyon dolardır. 1973'te ihracat 1 milyar 317 milyon dolar, ithalat ise 2 milyar 86 milyon dolardır. 1974'de ihracat 1 milyar 532 milyon dolar, ithalat ise 3 milyar 777 milyon dolardır.

Görülüyor ki, 1974'de ihracat ile ithalat arasında 2 milyar 200 milyon dolar açık vardır. 1976'da ise ihracat 1 milyar 960 milyon, ithalat 5 milyar 129 milyon olmuştur, 1977'de ihracatın 1 milyar 750-milyon dolar, ithalatın da 5 milyar 400 milyon dolar olacağı tahmin olunmaktadır. Türkiye 1977 yılı da dahil olmak üzere düşük ihracat rakamlarına rağmen, 1975, 1976, 1977 yıllarında ekonomisinin gerektirdiği ithalatı yapabilmiş, ve gerek 1975 ve gerekse 1976 yıllarında % 8'e yakın yüksek kalkınma hızlarını sağlayabilmiştir.

Gerek 1975'te gerekse 1976 yıllarında Türkiye bütçelerini denge yakın kapatabilmiştir. Bunları başarısızlık saymak bilgisizlik örneği vermekten öteye geçmez.

Geçen 15 sene zarfında 18 Hükümet değişmiştir. İhracat meselesi Türkiye'nin en önemli meselesi olarak kalmışsa bunda çok değişik sebepler vardır.

Elvvela Türkiye'nin ne ihraç ettiğine ve ne ithal ettiğine bakalım.

Türkiye'nin ihraç mallarının başlıcaları, piyasaları belirli, tütün, pamuk, kuru meyve gibi klasik mallardır. İthalatının en büyük kalemi petroldür. 1977 yılındaki 5 milyar 400 milyon dolarlık it-

halatın takriben üçte biri, yani 1 milyar 800 milyon dolarını petrol teşkil etmektedir. İkinci kalemi demir-çelik mamulleridir. Üçüncü kalemi gübredir. Dördüncü kalemi yatırım mallarıdır. Bu dört kalem Türkiye ithalatının hemen % 70'ini teşkil eder.

Türkiye'nin döviz dar boğazını tartışma konusu yapmak isteyenlerin, bir takım ulu orta suçlamalar yerine, ihracatımızı nasıl arttıracığımızı veya ithalatımızda hangi kalemlerden sarfı nazar edebileceğimizi söylemeleri gerekir.

Petrol ithal etmezsek, hayat durur. Gübre ithal etmezsek, yiyecek maddesi ithal etme mecburiyetinde kalırız. Yatırım malları ithal etmezsek memleketi kalkındırmak imkanını bulamayız.

İthalat-ihracat dengesizliği sadece bizim başımızda değildir. Bir çok memleket aynı sıkıntının içindedir. Her memleket borçlanmaya başvuruyor.

Türkiye de yıllardır borçlanarak hem ödemeler dengesinin açığını kapatıyor, hem de planlı kalkınmasını sekteye uğratmadan yürütüyor.

Hedefe, ihracatı arttırmak ve ödemeler dengesini kendi imkanlarımızla kapatmaktır.

Türkiye borcu çok olan bir ülke değildir. 30 ülke arasında borcu en çok ülkeler sıralanınca Türkiye ne birinci, ne ikincidir. Sadece 24'ncüdür.

Türkiye bütün borçlarını birkaç yıllık geliri ile ödeme imkanına da sahiptir.

1977 Aralık'ındaki Türkiye'de yalnız Devletin ambarlarında ülkemize 3 sene yetecek kadar hububat vardır. 1,5 sene yetecek kadar şeker vardır. 1977 Türkiye'sinin tütün ve pamuk üretimi 1976'ya nazaran % 50 fazladır.

1977 Türkiyesi 1950 deki Çimento üretimini 40 misli, demir üretimini ise 60 misli arttırmıştır.

Gerçekleri görmemezlikten gelerek veya tahrif ederek Türkiye'nin meselelerini çözmek mümkün değildir.

Halk Partisi Genel Başkanının devlet radyosundan, mahallî seçimler dolayısıyla bizi kötülemek için yaptığı, aslında milletimizi inciten ithamları dolayısıyla açıklamalar yapmaya yarın da devam edeceğim.

Hepinize sevgiler, saygılar sunarım. Cenabı Allah yardımcımız olsun.

Süleyman DEMİREL

Genel Başkan

9 Aralık 1977

Saat : 20.25 - 20.35

Hepinizi sevgi ve saygı ile selâmlıyorum.

Dünkü kanuşmamda Halk Partisi Genel Başkanının Türkiye'yi «Hasta adam» ilân eden beyanını ele alarak bazı açıklamalarda bulunmuştum.

Fevkalâde önemli siyasi olaylara ve çalkantılara rağmen, geçen 27 yıl zarfında hürriyet içinde kalkınmaya gayret sarfeden Türkiye'nin her ölçüde önemli hedeflere ulaştığını ifade etmiştim. Buna rağmen, Türkiye'nin henüz çözülecek birçok meselesi bulunduğunu ve bunun için gayretlerimizi sürdürmenin gereğini kabul etmek gerçekçiliğin icabıdır. Bununla beraber kendimizi kötileyerek, küçük düşürerek hangi maksada hizmet ettiğimizi anlamak mümkün değildir. Kalkınma bir inanç işidir. Şayet kendi kendimize inanzsak kalkınmayı başaramayız.

Halk Partisi Genel Başkanının beyanları inançsızlığın eseridir.

Halk Partisi Genel Başkanı her zaman olduğu gibi çelişkiler içerisindedir. Bir taraftan Türkiye'nin en önemli ekonomik meselesinin içine girmeden bunu bozuk düzene bağlar, diğer taraftan yürütülen ekonomik politikaların iflâs ettiğini söyler. Eğer bütün bu sıkıntılar düzenin bozuk olduğundan geliyorsa, bu takdirde yürütülen ekonomik politikaların kusuru nedir? Gerçekte Türkiye'nin dış ödemeler dengesindeki dar boğazdan başka çok önemli bir sıkıntısı yoktur. Ekonomik açıdan söylüyorum. Birçok meseleleri vardır ama ödemeler dengesi dar boğazı kalkınmanın engeli haline getirilmezse, diğer meseleleri bir sıra dahilinde çözmek mümkündür.

Aziz Vatandaşlarım,

1975 Martındaki Türkiye dışardan buğday almak mecburiyetinde idi, şeker almak mecburiyetinde idi, yağ almak mecburiyetinde idi.



1950'de 789 milyon kilovat saat elektrik üreten Türkiye, 1964 te 4,5 milyar kilovat saat elektrik üretmiş, 1977 de ise 21 milyar kilovat elektrik üretecektir. 1982 hedefi 37 milyar kilovat saat, 1987 hedefi 60 milyar kilovat saat ve 1992 hedefi 100 milyar kilovat saattir. Bu hedeflere ulaşabilmek için, yurt sathında yaygın barajlar inşa ediyoruz, santraller yapıyoruz.

1977 Türkiye'sinde elektrik ihtiyacı % 20 civarında artmıştır. Başka ülkelerde % 5 civarında artan bu ihtiyacın Türkiye'de % 20 civarında artması Türkiye'nin hayatiyetinin ifadesidir.

1975 senesi başında devraldığımız Türkiye'de elektrik kesintileri vardı. 1975'te, 1976'da ve 6 Haziran 1977'ye kadar elektrik kesintisi olmamıştır. Ancak 6 Haziran günü ve daha sonra büyük santrallerde meydana gelen arızalar, kesintilere sebep oldu ve yeni santrallerin devreye girmesinde bazı zorluklar oldu. Kesintilerin ana sebebi budur. Bununla beraber kalkınan Türkiye'de elektrik ihtiyacının bütün gayretlere rağmen ucucuna karşılanabildiği bir gerçektir. Bunun bir kötüleme sebebi olmaması lâzımdır. Biliyorlarsa caresini söylemelidirler.

Bugünkü elektrik sıkıntısı istikrarsız yılların ve yüksek talebin neticesidir. 1971 yılı Bütçesinde Halk Partisi sözcüsü Cumhuriyet Senatosunda, elektriğin çokluğundan şikâyet etmiş, daha sonra da hükümette görev alıp, elektrik yatırımlarını durdurmuştur.

Halk Partisi Genel Başkanı geçen 27 sene zarfında yani 1950-1977 zarfında kendilerinin çok kısa süre koalisyon şeklinde hükümet olduklarını ifade ederek, 1977 Türkiye'sinin bütün meselelerini başkasının üstüne atmaktadır. Geçen 27 yıl zarfında Türkiye'de çok önemli olaylar cereyan etmiştir. Buna rağmen Türkiye bir demirçelik fabrikasına, 2 yenisini ekleyebilmiş ve üçüncü bir yeniye başlamayı başarmıştır. Elektrik üretimini 40 misli artırmıştır.

Üç üniversitesine 16 yenisini eklemeyi başarmıştır. Ve nihayet 6 milyon çocuğunun tümünü ilkokula gönderebilmeyi başarmıştır.

Yurdu bir uçtan bir uca yollarla donatmış, yeni limanlar, hava meydanlarını yapıp hizmete sokmuştur.

Halk Partisi Genel Başkanı, milleti hakem kabul ediyorsa, geçen 27 yıl zarfında kendilerinin millet tarafından beğenilip görev getirilmeyişini nasıl izah etmektedir?

Halk Partisi Genel Başkanı, kendilerini her derdin çaresi ilân ediyor. Bizi ise her sıkıntının sebebi sayıyor. Kendileri madem her

derdin çaresidir ve biz her sıkıntının sebebiyiz, acaba millet niye kendilerini geçen 27 sene zarfında işbaşına getirmemiştir, başkalarını işbaşında tutmuştur.

Halk Partisi Genel Başkanı bazı şeylerden rahatsız olur. Bunlardan birisi Büyük Türkiye'dir. Diğeri Türkiye'nin kalkınmada başarılı olduğudur.

Türkiye'nin büyük olması, kalkınmada başarılı olmasına bağlıdır. Her ikisinin de kimseyi rahatsız etmemesi gerekir. Çünkü Türkiye'nin iktisaden güçlü ve iktisaden büyük olması, her Türk vatandaşının menfaatinedir.

Türkiye'nin ekonomik bakımından kalkınmasını başarı ile yürütmesi yine her Türk vatandaşının menfaatinedir. Fukaralığı, işsizliği, çaresizliği yenmenin başka bir yolu yoktur. Halk Partisi Genel Başkanı her defasında Büyük Türkiye'ye itiraz ettiğine göre, Türkiye'nin büyümesinden rahatsız olmaktadır demektir.

Halk Partisi Genel Başkanı, Türkiye'nin senede 50 baraj, 100 gölet, 1000 kuyu hedefine de itiraz ediyor. İtirazını anlamak mümkün değildir. Bunu çok mu buluyor, az mı buluyor? Yapmayın mı diyor, yapamazsınız mı diyor, daha az mı yapın diyor, daha çok mu yapın diyor. Anlamak mümkün değildir. Biz, her karış toprağın sulanabilmesi için böyle bir hedefin tutulması lâzımdır diyoruz ve bunu gerçekleştirmeye gayret sarf ediyoruz. Acaba bu bir kusur mudur?

Halk Partisi Genel Başkanını rahatsız eden diğer bir konu bizim 2000 yılında Türkiye'nin hedefleri ile ilgili beyanlarımızdır. Bundan niye rahatsız olduğunu da anlamak mümkün değildir. Zira 2000 yılı gelecektir ve Türkiye 2000 yılına ulaşacaktır. Biz önümüzdeki 22 yılın büyük bir gayretle doldurulmasını ve Türkiye'nin kalkınmışlıkta dünyadaki 149 ülke arasında ilk 10 memleket arasına girmesini hedef alıyoruz. İtiraz neyedir? «Bunu yapamayız» diyorsa, ortaya koymalıdır. «Hayır, ilk 5 memleket arasına gireriz» derse, bundan memnun oluruz. Bizim, ülkemizin ilerisini düşünmemiz görevimizdir. Yıllar göz açıp kapamadan gelip geçer. 2000 yılında Türkiye 82 milyon nüfusa ulaşacak ve fert başına milli geliri bugünkü 1000 doların 5 katı yani 5000 dolar olacaktır. «Bu neticeye ulaşmak için gayret sarfedelim» diyoruz.

Halk Partisi Genel Başkanını rahatsız eden diğer bir konu Dicle ve Fırat havzasının tarafımızdan girilmiş bulunan geliştirilmesidir. Dicle ve Fırat üzerinde 7 adet baraj ve elektrik santrali

yaparak, 20 milyon dönüm arazinin sulanması ve 30 milyar kilovat saat elektrik üretilmesi planlanmıştır. Keban Barajından sonra Karakaya Barajının inşaatına geçilmiş ve Fırat'tan Urfa'ya su nakledecek olan dünyanın en büyük tünelinin açılmasına başlanmıştır.

Karababa, Gölköy, Kralkızı, Batman, Ilısu barajlarının projeleri ve ihaleleri hazırlanmaktadır. Bundan sevinç duymak lâzımdır. Halk Partisi Genel Başkanı ise rahatsız oluyor. Yine anlamak mümkün değildir. İtirazı niyedir?

Değerli Vatandaşlarım,

Halk Partisi Genel Başkanı devletin radyolarından millete, doğru olmayan birçok şeyler söylemiştir. Bunlardan birisi 1974 deki döviz durumudur. 1974 senesinin başında, yani kendileri hükümet olduğu zaman Türkiye'nin 2 milyar 300 milyon dolar döviz rezervi vardı. 1975 başında yani hükümeti bıraktıkları tarihte ise bu rezerv 1 milyar 300 milyona inmişti. Kendileri iddia ettikleri gibi, rezervi arttırmış değil, 1 milyar kadar eksiltmişlerdir.

Halk Partisi Genel Başkanı Türk köylüsünün cebinden gübreye zam yapmak suretiyle bir kalemde 7,5 milyar lira aldığını ifadeden daima kaçınıyor.

1964 yılında destekleme alımları ile Türk köylüsüne ödenen miktar 3 milyar liradır. 1974 yılında ise bu miktar 19 milyar liradan, 1976 da 36 milyar, 1977 de ise 46 milyar liraya yükseltilebilmiştir.

1974 yılında Toprak Mahsulleri Ofisi sadece 600 bin ton hububat mübayaa etmiş ve karşılığında 1,5 milyar lira ödemiştir. 1977 yılında ise Toprak Mahsulleri Ofisi 3,5 milyon ton hububat mübayaa etmiş, karşılığında 12 milyar lira ödemiştir.

Görülüyor ki, 1977 yılında destekleme alımları ile köylüye ödenen para 1974 yılındakinin 2,5 mislidir.

Değerli Vatandaşlarım,

Halk Partisi Genel Başkanı gerçekleri ne kadar tahrif ederse etsin, ne kadar karanlık tablolar çizmeye çalışırsa çalışsın, güneşi balçıkla sıvayamayacaktır.

Değerli Vatandaşlarım,

Halk Partisinin hükümet olarak ülkeye hizmet etme gücü yoktur. Türkiye'ye verebileceği bir şey yoktur. Halk Partisi elin-

deki belediyelerin ve mahalli idarelerin durumu da bundan farkstzdır. Halk Partili belediyeler ancak partizanlık yapmışlardır. Kadrolarını anarşistlerle doldurarak huzursuzluğa hizmet etmişler, kontrolsüzlüğü teşvik etmişlerdir. Ne beldenin sakinlerine, ne de beldeye hiç bir hizmet vermemişlerdir.

11 Aralık günü vatandaşlarımızın elini vicdanına koyarak ülkeye 4 yıl kaybettirmiş olan bu kadroların defterini dürme günüdür.

Hepinizi sevgi ve saygı ile selâmlıyorum.

Cenabı Allah yardımcımız olsun.

Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.



Süleyman DEMİREL

Genel Başkan

10 Aralık 1977

Saat : 16.45 - 16.55

Değerli Vatandaşlarım,

Hepinizi Sevgi ve Saygı ile selamlıyorum.

Yarın bütün yurttta mahalli seçimler yapılacaktır.

Seçimlerin ülkemiz ve milletimiz için en hayırlı sonucu vermesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.

Günlerdir siyasi parti sözcülerini devlet radyolarından dinlediniz.

Mahalli seçimler dolayısıyla 13 siyasi parti, temsil ettiği zihniyetleri ile, 13 ayrı Türkiye tablosu çizerek karşınıza geldiler.

Milletimiz, eğriyi doğrudan ayırarak, kendisine hizmet edecekleri şaşmaz sağduyusu ile seçecektir.

Değerli Vatandaşlarım,

Halk Partisi mahalli seçimler dolayısıyla yaptığı bütün konuşmalarda 11 Aralık Seçimleri neticesinde tek başına iktidar olacakları iddiasını her vesile ile tekrarladı.

Biz, mahalli seçimlerin iktidarı değil, mahalli hizmet kadrolarını ortaya çıkartacağımızı söyledik.

Halk Partisi Genel Başkanını mahalli seçimlerden sonra nasıl iktidar olacaklarını, Devlet Radyolarından açıklamaya davet ettik. Halk Partisi Genel Başkanı bu açıklamayı bir türlü yapamadı.

Mahalli seçimlerle mahalli yöneticiler seçilecektir. Mahalli yöneticilerin milletvekili sıfatı olmayacağına göre Halk Partisinin bu seçimler neticesinde tek başına iktidara geleceği iddiası anlamsız ve boş bir iddia olmaktan ileri geçemedi.

Halk Partisi Genel Başkanının bir takım entrikaların içerisinde bulunduğu iddiaları mevcuttur. Mahalli seçimler iktidar tayin etmeyecektir ama «Bu entrikalarla iktidar olacağım» demek istiyorsa, gizli ve karanlık işlerin kendisine hayır getirmeyeceğini ifade etmekte fayda görüyorum.

Halk Partisi Genel Başkanı Millet Meclisi Reisi seçimini, hükümet kurmaktan sonraya bırakmıştır. Daha sonra konuyu istismar vasıtası yapmış. Halen de yapmaya devam etmektedir. Millet Meclisi Reisi seçilmiştir. Adalet Partisinin Millet Meclisi Reisi seçimine mani olmadığı, bu seçimin Adalet Partisine dayanmadan yapılmış olması ile sabit iken Halk Partisi Genel Başkanı iftira ve tezviratına devam etmektedir.

Halk Partisi Genel Başkanı denetimden bahsediyor, kendileri hükümetti. Devletin bütün imkânları, belge ve bilgileri ellerindeydi. Neye muktedirlerse, onu yapmaları gerekirdi. 1974'te çıkarıldıkları Af Kanunuyla, kendi kendilerini affedenlerin karşısına biz çıktık.

Denetim, siyaset yolu ile bileğini bükemediklerini, meclisleri alet ederek, tahrik etmeye kalkmanın adı değildir. Hele denetimin sonucunu başında söylemekle, ne çeşit entrikaların planlandığını açığa vurmak gibi bir gaflete düşenlerin ellerinden geleni arkalarına koymamaları lazımdır.

Değerli vatandaşlarım,

Ülkenin, şehrinden, mahallesinden, soğağından ıssız dağına kadar her karışının mahalli hizmetlerinin bir hesaplaşmasını yapacağımızı ummuştuk. Halk Partisi bu hesaplaşmadan kaçmıştır. Böylece Halk Partisinin mahalli seçimleri bir meçhule dayandırıldığı idiamız bizzat kendilerince doğrulanmış oldu.

Halk Partisi Genel Başkanının Türkiye'nin kalkınmasına, güçlenmesine ve onun neticesi olarak «Büyük Türkiye» nin meydana gelmesine karşı rahatsızlığı bulunduğu, bu seçimler dolayısıyla yaptığı konuşmalardan bir defa daha anlaşılmıştır. Türkiye'nin büyüemeyeceği, gelişemeyeceği onun değişmez iddiası haline gelmiştir. Biz, «Türkiye Kalkınacaktır» dedikçe öfkesi kabarmış, ağzından çıkanı kulağı duymaz hale gelmiş ve Türkiye'yi dışarıya jurnal etmek anlamına gelen sözler söylemiştir.

Hiddetini o kadar ileri götürmüştür ki Türkiye'ye yapılabilecek iftiraların en büyüğü olan «Hasta Adam» bühtanını dahi ağzından kaçırmıştır.

«Büyük Türkiye» Halk Partisinin gönlüne ve kafasına sığmayabilir.

Halk Partisi «Büyük Türkiye» yi anlayamayabilir. Ancak Halk Partisinin «Büyük Türkiye» den korkmasının sebebi nedir?

Halk Partisi Genel Başkanı «Dördüncü Beş Yıllık Plan döneminde 1 trilyonun üzerinde yatırım yapılacaktır» demiş olmamıza da fevkalâde sinirlenmiştir. Evvelâ şu hususu tesbit edelim. Gerçekten Dördüncü Beş Yıllık Plan döneminde, yani 1978 - 1982 yılları arasında 5 yılda 1 trilyonun üzerinde yatırım yapılacaktır. Bunu ne kadar küçültmeye kalksa, başarılı olamaz. Bu yapılacak olan yatırım miktarının 1976 fiyatları ile ifadesidir.

Bu yatırımla Türkiye'de yeniden yollar, limanlar, meydanlar, fabrikalar, elektrik santralleri, okullar, üniversiteler hastaneler yapılması sağlanacaktır. Türkiye'nin bütün köylerine elektrik götürülecek, ovaları sulanacaktır. Madenleri açılacak, ormanları geliştirilecektir. Köyler, kasabalar, şehirler imar edilecektir. Halk Partisi Genel Başkanının sinirlendiren budur. Çünkü kendisi eser düşmanıdır.

Halk Partisi slogan partisidir. Türkiye kalkınmasını çerçeveleyen bir programa sahip değildir. Sloganlarla icraat yapılmaz. Laf gider, geriye kalan eserdir. Laf, Halk Partisinin, eser bizimdir.

Halk Partisi Genel Başkanı kendisini ülkenin umudu ilân etmiştir. 1973'te umut gerçekleşmemiştir. 1974'de umudun bir balon olduğu görülmüş ve balon patlamıştır. Buna rağmen 1975'te 1977'de bu iddiasını sürdürmüştür.

Halk Partisi Genel Başkanının kıyasıya ve her ne pahasına olursa olsun hükümet olma ihtirası umudun masaldan ibaret bulunduğunun ortaya çıkmasından ileri geliyor.

Halk Partisi Genel Başkanı önceden güven oyu almayacağı belli olan bir hükümet kurmakla, demokrasiye ne kadar inançsız olduğunu, sayısal eksikliği, siyasal üstünlükle kapatma gibi bir aldatmacaya başvurarak Hükümeti gasba kalktıgını ve Millet Meclisinden gereken dersi alıp, yerine oturduğunu unutmuş gibi görünüyor. «Güvenoyu alamayınca istifa ettik» diyerek adeta bir meziyet ortaya koydukları hissini vermeğe çalışıyor. Güven oyu alamayınca, istifa etmeyip de ne yapacaktı sanki? Önemli olan güven oyu alamıyacak bir hükümeti kurmaya kalkışmış olmasıdır. cüretinin kaşılığını almıştır.

Halk Partisi Genel Başkanı hükümet düşmanlığını adeta rejim düşmanlığı haline getirmiştir. Hükümeti meydana getiren kişileri tahribe çalışırken, bizzat Hükümet müessesesini kin, öfke ve hasetle tahrip ettiğini idrak edememektedir.

1974 yılında 7,5 aylık Halk Partisi iktidarının Devleti nasıl anarşiye teslim ettiği görülmüştür. Hür demokratik düzen ve demokrasi düşmanlarını serbest bırakmak suretiyle memleketin huzurunu bozduran Halk Partisidir.

Halk Partisi Türk köylüsünün cebinden bir kalemde 7,5 milyar lirayı almıştır.

Mübarek Ramazan'da milleti bir kaşık yağa muhtaç etmiştir.

Solu ve komünizmi himaye etmiştir. Bunun neticesinde okulda, işyerinde ve sokakta huzur bozulmuştur. Eli silahlı milletvekilleri ile eli, sopalı taraftarları ile halka saldıran, korku ve dehşet yaratmaya kalkan Halk Partisidir.

Sosyalist Enternasyonele girme kararı ile çok uluslu bir parti haline gelen ve millet iradesine dışardan ortak aramaya kalkan Halk Partisidir.

Komünizmi tehlike saymayan, buna karşılık milliyetçiliği dava eden yine Halk Partisidir. Cumhuriyetin temeli ve hamuru olan milliyetçiliği bölücülük sayıp, onu reddeden Halk Partisidir.

Anarşiye karşı alınacak tedbirlerin ve çıkarılacak olan yasaların tümüne karşı olan Halk Partisidir.

Cumhuriyet döneminin komünizm ve komünizmin gıdası olan anarşiyi himaye ettiği, koruduğu, teşvik ettiği tek devresi Halk Partisinin 7,5 aylık iktidarındır.

Halk Partisi düzen düşmanıdır. «Yıkılası düzen», «Çökmesi düzen» diye düzeni kötüleyip, düzen düşmanları ile ittifak içerisinde olduğunu göstermiş anarşinin, fitnenin, münafıklığın yatağı olmuştur.

Devletin polisini «faşist polis», generalini «faşist general» sayan, millet huzuruna musallat eşkiyanın hakkını arayıp, görev başında şehit olan askerin, polisin hakkını aramayan Halk Partisidir. Eşkiyaya merhameti vardır da şehide yoktur.

Halk Partisinin ülkeye ve millete verebileceği hayal kırıklığı, ıstırap ve çiledir.

Adalet Partisi, millî ve ve manevî deęerlere, Devletimizin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğüne sadakatle, milletimizin refah ve saadeti için gayret sarfetmektedir.

İşsizlięi, fukaralıęı, cehaleti ve çaresizlięi hürriyetçi demokrasinin kuralları içerisinde yeneceęiz.

Bu düşüncelerle milletimizin huzurundayız. Milletimizin davasının takipçisiyiz. Adalet Partisine milletimizin göstereceęi itimat, memlekete hizmet yolunda şevkimizi ve azmimizi arttıracaktır.

Takdir Yüce Milletimizindir. Cenab-ı Allah yardımcımızdır. Hepinize saygılar sunuyorum, Aziz vatandaşlarım.













03 SA7723 (7)

ULB Halle

3/1

000 162 051





BASIN - YAYIN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ - 1977

