



1977

MAHALİ SEÇİMİ

RADYO

KONUŞMALAR





**Cumhuriyetci
Güven Partisi**

**1977
MAHALLİ SEÇİMİ
RADYO KONUŞMALARI**





03 5A7723 (13)



Turhan FEYZİOĞLU

Genel Başkan

5 Aralık 1977
Saat 16.40-17.00

Sevgili Yurttaşlarım,

Cumhuriyetçi Güven Partisi adına hepinizi sevgi ve saygılarla selamlıyorum. Yeni bir seçim eşiğindeyiz. Cumhuriyetçi Güven Partisinin namuslu ve seviyeli siyaset anlayışına göre, siyasi partilerin görevi, oy toplamak için millete yalan söylemek, kışkırtmalar yapmak, hayali vaatlerde bulunmak değildir. Siyasi partilerin görevi, gerçekleri olduğu gibi ortaya koymaktır. Altı gün sürecek olan radyo konuşmalarında, Cumhuriyetçi Güven Partisi büyük milletimize, gerçekleri olduğu gibi söyleyecektir.

Seçmenlere düşen görev de, parti inatlaşması yerine milleti düşünmektir.

Doğru yol göstereni, milleti uçurma götürülenlerden ayırmaktır.

Parti, aile ve kişi çıkarları için milletin geleceğini tehlikeye atan, partizan ve çıkarıcılarla, milleti ve memle-

keti partilerinden önce düşünebilen yurtseverleri ayırabilmektir.

Seçmenlerin Görevi:

Türkiyeyi aşırı uçların silahlı kavga alanı haline getiren, anarşiyi besleyen, koruyan ve destekleyenlerle; Türkiyede barış, huzur, kanun hâkimiyeti isteyenleri; sol uçtaki veya sağ uçtaki şiddet hareketlerini görmezlikten gelenlerle, hangi uçtan gelirse gelsin, anarşinin ve şiddetin her türlüüne karşı çıkanları ayırabilmektir....

CGP, Köylüyü, işçiyi, memuru, küçük esnaf ve sanatkârı, emekliyi, dul, yetimi, muhtaç yaşlıları, çalışan kadınları, istiklâl savaşı gazilerini, kore gazilerini, tarımda ve ormanda çalışanları refaha, sosyal güvenliğe kavuşturmak için uğraşan, herkese sosyal güvenlik sağlamak için çırpınan partidir.

Uyanık seçmenler, milyonlarca dar ve orta halli yurttaşın refahı için uğraşan CGP gibi yapıcı bir parti ile, kendi yakınlarına haram yollardan yüz milyonlar kazandıran "harami"leri ayırmağı bilmelidirler. Yurttaşlarımız bu seçimde meclisi çalıştırmamak, Meclise hesap vermekten kaçabilmek için türlü oyunlara başvuranlarla, Meclisi çalıştırmak için

partiler arasında görüşme yapılması, uzlaşmaya varılması yolunda bıkmadan usanmadan çaba gösterenleri ayırmalıdır.

Devlet idaresini " ciddi " ve "şerefli" bir iş sayanlarla, Devlet idaresini maskaraca ciddiyetsizliklerin haram yoldan para toplamanın, haraç almanın, ilkel partizanlıkların aracı haline getirenleri yurttaşlarımız ayırmalıdır.

Seçmen vatandaş şu gerçeği açıkça görmeli ve oylarıyla göstermelidir:

Gerçek milliyetçilik, şahıs ve parti çıkarlarından önce milleti düşündürür. Gerçek milliyetçilik sahte belgelerle hazineyi soyanları korumak değildir. Yalanla, ciddiyetsiz davranışlarla, Türk milletini içte ve dışta zayıflatmak milliyetçilik değildir.

Nereden gelirse gelsin, her türlü kanun dışı şiddet hareketine karşı çıkmak gerekirken, şiddet hareketlerinin bir kısmını görüp, bir kısmını görmemezlikten gelmek milliyetçilik değildir. Atatürk'ün milliyetçilik ve milli hâkimiyet anlayışı komünizmi de, faşizmi de reddeder.

Atatürk düşmanlığı, milliyetçilikle bağdaşmaz. Milleti dilim dilim bölmek,

Türkü Türke, müslimanı müslümana düşman edecek kıskırtmalar yapmak, milliyetçilik değildir.

Türkiye bugün derin bir bunalım içindedir. 1977 seçimlerinden bu yana 6 ay geçtiği halde, Millet Meclisi hâlâ çalışır duruma gelmemiştir. Meclis Başkan seçiminin beş ay gecikmesinde başlıca sorumlu olan Adalet Partisi, Başkan seçimi düğümünü binbir çaba ile çözmemizden sonra, bu defa da Başkanlık Divanı ve Komisyonlar için aday bildirmeyerek, Millet Meclisini mahalli seçimlere kadar çalıştırmamak yolundaki akıl dışı tutumunu sürdürmüştür.

1977 seçimlerinde ucuzluk vaadedenler ülkeyi, bir kaç ayda ölçsüz ve zincirleme zamların, korkunç bir pahalılığın, yoklukların, karaborsanın pençesine sürüklemişler; halkı geçim darlığının ağır balyozu altında ezmişlerdir,

Cumhuriyetçi Güven Partisi yolsuzluklara bulaşmamış, "millet hakkını" yiyenlerin hesap vermesi gerektiğini daima savunmuş olan partidir.

Cumhuriyetçi Güven Partisi, iktidarda veya muhalefette hiç bir şiddet olayına karışmamış, bulaşmamıştır. Anarşinin silahlı eylemin hiç bir türüsü ile ilişkisi olmayan; eli kanlı şiddet eylemcilerinin hiçbir çeşidini korumayan, besleme-

yen, affetmeyen, desteklemeyen parti, Cumhuriyetçi Güven Partisidir.

Cumhuriyetçi Güven Partisi Devleti parselleyip bölüşme hareketlerine karışmamış, katıldığı hükümetlerin hiç birinde sorumluluğu taşıdığı bakanlıklarda devlet idaresini partizanlara, militanlara teslim etmemiştir.

Nereden gelirse gelsin, hangi renk ve kılıkta olursa olsun, Türkiyeyi huzursuz hale getiren, asayiş ve kanun hâkimiyetini yıkan hareketlerin karşısına her zaman dikildik.

Türkiyeyi döviz darlığına, korkunç bir pahalılığa, plansız, programsız bir yönetime sürükleyen ciddiyetsizliklerin karşısına çıktık.

Türkiye bugün, son derece de tehlikeli bir döneme girmiştir.

Yurdumuz büyük gelişme ve üretim imkânlarına sahiptir. Milletimiz yetenekli, çalışkan, yüksek niteliklere ve devlet yönetiminde engin tecrübeye sahip bir millettir.

Cumhuriyet tarihinin en ağır iktisadi bunalımına sürüklenmekte olan Türkiyeyi bu durumdan çıkarmak için, insan gücü ve maddi kaynak olarak, pek çok imkâna sahibiz. Fakat siyasette ciddiyetsizliği, parti ve kişi çıkarıcılığını marifet sayanlarla bunalımdan kurtulmamız kabil değildir.

Türkiyede bugün tehlikeli bir kutuplaşma, tehlikeli bir bölünme aşırı uçlara doğru kayma göze çarpıyor.

Cumhuriyet Halk Partisinin solunda, resmen faaliyet gösteren veya gizli örgüt halinde çalışan pek çok komünist örgütü vardır. Komünizm ve bölücülük tehlikelerini görmeyenler başlarını kuma sokeren gafil-lerdir.

Adalet Partisinin sağında da, Anayasa ve kanunlara ters düşen, hür demokratik Cumhuriyeti ve Atatürk'ün, Cumhuriyet rejiminin Türkiyeye kazandırdığı ne varsa hepsini yok etmeyi tasarlayan çeşitli aşırı sağ örgütleri vardır.

Türkiyede, sağlıklı bir siyasi denge- nin kurulması için, birbiriyle çatışan uçların değil, merkezin güçlü olması gerekir.

Cumhuriyetçi Güven Partisi gibi bir merkez partisinin güçlenmesine, Türkiye- nin bugün her zamankinden daha çok ihtiya- yacı vardır.

Siyasi hayatımızda kutuplaşmanın frenlenmesi, denge ve istikrarın sağlan- ması, uçların kıyasıya çatışmasının ön- lenmesi için, AP ile CHP arasında, milli- yetçi, Atatürkçü, sosyal adaletçi, demok- ratik rejime inançla bağlı; millî demokra- tik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti olan Cumhuriyeti her türlü yıkıcı akıma karşı

korumağa kararlı, medenî, seviyeli, çağ-
daş bir merkez partisine her zamankinden
fazla ihtiyaç vardır.

CGP, ırkçılığa, bölücülüğe sapmayan,
birleştirici, toplayıcı milliyetçiliğin
temsilcisidir. Doğum yeri, kaşının gözü-
nün rengi, mesleği, mezhebi ne olursa,
bu vatanda yaşayan, Türkiye Cumhuriyeti-
ne içtenlikle "benim devletim", ayyıl-
dızlı bayrağımıza "Bayrağım" diyen, mille-
timizin acısıyla yanan, sevinciyle sevi-
nen bütün yurttaşlarımız, eşit haklara
sahip olarak, bu milletin öz evlâdı, bu
vatanın öz sahibidir. Büyük milliyetçi
önder Atatürk'ün toplayıcı, birleştirici
milliyetçilik anlayışı budur. Anaya-
samızda yer alan milliyetçilik anlayışı
budur.

Cumhuriyetçi Güven Partisi, sosyal
adaletçi ve sosyal güvenlikçidir. Türkiye-
de herkesin insanca yaşaması; herkesin
hür, herkesin tok, herkesin sırtı pek
olması; açlığın, yoksulluğun sınır dışı
edilmesi amacımızdır. Türkiye'de aç, muh-
taç insan bırakmamak ülkümüzdür. "Hasta-
lanırsam hekim, ilaç parası bulabilirmi-
yim" korkusundan, "yaşlanıp, sakatlanıp
çalışamaz hale gelirim, kendimi, ailemi
nasıl geçindiririm" telâşından, "ölürsem
geride kalanlar ne yer, ne içer, yetim
yavrularım nasıl okur" derdinden "afete

uğrarsam halim nice olur" kaygusundan bütün yurttaşlarımızı kurtarmak bizim davamızdır.

Biz, herkesin sosyal güvenliğe kavuştuğu bir Türkiye istiyoruz. Biz, milliyetçi bir sosyal adalet, milliyetçi bir sosyal güvenlik anlayışını temsil ediyoruz. Aynı milletin evlâtlarının birbirine düşman edilerek sınıf kavgasına sürüklenmesi amacına yönelen marksist görüşlerin karşısındayız.

Sosyal devlet'e inanırız, devlet sosyalizmi şeklindeki esaret rejimlerine karşıyız. Marksist-sosyalist devlet anlayışının karşısında, Atatürkün savunduğu ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında yer alan "sosyal dayanışma", "milli bütünlük" ve "sosyal devlet" anlayışı ile çıkarız.

Biz işçinin, köylünün, devlet görevlilerinin, emeklinin, malûlün, dulun, yetimin, muhtaç yaşlıların dertlerini yüreğimizde duyarız. Geçim sıkıntısı çeken milyonlarca yurttaşın sesi olmayı, onların haklarını savunmayı, onları refaha kavuşturmak için çalışmayı görev saydık, görev sayarız. Siyaseti, hileli ve haram yollarından, sahte ihracat belgeleri ile, "haraç toplama" büroları ile milyonlar vurmak veya böyle vurgunlar vuran yakınlarını, yararını savunup koruma zanneden sakat

tutumu nefretle reddederiz.

Vurguna, haksız kazanca, ihraç edilmiş malı ihraç edilmiş göstererek, devlet hazinesinden milyonlar çalınmasına karşı en küçük ölçüde müsamahalı değiliz. Namuslu kazancın; iş sahası açan, vergi ödeyen, hür teşebbüsün; karma ekonomi sisteminin taraftarıyız. Hür teşebbüsün, hem insan hürriyetlerini, hem ekonomik kalkınmayı güçlendirdiği inancı içinde büyük değerini biliriz. Vurgunculuğu, soygunculuğu, Şellefyan'la ortak olup kendi devletini soymayı " hür teşebbüs sayanlardan" değiliz. Hazine farelerini korumanın milliyetçilikle bağdaşmadığını biliriz.

Din, vicdan, ibadet hürriyetinin inançlı savunucusuyuz. Milli ve manevi değerlerimize bağlıyız. Din sömürücüsü değiliz. Yurttaşlarımızın tertemiz dini inançlarını baştacı ederiz, basamak gibi kullanmayız.

Milli ve tarihi köklerimizden kopmadan, medeniyetçiyiz.

Anarşi kışkırtıcılığı yapmadan, hür demokratik rejimin ve insan haklarının savunucusuyuz.

Biz Demokratız, demagog değiliz.... Özgürlükçüyüz, Anarşiye tedhişçiliğe kanat germeyiz. Her türlü şiddetin, her türlü yasa dışı eylemin, her türlü saldırının,



her türlü siyasi cinayetin karşısındayız. Bunların hepsinin karşısına devlet güçleri ile çıkılması gerektiği inancındayız. Türk devletinin güçleri ile her türlü anarşinin durdurulabileceğini geçmişte gösterdik. Gelecekte de göstereceğiz. Biz, milleti birbirine düşürecek kışkırtmalara, partizanlıklara sapmayan partiyiz.

Anayasa ve kanun sınırlarını, ahlâk sınırlarını zorlayan bölücü, ayırıcı partizanlığın sonunda, rejimi de, devleti de, bu yola başvuranları da nasıl tahrip ettiğini biliriz.

Okul kapısını, memurluk kapısını, ekmek kapısını, parti veya dernek rozetine göre açıp kapayan her türlü bölücü, yaşa dışı anlayışı ve uygulamayı reddederiz.

Bütün yurttaşlarımızı bir elin parmakları gibi kardeş sayarız. Parmaklar ayrı da olsa, kol birdir. Doğum yerleri ayrı da olsa vatanımız birdir. Mezhepler ayrı da olsa, Allahımız birdir. Memleketlerimiz ayrı da olsa milletimiz birdir. Parti rozetleri ayrı da olsa, Ayyıldızlı Bayrağımız birdir. Biz daima böyle bir milli beraberlik anlayışını savuna geldik. Savunmağa devam edeceğiz.

Cumhuriyetçi Güven Partisi emperyalizmin komünist olanına da, kapitalist olanına da karşı, milletimizin bağımsızlığının, bölünmez bütünlüğünün savunucusudur. Milletimizin kalkınmasını, esaret rejimlerinde aramıyoruz. Hızlı, dengeli, sürekli ve plânlı bir kalkınmanın hürriyet içinde gerçekleştirilmesini mümkün ve zorunlu görüyoruz.

Totaliter rejimlerin karasına da, kızılına da karşıyız. Leninci, Hitlerci, Sultan Vahdettinci değil, Atatürkçüyüz.

Aziz Yurttaşlarım,

CGP muhalefette yapıcılığın; iktidarda ise partizan olmayan, yolsuz ve kanun dışı hareketlere bulaşmayan ciddi ve sorumlu devlet anlayışının en temiz örneklerini vermiştir.

CGP, bulunduğu hükümetlere daima ciddiyet katmıştır. Her yolsuzluk iddiasının soruşturulup aydınlığa çıkarılmasını istemiştir. Hükümette iken sahte, ihracat yolsuzluğu iddiası ortaya atılınca "millet parası zikkımlanan cezasını çeker" diyen her türlü soruşturmanın ciddiyetle yapılmasını istemiş olan parti biziz. CGP, bulunduğu hükümetlerde dar gelirliilerin, geçim darlığı çekenlerin sesi olmuştur. Milli menfaatin savunucusu olmuştur.

Sorumsuz ve ciddiyetsiz her davranışın karşısına dikilmiştir.

1975 ve 1976 bütçelerinin açıklıkla kapanmasına karşılık, 1977 bütçe uygulamasında görülen perişanlığa bakınız. Plân konusunda bugünkü hükümetin sergilediği ciddiyetsizliğe bakınız.

Bugünkü hükümet döneminde, fiyatların bir ayda, sadece bir tek ayda gösterdikleri artış, geçen yıllarda 12 ayda görülen artışlar kadardır. Pahalılık ve enflasyon dört nala koşar hale gelmiştir.

Sayın Demirel, Türk ekonomisinin kaderini ve geleceğini, akla, hesaba, plana değer vermeyen, parti ve propaganda amaçlarını memleketin gerçek menfaatlerinden önemli sayan bir sorumsuzluğa ve ciddiyetsizliğe adım adım terk ve teslim etmiştir. Biz zamanında gerekli uyarıları yaptık. Sayın Demirel uyanmadı. Uyanmak istemedi.

"Plân hazırlığını ciddiye almaz, bu işleri malum ciddiyetsizliğin keyfine terk ve teslim ederseniz, 1977 sonunda Türkiye plânsız kalacaktır" dedik. "Plân hazırlanıyor. Hemen ele alacağız. Yetiştireceğiz" tarzında savuşturucu cevaplar verildi. Bizim katılmadığımız Hükümette, devleti parselleyip bölüşme kavgasından ciddi bir plân hazırlığına sıra gelmedi.

Cumhuriyetçi Güven Partisinin katkısından ve sağladığı ciddiyetten yoksun olarak, pîân ve ekonomi konularında ülkeyi bir ciddiyetsizlik abidesine teslim eden bugünkü hükümet, ekonominin bütün çarklarını dağıtmış ve son aldığı tutarsız, hesapsız, çelişkili tedbirlerle istenilenin tam aksine sonuçlara ulaşmıştır.

Başbakan Demirel ve bir MSP li bakan, televizyon ve radyolarda, yaptıkları zamların dar ve orta gelirli'lere hiç tesir etmeyeceğini iddia edebilmişlerdir.

Sayın Demirel'e pahalılıktan bahsedersiniz.

- "Zamlar dar ve orta gelirli'lere tesir etmeyecektir" der.

Biraz daha sıkıştırırsınız "zamları Tekel Genel Müdürü yaptı" deyip işin içinden çıkıverir.

Meclisin çalışmasını neden aylarca geciktiriyorsunuz? dersiniz.

- "Meclis Başkanı konusu hükümeti ilgilendirmez, Meclisi ilgilendirir" der. Parti başkanı olarak görevini hatırlamaz görünür.

- Her gün adam vuruluyor. Siyasi amaçlı saldırılar, cinayetler, soygunlar artarak gidiyor dersiniz.

- Memleketin polisi var, mahkemesi var" der. Hükümet olarak görevlerini

hatırlamaz görünür. "Türk parasının değerinin düşürülmesinden bahsedilince, Ekonomik Kurul Başkanı " onu Maliye Bakanına sorun der". Bütçedeki sanayii ödeneklerine dair soru sorulunca da, Maliye Bakanı " -Siz onu Erbakan'a sorun" diye cevap verir.

Hükümet üyeleri birbirlerinin dış ülkelere yaptıkları gezileri suçlarlar. Dışişleri Bakanının Mısır'a yaptığı ziyaret için Başbakan "Resmi ziyarettir, hükümet adınadır" der. Bir hükümet üyesi çıkar" bu bir özel gezintiden başka bir şey olamaz. Ziyaret hükümetin görüşüne aykırıdır der".

Kimi Arap kılığına bürünür, kimi Araplar arasındaki mücadeleyi Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulunu ikiye bölecek şekilde kullanır.

Aziz Yurttaşlarım,

Bugünkü iktidarın Türkiyenin siyasi, ekonomik, iç ve dış sorunlarını çözmesi mümkün değildir. Bu gerçeği Adalet Partisine ve iktidara en yakın çevreler bunlara en yakın mesleki kuruluşların başları da görür ve açıkca söyler hale gelmişlerdir.

Parti inatlaşmasına kapılmayıp, doğruyu, gerçeği desteklerseniz Türkiye bütün güçlükleri yenebilir.

Cumhuriyetçi Güven Partisi, birçok şehir, kasaba ve ilçemizde faziletli, değerli belediye başkanı, belediye meclisi üyesi, il genel meclisi üyesi adayları ile huzurunuzdadır.

Cumhuriyetçi Güven Partisini desteklemek, yapıcı, birleştirici, çağdaş milliyetçiliği; dürüst, medeni ve seviyeli siyaset anlayışını desteklemek demektir.

Cumhuriyetçi Güven Partisi, mahalli yönetimlerde, köylerimizin kalkınmasına önem ve öncelik verecektir.

Şehirlerimizin hava ve sularının temiz olması için, çevre kirlenmesi ile mücadele edecektir.

CGP, verdiğiniz her oyu pahalılığı ile mücadele yolunda değerlendirecektir.

CGP konut darlığına çare bulmak, yurttaşlarımızı yuva sahibi için bütün imkanların seferber edilmesine uğraşacaktır.

CGP. mahalli idarelerden partizanlığı, yolsuzlukları, israfı söküp atabilecek partidir.

CGP, kendisine oy verenleri pişman etmeyen başları utançla yere eğdirmeyen bir partidir. CGP.ye verilen her oy, millet yararına değerlendirilir. Yarın 18. 'i beş gece sizlere tekrar hitap edeceğim. Hepinize içten sevgi ve saygılarımı sunarım. 11 Aralık seçimlerinin milletimize hayırlı olmasını allah'tan dilerim.

Turhan FEYZİOĞLU

Genel Başkan

6 Aralık 1977

Saat:18.05-18.15

Aziz Yurttaşlarım,

Cumhuriyetçi Güven Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde 6 senatör ve milletvekili vardır. Üye sayımız sınırlıdır. Fakat Cumhuriyetçi Güven Partililerin görev duygusu ve millet sevgisi sınırsızdır. CGP'nin başlıca güç kaynağı yolunun doğruluğudur. Meşru ve çok sınırlı kaynaklarımız dışında, CGP nin, zorla veya "haraç " büroları aracılığı ile toplanmış paraları yoktur.

Cumhuriyetçi Güven Partisi, partizanlık yaparak, kendi parti militanlarını devlete ve millete besleterek, kanun dışı ve ahlak dışı usullerle milletimizin sırtından, partiye haksız çıkarlar sağlamayı bilmez.

Cumhuriyetçi Güven Partisi, yalanı, kanunsuz eylemleri, yasa dışı örgütleri, şiddeti, zorbalığı siyasette araç olarak kullanmaz .

Biz, "partimizi desteklemeyene hizmet etmeyiz" diyerek yasalara ve insanlığa aykırı baskılar yapan partilerden değiliz.

Fakat biz, doğruyu görmeye ve doğruyu olduğu gibi söylemeye önem veririz. Biz milletin yararını, kesinlikle küçük parti ve şahıs hesaplarının üstünde tutmağı biliriz. Biliriz ki, doğru yoldan ayrılmayan, sarsılısada, yıkılmaz. Biliriz ki, gerçeğin güneşi yalanın parıltısını er geç bastıracaktır.

Hazıranda yapılan TBMM seçimlerinden sonra, gerek Sayın Demirel'e gerek Sayın Ecevit'e, Türkiyenin yakın bir gelecekte karşılaşacağı iç ve dış sorunların ağırlığını hatırlatarak, milletimizin hayati menfaatleri için elele vermelerini ısrarla rica ettik. Türkiyenin gerçek sorunlarını bilenler ve konulara sadece parti penceresinden değil, memleketçi bir gözle bakabilenler, Cumhuriyetçi Güven Partisinin vatansever uyarılarının haklılığını anladılar. Fakat sayın Ecevit uzunca bir süre, sayın Demirel ise sonuna kadar, Cumhuriyet Halk Partisi ile Adalet Partisi arasında ciddi bir diyalog kurulmasını reddettiler. Her ikisine de, Türkiyenin karşılaştığı ve karşılaşmak üzere olduğu iç ve dış sorunların

hiç birini, Milli Selâmet Partisi yöneticileri ile çözemeyeceklerini hatırlattık. Daha önce, her ikisinin ayrı ayrı geçirdikleri tecrübeler olmasa, böyle bir denemeyi yeniden yapmağa kalkışmaları mazur görülebilirdi. Fakat hepimizin geçirdiğimiz tecrübelerden sonra, Türk devletin kaderi, yeniden çağdışı, ciddiyetsiz bir tutuma teslim edilemezdi. Devletin her işine kendi özel açlarından bakan, parti ve propaganda amaçları için devletin en hayati sorunlarını çıkmaza sokabilenlerle Türkiyenin bugünkü ağır sorunları çözülemez. Devlet fikrinden ve ciddiyetten yoksun kişilerle Türkiyenin Cumhuriyetten bu yana karşılaştığı en ağır iktisadi bunalım aşılamaz.

Parti inatlaşmasının yerine akıllı hakim kılması gerekenler, bunu yapmadılar. Parti, aile, şahıs çıkarlarını memleketin hayati davalarından daha önemli sayanlara, en basit gerçekleri anlatmak mümkün olmadığını üzüntü ile gördük.

Sonuç meydandadır.

Bugün iş başında olan iktidar, Türkiyenin karşısındaki dev sorunları çözecek yapıda değildir. Hatta bu sorunları anlayıp kavrayabilecek güçte değildir.

Enflasyon ve pahalılık, milyonlarca insanı ezen korkunç bir afet halinde gitgide hızlanmaktadır.

Ekonomiyi bir gün kaynar suya, ertesi gün buzlu suya batıran; çelişkilere tutarsızlıklarla dolu, hesapsız, plansız, bilgisiz ve ciddiyetsiz bir tutumla, bir süre daha "günleri geçiştirmek " belki mümkündü fakat Türk ekonomisine istikrar getirmek kabil değildir.

Bundan önceki hükümetler döneminde ancak bir yılda görülen fiyat yükselişleri, şimdi bir ayda görülür hale gelmiştir. Türk ekonomisi, malum "ciddiyetsizlik abidesi" nin keyfine terkedildiği sürece durumun her gün biraz daha ağırlaşacağı apaçık ortadadır.

Döviz darlığı korkunç boyutlara ulaşmıştır. 1977 yılında ihracattan sağladığımız döviz, ithalat ihtiyacımızın yüzde 30 unu bile karşılayamaz hale gelmiştir. Türkiye, bir Cumhuriyetçi Güven Partili arkadaşımızın, sayın Ferit Melenin Başbakanlığı döneminde, 1972 ve 1973 de, son 25 yılın en sağlıklı dış ödeme rakamlarına ulaşmıştı. Türkiye, dış ödeme dengesi bakımından, dünyadaki en sağlıklı ülkeler arasında yer almıştı. Kısım dış sebeplerle, kısmen de sayın Demirel ve Erbakan'ın ortak niteliklerini teşkil eden hesapsız, plansız, ciddiyetsiz yönetim üslubu yüzünden, 1977 yılında Türkiye, bütün dünyada en sağlıksız ülkelerden biri haline gelmiştir.

Sayırsız uyarılar yaptık. Son olarak, bir kaç ay önce, 21 madde halinde alınması gerekli tedbirleri, düşünebildiğimiz çareleri yazılı olarak açıkladık. Eleştirmekle yetinmedik. Öneriler yaptık.

Bizzat Başbakan" Türkiye 70 sente muhtaç hale geldi" diyor. Hayati derecede önem kazanan savunma ve dış güvenlik ihtiyaçlarına gerekli dövizleri ayıramayan bir ülke, dövizlerini sokağa atar gibi harcar mı? Kürk manto, cıncık boncuk, lüks mobilya, biblo vesaire gibi tüketim malları dağı taşı dolduruyor. Fabrikalarına ham madde, santrallerine akaryakıt bulmakta zorluk çeken bir ülke; bir kaç milyon dolarlık küçük transferlerin aylarca beklemesi yüzünden ekonomisinin damarları tıkanan bir ülke, her çeşit dış seyahat için, eğlence turizmi için, yüz milyonlarca dolar harcayabilir mi?

Dış ödeme dengesi bu hale gelen bir ülke, kendi milli sanayini baltalamak pahasına ve dövizlerimizi sokağa atarcasına, sıfır gümrükle ve sıfır vergi ile ithalat yapmağa devam eder mi? Devlete yılda en az 15 milyar liraya malolan gümrük ve vergi muafiyetlerinin bir çoğu iktisadi açıdan savunulamaz hale gelmiştir.

Bu muafiyetlerin bir kısmının hiçbir yararı kalmamıştır. İthalatı teşvik etmekten başka hiçbir işe yaramayan bu muafiyetlerin tek tek gözden geçirilip ayıklanması şarttır. Fakat Türkiyenin dövizlerini (sıfır gümrüklü ve sıfır vergili) ithalatla savurmakta sakınca görmeyenlere, iki kere ikinin dört ettiğini anlamak istemeyen ciddiyetsizlere, hiçbir uzman bu gerçekleri anlatmayı başaramamıştır.

Devlet eliyle her çeşit karaborsanın adeta teşvik edildiğine şahit oluyoruz.

Hükümetin son kararları döviz karaborsasını da adeta meşrulaştırmıştır. Hayati ihtiyaçlar için bir avuç döviz bulunamaz iken eğlence gezileri dahil, Türkiyenin son bir ayda sarfettiği döviz akıllara durgunluk verir. İlmin sustuğu, uzmanlığın tanınmadığı, plân-program disiplinini yok olduğu, aklın rafa kaldırıldığı; partizanlığın, palavranın maskaraca ciddiyetsizliklerin ortalığı kapladığı bir dönemden geçiyoruz.

Türkiye aydınlığa çıkacaktır. Yurttaşlarımız 11 Aralıkta buna yardımcı olmalıdırlar.

Yolsuzluklara, partizanlıklara, şiddet hareketlerine bulaşmayan Cumhuriyetçi Güven Partisi, Hükümette, "Önce mem-

leket" diyen bir zihniyeti temsil ediyordu. Cumhuriyetçi Güven Partisi her konuda kanunları, akli, ciddiyeti hakim kılmağa çalışıyordu.

Biz hükümette iken, buğday, pancar, pamuk üreticisi, Türk köylü ve çiftçisi bugünkü gibi kan ağlamadı. Türk köylüsü bu yıl her şeyi ucuza satıp herşeyi çok daha pahalı almağa mahkum edilmiştir. Biz hükümette iken plân ve program fikri böylesine gülünç hale getirilmemişti. Pahalılık, hükümetin ölçsüz ve hesapsız kararları ile böylesine kamçılanmamıştır.

CGP nin hükümette olduğu sırada, başlıca sorumluluk taşıdığı konular sosyal konulardı. Bu alanda, kısa sürede büyük işler yapılmıştır. Tarımda ve ormanda çalışan milyonlarca yurttaşı, işçileri, emeklileri, dulları, yetimleri, malülleri, yurt dışında çalışanları, İstiklal Savaşı ve Kore gazilerini, muhtaç yaşlıları, çalışan kadınları, çalışanların ana ve babalarını, emekli işçilerin eş ve çocuklarını ilgilendiren; sosyal güvenlikten yoksun milyonlarca kimseyi kapsamına alan önemli kanunlar çıkarıldı. Başka bir konuşmamızda bu konuya döneceğiz.

Ekonomi ve asayiş konularında, işler aynı ciddiyetle takip edilseydi,

Türkiye şimdi sürüklenmekte olduğu korkunç bunalımın içinde bulunmazdı.

Önümüzdeki aylar, CGP nin gerçekleri gören ve söyleyen parti olduğunu bir defa daha ispat edecektir.

Türkiyenin kurtuluş yolu bizim savunduğumuz milliyetçi Atatürkçü , sosyal adaletçi ve sosyal güvenlikçi, çağdaş ve medeniyetçi yoldur.

11 Aralık seçimlerinde, Cumhuriyetçi Güven Partili adaylara oy vermek isteyenler birleşik oy pusulasının sağ başında yer ala KOÇ işaretinin altına EVET mührünü basmalıdırlar.

CGP kendisine verilen her oyu millet yararına değerlendiren ve oy verenleri utandırmayan partidir. Yarın sizlere CGP Ankara Belediye Başkanı Adayı Kadın Kolları Genel Başkanımız Şükran Baysal 17.50'de hitap edecektir.

- - -

Şükran BAYKAL

7 Aralık 1977
Saat:17.50-18.00

Sevgili Yurttaşlarım,

Cumhuriyetçi Güven Partisi adına
hepinizi en iyi dileklerle ve saygılar-
la selamlıyorum.

Cumhuriyetçi Güven Partisinin Anka-
ra Belediye Başkanı aday ve Kadın Kolla-
rı Genel Başkanım.

11 Aralıkta yapılacak mahalli seçim-
ler yurdumuzun geleceği açısından büyük
önem taşımaktadır.

Köyümüzün, kış yaz geçit veren yol
ihtiyacı, yeterli ve temiz içme suyu ih-
tiyacı karşılanmışsa; köyümüzde okul, ca-
mi, elektrik, köy konağı, telefon, kalkın-
ma kooperatifi varsa, köyü kalkındırmak
için uğraşan iyi bir muhtarımız varsa,
köyümüzde rahat ederiz.

Kasabalarımızda, şehirlerimizde, be-
lediye hizmetleri iyi yürüyorsa, partizan-
lık değil, hizmet düşünen belediye yöne-

ticileri varsa, günlük hayatımızda rahat ederiz.

Cumhuriyetçi Güven Partisi, mahalli seçimlere katıldığı her yerde, yüreği hizmet heyecanı ile dolu adaylar göstermiştir.

Beldelerimizin, özellikle Ankara gibi havası zehirli, sokakları kirli hale gelmiş bir şehrin, herşeyden önce temizliğe ihtiyacı var.

İçinde yaşadığımız ev gibi, şehir ve kasabalarımızın da temiz olmasını istemek hakkımızdır.

Bir ana olarak, yavrularımızın ciğerlerine kömür, kükürt ve zehirli gazlar dolması karşısında içim sızlıyor. Türkiyede körfezler kirleniyor. Yeryüzünün en güzel köşesi olarak dünya edebiyatında yer almış olan haliç, bugün en zehirleyici ve pis kokuların yayıldığı bir bataklık halini almıştır. Ne yazık ki, bir zamanların tertemiz şehri Ankara, hava kirliliği ve zehirlenme oranı bakımından, dünyanın en tehlikeli şehirleri arasına girmiştir. Sanayileşen, nüfusu artan bütün şehirlerimizde, hava kirlenmesi, suların kirlenmesi, tabiatın harap olması, çevrenin bozulması olaylarıyla karşı karşıyayız.



Çevre sorunlarına, havanın ve suların kirlenip zehirlenmesi tehlikesine, ciddiyetle ilk eğilen siyasi parti Cumhuriyetçi Güven Partisi olmuştur.

Cumhuriyetçi Güven Partisi Genel Başkanı Profesör Turhan Feyzioğlu, bu konuyu önemli bir "devlet işi" olarak ele almak lüzumunu ilk gören devlet adamıdır.

Bir Türk anası olarak, Belediye Başkanı adayı olarak, şahsım ve bütün Cumhuriyetçi Güven Partili arkadaşlarım adına söz veriyorum ki, yaşlılarımızın, gençlerimizin, evlatlarımızın ciğerlerinin kömürlü, kükürtlü, zehirli hava ile dolmasını önlemek için, bütün varlığımla mücadele edeceğim... Bu konuda, elimde ciddiyetle ve bilgiyle hazırlanmış bir plan vardır. Zararsız yakıt türleri, dumansız yakıt projeleri, kükürtü azaltılmış fuel-oil, aşırı hava kirlenmesine yol açan yakıtların şehre sokulmaması, hava zehirlenmesini önleyen ve yakıt tasarrufu sağlayan ısıtma tesisleri, sağlıklı yakma teknikleri, yapı ve baca standartları, filtre kullanma imkanları, hava cereyanlarının arttırılması, yeşil sahalar gibi, çok çeşitli yönleri olan bu konuda, bütün hazırlıklarımız yapılmıştır. İcraat planlarımız hazırdır. Havası temiz, suları temiz, sokakları temiz, yiyecekleri temiz şehirler....

İşte bizim Cumhuriyetçi Güven Partisi olarak hedefimiz budur...

Belediyeler o kasabada, o şehirde oturan bütün yurttaşların hizmetindedir.

Belediye, parti militanlarına aylık dağıtma yeri değildir... Belediye şu veya bu renkteki anarşistleri, "vur-kır"çıları besleme yeri değildir...

Partizan belediyelere paydos Partizan değil, milletin hizmetinde belediye İşte Cumhuriyetçi Güven Partisine verilecek her oy, bu sağlam anlayışı destekleyecektir...

Hava, su, yiyecek ve sokakların temizliği kadar üzerinde önemle duracağımız bir konu da, hayat pahalılığı ile mücadeledir.

Bir ev kadını olarak, bir ana olarak hayat pahalılığının ve geçim darlığının en büyük yükünü çeken Türk analarına sesleniyorum: "KontROLSÜZ, BAŞİBOŞ FİYAT ARTIŞLARINA PAYDOS! "DEMELİYİZ.. BU MÜCADELEDE BANA DESTEK OLUNUZ !....

Haziran seçimlerinde millete ucuzluk ve istikrar vaadedenler, son bir kaç ayda, zincirleme zamlarla, ters ve tutarsız kararlarla, hayat pahalılığını adeta kamçulamışlardır.

1975 de, 1976 da devlet bütçeleri denk olarak kapatılmıştı. 1977 yılı bir

savurganlık yılı olmuştur. 1977 yılının ikinci yarısında ise, korkunç fiat artışları adeta hükümet kararlarıyla körüklenmiştir.

Geçen yıllarda fiatlar 12 ayda ne kadar yükseliyor idiyse, şimdi bir ayda o kadar yükseliyor !... Hükümet karaborsa ve pahalılığı şahlandırmıştır.

Partizanlıktan hizmete vakit bulamayan belediye başkanları, kendilerine düşeni yapmadılar. Çarşıda, pazarda fiat ve kalite kontrolü belediyelerin başlıca görevleri arasındadır! Bu görevi tam olarak yapacağız. Titizlikle yapacağız. Cumhuriyetçi Güven Partisi, pahalılık ejderi ile mücadele için gerekli bilgiye, gerekli cesarete sahip olanların partisidir.

Cumhuriyetçi Güven Partisi olarak, üzerinde en çok duracağımız konulardan biri de konut sorunudur. Nüfus hızla artıyor. Aile sayısı artıyor. Ev sayısı yeterli şekilde artmıyor. Sonuç bir konut darlığıdır. Kiralarda korkunç yükselmelerdir. Toplu konut projelerine öncelik vereceğiz. Her aileyi sağlıklı ve ucuz bir yuvaya kavuşturma yolunda, belediyelerin yapabileceği her hizmeti yapacağız. Kooperatiflere yardımcı olacağız.

Cumhuriyetçi Güven Partisi, gecekondularda oturan yurttaşların dertlerini

kendi yüreginde duyanların partisidir. Gecekondularda oturanların tapulu ev sahibi olmaları, tozsuz ve çamursuz yol, temiz su, ışık, kanalizasyon, ulaştırma aracı, çocuk bahçeleri, huzur evleri, kreşler gibi belediye hizmetlerinden tam olarak yararlanmaları için çalışacağız.

Yaşlı ana ve babaların, çalışmaktan dönen aile reisinin, okula giden yavruların, karda, yağmurda, tozda, sıcakta, saatlarca duraklarda beklemeleri yürek sızlatıcıdır. Ucuz, sağlıklı, intizamlı otobüs seferlerini geliştireceğiz. Metro, İstanbul, Ankara gibi şehirlerimiz için bir ihtiyaç halini almıştır.

Yaşıl sahalara, parklara, çocukları sokak aralarından kurtaracak oyun yerleri, çocuk bahçeleri, çalışanların çocukları için kreşler hayati ihtiyaç halini almıştır.

Bütün bu hizmetler başarı ile görülebilir.

Yeterki, mahalli idareler dürüst ve memleketçi ellerde olsun !...

Aziz Yurttaşlarım,

Cumhuriyetçi Güven Partisi, bir hanım milletvekili Millet Meclisi Başkanvekilliğine seçtiren ilk parti olarak siyasi tarihimize geçmiştir...

Başkent Ankarada beni Belediye Başkanı adayı göstererek, Cumhuriyetçi Güven Partisi, Türk anasına, Türk kadınına saygısını bir defa daha göstermiştir. Yakın geçmişte, bazı şehirlerimizde, Mersinde, İzmit'te, bir çok kasabalarımızda, hanım belediye başkanları çok başarılı hizmetler görmüşlerdir. Vazife şehidi olan eski İzmit Belediye Başkanı Leylâ Atakan'ı, başarılı hanım belediye başkanlarına örnek olarak saygı ile anıyorum.

Konuşmamızın bu bölümünde, Cumhuriyetçi Güven Partisi Genel Başkanı Turhan Feyzioğlu adına, bütün Cumhuriyetçi Güven Partililer adına, Ankara Belediye Başkan adayı sıfatıyla şahsım adına, Ankara Belediye Başkan adaylarından Vedat Ali Özkan'ın vefatından duyduğumuz acıyı belirtmeyi görev sayıyorum. Kendisine Allahtan rahmet niyaz ediyoruz. Eşine ve yavrularına Cenabı Hakkın ecir ve sabır vermesini diliyoruz,

Aziz Yurttaşlarım,

Cumhuriyetçi Güven Partisi köylünün, kentlinin derdini yüreğinde duyan partidir.

Cumhuriyetçi Güven Partisi, kıskırtma, çalma-çırpma, vur-kır partisi değildir; sağlam fikir-temiz hizmet partisidir.

Yolsuz, ışksız, susuz köylerin derdi bizim derdimizdir.

Gecekondularda yaşayan yurttaşların, sıkıntıları bizim acılarımız, bizim sıkıntılarımızdır.

Cumhuriyetçi Güven Partisi, emeklinin, dulun, yetimin derdine koşan partidir.

Cumhuriyetçi Güven Partisi, çalışan kadınlara erken emekli olma hakkını sağlayan partidir.

Cumhuriyetçi Güven Partisi, muhtaç yaşlıları, tarımda ve ormanda çalışan milyonlarca yurttaş sosyal güvenliğe kavuşturmak için çalışmış ve sosyal alandaki büyük hamlelere öncülük etmiş olan partidir.

Cumhuriyetçi Güven Partisi, şiddet olaylarına, yolsuzluklara, çirkin partizanlıklara karışmayan; anarşi kışkırtıcısı ve koruyucusu olmayan partidir. Atatürkçü yoldan, Cumhuriyet ilkelerinden ayrılmayan parti, Cumhuriyetçi Güven Partisidir.

Yarın, Cumhuriyetçi Güven Partisi Genel Sekreteri Haydar Zengin sizlere saat 17.35'de hitap edecektir. Cumhuriyetçi Güven Partisinin gençlerle ilgili görüşünü açıklayacaktır. 11 Aralık seçimlerinin aziz milletimize hayırlı olmasını diler, hepimizi saygılar sunarım .

Haydar ZENGİN
Genel Sekreter

8 Aralık 1977
Saat 17.35-17.45

Sevgili Yurttaşlarım,

Hepinizi CGP adına en içten saygı ve sevgilerimle selamlıyorum.

CGP'nin izlediği hedefler, milletimizi hürriyet içinde refaha, mutluluğa, sosyal adalet ve sosyal güvenliğe ulaştıracak hedeflerdir.

CGP, Anayasa dışı hiç bir akıma taviz vermeyen, demokrasi ve Cumhuriyeti ayakta tutmağa kararlı ciddi, seviyeli ve yapıcı bir merkez partisi olarak, Türk siyasi hayatının vazgeçilemez partisi haline gelmiştir.

CGP, hiç bir zaman, hiç bir anarşik eylemin, hiç bir şiddet hareketinin içinde, yanında ve desteğinde olmamıştır.

CGP, renkleri ve yönleri ne olursa olsun, yasa dışı eylemlere girişen hiç kimsenin içine sızmadığı ve barınmadığı partidir.

Türkiyede can güvenliğini, mal güvenliğini ve sosyal güvenliği gerçekleştire-

bilecek parti, Cumhuriyetçi Güven Partisidir.

Cumhuriyetçi Güven Partisi, kanun hakimiyetini inançla ve içtenlikle savunan partidir. CGP, kendisi kanunlara saygılı olduğu için, başkalarının da kanunlara saygılı olmasını sağlamaya muktedirdir.

CGP, devletin gücü üstünde başka bir güç tanımayan partidir. CGP nereden gelirse gelsin ve kime karşı yapılırsa yapılsın, her türlü şiddet hareketlerine ve anarşik eyleme karşı, devlet gücü dışında, her ne isim altında olursa olsun, başka bir güçle çıkılmasına kesinlikle karşıdır.

Sevgili Yurttaşlarım,

Olaylara sağ, ya da sol gözlerini kapatarak, daima tek yönlü bakanlar, olaylara doğru teşhis koyamaz ve anarşiyi önleyemezler.

Kendileri anarşi kışkırtıcısı olanlar anarşiyi önleyemezler. Anarşiyi önleyebilmek için, cesaretli, bilgili ve dürüst olmak lazımdır.

Anarşiyi önleyebilmek için, demokratik parlamenter rejime ve onun faziletine inanmak lazımdır.

Anarşiyi önleyebilmek için, milletçe kalkınma ve yükselme yolunun, Atatürk'çü yoldan geçtiğine gerçekten inanmak ve onun

toplayıcı, birleştirici, yüceltici, çağ-
daş milliyetçilik anlayışına sahip çıkmak
lazımdır.

Sevgili Yurttaşlarım,

Milletleri ayakta tutan, onlara ha-
yat veren ve devam ettiren din, dil, milli
beraberlik duygusu gibi ortak milli değer-
leri; yaşama, yürütme, yargı gibi devletin
temel organlarını; ordu ve polis gibi gü-
venlik kuvvetlerini, milli eğitimi ve genç-
liği; idare teşkilatını, ya da bunların bir
kısımını yıkarak, tahrip ederek millete ve
ülkeye yarar sağlanamaz. Ne yazık ki, bu-
gün ülkemizde bu temel kurumları tahrip
etmek için adeta yarış yapılmaktadır.

Biz, CGP olarak, devlete ve onun te-
mel kurumlarına, yüce Türk milletinden al-
dığımız güç ve feyz ile sahip çıkma azim
ve kararındayız. İthal malı sapık ideoloji-
lere ve onların temsilcilerine ne pahasına
olursa olsun geçit vermeyeceğiz. Bu gibiler,
Cumhuriyetçi Güven Partisini daima karşıla-
rında bulacaklardır. Atatürkçülüğü aşama-
yacaklardır, yenemeyeceklerdir.

Bu azim ve inançla, geleceğimizin
güvencesi olan Türk gençliğine seslenmek
istiyorum.

Sevgili genç kardeşlerim,

Beni duymaya, anlamaya çalışın....

Yarınların ileri, güçlü Türkiyesi, sizin aydın kafalarınız, bilgi ve faziletiniz, yurt sevginiz ile yükselecektir.

Hepinizin istediği, Türkiyenin yükselmesidir. Fakat, yüreği Türkiye sevgisi ile dolu gençlerin birbirine silah çekmesi neden ?

Yakın gelecekte devlet yönetimi sizin kuşağınızın elinde olacaktır.

Devlet idaresi bilgi ister, yetenek ister. Hergün vurulma korkusu ile bocalayan kafada, bilim olmaz. Yarının kalkınmış Türkiyesi, eli silahlı gerilla gruplarının değil, gönüllü millet sevgisi ve kafası bilimle dolu gençlerin eseri olacaktır. Sizler Türk milletinin gözbebeğisiniz. Sizi dilim dilim bölüp kendi karanlık amaçlarına alet etmek isteyenlere kapılmayınız.

Yarınki ileri güçlü Türkiyeyi gerçekleştirecek hamleleri, atılımları, yenilikleri elbette sizler yapacaksınız. Ancak, bunu yapabilmek için, kafaların bilgi ile dolu olması ve ellerin silah yerine kalem ve kitap tutması lazımdır. CGP gençlerin eline silah değil, kitap veren partidir.

Sevgili genç Kardeşim,

Şunu hiç düşündün mü ? Seni kendi dünya görüşüyle şartlandırıp ölüme gönderen teorici ya da şeflerden kimse ölmüyor. Ölenler hep 20 yaş civarındaki fidan gibi

gençler, Bu teorisyen ve şefler, her cenazenin kendilerini hedeflerine daha çok yaklaştırdığını düşünebilirler. Ama, sen bunların karanlık emellerine alet olmamalısın !....

Değerli gençler,

Gözlerinizi kapatarak geriye doğru bir bakınız. Gençliğinizi, geleceğinizi, huzur ve güven içinde okuma imkanlarınızı, korkusuz yaşama hakkınızı, mutlu aile yaşantınızı çalanlar size ne verdiler ?... İşte omuzlarınıza basan siyaset simsarlarının size verdikleri :

Milletimize, ailenize ve kendinize yararlı olabilmek için yetişmeye çalıştığınız en verimli çağınızda, boş geçen öğretim yılları !....

Hergün bir gencin daha öldürüldüğü haberi, yere serilen fidan gibi gençler!..

Ana, baba ve yakınlarınızın, gözyaşı, kaygı ve ıstırap dolu bekleyişleri !...

Okullarda, yurtlarda, durak ve yollarında estirilen korku havası ve bunun doğurduğu acılar !.....

Ülkemiz içinde genişleyen uçurumlar, derinleşen düşmanlıklar !....

Genç Kardeşlerim,

Size kan, size gözyaşı ve korkudan başka birşey vermeyen, sizin omuzlarınızı basmak yaparak hedeflerine ulaşmak isteyen aşırı akım simsarlarına kapılmayın !....

Vatansever, dürüst ve haysiyetli siyasi kuruluşların ve yöneticilerinin görevi, gençleri sömürerek, onların sırtından şahısları ve partileri hesabına siyasi çıkar sağlamak değildir; tam aksine kendi hizmetlerini, geleceğimizin güvencesi olan gençlere sunmaktır.

Atatürk'ün ışıklı yolu, onun top- layıcı ve birleştirici milliyetçiliği dururken, komünizme de, faşizme de özen- menin anlamı yoktur. Her ikisi de insan şeref ve haysiyetine aykırı, zulüm zor- balık ve kölelik rejimleridir...

Şiddet hareketlerinden, silâhlı eylemlerden, yıkıcı, bölücü örgütlen- melerden kimseye hayır gelmez. Anayasa dışı, insanlık dışı totaliter akımla- rın ve şiddet hareketlerinin karşısına, Anayasamızda yer alan, çağdaş ve birleş- tirici milliyetçilik anlayışı ve milli beraberlik duygusu ile hep birlikte di- kilmeğe mecburuz.

Totaliter akımların, basma kalıp sloganları ile hür düşünme imkanını yi- tirmemiş olan; vatanımızda barış ve hu- zurun hüküm sürmesini dileyen; ailesine ve vatanına yararlı olmak isteyen; kor- kusuzca okumak ve yetişmek arzusu ile yanıp tutuşan gençler...Sizler, büyük ço- ğunluktasınız. Sizleri Atatürk'çü yolda,

Anayasada tarifini bulan milliyetçilik anlayışı etrafında toplamaya çağırıyoruz. (Namusların en az şer erbabı kadar cesur olması gerektiğini) hatırlamaya çağırıyorum.

Tataliter demagojilere değil, gerçek demokrasiye inananlar; milletimizi bir kölelik rejimine sürüklemeyen, sosyal adalet ve sosyal güvenliğin, hür ve demokratik yoldan gerçekleşmesini isteyenler; yıkıcılara alet olmayı, kökü dışarıda olan örgütlerce yönetilmeyi reddedenler; Türk gencinin kendi devletine karşı bir saldırı aracı olarak kullanılmasını kabul etmeyenler; yurttan barış, okulda huzur isteyenler; anaların pencere önlerinde okuldan dönecek çocuğunu korkuyla beklemesini ya da evladının ardından gözyaşı dökmesini istemeyenler!..

Sizleri, gönüllerinizi, düşüncelerinizi, seslerinizi birleştirmeye çağırıyoruz. Sizleri Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyeti, yıkıcılara, bölücülere, komünist ve faşistlere karşı savunmaya çağırıyoruz !....

Sevgili yurttaşlarım,

Baştan beri saydığımız amaçlara ulaşmanın yolu, Cumhuriyetçi Güven Partisi saflarında toplanmaktır.

Cumhuriyetçi Güven Partisine oy vermek isteyen yurttaşlar, birleşik oy

pusulasının sađ bařındaki KOÇ iřareti-
nin altına EVET mihürünü basmalıdırlar.

Genel Başkanımız Turhan Feyziog-
lu yarın akřam saat 21.10.'de sizlere
hitap edecektir.

Cumhuriyetçi Güven Partisi adına
hepinizi saygı ve sevgilerle selamlarım.

Turhan FEYZİOĞLU
Genel Başkan

9 Aralık 1977
Saat :21.10-21.20

Aziz Yurttaşlarım,

Siyaset yalanla, dolanla oy toplama san'atı değildir. Siyaset, şartlar ne kadar ağır olursa olsun, memlekete hizmet etmek ve şartlar ne olursa olsun, görebildiği gerçekleri millete söylemektir.

Türkiyenin bugünkü manzarası nedir?

Aşırı solda ve aşırı sağda silahlı örgütler çatışma halindedir. Hergün yeni siyasi cinayetler, saldırılar, soygunlar birbirini kovalıyor. Hükümet sorumluları, devleti parselleme ve kendi taraftarlarını kayırma çabalarından vazgeçip anarşiyle ve şiddet hareketleriyle mücadele konusuna eğilemiyorlar.

Türkiyeyi bölüp parçalamak isteyen ve komünizmle el ele vermiş olan ayrılıkçı örgütler, hiç bir devirde görülmemiş ölçüde, faaliyetlerini genişletiyorlar.

Hükümet, büyüyen tehlike karşısında kayıtsız, seyirci...

Savurgan, hesapsız, plânsız bir tutumla döviz israfı sürüp gidiyor. Bu arada, döviz açığı yalnız kalkınma hamlemizi tehlikeye düşürmekle kalmıyor.

Kurulmuş ve çalışır halde olan sanayimizin ham maddesiz kalması tehlikesini doğuruyor.

Hükümet, döviz karaborsasını teşvik eden tutarsız tedbirler alıyor. Hayati ihtiyaç maddeleri için döviz bulunamaz iken, anlaşılmaz bir israf devam ediyor. Uzmanların akla ve hesaba dayalı önerilerini, en yapıcı uyarıları dinleyen yok...

Türkiyenin dış güvenliği, savunma gücü konusunda yapılan hayati derecede önemli uyarıları bile, oy ve parti hesabı dışında hiçbir konuya önem vermeyen bazı siyasetçileri uyandıрмаğa yetmiyor.

Türkiyenin, sınırlı iç ve dış kaynaklarını en plânlı ve hesaplı şekilde kullanması gereken bir dönemde, Türkiyeyi plânsız bırakan ciddiyetsizlik; dış politikada da kendisini gösteriyor.

Hayat pahalılığı, ücretle ve aylıkla geçinen namuslu insanlar dar gelirli ve orta hallileri için yıkım halini almıştır.

Enflasyon, ekonomik yapıyı, sosyal yapıyı, manevi değerleri, iş ahlâkını yıkan ölçülere varmaktadır.

Okula veya işe girmek için bir parti ya daderneğin rozetini taşımayı şart haline getiren partizanlık, müesseseleri çökertmektedir.

Cumhuriyetçi Güven Partisinin seçimler öncesinde, seçimler sırasında, seçimlerden sonra, asayişsizlik, enflasyon ve hayat pahalılığı, döviz darlığı, partizanlık gibi konularda yaptığı uyarıların hepsi, ne yazık ki, doğru çıkmıştır.

Bugünkü iktidarla ciddi bir plan yapılamayacağı anlaşılmıştır. Bu iktidarla, ekonominin bunalımdan, gitgide büyüyen çöküntülerden kurtarılamayacağı bellidir.

Bugünkü iktidarla ülkeye huzur, asayiş, kanun hakimiyeti getirilemeyeceği her gün daha iyi görülmektedir.

Bir yandan komünizm, bir yandan bölücü faaliyetler, bir yanda Türkiyeyi Cumhuriyet öncesine götürmeyi ve Atatürk'ün bütün eserini yıkmayı tasarlayan biçareler, bir yanda silahla, "vur-kır" yöntemleriyle düşüncelerini kabul ettirmeğe çalışanlar, bir yanda yoksulluğa itilen milyonlar, öte yanda

sahte belgelerle devletin 18 milyon lirasını çalanlar, bir yanda hammaddesiz kalıp kapanma tehlikesi geçiren milli fabrikalar, öte yanda çarşıya pazara doldurulan gereksiz lüks tüketim mallar... İsraf edilen dövizler !..

Aziz Yurttaşlarım,

Bazı mahallelerde aşırı solcu örgütler, Devleti tanımadıklarını, mahallede idareyi ele aldıklarını belirten bildiriler yayınlıyorlar; Halk Meclisi, silahlı milis kuvveti, halk mahkemesi kurduklarını açıkca ilan ediyorlar.

Türkiyeyi parçalamak isteyenler hiçbir devirde bugünkü kadar pervasız olmadılar.

Komünizmin, faşizmin, Vahdettin-ciliğin karşısında. Atatürk'çü-milliyetçi görüşü yılmadan, bıkmadan savunan Cumhuriyetçi Güven Partisidir.

Atatürkçülük, doğum yeri, mesleği, mezhebi ne olursa olsun, Türkiyeye vatanım diyen, ayyıldızlı bayrağa bayrağım diyen, vatanımızın bütünlüğüne, milletimizin yücelmesine gönül vermiş herkesi kardeş sayan, birleştirici, toplayıcı milliyetçiliktir. Yurttaşlar arasında ırklarına, mezheplerine göre ayırım gözetmeyen, Türkiyeyi bir iç kavga alanı haline getirmeyen;

bölücü, parçalayıcı olmayan; medeni, çağdaş milliyetçilik anlayışı, bizim savunduğumuz milliyetçiliktir. Türkiye Cumhuriyetinin temelinde, Anayasamızda yer alan milliyetçilikte budur.

Atatürkçü dış siyaset anlayışında, tek ilham kaynağı, Türkiyenin yüce menfaatleri ve milletlerarası ilişkilerde hakim olmasını istediğimiz ilkelere dir.

Atatürkçü ve milliyetçi dış politika anlayışına göre, Türkiyenin dış ilişkilerine ne Washintonun, ne Moskovanın, ne Pekin'in, ne Telaviv'in, ne de şu veya bu Arap yada Avrupa başkentinin görüşü ile bakılamaz. Türkiyenin dış politikası Ankara'dan yönetilir. Amerikancı, Rusçu, Pekin'ci, Suud'çu, Libya-cı, Kahire'ci, Telaviv'ci dış politika olmaz. Dış politikada tek rehber, Türkün ve Türkiyenin hakları, menfaatleri, güvenliği ve yükselmesidir.

Dış politikada ebedi dost, ebedi düşman olmaz. Ebedi olan kendi milletimiz ve onun hayati menfaatleridir. Aynı ideolojiyi, aynı siyasi veya ekonomik sistemi benimsemiş; aynı ırktan veya aynı dine bağlı çeşitli milletler arasındaki ilişkilere biraz dikkatle bakarsak görürüz ki, dış politikada her millet kendi yüce menfaatlerini korumağa çalışmaktadır.

Türkiyede ise, bizim dışımızdaki mil-
letlerin veya çevrelerin Türkiye'deki
temsilcisi gibi hareket etmeğe özenen-
ler var. Amerikandan çok Amerikancı,
Rus'tan çok Rusçu, Araptan çok
Arapçı, Avrupa'dan çok Avrupacı
dış politika olmaz. Atatürkçü dış
politika Türkiye ci dış politikadır.

Atatürkçülük, millet hakimiyeti-
ne inanmaktır. Atatürkçülük sınıf kav-
gasını, sınıf diktasını reddeder.

Atatürkçülük, "milli dayanışma"ya
inanmaktır. Sosyal adaletçi ve sosyal
güvenlikçi olmaktadır. Köylünün, Türk
işçisinin, küçük esnafı ve sanatkarın
devlet görevlilerinin, bağımsız çalı-
şanların, teşebbüs sahiplerinin, her
zümrenin kalkınmadan adil bir hisse
alması için uğraşmaktır.

Atatürkçülük tarımda, sanayiide
atılımdır. Geri kalmışlığı kabul etme-
mektir. Çağımızın teknoloji seviyesine
ulaşmak ve onu aşmaktır.

Türkiyede gerçek ağır sanayiin,
gerçek harp sanayiinin kurulması için
mücadele eden biziz. Ağır sanayii ge-
çici bir devlet politikası halinde ka-
bul eden Hükümet, başında Cumhuriyetçi
Güven Partili Ferit Melen arkadaşımızın
bulunduğu Hükümettir. Bir Cumhuriyetçi
Güven Partili Başbakanın, Sayın Ferit

Melenin imzasını taşıyan 3. Beş Yıllık Kalkınma Plânı, ağır sanayiye geçişi emrediyordu. Bu konuda çok söz söyleyip az ticaret yapanlar, ne yazık ki 3. Kalkınma Plânındaki hedeflerin çok gerisinde kalmışlardır. Ağır sanayiye geçiş konusunda fiilen yapılan işler, bizim istediklerimizin, 3. Plânda emredilenlerin yanında hiçtir.

Atatürkçülük kendi milli değerlerimize, milli kültürümüze sahip çıkmaktır. Din, vicdan ve ibadet hürriyetine saygı göstermektir. Kanun hakimiyetini kurmaktır. Devlet kuvvetleri dışında silahlı çetelerin bulunmasını kesinlikle reddetmektir.

Türkiye için yükseliş yolu bellidir. Atatürkçü yoldan sağa ve sola sap-tıkça, iç kavgalar artar. Milli bütünlük sarsılır. İlerleme yavaşlar.

Aziz Yurttaşlarım,

Bugünkü tehlikeli gidişe "dur" demek elinizdedir.

Bazı siyasetçiler, size "oylarınızı dağıtmayın, kalabalık partide toplanın" diyeceklerdir.

Görüşlerinizi beğendiğiniz, tutumunu doğru gördüğünüz, dürüst ve yapıcı olduğuna inandığınız partiye oy vermiyip, daha az inandığınız, daha kuşurlu gördüğünüz bir partiyi desteklemek yanlıştır.

Seçmen vatandaş, hangisi olursa olsun, gerçekten beğendiğin partiye oy vermezse Türkiyede dürüst ve seviyeli siyasetin gelişmesi imkansızlaşır.

Eski bir söz vardır: "Marifet iltifata bağlıdır." Yapıcı, ölçülü, dengeli, dürüst ve seviyeli siyaset anlayışı seçmenden iltifat görmezse, siyasi hayata ciddiyetsizlik, yıkıcılık, demagoji, kıskırtma hakim olur. Her seçmen, kendi vicdani tercihini oyu ile belli etmelidir. Oylar dağılmasın diye, Vicdanen "en iyi" olarak gördüğün bir partiye değil, "kalamalık" görünen bir partiye oy veren seçmen, iyiliği cezalandırmış, oyunu vicdanına göre kullanmamış olur.

Yalanın doğrudan,
Sorumluluğun sorumlu devlet anlayışından,

Çirkin partizanlığın milleti düşünmekten,

Çalıp çırpmanın dürüstlükten,
Vur-kırcılığın, anarşi kışkırtıcılığının kanun hakimiyeti ve huzur için uğraşmaktan daha makbul sayıldığı, daha çok destek gördüğü bir toplumun başından dert eksik olmaz.

Bizim görevimiz, görebildiğimiz kadar gerçekleri söylemekten ibarettir..
Takdir sizden, yardım Allahtan.

Cumhuriyetçi Güven Partisine oy vermek isteyenler, vatandaşlar birleşik oy pusulasının sağ başındaki KOÇ işaretinin ve Cumhuriyetçi Güven Partisi yazısının altına EVET mührünü basacaklardır.

Yarın sizlere tekrar hitap edeceğim. Seçimlerin hayırlı olmasını Allahtan diler hepinize saygılar sunarım.

Turhan FEYZİOĞLU
Genel Başkan

10 Aralık 1977
Saat :17.30-17.40

Aziz yurttaşlarım,

Türkiye Cumhuriyeti sahipsiz de-
ğildir. Önüne gelenin dilediği gibi bal-
ta sallayıp Türkiye Cumhuriyetini yıkma-
ğa çalışmasına katlanamayız.

Son günlerde, radyolardaki seçim
konuşmalarında bazı komünizm çağırkan-
ları milletimizi paramparça edip birbi-
rine düşürmek için ellerinden geleni yap-
mışlardır.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına
göre, Türk devletine vatandaşlık bağı
ile bağlı olan herkes, milletimizin öz
evlâdı, bu vatanın öz sahibidir. Irkçı-
lığın, etkin ayrırcılığın, bölücülüğün
hiçbir türüsüne Anayasamızda yer yoktur.
Milletimizi komünist bir zulüm ve esaret
rejimine sürüklemek isteyen ve bu yolda
hiç bir kışkırtmadan, hiç bir ihanetten
çekinmeyenler, devlet radyosunu etkin

bölücülük için vasıta olarak kullanmışlardır.

Bir uçta bunlar... öteki uçta ise, yalancı, haramcı, maneviyat sömürücüsü, Atatürk ve Cumhuriyet düşmanları... Komünist çığırkanlara sesleniyoruz:

Bin yıldan beri aynı vatanda, Türk bayrağı altında yaşamış insanları bölme-nize göz yummayacağız. Devletin yönetiminde aynı haklara sahip olan, aynı millete mensup tertemiz insanları, ırk-mezhep-sınıf kavgaları ile birbirine kırdırıp Türkiyeyi kana, gözyaşına boğmanıza imkân vermeyeceğiz... Türkiyeyi Allahsız, hürriyetsiz bir komünist esaret rejimine teslim etmeyeceğiz...

Biz, Atatürkçü milliyetçiler, sarımsız imanımızla karşınıza dikileceğiz. Yasa dışı eylemlerle değil, devletin gücü ile, Anayasanın ve kanunların gücü ile karşınıza dikileceğiz. Bölünmez bir bütün olan milletimizin iradesiyle ve sağduyusu ile karşınıza dikileceğiz.

Aşırı sağdaki Cumhuriyet, demok-rasi, Atatürk düşmanları... Sizlere de sesleniyoruz:

50



Kendinizi devletten ve Cumhuriyetten daha güçlü sanmayınız... Tarihi tersine akıtıp Cumhuriyet öncesine dönme hayalleriniz boştur. Hele milletimizin yüzde 99 unun dini olan müslümanlığı tekelinize alma çabanız gülünçtür. Dinlerin en yücesi İslamiyet sizden önce vardı, sizden sonra da var olacaktır.

Milletimizin tertemiz dini inançlarını siyasi basamak gibi kullanmağa, kirli işlerinize alet etmeğe hakkınız yoktur. Yüce dinimiz, yalanla, dolanla, rüşvetle, nüfuz ticaretiyle bağdaşmaz. Yalancından uzak olan Allaha yakın olur. 'Haram'dan, 'haraç'tan, kirli işlerden uzak duran Allaha yakın olur.

Yalnız Türklüğün değil, bütün İslâm aleminin sömürge veya yarı sömürge durumundan kurtuluşuna önderlik eden gerçek mücahit Gazi Mustafa Kemal'e küfredip, Türk askeri İstanbul'a girerken bir İngiliz gemisine sığınarak kaçanları övenler, Cumhuriyete ve onu kurup yavaşatanlara sövenler, Cumhuriyetçi Güven Partisini daima karşılarında görecektir. Türkiyenin geleceğine ne leninci ne de, Sultan Vahdettinciler hükmetmeyecektir. Türkiyede, Atatürkçü, milliyetçi, Cumhuriyetçi görüş hâkim olacaktır.

Türkiye Cumhuriyetinin yolunu kendi Anayasamız çizmiştir. Bu Anayasada komünizme de, faşizme de, saltanatçılığa da yer yoktur.

Komünizmin ve faşizmin renkleri farklı, fakat kullandıkları yöntemler aynıdır. Tedhiş, baskı, zulüm, korku esasına dayanan bu kölelik rejimlerinin hiçbiri milletlere mutluluk getirmez.

Komünizm kızıl faşizmdir. Faşizm kara komünizmdir. Bu uçların biri ötekini davet eder.

Başlıca siyasi kuruluşlar kalabalık partiler, ya aşırı soldaki ya da aşırı sağdaki Anayasa dışı kuruluşların etkisi altında kalırken, Cumhuriyetçi Güven Partisi, Türkiye Cumhuriyetini, hangi uçtan gelirse gelsin, her türlü saldırıya karşı savunmağa kararlı olan bir merkez partisidir.

Cumhuriyetçi Güven Partisi, inanç gücü ile, fikir gücü ile, yapıcı vatanseverliği ile, daima sayısının çok üstünde hizmetler yapmayı başarmıştır.

5 Haziran seçimlerinden bu yana, Cumhuriyetçi Güven Partili senatör ve milletvekilleri, TBMM ne çok önemli

sosyal kanun teklifleri vermişlerdir.

Bütün köylü yurttaşlarımızı, esnaf ve sanatkârlarımızı, işçiler gibi sağlık sigortasına, parasız hekime, parasız ilaca kavuşturacak olan genel Sağlık Sigortası kanunu seçimlerden önce çıkarılamamıştı. Sağlam incelemelere dayanan bu önemli kanun teklifini yeniden Meclise verdik.

CGP'li milletvekili ve senatörler, köylü yurttaşlarımızın ürünlerinin veya hayvanlarının uğrayabileceği âfetlere karşı onları sosyal güvenliğe kavuşturacak Genel Tarım Sigortası kanun teklifini yenilemişlerdir. Bu kanun, sel, dolu, deprem, don, kuraklık, haşere, hayvan hastalıkları gibi sebeplerle mahsulü veya mal varlığı zarar gören köylü yurttaşlarımızı dertten ve sıkıntıdan kurtaracaktır.

İşçi Yardımlaşma Kurumu (İYAK), Memur Yardımlaşma Kurumu (MEYAK) kanun teklifleri, bütün Türk öğretmenlerine ve eğitim görevlerinde çalışanlara verilecek eğitim ödeneği ile ilgili teklif, vergi adaletsizliğine geniş ölçüde son verecek olan " asgari geçim indirimi" ile ilgili kanun teklifi, PTT hizmetlerinde ve Devlet Demir Yollarında yıpra-

tıcı işlerde çalışanlarla ilgili kanun teklifide, CGP li milletvekili ve senatörler tarafından Meclise sunulmuştur.

Yurt dışında çalışan bir milyona yakın yurttaşımızı emeklilik hakkına kavuşturacak, ayrıca Türk Devletine büyük döviz gelirleri sağlayacak bir kanun teklifini de Meclise sunduk.

Şu örnekler gösteriyor ki, başkaları TBMM ni çalıştırmamak, denetimden kaçmak için engelleme taktikleri düşünüürken, CGP, milyonlarca köylü, işçi, esnaf ve sanatkâr, devlet görevlisi, dar gelirli yurttaşımız için yararlı hizmet çarelerini aramıştır.

Millet Meclisi Başkanı seçimini, 5,5 ay geciktirenler, son olarak, komisyon seçimlerini engellediler. Fakat komisyonlar yakında seçilecek ve bahsettiğim yararlı kanunlar mutlaka ele alınacaktır. CGP olarak , bunları ve milletimiz için yararlı saydığımız başka kanunları önemle takip edeceğiz.

Aziz yurttaşlarım,

Türkiye'nin bugünkü manzarası iç açıcı değildir:

Devlet susmuş, Kanunlar susmuş, Anayasasının ve kanunların görev yüklediği bir çok merciler susmuş... Silahlar konuşuyor. Her renkteki, her kılıktaki Cumhuriyet düşmanları tam bir pervasızlık içinde....

Pahalılık, ağır bir silindir gibi, milyonlarca yurttaşı eziyor. Pahalılık, olanca ağırlığı ile köylünün, sabit gelirlili kentlinin omuzlarına çökmüş. Köylü, bu yıl mahsulünü ucuza satıp her şeyi pahalı almağa mecbur edilmiş..... Döviz darlığı ekonominin boğazını sıkı ve gitgide daralan bir kement halinde..

Buna rağmen sorumsuz yöneticiler, Türkiyenin dövizlerini plânsız, hesapsız şekilde israf ediyorlar. Ordusunun silâhı, fabrikasının ham maddesi için dövize muhtaç bir ülkenin, eğlence turizmi ve lüks tüketim malları için kaynaklarını tüketmesi çok acı. Para değerinin düşmesi yüzünden, dar gelirlilerin vergi yükü de durmadan ağırlaşmakta... Çalıp Çırpan, sahte belgelerle devleti soyan hazine fareleri saltanat içinde yaşarken, namuslu vatandaşlar huzursuz. Eli kanlı militanlar ve kışkırtıcıları serbestçe dolaşırken, silâhlı gruplara katılmayan, okumak isteyen gençler huzursuz, her iki uçdaki örgütlere katılmayan büyük kitleler huzursuz...

Bu gidişe "dur" demek, anarşiye ve şiddete "dur" demek, milletimizi bölmeğe ve bir esaret rejimine sürüklemeye çalışanlara "dur" demek, pahalılık afetine ve iktisadi çöküntüye "dur" demek, hazine farelerinin saltanatına "dur" demek, geleceği gören, tarih bilen, vicdanın sesini dinleyen TBMM üyelerinin görevidir.

Çare komünizm köleliği değildir. Çare faşizm esareti değildir. Çare, Cumhuriyet öncesine, saltanat devrine dönüş hayali kuran ciddiyetsiz haramilerin yolu değildir. Türkiye için yükseliş yolu Atatürk çü yoldur. Bu yoldan uçlara doğru, iç kavgalar artar, milli bütünlük sarsılır ilerleme duraklar.

Aziz yurttaşlarım,

Biz düşündüklerimizi söyledik. Artık söz sizindir. Takdir sizden, yardım Allahtan. Doğru ve doğruluk ergeç anlaşılacaktır.

Yarınki seçimlerin milletimiz için hayırlı olmasını Cenab-ı Haktan diler, hepimize Cumhuriyetçi Güven Partisi adına içten sevgi ve saygılarımı sunarım.





BASIN-YAYIN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TESİSLERİNDE BASILMIŞTIR



03 SA 7723(13)

ULB Halle

3/1

000 162 019



