

Milliyetçi
Hareket
Partisi
Seçim
Konuşmaları
Rehberi



2003
SA
7457



M.H.P. GENEL MERKEZ YAYINLARI



Milliyetçi Hareket Partisi

Seçim Konuşmaları
REHBERİ

Ankara — 1973



UNIVERSITÄT SACHSEN-ANHALT



03 SA 7457



BÖLÜM : I

- Milliyetçi Hareket
- Lider ve Kadro Buhranı
- Hakkına Sahip Çıkmalısın
- Mânevi Değerlere Bağlıyız



Baskı - Dizgi

Emel Matbaacılık Sanayii Ltd. Şti.

Tel : 12 13 09 - 12 22 15 Ankara



Milliyetçi Hareket

BÜYÜK TÜRK MİLLETİ,

Hareketimiz her yönüyle Türk'ün özüne, benliğine dönüş hareketidir. Türkiye'mizde mevcut siyasî partilerle Milliyetçi Hareket'in felsefesi tamamen değişiktir. Prensiplerimizde her ne halde ve her ne pahasına olursa olsun haklı ve doğru bulunmadıkça güçlüye hayranlık duymak ve güçlü karşısında eğilmek, küçülmek yoktur. Şerefli ve güçlü olmak vardır. Her Milliyetçi Hareket mensubu; binlerce yıllık üç kıtada hükümlan oluşumuzun ve çöküşümüzün sebeplerini en ince teferruatına inerek inceler. Atalarımızın yükseliş veya çöküş sebeplerini, yükselişteki feragat fazilet ve uyanıklığı, inkırazdaki gaflet ihanet ve suikastları nokta nokta tesbit ederek, geleceğin güçlü Türkiye'sini nasıl kuracağını ve devletini ebediyete kadar ne şekilde devam ettireceğini düşünür ve gelişen dünya şartları içinde kuvvet dengelerini kılı kırk yararak tesbit ve ileriye matuf plânlarını yapar. Hiç bir meselesini tesadüflere bırakmaz. Türk'ün dostunun Türk olduğuna inanan Milliyetçi Hareket diğer siyasî teşekküller gibi yabancıların sahte gülüşlerine yalancı dostluklarına bel bağlayıp hayalî hesaplara kapılmaz. Daima uyanık ve derin bir sezgi içinde Milli menfaatlerini ön plânda tutarak Türk Milletini güçlü kılmanın yollarını arar ve bulur

AZIZ MİLLETİMİZ,

Milliyetçi Hareket dıştan yapılan telkinlere; Komünizm, Kapitalizme, Faşizm ve Nazizme, Türk'e ters düşen her rejime karşıdır. Şempâzevari taklitçiliklere kesin olarak dur diyecektir. Çünkü Milliyetçi Hareket Millî bir görüşün ve sistemin savunucusudur. Ekonomik Emperyalizmi silecek olan partimiz Kültür Emperyalizmine asla müsamaha etmeyecektir. Yabancılarla bir tek konuda alış verişimiz olacak o da ilim, fen ve teknolojidir. Bunları nerede bulursak alacak Türk'ün damgasını vurup daha da geliştirerek ileri götüreceğiz. Devletler arası münasebet ve ittifakları Türk'ün Millî menfaat ve çıkarlarına, haysiyetine, bağımsızlığına gölge düşürmeyecek şekilde tesbit ve tayın ederek sulh içinde yaşamanın yollarını bulacağız. Netice olarak dışta haysiyetli bir barış, içte birlik, beraberlik ve kardeşliği gerçekleştirecek kanun hakîmiyetini ve adalet düzenini kuracağız. İnsan sevgisini temel prensip yapan Milliyetçi Hareket Allah'ın hür olarak yarattığı insanın hür olarak yaşamasını gerçekleştirecek, onu her türlü baskı ve sömürden koruyacak, maddî ve manevî ihtiyaçlarını dengeli olarak yürütüp gerçek demokrasiyi kurarak Türk Milletini mutlu kılacaktır. Aziz ve Büyük Türk Milleti Titre ve Kendine Dön. Bu yol senin yolun bu sistem senin öz malındır. Aradığın özlediğin her şeyi Milliyetçi Hareket'te bulacaksın. Saflarını sıklaştır ki, gafil ve hainler araya girmesin Büyük ve Güçlü Türkiye'yi kurmana engel olmasınlar.

Lider ve Kadro Buhranı

AZİZ VATANDAŞLARIM,

Türk Milleti'nin en büyük sıkıntılarında birisi de lider ve kadro sıkıntısıdır. Yıllar boyu Türk Milletinin kaderine hükmeden liderler ve kadroların, Türkiye'nin ve dünyanın içinde bulunduğu hadiseleri takipten âciz, korkak ve liyakatsiz olmaları, Türk Milletine çok pahalıya mal olmuş, ülkemiz büyük çalkantılar ve sarsıntılar geçirmiştir. Koltuk ve makam hırsıyla iktidar peşinde koşan kişilerin biri gitmiş, diğeri gelmiş ama Türkiye'de iyiye, güzele doğru tek bir adım atılmamış milletin hiçbir problemi çözülmemiştir. Türkiyemiz hâlâ geri kalmış ülkeler arasında 76 ncı sırayı işgal ederken millî devletimizin bekası sağlam temellere oturtulmamıştır. Tehlikelerle karşı karşıyadır. Yıllar boyu Millî Şeflik ilân edenler millete sıkıntı ve ızdıraptan başka hiçbirşey verememiş, altı lira yol parasını veremeyen köylüye, işgal kuvvetlerinin bile tevessül etmeyeceği baskı ve zulmü yapmıştır. Yokluk ve sefalet içinde kıvranan halkımızı, altı lirayı ödeyemediği için yatak, yorgan, tenceresini haczedip sırtına bağlayarak karakol, karakol dolaştırmış, köylü kadınların başlarındaki yaşmakları yırtıp, yakmayı cami ve kütüphanelerdeki tefsir ve el yazması nadide eserleri toplatarak, çürümeye terketmeyi, inkılâpçılığın ve ilericiliğin bir icabı saymış, bununla milletin karnının doyacağını ve yüzünün güleceğini sanmıştır. 1950 yılında çok partili dönem Millî Şefi tasviye etmiş ve aynı kadronun başka şahıslarını işbaşına getirmiştir. Milletin canı yanmıştı; gelsinde, değişsinde kim olursa olsun diyordu. Yeni gelenler biraz daha yumuşak ve kurnazdı; milletin yüzüne gülmesini biliyorlardı. Bazı şiddet ve baskılar kalkmıştı ama onlar da milletin istediği-

ni vermekten uzaktı nihayet onlarda gelen bir fırtınaya, 27 Mayıs hareketine yakalanıp tarihe gömüldüler. Hareketi yapanlar da kısa zamanda ihtilâfa düştü. Bazı kara cübbeliler ve kurt politikacılar çeşitli oyunlarla iş yapacak samimi ve milliyetçi kişileri saf dışı ederek hareketi rayından çıkarttılar. Müteakiben yapılan 1961-1965 ve 1969 seçimleri de Türk Milletinin yüzünü güldürememiştir. 1961 seçimleri Millî Şefe bir fırsat daha vermiş, o da bıraktığı yerden başlamayı zihniyeti icabı en uygun yol bulmuş, fakat dört yıllık dönem ihtilâl ve hoşnutsuzluk yılları olarak tarihe intikâl etmiştir.

AZİZ ARKADAŞLARIM,

1965 seçimi, milleti toparlamış Halk Partisi dışında bir hükümet kurma fırsatını Adalet Partisine vermiştir. Ama maalesef lider ve idareci kadrosundan yoksun bulunduğu, bir evvelkinden de farklı görüşlere sahip olmadığı için değişen hiçbirşey olmamıştır. 1969 seçimlerine geniş imkânlarla giren aynı parti, millete çeşitli vaadlerde bulunmuş, iktidara gelirse komünizmin kökünü kazıyacağını, ihtisas mahkemeleri kuracağını ve müreffeh Türkiye'yi inşa edeceklerini söyleyerek milletin reyini almış, 259 milletvekili 90 senatörle meclise girmiş ve ne yazık ki iktidarsız iktidar olmuştur. Kendi içinde dahi tesanüdü kuramayan bu parti, iç bölünmelerle parçalanmış, bazı parçelementerler ayrılarak Demokratik Partiyi kurmuşlardır. Kendi bünyesinde birlik ve beraberliği sağlayamayan, solcusundan masonuna, dinlisinden dinsizine herkesin toplandığı gayesiz, renksiz, kırk ambar kadrodan Türkiye'nin refahını gerçekleştirmesi birlik ve beraberliği kurması elbetteki beklenemez. Nitekim seçimden sonra Türkiyemiz daha da karışmış, örgütlü ve silâhlı komünist çeteleri okul ve üniversiteleri işgal etmişler, meydan ve caddeleri are-

naya çevirmişlerdir. Ana muhalefet lideri bu olayları hoş-görü içinde müdafaa ederken işgâlin de boykotun da aynı olduğunu söylüyor, iktidarın korkak ve aciz başı ise bu halinlere yeşil lamba yakarak sokakların yürümekle aşınmıyacağı, her demokraside biraz da anarşinin olduğunu, millet huzurunda sıkılmadan açıklarken kendisini uyaran Milliyetçilere «Ölüm sessizliğini istiyorsunuz.» diye çıkıyordu.

BÜYÜK TÜRK MİLLETİ,

Herşeyin, ehil ve erbabı vardır. Nasıl ki, hastayı doktora, inşaatı mühendise, adaleti hâkime havale ediyorsan, Devleti de ehline teslim etmelisin. Geçirdiğin tecrübeler, basit ve ufak olaylar değildir. Son vatan parçası olan aziz yurdun uçurumun kenarından dönmüştür. Bazı partiler laf ebelliği yaparken büyük partiler komünizme fırsat vermişlerdir. Olaylara tam teşhisi, yalnız Milliyetçi Hareket Partisi ve onun cesur lideri koymuştur. Meseleyi her yönüyle değerlendirmiş, işgal ve boykotların sonunda hedefin devleti yıkmak olduğunu ve Türkiye'nin kızıl emperyalizmin kucağına itileceğini en ince detaylarına kadar görmüştür. Türkes hükûmetin olayları küçümsemesi ve bazı şahıs ve kuruluşlardan korkması sebebiyle bu korkunç olaya «Dur» deme görevinin Türk Milliyetçilerine düştüğünün şuuru içinde Anadolunun yiğit gençlerine seslenmiş, onlara işin vahametini idrak ettirmiş «Siz Türk çocukları-sınız, Türkiye sizin şehit atalarınızdan kalan kutsal emanettir. Üniversiteler de bu milletin malıdır; bunları her ne pahasına olursa olsun komünistlere vermeyeceksiniz» demiştir. Bu emri alan ülkücü gençlik her türlü imkânsızlık içerisinde görevini yapmış, cadde ve üniversiteleri kızıl eşkiyaların tasallutundan, 20 genç şehidin kanı bahasına da olsa kurtarmıştır. Hadiseleri yakından izleyen Türk ordusu, tehlikenin büyüklüğünü görme imkânını ve 12 Mart'ı

hazırlama fırsatını bulmuştur. Korkak ve aciz iktidar saf dışı edilmiş, ama ne yazık ki kurulan hükûmetler, bu işin üstesinden gelecek liyakat ve kabiliyette olamamışlardır. Bazı kabine üyeleri anarşistleri açıkça destekleme yoluna dahi gitmişlerdir. Birinci ve ikinci Erim kabinesi peşinden gelen Melen kabinesi de bu işin ehli olmadığını açıkça ortaya koymuştur. Talû kabinesi de onlardan farksızdır.

BÜYÜK TÜRK MİLLETİ,

Geçen günler arkada kalmış ama tehlike henüz geçmemiştir. Tehlikelere dur diyecek iktidarı seçmek, problemleri çözecek lideri iş başına getirmek senin elindedir. Denenmişleri denemek hiçbir mesleyi çözemeyecek aksine işlerini kördüğüm yapacaktır. 1973 seçimleri Türkiye'nin kaderini tayin edecektir. Karar senindir. Korkak, ruhsuz, pısrık, kişi ve kadrolara emaneti verme. Kararlı ve ehil ellere emaneti teslim etmelisin.

Sen kudretli, cesur ve inanmış liderlere sahip olduğun zamanlar dünyanın en kudretli, büyük ve müreffeh milleti olarak yaşadın. Bu çapta liderlerini kaybettiğin zaman, maddeten ve manen kuvvetini de kaybettin. Senin, üç kıtaya ve milyonlarca insana hâkim olduğun, milletleri adalette idare ettiğin zamanlar, kuvvetli liderlere sahip olduğun zamanlardır. Yine büyük olman, yine kudretli ve zengin olman büyük çaplı liderlere ve kadrolara sahip olmanla mümkündür. Tarih bunu böyle söylüyor. Yüzbinlerce askeri, harpte zafere veya mağlûbiyete götüren bir tek kumandan ve onun kurmay heyetidir. Milletleri de büyük başarılarla kavuşturacak veya âciz, zayıf bırakacak olanlar lider ve onun çevresindeki kadrolardır.

Büyük Türk Milleti, liderine kavuştuğun gün, yeniden hayatına kavuştuğun gün olacak ve asrın en kuvvetli dev-

leti olmak için yarışa gireceksin. Milliyetçi Hareket, senin yıllardır özlediğin, fikir ve kurtuluş partisidir, Alparslan Türkeş, senin yıllardır hasretini çektiğin muktedir ve cesur liderdir. Parolamız «Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için»dir. Hedefimiz, kuvvetli, büyük ve müreffeh Türkiye'dir. Yaşasın 100 milyonluk, büyük ve kudretli Türkiye, Yaşasın bu ülküyü gerçekleştirecek Hareket ve Yaşasın onun büyük lideri ALPARSLAN TÜRKEŞ!..

Hakkına Sahip Çıkmalısın

AZİZ VATANDAŞLARIMIZ,

Milletimiz binbir sıkıntıya katlanarak yetiştirip, devlet çarkını ellerine teslim ettiği okumuş kadrodan dert ve ızdıraplarını dindirecek olumlu hizmetler beklemektedir. Çünkü: Bu bekleyiş onun hakkıdır. Köylü, işçi esnaf, bütün yurttaş, üstüne düşen görevi yapmış, memleketin ihtiyacı olan: Doktor, mühendis, hakim, avukat ve teknisyen kadroları her türlü imkânsızlık içerisinde yetiştirmiştir. Eğitim ve öğretim sistemimizin Türk'e göre olmaması Türk Milletinden kopuk aydınlar yetiştirmiş; işte binbir sıkıntı ve yokluk içerisinde yetiştirdiğimiz insanlar milletten kopuk ve ona tepeden bakar tipte olması geri kalışımızın esasını teşkil etmiştir.

DEĞERLİ VATANDAŞLARIMIZ,

Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak yüzbinleri aşan Türk'ün törelerine bağlı millet sevgisiyle dolu Ülkücü-Milliyetçi Gençliği Türk'e hizmet aşkı ile yetiştiriyoruz. Onların aldığı ders ve öğüt (Milletin efendisi millete hizmet edendir.) Onların inanç ve ideali millete hizmetkâr olmak, onu yükseltmek, büyük ve güçlü Türkiye'nin mesut insanların mutlu yaşantılarını görmek ve vicdan huzuru içinde olmaktır.

BÜYÜK MİLLETİMİZ,

1973 seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisine, fırsat ve imkân verersen; gerek eğitim kurumlarını ve gerekse bütün devlet çarkını millet hizmetine en verimli şekilde dü-



zenleyecek, herşeyi büyük milletimizin örf, adet ve inançlarına göre tanzim edecektir. Devletin temelini dinamitlemeye kalkan hainlere fırsat vermiyecek, torpil, iltimas, rüşvet, karaborsa gibi her türlü ahlâk dışı gidişatın kökünü kazıyacaktır. İşsizliği, sefaleti kesin olarak önleyecek; kardeşliğe, sevgiye ve saygıya dayalı ahlâkın rehber olacağı millî bir düzen kuracağız. Yolsuz, susuz, elektriksiz tek bir köy kalmayacak, fabrikaları en ücra köşelere kadar yatacak, işi vatandaşın ayağına götüreceğiz. Adaleti mutlak hak ölçüleri içinde kuracak, kanun ve nizamları hâkim kılaceğiz. Güçlünün zayıfı, zenginin fakiri ezmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Amacımız milletimizle kol kola, omuz omuza olmaktır. Niyetimiz hâlis, gayemiz millete hizmettir. Milliyetçi hareket senin partin ve idealindir. Yıllar boyu çektiğin ızdırabı dindirecek, sana hizmet etmeyi şereflerin en büyüğü sayacaktır.

AZİZ YURTTAŞLARIM,

Artık denenmişleri denemenin hiçbir fayda sağlamadığını geçirdiğin tecrübeler göstermiştir. Onların yalanlarına kanma, onlardan geçen heder olmuş yılların hesabını sor. Bu senin en tabii hakkındır. Cenab-ı Allah'tan «973 seçimlerinin Büyük Milletimize hayırlı olmasını dileriz.

SAHİPSİZ OLAN MEMLEKETİN BATMASI HAKTIR,
SEN SAHİP OLURSAN BU VATAN BATMAYACAKTIR.

Mânevi Değerlere Bağlıyız

MUHTEREM VATANDAŞLARIM,

Biz, yaratıkların en şerefli olan insanın kafasını ilim, kalbini imanla doldurmadıkça fayda yerine zarar, saadet yerine felâket getireceğine inanıyoruz. İnsanlığın tarihini tetkik ettiğimizde görürüz ki, cemiyetlerin yükselişi yüksek bir manevî inançla olmuş, yıkılışlarına ise parasızlık, ordusuzluk değil, ahlâksızlıklar sebep olmuştur. İnsanı, maddî ve manevî cephesiyle ele almayan cemiyetler sunî olarak ilerleme kaydetmişler ise de sonları inkıraz ve hüsran olmuştur. Tarihte misalleri sayılamayacak kadar çoktur.

AZİZ MİLLETİM,

Bir tarafı felç olmuş herhangi bir insanı düşünün, bu adamın cemiyetine katkısı ne olabilir? Bu tip insanların cemiyete yük olacağına inanan Milliyetçi Hareket, tek kanatlı kuşun değil, çift kanatlı uçanın hedefe varacağı fikrini savunur. Türk insanını, Millî bir eğitim sistemi içinde manevî ve maddî yönüyle ele alarak kafasına ilim, kalbine iman ve millet aşkı yerleştirmeyi en önemli işlerin başında mütalâa eder.

SEVGİLİ ARKADAŞLARIM,

Yurdumuzda büyük bir manevî buhran vardır. Bu buhran gün geçtikçe dahada artmaktadır. Materyalist dünya görüşüne sahip olan hükümetler, bu konuyu daima istismar etmiş, oy aracı olarak kullanmış, hiçbir zaman köklü ve gerçekçi çözüm yolları getirmemiştir. Aksine buhranı körüklemiş, sıkıyönetim mahkemelerinde şahit olduğumuz



gibi Türklüğünü ve müslümanlığını inkâr eden hainlerin yetişmesinde başlıca âmil olmuştur. İnsan psikolojisinden, millet gerçekleklerinden bihaber iktidarlar, ekonomik kalkınmayı sağlayacaklarını söylemek yalancılığı içinde bulunmaktadırlar.

AZİZ VATANDAŞLARIM,

Asıl olan insandır. Yaşadığımız çağ makine ve endüstri asrıdır. Ama makineyi, füzeyi yapanın insan olduğu hiçbir zaman unutulmamalıdır. Demekki insan olmadan makina, endüstri ve ekonomik kalkınma olamaz. İlk nöce insanı ele alıp, yaratılış gayesine uygun olarak yetiştirmeliyiz. İşte o zaman problemlerimizi çözer, ahenkli bir cemiyet olabiliriz.

KARDEŞLERİM,

Milietçi Hareket, maneviyatçı bir dünya görüşüne sahiptir. İslâmî ruh, Türklüğü beden olarak kabul eden partimiz; Türk gencine muhtaç olduğu manevî gıdayı doyurana kadar verecektir. Kalbi imanla dolan gençliği asrın ilmiyle mücehhez kılarak Büyük Türk Milleti'nin hizmetine koşturmayı amaç edinmiştir.

MUHTEREM VATANDAŞLARIM,

Yeryüzünde dinsiz millet yoktur. Her milletin bir dini vardır. Türk Milleti ise müslümandır. Din müessesesi uzun yıllardan beri gereği gibi ele alınmamıştır. Manevî hiçbir görüşü olmayan materyalist partiler; becerebilmişlerse istismar etmiş, çıkar sağlamış aksi halde din düşmanlığını korkunç şekilde tahrik etmişlerdir. Cemiyetin en güçlü müessesesi olan dinî Milliyetçi Hareket Partisi gere-

ği gibi ele alacak; her köyde, her mahallede halkımızın ibadet ihtiyacını karşılayacak camii ve mescitlerin yapımını sağlayacaktır. Yeterli ve ehil din adamı yetişmesinde devlet imkânlarını seferber edecek, din adamlarının imkânlarını geliştireceğiz. Vicdanları baskı ve tasalluttan koryacak kutsal değerleri tahkir ve tezyif ettirmeyeceğiz. Dinle alâkası olmayan din istismarını körüklemek yoluyla çıkar sağlıyanlara fırsat vermeyeceğiz. Türklük Şuuru İslâm Ahlâk ve Fazileti ile mücehhez nesiller yetiştirip, Büyük ve Güçlü Türkiyeyi kuracağız.



BÖLÜM : II

- Gençlik Meselesi
- Eğitim Meselesi
- Üniversite Meselesi
- TRT Meselesi



Gençlik Meselesi

AZIZ TÜRK MİLLETİ;

Son yılların en önemli meselelerinden biri de gençlik meselesidir. Türk genci, uzun senelerden beri ihmalere uğramıştır. Gençlerimizin, ruhî, bedenî ve kültürel ihtiyaçlarıyla bugüne kadar hiçbir iktidar tam olarak meşgul olmamıştır. Türk genci inançsız, ülküsüz yetişmek mecburiyetinde bırakılmıştır. Bu sebeble de, geçen yıllar gördüğümüz gibi, yabancı ideolojilerin kurbanı olmuştur. Gençlerimizin bir kısmı devletine ve milletine, ordusuna silâh çeker hale gelmiştir, can güvenliği devletimizin teminatı altında bulunan yabancıları öldürmüştür.

Bunların karşısına, Türk devletinin bekasını ve milletimizin bütünlüğünü korumak üzere ülkücü gençler çıkmışlardır. Zamanın iktidarlara ne komünistlerin ihanet niyetlerini, ne de ülkücü gençlerin haklı ve tamamen millî endişelerle karşı koyuşlarını anlayamamışlardır. Gençlik plânında verilen varlık-yokluk kavgasını, sağ-sol kavgası diye küçümsemişler veya olduğundan başka türlü göstermişlerdir. Bu hal de yıkıcıların, bölücülerin işlerini kolaylaştırmıştır. Böylece memleketimiz 12 Mart Muhtırasının eşiğine getirilmiştir.

AZİZ ARKADAŞLAR;

Hemen belirtelim ki, bizce gençlik millet geleceğinin teminatıdır. Millî ülkü ve ideallerini, heyecanlarını gençliğine intikâl ettiremeyen milletler er veya geç yok olmaya mahkûmdur. Gençliğe gerekli ihtimam gösterilmediği takdirde, gençliğin ruhî, bedenî ve fikrî ihtiyaçları tatmin edilmediği, ihmal edildiği takdirde, kalkınma savaşı kazanılsa bile, milletin akıbeti tehlikeli olabilir.

Bu açık ve kesin hakikat bugüne kadarki iktidarlara idrak edilememiştir. Gençliğin millî ülkülerle mücehhez kılınması ihmal edilmiştir. Geçmişimizi inkârın bir marifet gibi takdim edilmesi, gençlerimizi kendi köklerinden koparmıştır. Gençlerimiz bir taklit hastalığına müptelâ edilmiştir. Sokağa çıktığınızda görürsünüz: Kimi kılık kıyafeti, kimi saç ve sakalıyla Türk'ten başkasına benzemektedir. Daha başka gençlik grupları da yabancı devletlerin emperyalizm silâhları olan düşünce ve fikirleri gevelemekte ve hattâ bu fikirlerin tahakkuku için ölüme kadar gitmektedir.

Daha dün denilecek kadar geçmişte, bu, yabancı ideolojilerin kurbanı olmuş genç, Türk töresinde hürmete lâyık görülen hocasını sınıftan atmış, halk mahkemeleri kurarak kendi soydaşlarını yargılamış ve çeşitli cezalara çarptırmıştır. Ülkücü şehit Dursun Önkuzu, bu mahkemelerin kurbanıdır.

Türkiye'nin istikbali, bu milliyetinden çıkmış, özelliklerini kaybetmiş, taklit etmek için doğudan batıdan garabet maddeleri arayan zavallılara bırakılamaz.

Milliyetçi Hareket, hipi miskinliği ile komünist yıkıcılığı dışında terbiye edilmiş bir gençliğin, milletçe özlenildiğini görerek, Türk Milletinin geleceğini emniyete alacak vasıftaki gençlerin yetiştirilmesi vazifesini üzerine almıştır.

MHP ve onun Lideri, Türk Milletinin istikbalini karartan tehlikeleri görünce Türk Milletinin kurtuluşu davasının gençliğe mal edilmesi gerektiğine karar vererek önce yüksek tahsil gençliğini Türk-İslâm geleneğine uygun olarak yetiştirmeyi üzerlerine almışlardır. Bu görevi hiçbir resmî organ vermemiştir. Bu görevi MHP, Türk Milletine sevgisi dolayısıyla yüklenmiştir ve Türk Milletini kıyamete kadar yaşatmak ülküsünden hız ve ilham almıştır.

Ülkücü gençler bu maksatla yetiştirilmiştir. Yaz tatillerinde kamplarda toplanmışlardır. Fikren ve bedenen eğitim görmüşlerdir. Tâbiatın zorluklarına karşı tek ve toplu mücadele için yetişmişlerdir. Kamplarda hayatları beş vakit namaz esasına göre düzenlenmiş, şafakla kalkmışlar, yatsıda yatmışlardır. Osman Gazi'nin Söğüt'teki yiğitleri gibi Kafa-ruh-vücut eğitimini birlikte görmüşlerdir. Kitaplar okuyup tartışmışlar, millî tarihimizi, millî ülkümüzü öğrenmişlerdir. Türk Milletini yıkmaya çalışanların fikir ve siyasetlerini, taktiklerini incelemişlerdir. Böylece bu yıkıcı ve bölücülerle fikren mücadele edebilecek hale gelmişlerdir. Kendileriyle fikren mücadele edemeyecek olanlarla da bedenen dövülecek şekilde yetişmişlerdir.

Aslında, devletin görevi olan bu gençlerin hazırlanması işini kendileri türlü fedakârlıklara katlanarak yapmışlardır.

AZİZ MİLLETİMİZ;

1969'dan itibaren üniversitelerde başlayan ihanet hareketlerine bu şekilde yetişen gençler karşı koymuşlardır. Herkesin yıkıcı ve bölücüleri haklı gördüğü, bir parti liderinin «gençler haklıdır», «boykot neyse, işgal odur» diyerek komünistleri himaye ettiği, iktidardaki Başbakanın «yollar yürümekle aşınmaz», «her demokraside biraz gürül-

tü olur, sessizlik mi istiyorsunuz?» dediği, böylece büyük ihanet plânlarını mazur ve makul gösterdiği sıralarda bu gençler, meseleye kesin teşhisi koymuşlar ve sonuna kadar da ilk baş koydukları bu teşhisin müdafaa ve kavgasını vermişlerdir.

Devlet yöneticilerinin gözünü açan bu gençlerdir. Sağırların kulaklarını delen bu ülkücülerdir. Türk Devletini bir tehlikenin eşiğinden döndürmek için yirmiyeye yakın şehit veren bu gazilerdir.

Türk Milleti bu gençlere teşekkür borçludur. Ama onlar teşekkür istemezler. Onlar vazifelerini yapmış olmanın vicdan huzuru içindedirler.

Bu gençler ne kadar büyük bir vatan hizmeti yapmış, ise, bu gençlere millî ülkü veren, onları bir büyük davanın sahibi yapan Alparslan Türkeş daha büyük övgüye ve teşekkürü lâyıktır.

Türk gençini bir takım kızıl şebekelerin tasalludundan kurtaran, onları millete hizmete hazır, bilgili ve nefislerine hâkim insanlar haline getiren Alparslan Türkeş'in bu hizmeti ve himmeti bile her türlü övgünün üstündedir. Ve bu gençlerle bu millete çok daha büyük hizmet etmeye namzettir.

Çünkü, bu gençler, mazinin azametini gelecekte vazetmeye kararlı, dertlerini bilen, devasında hiçbir engel tanımayan bu gençler, milletin sevgisine lâyıktırlar ve milletin idaresi de er veya geç bu gençlerin eline geçecektir.

AZİZ VATANDAŞLARIM,

Bu gençler, Türk Milletinin büyük ülküsünü bayrak edinmişlerdir. Bu gençler, yâni biz, insanlık âlemi içinde

uşak olmayı kabul etmiyoruz. Türk Milletini çağlar üzerinden bir sıçrama yaptırarak onu ilimde, teknikte, yüksek manevî değerlere sahip olmada en yükseğe çıkarmanın sa-vaşını vereceğiz.

Dar dünyaları içinde bencilliğe dayananlar, menfaat-lerinin kölesi olanlar bize düşmandırlar ve düşmanlıkları-na devam edeceklerdir.

Kıskançlığın, hasedin, sahteciliğin, yalancılığın, alçak-lığın çirkefi içinde beslenen kimseler aleyhimizdedir.

Komünistler bize düşmandırlar. Türklüğün ve İslâmi-yetin bütün düşmanları, aynî zamanda bizim de düşmanı-mızdır.

Çünkü, onlar bizi Türklüğün yüceltilmesinin İslâmın millet ve devlet hayatında lâıyk olduğu yeri almasının tim-sali görmekte-dirler. Gerçekte de biz oyuz.

Millî ülkülere sahip gençler veya bu gençlere sahip hareket olarak MHP Türkiye'de süregiden kavganın yegâne netice alıcısıdır. MHP nin bu kavgada yenilmesi söz ko-nusu değildir. Türk Milletinin artık yok olması güçtür. Çün-kü, kendi davasına, özüne ve ülküsüne sahip bir gençlik grubuna sahiptir.

36 saat aç olduğu halde komünistlerle mücadeleye devam eden Yusuf İmamoğlu, türlü işkencelere maruz ka-lan Dursun Önkuzu, okumak istediği irfan yuvasını elin-den tutan kızılılara karşı koyduğu için Süleyman Özmen, bu millî ülkü sahibi gençlerin arasından çıkmıştır ve o gençler «bir ölmüş, bin dirilmiştir»ler.

Bu sebeble memleketi yıkmaya çalışanların korkulu rüyası, Türk Milletinin de yegâne ümit kaynağıdır.

AZİZ TÜRK MİLLETİ;

MHP olarak ülkünü gençlere intikâl ettirdik. Bu gençler var oldukça Türklüğün var olması mümkündür. Ancak, senin de artık bu gençler gibi sorumluluklarını müdrük olman gerekir. Onlar, kudretli ve mutlu Türkiye'nin meydana getirilmesinde bir nefer gibi alın terini ve kanlarını dökeceklerdir. Yeni baştan bir cemiyet, yeni baştan bir millet inşa edeceklerdir. Bu milletle yeni ve büyük tarihler yazacaklardır. Bu konuda, atalarına lâyük olmaya azimli ve kararlıdır. Böyle olmayanları Türk ülküsüne, atalarına ve hattâ torunlarına ihanet etmiş sayacaklardır.

O halde, sen bu ihanet edenlerden olma! Kendi küçük menfaatin için çocuklarının ve torunlarının istikbalini karartma! Türk Milletinin ilâhî görevini yapmasına mânî olan engelleri kırmada bu gençlere yardımcı ol!

Bugüne kadar gençliğini ihmal edenlere tekrar imkân tanıma. Bu dünyada yaptığın her hareketinin hesabını vereceğini unutma! Bir karar gününün eşiğine geldiğin şu sırada, hem geçmişin ve hem de geleceğin vebalini taşıdığını unutma!

BÜYÜK TÜRK MİLLETİ !

Gençliğiyle, yaşlısıyla MHP, senin yarınının garantiye alınmasının kavgası içindedir. Hareketi, ülküyü gençliğe maletmekle büyük adım atmıştır. Milliyetçi Hareket, Lideri tarafından geçliğe emanet edilmiştir. Gençliğe emanet edilen hareketler devamlıdır. Gençliğe emanet edilen hareketlerde menfaat yoktur, küçük hesaplar, adam kayırmalar yoktur. Çünkü, genç tabiatı icabı menfaatlerin değil, büyük ideallerin peşinde koşar. Gençlik küçük hesapların değil, büyük hedeflerin adamıdır.

Bu hedef 100 milyonluk Büyük Türkiye'dir.

Bu hedef, dünya üzerinde müessir ve şerefli bir Türk Devleti kurmaktır.

Bu hedef Türk'ün Cihan Hakimiyeti mefkûresinin ta-hakkudur.

Bu hedef Kızılelma'dır.

Bu hedeflere mutlaka varacağız! Bütün dünya önümüz de sed olsa da!

**YAŞASIN BÜYÜK TÜRKİYE ÜLKÜSÜ! YAŞASIN
TÜRKLÜK!**

Eđitim Meselesi

BÜYÜK TÜRK MİLLETİ;

Büyük ve çabuk netice alıcı bir kalkınma savaşının içine girmeye mecburuz. Bu savaşı ancak, bilgili, faziletli, milliyetçi-ölkücü ve çalışkan insanlar kazanabilir. Bu insanları da ancak, millî hedeflere yönelmiş, ölkemizin imkân ve ihtiyaçları ile çağın icaplarına göre düzenlenmiş ölkücü bir eğitim sistemi gerçekleştirebilir.

Halbuki bizim senelerden beri yürürlükte olan eğitim sistemimiz bu vasıfta değildir. Millî hedeflere yönelmemiştir. Türk Milletinin kalkınmasını sağlayacak insan gücünü yetiştirmekten uzaktır. Çağın icaplarına göre düzenlenmemiştir. Yetiştirdiđi fertlere bir millî ölkü vermekten mahrumdur. Bu sistem içinde yetişenler milletimizin yüksek menfaatlerini tespit ve takipten uzaktır. Millî duygu ve şuurdan mahrumdur.

Geçen birkaç sene içinde millî eğitim müesseselerinde cereyan eden ve doğrudan doğruya devlet ve millet hayatına kasteden hadiseler, günümüze kadar millî eğitim meselelerinin ne kadar ciddiyetten uzak ele alındığının, başı boş bırakıldığının en açık ve en hazin misali olmuştur. Gençlerimiz kendi devletlerine isyan etmişler, ordularına silâh çekmişlerdir. Dolayısıyla, millî bütünlük ve birliğimizi sağlayan en önemli bir müessese olması gereken millî eğitim, ayrılıkların, millet düşmanlığının, devlet yıkıcılığının yeşerdiği yer haline gelmiştir.

Bu acı duruma çare olmak için yasak savma kabilinden bazı reform kanunları çıkarılmıştır. Fakat bu kanunlar belli bir öze, temele, Türk Milletinin ruh yapısına, mil-

lî mirasına, tarihine dayanmadığı için yetişenlerde millî şuuru yerleştirmeye yetmeceği gibi, eğitim sistemimizin herhangi bir meselesini de halletmekten uzaktır.

AZİZ VATANDAŞLARIM;

Millî Eğitim sistemi, mazinin âzametini, Türklüğün devamını sağlayacak ve Türk Milletini yüceltecek iman ve fikir gücü verebilen nizamlı bir sistem olmalıdır. Türk Milletini yüceltecek ve yükseltecek ve bu yolda hiç bir engel tanımayacak gençlik yetiştirmeyi hedef almalıdır.

Artık, 150 yıldır süregelen ve bazen halka tahakküm eden, bazen dalkavukluk yapan, türlü komplekslerin sahibi yarı aydın güruhu yerine bu gibi gençlik kadrolarının yetiştirilmesi plânlanmalıdır. Milletimizin; örf, adet ve ananelerini binlerce yıldan beri süzölmüş değer hükümlerini ifade eden deyim ve hikmetleri bilen, tutum ve davranışlarını buna göre ayarlayan, milletle aydın arasındaki kopukluğa son verecek hakiki münevverlere ihtiyacı vardır. Eğitim sistemimiz böyle münevverler yetiştirmeyi amaç edinmelidir.

Bugünkü iktidarların bu gayeyi tahakkuk ettirmeleri mümkün değildir. MHP eğitim sistemimizi bu gayeyi tahakkuk ettirecek şekilde plânlayacaktır. Dolayısıyla eğitim sistemimizi millî, islâmî ve ilmî temellerine oturtacaktır. Böylece bu sistem içinde yetişen genç, hem milletine yabancı kalmayacak, hem dinini öğrenecek, hem de kalkınmamızı ve ileri gitmemizi sağlayacak ilim ve tekniği öğrenecek ve milletin hizmetinde kullanacaktır.

Eğitimimiz, ancak millî, islâmî, ilmî temellerine oturduğu taktirde millilik vasfını taşıyacaktır ve milliyetçi gençler yetiştirecektir. Yoksa, reform kanununu çıkaran

bakanın ifade ettiđi gibi, bugünkü sistem milliyetçi genç yetiştirmekten uzaktır. Çünkü temelleri sağlam atılmamıştır. fertlere vereceđi büyük ve millî ülkü üzerinde iyi durulmamıştır, hatta hiç durulmamıştır.

Eđitim sistemimizi bugünkü gayesizliđinden kurtacađız.

Bugünkü gibi, bir mühür-bir müdür siyasetine uyarak öđretmensiz okul açmayacađız. Her okulun öđretmen kadrosu tam olacaktır. Gençlere millî kültür verilecek, İslâm ahlâkı ve millî ülkülerimiz tam olarak aşılacaktır.

Bugünkü okullarımızda millî ve dinî terbiye yeterince verilemediđi için vatandaşlarımız çok sayıda imam-hatip okulları açılmasını istemektedir. Halbuki bu arzuları engellenmiş, üstelik imam-hatip okullarının birinci devresi kapatılmıştır. Yetkililer vatandaşlarımızın imam-hatip okulu açılmasındaki şiddetli arzusunu anlayamamaktadır. Bunun sebebi, hiç şüphe yoktur ki, milletimizin İslâmiyete bađlılıđıdır. Bir takım iktidarlar bu bađlılıđı istismar etmişler, bazıları da karşısına çıkmıştır.

Millet dininî öğrenmek istemektedir. Devletin görevi bu arzunun gerçekleşmesinin tedbirlerini almaktır. Biz, milletimizin bu arzusunu yerinde buluyoruz. Bu yüzden eğitim sistemimizi yeniden düzenlerken daha ilk okuldan itibaren çocuklarımıza yeterince dinî bilginin verilmesine, Kur'anın öđretilmesine çalışılacaktır. Böylece imam-hatip okullarının birinci devresinde öđretilen bilgiler daha önceden verilmiş olacaktır. Çocuđu da yeterince dinî bilgi almış anne ve babalar, artık millî kalkınma hamlemizin gerektirdiđi eğitim ve öđretim müesseselerinin kurulmasına yardımcı olacaklardır.

Biz bugün, aciz ve bir türlü milletimizle hemhal olmayan iktidarların paralı öđretimden beklediđi maddî fay-

dayı milletimizle bütünleşerek, onun duygu ve temayülleri-
ne önem vererek sağlayacağız.

Büyük sanayi şehirleri kurulurken çok sayıda din adamına ihtiyacımız olacaktır. Bu sebeble, imam-hatip okullarının, yüksek islâm enstitülerinin, ilâhiyat fakültelerinin sayısını artıracacağız.

Bunun yanında, teknik öğretime büyük ağırlık vereceğiz. Kalkınmamızın gerektirdiği her sahada, teknisyen, mühendis mutlaka yetiştirilecektir.

Bu gayelere varmak için eğitim sistemimizi, yerleşme siyasetimize paralel olarak hem yeniden teşkilâtlandırarak, hem de eğitim hizmetlerini bütün yurt sathına yayacağız.

Kaabiliyetlilerin tam olarak yetişebilmesi için daha ilkokuldan itibaren yatılılık, burs ve kredi sistemlerini geliştireceğiz. Paralı eğitime şiddetle karşıyız.

Eğitimimizin en önemli unsuru olan öğretmenler maddeten ve mânen kuvvetlendirileceklerdir. Hiçbir öğretmen maddî sıkıntı içinde kalmayacaktır. Aynı zamanda bütün öğretmenler millî şuur sahibi, millî ülkünün savunucusu olacaklardır. Öğretmen-İmam ikiliğini ortadan kaldırmak için, imam-öğretmen müessesesini teklif ediyoruz. Böylece, köylü öğretmen sürtüşmesi de ortadan kalkacaktır. Öğretmenlerimiz fedakâr insanlardır. Aralarından, maalesef devlet yıkıcıları da çıkmıştır. Türk Milletini yıkmaya çalışan hiç kimseye çocuklarımızı emanet edemeyiz. Bu yüzden komünistleri, hainleri eğitim ve öğretim camiasından uzak tutacağız.

AZİZ VATANDAŞLARIM;

Bugüne kadar iktidarlar komünistleri eğitim camiasından uzak tutmakta yeteri kadar gayret göstermemişlerdir.

Sıkı yönetim mahkemelerinde mahkûm edilen öğretmenlerin veya yazarların kitaplarının okullarda okunmasına göz yummuşlardır. Bunun karşısında Türk büyüklerine ait tabloları duvarlardan indirmişler, ergenekondan çıkış tablosunu okulların mahzenine attirmişlardır. İcraatı bu olanların «eğitimde milliyetçilik esas alınacak» gibi beyanatlarında samimiyet yoktur. Lafazanlık vardır, yalan vardır, riya vardır, gaflet vardır.

Ne eğitim hizmetleri, ne de devlet hizmetleri gafletle yürütülemez!

BÜYÜK TÜRK MİLLETİ;

Büyük Türkiye'nin kuruluşu da millî kalkınma hareketinin başarısı da eğitim sisteminin başarısına bağlıdır. Bu yüzden eğitim müesseselerimiz bizim göz bebeğimizdir. Onları dikkatle takip ediyoruz. Siz de ediniz. Bugüne kadar eğitim müesseselerinde gerçekten millî bir yol takip edemeyenlere güvenmeyiniz. Çocuklarınızı size düşman eden mesulleri iyi tanıyınız.

Biz milliyetçi aydınlar yetiştirmeyi, sana efendilik taslayan değil, hizmete hazır kadrolar yetiştirmeyi hedef alıyoruz. Yolumuz hak yoludur. Davamız büyüktür. Bu davada hiç kimseyi, milletimizin hiç bir ferdiyi kaybetmek istemiyoruz. Bu sebeple de eğitim sistemini A dan Z ye değiştireceğiz. Büyük kavgaların eşiğindedeyiz. Milletlerarası savaşın içindeyiz. Galip çıkmak istiyoruz. Çünkü ilâhî görevimiz vardır : Cihan nizâmını tedvir edeceğiz. Büyük Türkiye'yi kuracağız.

Eğitim sistemimizi ilâhî görevimizi gerçekleştirmeye imkân verecek şekilde değiştireceğiz.

Esasen bunun dışında hiç bir değişikliğin önemi yoktur, neticesi yoktur.

YAŞASIN ÖLÜMSÜZ TÜRK MİLLETİ!
YAŞASIN CİHAN HAKİMİYETİ DAVASI!

Üniversite Meselesi

BÜYÜK TÜRK MİLLETİ;

Bugün içinde bulunduğun maddî ve manevî meselelerle bocalayan bir millet olmaya lâayık değilsin. Daha büyük, daha kuvvetli ve kudretli, müreffeh olmak hakkındır. Geri kalmışlığı, maddî imkânsızlıkları en kısa zamanda bertaraf etmek mecburiyetimiz vardır.

Meselelerimizi daha çabuk halletmeliyiz. Meselelerimizin halli sözle mümkün değildir. Türk Milletinin vasıflarını iyi bilen, ilim ve teknikle mücehhez, feragat sahibi, her türlü fedakârlığı göze alabilen milliyetçi-ölkücü kadrolarla meselelerimiz hallolabilir. Çağın ilerisine geçmemiz mümkündür. Geçmişte olduğu gibi, ancak bu kadroların gayretiyle yeniden dünya siyasetini tanzim edebiliriz. Kendi haysiyetimizi koruyabiliriz. Esir soydaşlarımızın ve bütün İslâm âleminin menfaatlerinin takipçisi olabiliriz.

Bu kadroları yetştirmek vazifesi üniversitelere aittir. Çünkü üniversitelerin üç önemli görevi vardır :

1. İlim adamı, ilmî araştırmacı yetiştirmek ve ilmî araştırmalarda bulunmak;
2. Üniversite de dahil olmak üzere, bütün eğitim kademeleri için öğretmen yetiştirmek;
3. Kaliteli iş ve idare adamı yetiştirmek.

Bizim üniversitelerimiz maalesef bu görevlerini yerine getirememektedir. Çeşitli huzursuzlukların kaynağı haline gelmiştir. Memleketimizi yıkmak isteyen komünistler üniversiteleri bir hareket üssü olarak kullanmışlardır. Burada devletin kontroiünden uzak çalışabilmek için üniversite-

te muhtariyetini kalkan olarak kullanmışlardır. Üniversiteler içinde polise, askere silâh çekilmiş, solcu militanlar laboratuvarları «Molotof kokteyli» imalathanesi olarak görmüşlerdir. Hükümet yetkilileri bu durum karşısında acz göstermişlerdir. «Muhtar» dır diyerek bazı üniversite ve yurtlarında silâh aramasına giremediği gibi, «muhtar» olmayan bir takım üniversite ve yüksek okullara da hâkim olamamıştır. Dursun Önkuzu'nun tafsilâtı sıkıyönetim bildirilerinde yer alan işkencelere mâruz kalmasını ve neticede şehid edilmesini önleyememiştir. Halbuki, Önkuzu'nun şehid edildiği Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu muhtar değildir, Millî Eğitim Bakanlığına bağlıdır. Hükümetler, bir lise veya bir orta okul, hattâ bir ilk okul üzerinde ne kadar tasarruf sahibi ise, bu okulda da o kadar tasarruf sahibidir. İsteddiği an okula girebilir, istediği an kapatabilirdi. Hattâ ihanet hareketine katılanları okuldan çıkarabilirdi. Bunlar yapılmamıştır.

Yine Orta Doğu Teknik Üniversitesi muhtar değildir. Hükümet tarafından tayin edilen 9 kişilik mütevelli heyeti tarafından idare edilmektedir. Rektörü bunlar tayin etmektedir, dekanları, öğretim üyelerini bunlar tayin etmektedir. Dolayısıyla o zaman için Demirel'in izni olmadan burada hiç kimsenin idarî görev alması mümkün değildi. Halbuki, Erdal İnönü rektör olmuştur. Talebeleri silâhlandırıp, Türk Ordusuyla savaşa sokan öğretim üyeleri bu üniversiteden çıkmıştır.

Üniversitelerde yuvalanan bir avuç komünist, genç beyinleri ve taze ve idealist yürekleri vatan, millet, devlet kavramlarından koparmışlar, onları devletine isyan eder, milletini yok eder hale getirmişlerdir. Biz MHP olarak, bunların karşısında, gençliği uyardık. Onlara sorumluluklarını hatırlattık. Millete, atalarına ve torunlarına olan vazir

felerinden bahsettik. Milletlerarası mücadelenin Türkiye-miz üzerinde oynadığı oyunları açıkladık. Millete karşılıksız hizmet etmeye, milletini, dinini devletini korumaya çağırdık. Onların milletini seven, imanlı, feragat sahibi ve fedakâr insanlar olarak yetişmelerini öğütledik. Yardımcı olduk, teşkilâtlandık.

Üniversiteleri birer ihtilâl üssü olarak seçen komünistlerin oyunlarını böylece bozduk. Biz devletin görevini yerine getirmiştik. Devletin görevini yerine getirmeyenler, devletin bekasının karşılaştığı tehlikeyi idrak edemiyenler, komünistlerin yaptığı yoğun propaganda karşısında şaşırarak, esaslı bir ülküden ilham almadığı için çaresiz kalan iktidarlar bizim komünist ihanet hareketinin karşısına imanlı, milliyetçi, ülkücü ve inandığı değerler için canını dahi vermekten çekinmeyen bir gençlik meydana getirmemizden, bu gençlerle komünistlerin plânlarını alt üst etmemizden rahatsız oldular. Bizi gençliği bölmekle suçladılar.

AZİZ MİLLETİM;

Evet, biz gençliği böldük. Bölmeseydik hepsi komünist olacaktı. Biz böldük ki, şimdi komünist gençlerin sayısı azınlığa düştü. Millete hizmeti eski Cumhurbaşkanı Sunay'ca da takdir edilen büyük bir gençlik doğdu.

Bize, «Gençliği bölüyorsunuz.» diyenler, ne istiyorlardı. Bütün Türk gençliğinin komünist olmasına göz mü yum saydık?

Bu gençler sayesinde üniversite solun tasallutundan kurtulmuştur. Bu gençler sayesinde bir çok öğretim üyesi, solun gerçek niyetini anlayabilmiştir. Bu sayede 12 Mart muhtırası verilmiştir.

Komünistler, yaptıkları propogandayla üniversiteyi fonksiyonlarının dışına itmeye çalışmışlardır. Bunlara göre «Üniversite gençliğinin görevi daha kısa zamanda daha çok bilgiler edinerek kamu hizmetine girmek değil, memleketi daha ileri bir cemiyet düzenine sokmak için işçi ve köylü sınıfına öncülük ederek savaşımdır.» Yâni üniversite bir komünist ihtilâlinin öncülüğü görevini yüklenektir. Bölünen gençlik, işte bu komünist ihtilâli önlemiştir.

AZİZ VATANDAŞLARIM;

Zamanın iktidarları bu basit gerçekleri kavramaktan aciz kalmıştır. Üniversitede muhtariyet zırhına bölünenlere görevlerini hatırlatamamıştır. Onlara diyememiştir ki; üniversiteler ilmî araştırma yapar, ilimde varılan bütün gelişmeleri öğrencilere veren ve ilmi memleket hizmetinde kullanan büyük kültür ve irfan merkezleridir. Üniversiteler bir memleketin beyni demektir. Yoksa ihtilâl plânlarının yapıldığı, hareket üssü olarak kullanılan bir yer değildir.

Dün bunu diyemiyenlerin, yeni çıkarılan üniversiteler kanunundaki yanlış, türlü haksızlıkların sebebi olacak maddelerin uygulanmasından doğacak hadiseleri önlemesi mümkün değildir. Gerçekten, üniversiteler kanunu türlü adaletsizlikleri de bünyesinde toplamaktadır. Üniversite paralı olacaktır. Bu fakir, kaabiliyetli gençlerin okuyamamaları demektir. Partizanlık için yeni kapıların açıldığına işarettir. Burs ve kredi verileceği ifade ediliyor. Bunlar hangi esasa göre dağıtılacaktır? Dayısı olmayan burs veya kredi alabilecek midir? Üniversiteleri paralı yapmakla, bir takım zenginlerin çocukları dışında kalanlara okuma imkânı verilmeyecektir. Bu halde çok daha kaabiliyetli, fakat maddî imkândan mahrum gençlerin okuyamamaları, böylece millî kalkınma hareketinde gerekli yerini alamaması

demektir. Süratle kalkınmak zorunda olan memlektimiz için bu çok büyük bir kayıptır.

Bu hal, sosyal adalete, imkân ve fırsat eşitliği ilkesine de aykırıdır. Aynı zamanda, bizim geleneklerimize, tarihimize de ters düşmektedir. Bizim tarihimizde okuyandan para alınmazdı. Ona yardım edilirdi. Desteklenirdi. Hima-ye edilirdi. Hattâ okuyan gencin kazancına muhtaç olan ailelerine de yardım edilirdi. Üniversitelerin paralı olması, gelişmiş ve maddeci Batı ülkelerine özentidir. Türk Milletini kendi benliğinden daha da uzaklaştırmaktır.

Üniversitelerin paralı olması ve ancak iktidarlara yakın olanların daha rahat burs ve kredi bulmasına imkân vermesi gençlerimizi basit menfaatler uğruna ikiyüzlü yapacaktır. Ülkücü olmak tabiatında bulunan genç, okuma arzusunu tatmin için bir takım yüksek partililerin önünde el etek ovuşturmak mecburiyetinde bırakılmıştır. Dalkavukluk etmek zorunda bırakılan, iki yüzlü davranmaya mecbur edilen kimselere de memleket istikbali bırakılamaz. Bu sebeple MHP olarak paralı eğitime şiddetle karşıyız. Kaabiliyetli gençlerin her türlü art niyetten uzak, bir an önce yetiştirilmesini arzulamaktayız.

Son kanunda, milliyetçi gençlerin üniversite öğretim üyesi olmasına mani olmak için, asistanlık müessesesi de bazı kayıtlara bağlanmıştır. Bu hal, üniversite öğretim üyeliğini belli zümrelerin inhisarında tutacaktır. Üniversiteleri millettten uzaklaştıracaktır. Üniversitelerin milletine yabancı insanlar yetiştirmesini sağlayacaktır.

Kanundaki bu iki husus, Türkiye'de ilmin yerleşmesine mani olacaktır. Millet ve devlet hayatımız için büyük tehlikelerin doğmasına sebep olacaktır.

Üniversitelerin ayrı ayrı kanunlara tâbi bırakılması, bir türlü tek bir kanunda toplanılmaması da ayrı bir adaletsizlik sebebidir. Türk ordusuna silâh çekilen Orta Doğu Teknik Üniversitesinin imtiyazları devam etmektedir. Burada, millî şuur sahibi genç yetiştirmeyi önlemek için öğretim dili İngilizcedir. Bu haliyle ODTÜ millî bir üniversite değildir, fakat tahsisatını Türk Devletinden almaktadır.

ODTÜ'nin öğretim dili İngilizce olmamalıdır. Üniversiteler tek bir kanuna tâbi kılınmalıdır. Sosyal adalete, imkân ve fırsat eşitliğine aykırı hükümler taşıyan maddeler kaldırılmalıdır. Daha doğrusu yeni bir üniversiteler kanunu çıkarılmalıdır. Millî üniversiteler kurulmalıdır. Çünkü memleketimizin kalkınması, yükselmesi üniversitelerin görevlerini iyi yapmalarına bağlıdır. Üniversitelerin çok çalışmasını sağlamak, yol göstericilik ve ışık tutuculuk vazifesini tam olarak yapmasını gerçekleştirmek gerekir. Hiçbir ülke, ne kadar ileri ve medenî olursa olsun üniversitelerin yardımından mahrum kalmaz.

Aynı zamanda millet ve memleket meselelerine uzak kalmış bir üniversite, vazifesini tam olarak yapamıyor demektir. Artık fildişi kulesine çekilmiş ilim adamlığı devri geçmiştir. İlim ve ilim adamı millet hizmetine girmiştir. Üniversiteler millete dönmüştür.

MHP Türk üniversitelerinin bu hale gelmesini arzulamaktadır. İleri bir cemiyet haline gelmek de, ileri, sanayileşmiş hale gelirken millî kalabilmek de üniversitelerimizin vazifelerini tam olarak yapmasına veya üniversiteleri bu şekilde kuracak kadröların iktidara gelmesine bağlıdır.

Üniversiteleri artık mesele olmaktan çıkarmak lâzımdır. Üniversiteleri Büyük ve Kudretli Türkiye'nin kuruluşunda görevinin başına getirmek gerekir.

Biz üniversiteleri millete sırtını dönmüş bir müessese olmaktan «Şimdi üniversitelerde ne tip hadiseler patlak verecek» düşüncesini telkin eden müesseseler olmaktan çıkaracağız.

Millî üniversiteleri kuracağız. Onlar imanlı, milliyetçi, feragat sahibi ve fedakâr insanları Türk Milletinin hizmetine sokacaklardır. Yapılan araştırmaları ve onların tatbikatiyle Türkiye ilimde, teknikte çağın ilerisine geçecektir. Aynı zamanda millî ve İslâmî değerlere bağlı yapılan araştırmalarla içtimâî hayat, devlet hayatı yeniden düzenlenecektir.

TRT Meselesi

BÜYÜK TÜRK MİLLETİ;

Bugün dünya milletleri arasında çetin bir mücadele vardır. Her millet kendi millî varlığını devam ettirmek kavgası içindedir. Bu arada, kuvvetli ve kudretli devletlere sahip milletler, başkalarını çeşitli yollarla sömürmenin yollarını aramaktadır. Bu sömürge meselesinin tahakkuku için çeşitli yollar denenmiştir. Bir millet, başkasını ya askerî istilâlarla, ya siyasî anlaşmalarla veya kültür baskısıyla, o millet içinde kendi emellerine hizmet edecek fertler meydana getirmek ve o fertlerin iktidar olmasıyla sömürge haline getirmiştir.

Artık istilâcilik yoluyla sömürgeler elde etmenin zamanı geçmiştir. Şimdi, sonuncu şekil denenmektedir. Kültür baskısıyla, kendi kültüründen koparılmış insanlar vasıtasıyla sömürmenin daha emin ve netice alıcı olduğu görülmüştür.

Unutmamak lâzımdır ki, «milletler arasında iki türlü savaş vardır. Birisi cephedeki savaş, diğeri ve daha önemlisi de cephe gerisindeki savaştır. Cephe gerisindeki savaş milletlerin kültürleri arasında cereyan eder. Cephedeki bir savaşı kaybeden bir milletin daima kurtuluş, ümidi vardır. Ama kültür savaşını kaybeden bir milletin sonu da gelmiş demektir. «Bugün milletimizin kültürünün batı kültürü ile, yabancı kültürle savaşı vardır. Bizce bu savaşı kazanmak, komünist ihanetini önlemek kadar önemlidir. Daha doğrusu komünist, kozmopolit ve kökü dışarıdaki bütün akımların ve yıkıcılıkların önüne geçmek millî kültür-yabancı kültür savaşından galip çıkmamıza bağlıdır.

Millî kültürümüzün verdiği savaşta galip çıkması için devlete büyük sorumluluklar düşmektedir. Devlet bütün müesseseleriyle millî kültürü himaye etmek, geliştirmek zorundadır.

Kalkınmakla, millî kültürden vaz geçmek aynı şey değildir. Biri kuvvetli olmak için ne kadar lâzımsa, öteki de varlığın muhafazası için o kadar şarttır. Hele, Avrupa ekonomik topluluğuna, yani Ortak Pazar'a girdiğimiz şu sıralarda millî kültürümüz daha büyük tehlikelere maruz kalacaktır. Bu yüzden şimdiden büyük tedbirlerin alınmasında fayda vardır.

Öte yandan, millî kültür savaşını galip bitirmemiz için bütün propaganda silâhlarımızı da millî kültürümüzün emrine vermek mecburiyetimiz vardır. Türkiye'miz bakımından en müessir ve devletçe de en rahat kontrol edilmesi mümkün olan propaganda vasıtaları ve hattâ yaygın eğitim vasıtası radyo ve televizyondur. Bugün radyonun girmediği köy yoktur. Televizyon gittikçe daha geniş çevrelere yayılmaktadır. Dolayısıyla bu önemli yayın vasıtalarından millî varlığımızı korumak yolunda verdiğimiz kavgada çok istifade etmemiz mümkündür.

AZİZ VATANDAŞLARIM;

Geçen senelerde, iktidarlar radyo ve televizyonun önemli propaganda gücünü taktir edemediği için, TRT de «muhtariyet» hastalığına tutulduğundan anarşinin en büyük desteği haline gelmiş, efkarı umumiyeye olayları ters aksettirmiş, bu yüzden bir çok vatandaşlarımız cereyan eden ihanet hareketleri hakkında yanlış bilgilere sahip olmuşlar, farkında olmadan anarşiyi destekler hale gelmişlerdir. Polisin aradığı kanun kaçağı ile radyoda ve televiz-

yonda röportajlar yapılmış, böylece devlet otoritesi sar-sılmıştır. Uydurma dekorlarla çekilen filmler gösterilmiş, böylece güvenlik kuvvetleri küçük düşürülmüştür.

Yarışma adı altında, bir takım uydurma kitapçıklara ve eserlere mükâfat verilmiş, bazı solcular şöhrete kavuş-turulmuş, bazıları da jüri üyesi sıfatiyle büyük paralara gark edilmiştir. Çeşitli açık oturumlarla milletin kafası bu-landırılmış, kanunsuz yürüyüşlerin her saat başı anons ya-pılmış, adetâ bütün millet devlete karşı yürümeye teşvik edilmiştir.

12 Mart muhtırasına gelişte TRT nin de büyük rolü olmuştur. TRT devlet içinde devlet saltanatı sürerken za-manın iktidarları yenilgiyi kabul etmişler, hatta TRT nin sol-cu havası kaybolmasın diye üniversite temsilcisi seçimi sırasında zamanın başbakanı milliyetçi profesör yerine solcu profesörün seçilmesini telkin etmiş ve sağlamıştır. Bu profesör daha sonra Sıkıyönetim Mahkemelerinde 80 ay hapse mahkûm edilmiştir.

Radio ve televizyonun uydurma dili, Türkçeyi bozmuş, yanlış müzik yayınları Türk musikisinin bozulmasına ve sile olmuştur.

AZİZ VATANDAŞLARIM;

12 Mart öncesi radyo ve televizyonunun faaliyetleri icabında bu yayın vasıtalarının ne büyük bir tahrip silâhi olduğunu ortaya koymuştur. Bunun aksi de mümkündür. Kuvvetli iktidarlara düşen görev bunun aksini varit kılmak-tır.

Biz, radyo ve televizyonun yurdumuza ve milletimize yönelen yıkıcı faaliyetler karşısında en büyük savunma silâhlarımızdan biri olduğuna inanıyoruz. Aynı zamanda,

millî kültürümüzün yabancı kültürlerle karşı galip çıkmasında da radyo ve televizyona büyük sorumluluk düştüğü kanaatindeyiz. Milletimizi ortak bir ülkü etrafında toplamak hususunda da akıllı iktidarlar için TRT nin büyük fonksiyonu olablir.

MHP olarak, TRT yi milletimizin hizmetine sokmak kararındayız. Millî ülkümüzün savunucusu yapacağız. Yabancı kültürlerle ve ideolojilere karşı millî kültürümüzü ve ülkümüzün savunucusu yapacağız.

Radyonun dilini Türk Milleti tam olarak anlayacaktır. Aynı zamanda bütün Türk unsurları da anlayacaktır. Millet, radyosunu dinlerken rahatsız olmayacaktır.

Millî musikimizin en nadide eserlerini çalarak milleti-mizi millî musikimizden zevk alır hale getireceğiz.

Türk töresine İslâm ahlâkına aykırı hiçbir yayın yapılmasına fırsat vermeyeceğiz. Milletimizin ahlâkî değerlerini yıkmak, yıpratmak değil yüceltmek TRT yayınlarının hedefi olacaktır.

Türk tarihi, Türk kültürü bu yaygın eğitim vasıtası yardımıyla milletimize anlatılacak, sevdirecektir.

TRT, milletimizin endişe kaynağı olmayacak, daha önceki senelerdeki gibi milletimiz radyolarını mühürletmek için PTT lere başvurmayacaktır.

Millî kalkınma hareketimize hız verici yayınlar yapılacak, millî dinî bilgiler en doğru şekilde verilecektir.

TRT ye aynı zamanda önemli bir eğitim vazifesi yük-lüyoruz. Çünkü henüz okuma bilmeyen vatandaşlarımız vardır. Mekteplerde okuyanlar da doğru dürüst birşeyler öğrenmeden mezun olmuşlardır. Henüz bütün vatandaşları

mızın istifadesine sunulan yaygın halk kütüphaneleri kurulamamıştır. Vatandaşlarımızda geniş çapta bir okuma alışkanlığı mevcut değildir. Ama dinleyerek de bir çok şeyler öğrenmeleri mümkündür.

O halde, yetişkinlerin millî kültür ve ülkü yönünden eğitimini daha uzun süre TRT yerine getirecektir. Türk Milletinin türlü meselelerine TRT cevap verecektir.

MHP olarak, Büyük ve Kudretli Türkiye'yi kurmada her vasıttan azamî istifade etmek kararındayız. Bu sebeble radyo ve televizyonu başı boş bırakmayacağız. Milletlin büyüklüğü, bütünlüğü ve yükselmesinin üstünde hiç bir düşünce ve fikir tanımlıyoruz. Bu yüzden geçen senelerde milletimizi türlü endişelere sevkeden TRT muhtariyet meselesi bizim için milletlin selâmetinden, millî ülkünün ıca-bından sonra gelir. Her fert, her zümre Büyük Türkiye'nin kuruluşunda bir nefer gibi terleyeceği için, her müessesede üzerine düşeni yapacaktır. Yapmalıdır. Hiçbir müessesenin imtiyazı yoktur. Ancak, ifa edeceği hizmete göre önem sırası vardır. En önemli müesseseler aynı zamanda sorumluluğu en ağır müesseselerdir. Radyo ve Televizyonun önemi de büyüktür. Dolayısıyla sorumluluğu da ağırdır.

Millîte sırtını dönmüş, üç-beş kişinin basit zevklerinin tatmin vasıtası olmuş müesseseler istemiyoruz. Milletlin emrinde müesseseler istiyoruz.

Tarafsızlığı da böyle anlıyoruz. Bizim için tarafsız müessese yoktur ve olmayacaktır. Türk Milletinin menfaatlerinin, devletin bekasının, millî ülkünün tahakkunun tarafı vardır. Yahut bir müessese Türk Milletinin menfaatlerine düşmandır, devletin bekasına karşıdır, millî ülkünün gerçekleşmesini baltalamaktadır. Böyle müesseseleri de

biz idarecilerinin veya sorumluluklarının başına geçirmeye kararlıyız, geçireceğiz.

Türk Milleti ile hiç alâkası olmayan konularda taraf-sızlık olabilir. Ama, böyle konuların da Türk Milletinin rad-yosuyla, televizyonu ile hiç alâkası olmayacaktır.

AZİZ VATANDAŞLARIM,

İleri, büyük kudretli Türkiye'yi kuracağız. Millî kültü-rümüzü yabancı kültürlerle ezdirmeyeceğiz. Aksine millî kültürümüze başkalarını hayran kılacağız. Bunun için TRT yi senin emrine kayıtsız şartsız vereceğiz. Her yayınından hoşlanır hale geleceksin. TRT den senin dilin horlanmaya-cak, dinine küfredilmeyecektir.

Bu söylediklerimizin gerçekleşmesi sadece bir kanun mevzuu değildir. Kesin kararlılık meselesidir. Müessesele-ri çekip çevirecek kadro işidir.

MHP olarak hem kesin kararlıyız, hem de devletin her kademesini Türk Milletinin büyüklüğüne uygun olarak yürütecek kadrolarımız vardır.

MİLLÎ RADYO VE TELEVİZYONUN KURULUŞU YAKIN-DIR!

BÜYÜK TÜRKİYE MUTLAKA KURULACAKTIR!

TÜRK MİLLETİ YENİDEN BÜYÜK DEVLETLER KURA-CAKTIR!

YETER Kİ KENDİMİZE DÖNELİM.



BÖLÜM : III

- Tarım Politikası
- Tarım Kentleri
- Toprak Reformu Meselesi
- Köylerin Teşkilatlanması
- Köy Sanayileşmesi
- Köy El Sanatları - Köy ve Sanayii
- Hayvancılık ve Beslenme
- Beslenme Açısından Hayvancılık





Tarım Politikası

AZİZ VATANDAŞLARIM;

Millî ölkümüz, kuvvetli, müreffeh bir Türkiye yaratmaktır. Millî ölküyü gerçekleştirmek için ekonomik alanda da kalkınmamızı tamamlamak mecburiyetindeyiz. Ekonomik kalkınma kavramından kısaca fert başına millî gelirin artırılmasını anlıyoruz. Yani, bir ölkede, çeşitli sektörlerde tarım, endüstri ve hizmet sahalarında yaşayan fertlerin, öz olarak köylü, şehirli herkesin gelirin artırılmasını anlıyoruz. Ekonomik kalkınma mal ve hizmet miktarının artması demektir. Ekonomik kalkınma refah seviyesinin artması demektir. Türk insanı hareket noktamızdır.

Kuvvetli ve müreffeh Türkiye'nin kurulmasında yükler, herkes tarafından adil bir ölçüde taşınacaktır. Kalkınma, bütün iktisadî sektörlerle dengeli bir şekilde olacaktır. Bu ise bilgili, liyakatlı devlet adamlarının eliyle gerçekleştirilebilir. Bu iş ölkücü kadroların işidir.

Yıllardır Türkiye'yi yönetenler memleket gerçeklerinden uzak, tercüme, taklit metodlarla yönetimde bulunurken, hareket noktaları kendi sandalyeleri, menfaatleri olmuştur. Millet yararını devamlı arka plâna itmişlerdir. Bunlara millet huzurunda soruyoruz, millete ne vermişlerdir, ne vermek istemişlerdir, memleket ne duruma gelmiştir? Cevaplar malûm politik demogojilerden başka birşey olmayacaktır. Çünkü bu yöneticiler isteseler de birşey veremez-

lerdi. Çünkü bu adamların ne millî ülküleri, ne bilgileri ve de Türk Milletine hizmet etme aşkları vardı. Bu adamların politikayı meslek edinmiş olduklarını inkâr etmiyoruz, rey avcılığını iyi becerdiklerini de inkâr etmiyoruz. Fakat biz tecrübelerle dayanarak memleketin içinde bulunduğu gelişme seviyesine bakarak, politikalarının günü gün etme politikası olduğunu söylüyoruz. Biz kalkınmanın da, gelişmenin de, kuvvetli devlet kurmanın da ancak milliyetçi bir düzen içinde olacağını savunuyoruz. Gerekli düzenin ise Milliyetçi Hareket Partisinin ülkücü kadroları ile kurulabileceğini savunuyoruz.

Muhterem Kardeşlerim! Bugün Milliyetçi Hareket Ülkücü kadrosunu tamamlayarak, millete hizmet arz etmek, Türklük ülküsünü yaşatmak ve milletini çağdaş, ileri ülkeler seviyesine ulaştırmak için görev talep etmektedir.

Milliyetçi Hareket nüfusumuzun % 65 ini teşkil eden köylünün, onun iskân olduğu köyün bütün meselelerine müdriktir. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi bizatihi milletin bağrından doğmaktadır. Köy ve köylünün meselelerinin halli için getirdiğimiz çözüm yolu, yine milletin öz evlatlarıncı ilmi bir şekilde ortaya konmaktadır. Köy ve köylünün meseleleri yozlaşmış, milletin öz varlığından kopmuş, benliğini yitirmişlerin getireceği kalıplaşmış ideolojilerle değil, diğer milletlerin uyguladıkları ve sadece o milletlerin bünyesine uygun kalkınma reçeteleri ile değil, ancak milliyetçi kadroların ortaya koyduğu, köylümüzün ve memleketimizin şartlarından hareket ederek millî görüşle hazırlanmış plânlarla halledilebilir.

Milliyetçi Hareket Partililer olarak, bütün vatandaşlarımızı sesleniyoruz. Artık Türk Milletinin safsatalara tahammülü kalmamıştır. Müreffeh, kuvvetli bir devlet yaratmalıyız. Haysiyetli bir devlet olarak en kısa zamanda mu-

asır milletler safında yer almalıyız. Milliyetçi Hareketin temel ülküsü budur. Bu mutlaka gerçekleştirilecektir.

Türkiye'nin ekonomik kalkınmasında tarım, ihmal edilmesi mümkün olmayan bir üretim sektörüdür. Tarımın geliştirilmesi ve orada çalışanların gelirlerinin artırılması, çiftçilik yapan vatandaşlarımızın refaha kavuşturulmaları bakımından önemli olduğu kadar, geliştirilecek sanayie pazar teşkil etmesi ve sanayinin ham madde ihtiyacının karşılanması bakımından da önemlidir. Yani ekonomik bünye organik bir yapıdadır. Bunu teşekkül ettiren unsurlar birlikte geliştirilmelidir.

Bugün ülkemizde tarım henüz teknik imkânlarla kavuşturulmamıştır. Topraklar sulanmaktan, gübrelenmekten ve imardan mahrum bırakılmıştır. Nehirlerden ve diğer su kaynaklarımızdan yeterince istifade sağlanamamıştır. Nehirler başıboş denizlere akmaktadır. Halbuki dizgine alınarak kuraklığa karşı kullanılması gerekir. Türkiye'de nehir taşmaları önlenememekte, yılda Kıbrıs adası kadar büyüklükte ekime elverişli topraklar denize sürüklenmekte, erozyon tabir edilen toprak aşınması heryıl üretime darbe indirmektedir. Devlet, süratle verimli yatırımlara giderek, üretimi çoğaltmaya insan ve tabiat enerjisinden azami verimi istihsal etmeğe mecburdur.

KARDEŞLERİM,

Milliyetçi düzende devlet, tarımda gerekli hamlelerin yapılması, her türlü teknik tedbirlerin alınması için bütün imkânları seferber ederken, köylünün kölelikten kurtarılarak kendi kendine çalışabilen vatandaş durumuna gelmesini sağlayacaktır. Tarım arazisi çiftçilik yapanlar arasında adil bir ölçüde bölüştürülecek, hiç kimse kendi gücü ile işle-

yemeyeceği kadar geniş topraklara sahip olamayacaktır. Toprağın gayri iktisadî işletmeciliğe sebep olacak şekilde küçülmesi verimin düşmesi demektir. Milliyetçi düzende bu tip araziler toplulaştırılacak, arazilerin veraset yoluyla parçalanması behamahal önlenecektir. Milliyetçi Hareket ferdî mülkiyete saygılıdır. Ancak ferdî mülkiyet sosyal dayanışmaya yaradığı, millî menfaatlere uygun olarak işletildiği müddetçe meşrudur. Vatanın her karış toprağının boş bırakılmadan millî ölküye uygun tarzda işletilmesi gerekir. Milliyetçi Hareket bu esasları getirirken, milletine mal emniyetini de vadetmektedir.

Türkiye bugün plânlı bir dönemde yaşamasına rağmen henüz tarımda plânlı üretimi gerçekleştirememiştir. Üretim politikası çoğu zaman iç ve dış talepler dikkate alınmadan, çiftçilerin bazan ekonomi dışı olan ferdî tercihlerine veya ziraî destekleme teşviklerine göre yürütülmekte, bu yüzden bir kısım ürünlerde kıtlıklar görülürken, diğer bazı ürünlerin ekimi ekolojik bölgelerin dışına taşarak ve stok fazlalıkları meydana gelmektedir. Üretimin istikrarsızlığı fiatlara ve dolayısıyla çiftçi gelirlerine aksetmekte ve çiftçiyi güç durumda bırakmaktadır.

Milliyetçi Hareket bu düzensizliğe dur diyerek, işletme seviyesinde üretim plânlaması ile istikrar sağlayacaktır. Üretim plânlamasını kuracağımız üretimin ünitelerinde gerçekleştireceğiz. Üretim ünitelerinin büyüklüğü teknik ilerleme ve genel ekonomik gelişme seviyesine ve üretimin çeşidine göre değişecektir. Kuracağımız üretim birliklerinde üç tip işletme şekli uygulanacaktır.

1 — Birincisi devletin her türlü teknik yardımı yaptığı ve tarım teşkilâtı yoluyla ileri tarım bilgilerinin ulaştırıldığı işletmeler olacaktır.

2 — İkincisi ihraç ürünleri ve kamu kuruluşlarının monopol olarak alım sahasına giren ürünleri yetiştiren işletmelerdir. Bu işletmelerde muayyen ürünlerin ekimi belirli şartlara bağlanarak modern tarım usullerinin uygulanması sağlanacaktır. Bu işletmelerin kurulması ile teknik tarımın çiftçiye intikâli hız kazanacağı gibi, ihraç ürünlerinin kaliteli ve dış pazar isteklerine uygun olarak yetiştirilmesi mümkün olacaktır. Bu tip işletmelerin kuruluşunda şeker pancarı yetiştiriciliğinde şeker şirketinin uygulama tecrübelerinden geniş ölçüde faydalanılacaktır.

3 — Kurulacak üretim ünitelerinin üçüncü tipinde Devletin yeni sulamaya açtığı bölgelerde, suyun ve toprağın verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla kooperatifler yoluyla üretim plânlanacaktır. Kooperatife üye olmak zorunlu olacaktır. Mülkiyet ve emek köylüde kalacak, sadece zaman, kredi, sermaye, emek ve teknoloji israfını önlemek için ekonomik anlamda büyük kooperatif işletmeler teşekkül ettirilecektir.

Biz, Milliyetçi Hareket Partisi olarak yarının Türkiye'sine ümitle bakmaktayız. Ülkücü kadromuzla milletimize mutlu yarınlar hazırlanacaktır. Millî ülkümüze hep beraber milletçe ulaşacağız. Getireceğimiz milliyetçi düzen yarının yeşil Türkiye'sini yaratacak, tarımın gelişmesi Türk Milletinin refah garantisi olacaktır. Biz yarının kuvvetli ve müreffeh Türkiye'sini kurmaya azimliyiz. Sizlerden aldığımız güçle, güçlü Türkiye mutlâka kurulacaktır.

Zafer Büyük Milletimizindir.

Tarım Kentleri

BÜYÜK TÜRK MİLLETİ

Bugün, Türkiye'mizin meselesi, maddi ve manevi kalkınma problemidir. Bu problemin çözülebilmesi için nüfusunun % 61 i olan köy ve köylünün meselelerinin çözümlenmesi, düşünen her Türk için kutsal bir görevdir.

Türk köyü ve köylüsü en mesut zamanlarını 15-16. asırlarda yaşamış ve fetihlerin güç kaynağı olmuştur. Daha sonraları çeşitli sebeplerle köylerimizin dirlik ve düzeni bozulmuş ve bir daha da düzelmemiştir. 17. asırdan sonra köyler dağılmış, köye ve köylüye merkezi idareler tarafından herhangi bir hizmet götürülememiştir.

Devlet ve bilhassa hükümetler köyü ve köylüyü hazinesi boşaldığı vakit veya asker lazım olduğu zamanlarda hatırlamıştır.

Hemen ifade etmeliyizki Cumhuriyet devrinde'de ancak köy edebiyatı yapılmış, nutuk çekmekten işe fırsat bulunamamıştır. Bugün 36 milyon olan genel nüfusun % 61'i yani 23 milyonu köylerde yaşamakta ve çoğu asgari hayat şartlarından bile mahrum bulunmaktadır. Köylerimize altyapı (yol-su-elektrik) hizmetleri, kültür ve eğitim tesisleri götürülememiştir. Bunun en önemli sebebi de yerleşme merkezlerinin çok fazla dağınık olmasıdır. III. beş yıllık kalkınma plânında, Köy İşleri Bakanlığı'nın tesbitlerine

göre 70.400 adet yerleşme merkezi ve 35.640 muhtarlık bulunduğu zikredilmektedir. Bu 35.640 muhtarlığın % 34,6'sı dağınık köy tipindedir. Yerleşme merkezlerinin hepsine değil, muhtarlık merkezlerine bile hayati ihtiyaç durumunda olan tesisler götürülememiş ve bu durum halledilmedikçe de asla götürülemeyecektir. O halde bu durumda Türk köyü ve köylüsüne nasıl el uzatılabilir? Köy ve köylünün çok değişik yönlü olan problemleri nasıl halledilebilir?

Yıllardan beri M. Hareket bu duruma en etkili tedavi şeklini haykırmakta ve Tarım Kentleri tezini büyük bir azim ve sebatla savunmaktadır. M.H.P.'nin bu görüşüne iltifat etmiyor görünen yetkililer, hazırladıkları III. beş yıllık planın 857. sayfasında aynen şöyle demektedirler: «Köy ihtiyaçlarının en az maliyetle ve tüme yaygın biçimde karşılanması, kırsal nüfusun Milli pazar ve yaşantıyla bütünleşme süresinin hızlandırılması ve yerleşim yapısının olumlu yönde etkilenmesinde başlıca araç olarak ortaya çıkan merkez köylerin tesbiti çalışma ve araştırmasını, DPT'ca ilgili bakanlıkların işbirliği de sağlanarak başlanmıştır. Elde edilen ilk sonuçlara göre ülke çapında 7 bin civarında merkez köyün oluşturulabileceği anlaşılmaktadır.» Bu ifade Tarım Kentleri yerine merkez köyleri tabiri kullanılmıştır. Aslında ileri sürülen tez M. Hareketin ortaya attığı görüşten başka bir şey değildir.

M.H.P.'nin Tarım Kentleri, merkez köyleri veya köy birlikleri şeklinde ortaya attığı fikir mutlaka başarıya ulaşacaktır. Ülkemizde bulunan 70 bin yerleşme merkezinin 8 - 10 tanesi uygun bir cazibe merkezi etrafında toplanarak 7 bin civarında tarım kenti meydana getirilecektir. Bu Tarım Kenti ismini verdiğimiz merkezlerle, civarındaki köyler arasında süratle ulaşım imkânları sağlanacak ve bütün çevre köyler, yaz kış kapanmayan yollarla merkezdeki Tarım Kentlerine bağlanacaktır.

MUHTEREM VATANDAŞLARIM,

Bugün, köylerimizin % 53 ünde su, % 75 inde yol ve % 98 inde elektirik yoktur. Yine sayılamayacak kadar çok köyümüz, okuldan, hastahaneden, günlük ihtiyaçlarını temin edebileceği ve mahsulünü kolaylıkla satabileceği bir pazardan mahrumdur. Hastasını hayvan sırtında ve binbir eziyet içinde kasabalara indirmek ve acil durumlarda eli kolu bağlı oturmaktan başka çaresi yoktur. Tarım makinelerini, ufak tefek şeylerini tamir etirecek bir atelyeden, çeşitli ihtiyaç ve makina parçalarını alabileceği tamirhanelerden köylerimiz mahrumdur. Okulu olmayan bir çok köyümüz çocuklarını okutmak imkânına sahip değildir, çünkü her köylü çocuğunu şehire gönderip okutacak güce sahip değildir. Tohumluk almak isteyen, zirai kiredi meselesini halletmek isteyen yahut hayvanlarına aşı veya bağına ilâçlama yaptırmak isteyen köylülerimiz uzun mesafeleri yürüyerek şehre kadar inmek zorundadırlar. Devlet hizmetlerinden hiç birisi layıkı veçhile bu köylere ulaşamamaktadır.

Bütün köylere kısa zamanda bütün bu hizmetlerin getirileceğini, yol, su, elektirik, hastahane, tamirhaneler, küçük sınai atelyeler, zirai bakım ve mücadele evleri, okul getirileceğini iddia edenler milleti aldatmak istemektedirler. Bugünkü bütçesi ile bütün köylere bu hizmetleri götürmek Türkiye için daha uzun yıllar mümkün olmayacaktır.

İşte, kurulacak olan Tarım Kentleri, muntazam yollarla kendisine bağlanmış olan çevre köylerinin bütün ihtiyaçlarını en az masraflarla karşılayabilecektir. Tarım Kentlerinde ilkokul, ortaokul, meslek okulları açılacak, hastahane, PTT., zirai kredi kooperatifleri, tohumluk ve zirai mücadele istasyonları kurulacak, tarım aletleri ve küçük sanayi atelyeleri geliştirilecek, köylü vatandaşların hükümetle olan ilişkilerini burada yürütebilmeleri için gerekli teşkilatlar

kurulacaktır. Bu durumda, köylü her seferinde uzak şehire inmek zorunda kalmayacak, her türlü ihtiyacını kendisine en yakın olan ve yolu bulunan tarım kentinden temin edebilecektir.

ARKADAŞLAR,

Çeşitli tesislerin kurulacağı tarım kentleri, yeni yeni iş imkânları ortaya çıkarmış olacak ve çalışmak zorunda olan köylüler, her şeyini terkederek uzak gurbet şehirlerine gitmek zorunda kalmayacaklardır.

Bu sayede ve kısa zamanda hem alt--yapı hizmetleri ve hem de her türlü insanca yaşama şartları kolaylıkla bu merkezlere ulaştırılabilecektir. Ayrıca bu kentlerde bölgesel tarım sanayii geliştirilecek ve her kentte bir fabrika bacası tütecektir. M. Hareketin önerdiği tarım kentleri sayesinde nüfus akımları ve göçler planlanacak ve köylerden şehirlere olan tazyik memleket şartlarına uygun olarak kanalize edilecektir. M. Hareket bu büyük işi Allahın izniyle başaracak ve memleketimizin en büyük problemi böylece çözümlenmiş olacaktır.

M.H.P. Tarım Kentlerini tesis ederken köylüyü asla zorlamayacaktır. Bu işe gönüllü olan yerleşme merkezlerinden başlanacak, hazırlanan planlar tedrici bir şekilde bütün yurttta uygulanacaktır. Her türlü medeni ihtiyaçların karşılandığı tarım kentlerinin kurulduğunu gören Anadolu halkı hiç şüphe yokki kendisi aynı kalkınma yolunu büyük bir sevgile tercih edecektir.

Bu büyük problemin çözümü için lüzumlu olan maddi imkânların temini asla zor değildir. M.H.P. Tarım kentlerinin kuruluşu için lüzumlu olan para kaynaklarını tesbit etmiş ve bu işin hesaplarını yapmış bulunmaktadır. Ayrıca hemen

ifade etmeliyizki bu meselenin çözümü paradan ziyade bir iman, inanç ve azim konusudur. M. Hareket memleket ve millet yolunda Hakkı için saf tutanların ve her türlü güçlükleri omuzlayanların partisidir. Bu bakımdan problemin çözümü M. Hareket tarafından en iyi şekilde başarılacaktır. Bunda asla kimsenin şüphesi olmamalıdır.

M.H.P.'nin savunduğu Tarım Kentleri veya köy birlikleri gerçekleştiği gün her köyün yolu, suyu, elektriği camisi, okulu, sağlık merkezi, kültür ve eğitim tesisleri, pazarı, karakolu, kooperatifi ve daha bunlara benzer bütün kurumları en iyi şekilde köylümüzün hizmetinde olacak ve köylümüz insanca yaşayacaktır. Köylünün ürettiği mal aracı ve tefecilerin eline düşmeyecek, Türk köylüsü alın terinin karşılığını en iyi şekilde görecektir.

Milliyetçi Hareket olarak hiç şüphe etmiyoruz ki, bu sayede büyük ve güçlü Türkiye ülküsü gerçekleşmiş olacaktır.

YAŞASIN MİLLİYETÇİ HAREKET, YAŞASIN 100 MİLYONLUK GÜÇLÜ VE MÜREFFEH TÜRKİYE.

Toprak Reformu Meselesi

DEĞERLİ ARKADAŞLARIM,

Bu konuşmada sizlere Milliyetçi Hareketin Tarım ve Toprak Reformu kanunu konusundaki görüşlerini açıklayacağız. Yıllardan beri Türkiye'mizde bir toprak meselesinden söz edilmekte ve çeşitli görüş sahipleri, esefle işaret etmeliyiz ki konuyu muhtelif şekillerde istismar etmektedirler.

Cumhuriyet devri ile birlikte her konuda olduğu gibi Tarım ve Toprak konusunda da yenilikler yapılmak istenilmiş fakat muhtelif sebeplerden dolayı Türk ekonomisi ve cemiyetimizin sosyal yapısı için son derece önemli olan bu problem bir türlü halledilememiştir.

Cumhuriyetten sonraki her iktidar ve hükümet bu konuyla meşgul olmuş, hatta 1945 yılında çıkarılan 4753 sayılı çiftçiyi topraklandırma kanunu gibi ciddi çalışmalar da yapılmıştır. Fakat buna rağmen problem çözümlenememiştir. 1950-60 yılları arasında bu konuyu fazla ilgi gösterilmemiş, ancak 1960 yılından sonra konu bütün tazeliği ile yeniden ortaya çıkmıştır. Bundan sonra kurulan hemen her hükümet ayrı bir tarım ve Toprak reformu kanunu hazırlamış, fakat hiç biri de kanunu gerçekleştirilmeye muvaffak olamamıştır. En nihayet 12 Mart'dan sonra kurulan hükümetlerin sonuncusu olan Naim Talû Hükümeti bir Tarım ve Toprak reformu kanununu meclislerden geçirmeyi başarmıştır. Bu kanunun ne derece tatbik edilebileceği ve tatbikattaki başarısının ne olacağı bugün için ciddi bir münakaşa konusudur.

Memleketimizdeki insan ve toprak münasebetlerini gözden geçirmeye başlamadan önce Türkiye'nin arazi var-

liđi nedir?... Bu topraklarda ne ekilir?.. Ne biçilir?.. Bu topraklar üzerinde kimler icraî sanat ederler?... Meselenin iyice anlaşılabilmesi için bu sorulara cevaplarını vermek lâzımdır. Şöyleki :

Memleketimizin Yüzölçümü 78 milyon hektardır. Bu sahanın 24 milyon hektarında yani yaklaşık olarak 1/3'ünde tarım yapılmaktadır. 26 milyon hektarını çayır ve meralar işgal etmektedir. 17 milyon hektarı ormanlık saha ve 11 milyon hektarı da ziraat yapılmayan yerler ve meskun bölgelerdir.

Tarım yapılan 24 milyon hektar arazinin 16 milyon hektarı her yıl ekilmekte ve 8 milyon hektarı ise nadasa bırakılmaktadır. Her yıl ekilen 16 milyon hektarlık sahanın % 79 unda tahıllar, % 10 unda endüstri bitkileri, % 10 unda bağ - bahçe ve meyvelikler ve geri kalan % 1 inde ise yem bitkileri ziraatı yapılmaktadır.

Ülkemizin hayvan varlığı da pek iç açıcı değildir. Hayvanlarımızın verimi düşük ve bunlardan faydalanma nisbeti oldukça sınırlıdır.

Tarım yapılan topraklarımızın büyük ekseriyeti meyillidir. Ancak 2 milyon hektara yakın saha sulanabilmektedir. Türkiye'nin nüfusu süratle artmakta (% 2,7) ve bu artış Milliyetçi Hareket tarafından da uygun görülmektedir. Çünkü M.H.P. bir memleket için en önemli gücün nüfus olduğuna inanmaktadır. Memleketimizin nüfusu 35 milyondur ve bu nüfusun 23 milyonu yani 2/3 si köylü ve geçimini tarımdan temin etmek durumundadır.

Ülkemizde bulunan 4 milyona yakın tarımla uğraşan allelerin sahip olduğu zirai işletmeler esefle söylemeliyiz ki verimli değildir. Bunun sebeplerini burada saymakla bitirmek imkânsızdır.

Tarım işletmelerimizin büyük bir ekseriyetinin (% 95) sahip olduğu arazi varlığı 1 ila 200 dönüm civarındadır. Bu işletmelerin kapladığı saha ise tarım yapılan sahaların % 64 ünü tutmaktadır. 200 dönümün üzerindeki işletmelerin sayısı bütün işletmelerin % 5'ini teşkil etmekte ve bunların sahip olduğu arazi varlığı ise % 36 gibi büyük bir orana sahip bulunmaktadır.

Ayrıca bütün işletmelerin çok büyük bir ekseriyetinin karakteristik özelliği topraklarının çok parçalı oluşudur. Ülkemizde yarım milyondan fazla aile yarıcılık, kiracılık ve ortaklıkla geçinmektedir. 300 bin ailenin de hiç toprağı yoktur.

SEVGİLİ VATANDAŞLARIM,

Yukarıdaki bilgilerle memleket tarımının durumunu kısaca özetledikten sonra M.H.P. olarak görüşümüz odur ki : Çıkarılan Toprak ve Tarım reformu kanunu memleket ziraatının bu dağınık ve iptidai durumunu ortadan kaldırmayacaktır. Çünkü bazılarınin iddia ettiği ve hatta reform kanunu diye takdim edilen kanunun öngördüğü gibi, Toprak ve Tarım reformununun manası toprak dağıtımını değil, tarım işletmelerinin düzenli ve verimli bir şekilde ve hatta çok yerde arazi toplulaştırılmasına gidilerek akılcı bir şekilde değerlendirilmesi demektir.

Ziraattaki fazla nüfusun sanayie ve bilhassa tarım sanayiine kaydırılması şarttır. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin hemen hepsinde tarımla meşgul olan nüfus, genel nüfusun % 15 - 30'u arasında değişmekte iken biz de durum tamamen aksinedir ve genel nüfusun % 65'i tarımla uğraşmaktadır.

Milliyetçi Hareket olarak biz diyoruz ki : Kurulacak Tarım Kentleri sayesinde tarımdaki fazla nüfus, bu kentlerde faaliyete geçecek olan tarım sanayii kuruluşlarında kıymetlendirilmelidir.

Yeni kanunda çiftçinin teşkilatlanması, çiftçi birliklerinin kurulması, çiftçiye çeşitli konularda (damızlık, tohumluk, gübre, su, ilâç, alet - makina) kredi temin edilmesi ve bunun metotlu bir şekilde tek elden yürütülmesi esasları açıklığa kavuşturulmamıştır. Bu imkânlar temin edilmeden belki toprak dağıtılabilir, ancak hiç bir zaman istihsal artırılmaz, çiftçi geçimini temin edemez.

Ayrıca yeni kanunda mülkiyet ve veraset problemleri halledilemediği gibi, işletmelerin bütünlüğünün nasıl korunacağı da tayin edilmemiştir. Zirai işletmelerin parçalı oluşu ve veraset yoluyla devamlı bir şekilde parçalanması her geçen gün verimi düşürmektedir :

BÜYÜK TÜRK MİLLETİ

Çıkarılmış olan Tarım ve Toprak reformu kanunu, kamulaştırmaların ve ödemelerin nasıl yapılacağı konusunda da üzerinde önemle durulmağa değer bir mahiyet arz etmektedir. Çünkü, bu şartlarla toprak kamulaştırmak ve topraksız köylülere dağıtmak, mümkün olmayacaktır.

M.H.P. her şeyden evvel Türkiye'deki toprakların süratli bir şekilde tapu ve kadastro işlemlerini tamamlatacaktır. Bunu takiben arazi tasnifi çalışmalarına girilerek kültür arazisinin sınıfları ve özellikleri ortaya konulacak hangi topraktan en güzel verimin hangi bitkiden alınacağı tesbit edilecektir. Bundan sonra Milliyetçi Hareket, kuru ve sulu şartlarda memleket gerçeklerini, cemiyetin sosyal yapısını dikkate alarak verimli işletme büyüklüklerini tesbit edecek-

tir. Bu işletmelerin bölünme ve parçalanmasına asla müsaade ve müsamaha edilmeyecektir.

Milliyetçi Hareket, Çiftçiyi çiftçi birlikleri ve kooperatifler yoluyla etkin bir şekilde teşkilâtlandırarak, çiftçinin ürünlerine maliyet fiyatlarını göz önünde bulundurarak mutlaka makul ve ekiciyi gözetken taban fiyatlar tesbit edecektir.

Çiftçiler her türlü kredi ile en iyi şekilde teçhiz edilecek ve işletmelerin sosyal adalet ilkelerine uygun olarak verimli ve düzenli bir şekilde kullanılmaları sağlanacaktır.

Milliyetçi Hareket her konuda olduğu gibi tarım konusunda da herşeyden önce milli menfaatleri ve milli üretimi dikate alacaktır.

M.H.P. Getireceği yeni Tarım ve Toprak düzeni sayesinde memleketimizin toprağı en verimli şekilde işletilecek, en iyi şekilde doyurulacak ve daha büyük hedeflere doğru azimle yol alınacaktır.

YAŞASIN MİLLİYETÇİ DEMOKRATİK GÜÇLÜ İKİDAR..
YAŞASIN 100 MİLYONLUK BÜYÜK TÜRKİYE.

Köylerin Teşkilâtlanma ve Sanayileşmesi

AZİZ MİLLETİM

Türk devletinin temel unsuru tarihin her devresinde köylüdür. Köylü güç kaynağımız olduğu kadar : millî örf ve geleneklerimizi muhafaza ederek millî varlığımızın devamını sağlayan bir unsur olarak da dikkate alınmalıdır. Bu bakımdan, bugünkü köyden şehire nüfus akımını önlemek için köylünün hayat standardını yükseltmek gerekir. Öte yandan kalkınmak için sanayileşmek mutlak bir zaruret olarak belirmektedir. Sanayi faaliyetleri için lüzumlu nüfusu köyden şehire çekmek yerine, köylerin sosyal yapılarını muhafaza ederek onları Tarım Kentleri halinde teşkilâtlandırmak ve her Tarım Kentinde zirai faaliyete paralel sınaî faaliyet kolları kurmak gerekmektedir.

ARKADAŞLAR,

MİLLİYETÇİ HAREKET, Türk'ün Türk olmasını sağlayan unsurların muhafazasını esas alır. Bu bakımdan Türk Milletinin kalkınmasını hedef alan bütün çalışmalar bu milliyetçi tutum içerisinde yapılacaktır. Bu tutum içerisinde bulunulmadığı içindir ki, 200 seneyi aşkın bir zamandır batılılaşma hamlesi içinde dikkate alınabilir hiç bir kalkınma hareketi olmadığı gibi Müslüman - Türk'ün millî bünyesine uymayan tarzlar denendiği için milletimiz acı bir içtimaî - ahlâkî buhran içerisine yuvarlanmıştır. Avrupa'nın bize üstünlük sağlamanın sebeplerini iyi değerlendiremeyen Tanzimat aydını ve sonrakiler Avrupa'nın içtimaî yapı ve kültürünü almakla meselenin halledileceğini sanmış fakat

aldanmışlardır. Türkiye'de bugünkü, halk-aydın, Okul-cami, İmam-öğretmen ikiliğinin sebeplerini bu noktada aramak gerekir. Milliyetçi hareketin Kalkınma hamlesi, manevi ve millî değerlerin, Türk ruhunun muhafazasını temel alacaktır. Türk ruhunun gerçek temsilcisi köylünün şehre bugünkü plânsız ve başıbozuk akını bu ruhun yozlaşmasına sebep olmaktadır. İşte bunun içindir ki sanayi dallarından Tarımla ilgili olanları Tarım Kentlerinde kuracağız. Böylece köylü nüfusun bir kısmı çok titiz bir programla ağır sanayi kentlerine aktarılırken, bir kısım nüfusun da Tarım Kentleri merkezinde geliştirilecek Zirai teknoloji faaliyetlerine istihdam edilmesi ve köylerdeki içtimai yapının allak bullak olmaması sağlanacaktır.

Köy sanayileşmesi, Tarım Kenti merkezinde, bölgenin zirai üretimine paralel olarak geliştirilecektir. Meselâ zirai istihsalde ayçiçeği yerfıstığı, susam v.s.'nin önem arzettiği bölgelerde buna müvazi olarak nebati yağ, sabun ve bunların artıklarını değerlendiren sun'i yem fabrikaları kurulacaktır. Tarım Kentlerindeki köy Kooperatif Birliklerine ait sermaye bu fabrikaların yapılmasını sağlarken : öte taraftan da köylünün çeşitli donatım - tohumluk, gübre, alet - ekipman, ilaç v.s. ihtiyaçları için kullanılacaktır. Köy Kooperatif birlikleri, bir nevi çiftçi sigortasıdır. Çiftçiye kredi imkânları sağlamak yanında, fiatları tesbit edecek : yurt içi ve yurt dışı pazarlama faaliyetleri cümlesinden olmak üzere her Tarım kenti merkezinde bir soğuk hava deposu kurarak her mevsim taze ve sebze ve meyve ihracı mümkün olacaktır. Köy Kooperatifleri, bunların yanında tasarruf imkânlarının gelişmesine paralel olarak halı - kilim tezgâhları, deri mamulleri imalâthanesi sebze ve meyve konserveci-liği yapacaktır. Daha ileriki devrelerde olmak üzere gübre

İmalâtının da belirli Köy - Kooperatif birlikleri tarafından yapılması plânlanmıştır.

BÜYÜK MİLLETİM,

Bütün bu faaliyetlerin Tarım Kentlerine aktarılması, şehirdeki sermayenin ağır sanayie dönük faaliyette bulunmasını sağlayacaktır. Kalkınmayı her cephesiyle bir bütün olarak düşünen Milliyetçi Hareket, 100 milyonluk Büyük Türkiye İdealine gerçekleştirecek yegane güç ve kadrodur. Milliyetçi Hareket Türk insanını, beşikteki bebeğinden 70'indeki ihtiyarına kadar Devletin teminatı ve güvenliği altına alacak nizamın işaretidir.

Yaşasın 100 Milyonluk büyük - müreffeh Türkiye,

Yaşasın şanlı geçmişinden ilham alarak geleceğin temellerini atan büyük ülkü, Yaşasın MİLLİYETÇİ HAREKET....



Köy Sanayileşmesi

YÜCE TÜRK MİLLETİ,

Bir zamanlar dünyaya hükmeden, beşeriyete nizam ve adalet bahseden Büyük Türk devletlerinin güç kaynağı köylüyü ve toprağı tımar ve zeametler halinde teşkilatlandırarak ziraî faaliyetin en güzelini sağlamıştı. Türk köylüsü o zamanlar bugünkü gibi sefil ve perişan bir halde kaderiyle başbaşa bırakılmış değildi. Köylüden alınan öşürün bir kısmı Tımarlı Sipahinin giderlerine ayrılır, geri kalan ise köylünün çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarruf edilirdi. Kısaca köy iktisadî düzeni mükemmel ve köylü maddî ve manevî bakımdan müreffehi.

Son birkaç yüzyıldır : Türk'ün millî nizamı dejenere olmuş, ahlâk bozulmuş ve köylü mütegalibe ile topraktan alınan verginin simsarlığını yapan mültezimlerin elinde ezilmiştir. Bugün de durum bundan farklı değildir. Köylü emniyetsizlik, adaletsizlik, yolsuzluk, susuzluk, topraksızlık, işsizlik, verimsizlik, yardımsızlık, yakıtsızlık ve modern bilgi noksanlığı gibi amansız dertler karşısında darmadağın bir halde imkânsızlıklar ve çaresizlikler içinde çirpınmaktadır.

Bugüne kadarki hükümetler meseleyi bir bütün olarak ele alamamışlar, köylünün derdi ile satıhdan ilgilenmişlerdir. Kalkınma plânları yapılırken, meseleler tek başına mütalâa edilmiş, birbirleriyle olan münasebetleri dikkate alınmamıştır. Türk köylüsünü bugünkü durumdan kurtarmak ve tek başına teknik tedbirlerin, ne toprak reformunun, ne de sanayileşmenin halli ile mümkün değildir. Kalkınma bir bütün olarak düşünülmelidir. Fertlerden bir kısmına yarayacak diğerlerine kazanç imkânı sağlamayacak olan plân, Türk milletinin bünyesine uymaz. Bir yanda toprak reformu vaa-

di ile halk ayarlanırken öte yandan ancak birkaç büyük çiftçinin tatbik edebileceği teknik yenilikleri ve tedbirler getirmek, Türk tarımını millî kalkınma bütünü içinde ve onun vazgeçilmez bir unsuru telâkki eden Milliyetçi Hareket'le bağdaşmaz. Fakiri daha fakir, zengini daha zengin yapmayı hedef almış ve üstelik sosyal adalet ilkesini temel saydığını iddia eden bir kalkınma plânı yapmak en hafif tabiriyle akılsızca bir harekettir.

Milliyetçi Hareket, Köylüyü, Türk Milleti bütünlüğü içinde bir unsur sayar. Bizim hamlemiz ne tek başına sanayileşme, ne de ziraî kalkınma hamlesidir. Biz köylüyü fabrikaya taşıyan ve Türkiye'de gecekondulu probleminin tek sorumlusu olan zihniyeti yıkacak ve fabrikayı köylünün ayaklarına getireceğiz. Sanayileşme ve ziraî kalkınma birbirinden ayrı olarak düşünölmeyecektir. Bugünkü zihniyet kalkınmayı tek yönlü ele aldığı, radyo televizyon sayısını kalkınmanın ölçüsü saydığı, buna karşılık gençliğin millî bir ruhla eğitimini dikkate almadığı, tarımsal tedbirler alırken köylünün içtimai yapısını incelemeyi, köyden şehire nüfus akımını sanayileşmenin ölçüsü sayarken gecekondularda meydana gelen sosyal ve ahlâki çöküntüyü görmediği, kısaca kalkınmayı, Türk milletinin tarihten gelen içtimai bünyesi içinde mütalâa etmediği için bugünkü keşmekeş meydana gelmiştir. Yıllarca harpler ve mültezimler tarafından aç ve sefil bırakılan köylü, cumhuriyetten sonraki hükümetlerden de hayat pahalılığı ve güvenemediği bir devletten başka birşey bulamamıştır. Milliyetçi Hareket, Türk çiftçisine lâıyk olduđu huzur ve güveni verecek ananevi Türk Devletinin doğum sancısıdır. Milliyetçi Hareketin iktidar olması, Türk'ün şanlı geçmişine lâıyk bir gelecek olması demektir.

AZİZ VATANDAŞLARIM,

Milliyetçi Hareketin köy kalkınmasındaki anlayışı, onun dürüst, çalışkan ve emeğinin karşılığını hakkıyla alan bir

kitle olmasını temin etmektir. Bugün Türk köylüsü, alın terinin karşılığı olarak çok cüz'î bir para almaktadır. Tüketicinin ödediği paranın ancak % 25'i köylüye, geri kalanı aracılara düşmektedir. Bunun yanında Türk Köylüsü zamanını tam değerlendirememekte, yılın hiç olmazsa yarısında boş kalmaktadır. Milliyetçi Hareketin kuracağı Tarım kentlerindeki ziraî hammadde işleyen sanayi köylüyü kış aylarında da emeğinden yararlanır hale getirecektir. Köylü bu fabrikalara Köy Kooperatifleri Birliği yoluyla sahip olacaktır. Köyün ürettiği hammadde köylü tarafından işlenecek köylere mahsulün karşılığı aracıya ödenmemiş olacak, aynı zamanda mamûl madde tüketiciye de daha ucuza mal edilecektir.

Köy Kooperatiflerinin her Tarım Kentinde kuracağı soğuk hava depoları, taze meyve ve sebzenin her mevsim elde bulunmasını ve böylece pazarlama ve ihracaatın da hiç bir aracıya lüzum kalmaksızın bizzat Köy-Koop.leri tarafından yapılmasını sağlayacaktır. Hayvancılığın, şeker, dokuma, yağ ve sabun sanayiinin gelişmesine paralel olarak, bu teknolojiden artan küspe v.s.nin yem olarak değerlendirilmesini de Köy - Koopleri gerçekleştirecektir.

Milliyetçi Hareket, insanı temel alır. Bütün bu köy ve sanayileşme faaliyetleri, maddî ve morâl yönde Türk ruhuna yakışır bir çalışma ve dürüstlük yeteneği içinde eğitilecek olan Türk köylüsünün yarınından emin, müreffeh ve huzur dolu bir hayata sahip olması için plânlanmıştır. Kökü mazide bir âti olan Türk Milleti, lâyık olduğu seviyeye yükselecektir. Bu, Milliyetçi Hareket Partisinin büyük yarınlara yönelmiş ilk hedefidir.

Yaşasın 100 milyonluk büyük Türkiye, Yaşasın, Millete hizmet yolunda Milliyetçi Hareket saflarında kol kola girmiş Türk insanı...

Köy El Sanatları - Köy ve Sanayii

BÜYÜK TÜRK MİLLETİ

Türk Tarımının kalkınmasında modern toprak işleme, teknik imkânların tarıma sokularak yapılacak gübreleme ve mücadelenin önemi açıktır. Kârlı üretimin esasını biz böyle bir tarım uygulamasına bağlayabiliriz. Bu tip tarımın temelinde ise modern ziraat, âlet ve makine yatmaktadır. Ziraî âlet ve diğer lüzumlu ziraî malzemenin ithali ile bu ihtiyacın temini yoluna gitmek, ziraî üretimdeki artışın faydasını düşürmektir. İthal malı âlet ve makine, üretim masraflarını artırmakta olduğu için; ziraî işletmeler fazla masrafla üretimi artırma yoluna gitmektedirler. Bir misalle ifade edilirse, çiftçi 5.000 L. lık masrafla 7.500 L. lık gayri safî hasıla sağlamayı, 15.000 L. lık masrafla 20.000 L. lık üretim elde etmeye tercih etmektedir ve haklıdır da. Bu bakımdan Türk tarımında büyük önemi olan âlet, makine ve gübreleri, hatta ziraî mücadele ilâçlarını ithal ederek masrafları yükseltmek yerine; kendi imâlatımız olan ve ucuza malolacak şekilde çiftçi hizmetine arz etmek gerekmektedir.

Bunun için en iyi yol, köylünün boş iş zamanlarını da değerlendirerek Köylü Kooperatifleri yoluyla, tarım kentleri merkezlerinde ve diğer uygun yerlerde kurulacak atölyelerdir. Başlangıçta bu atölyelerde traktör, biçerdöver.. gibi ağır tarım makineleri imalatına gidilmesi elbette düşünülemez. Tırmık, kaz ayağı, rodriver, adi pulluk, merdane v.s. gibi hafif aletler; pulvarizatörler ve diğer mücadele aletleri imalâtı ile başlayan Köy Kooperatifleri ziraat atölyeleri, giderek ağır pulluklar, mübzer imal edecek ve diğer endüstri kollarının gelişmesiyle biçer döver, traktör imalâtına da geçilebilecektir.

Yurdumuzda zaten gelişme yolunda olan sun'i gübre imalatını, bölgelerin ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak, her bölgede ayrı ele alacak; ayrıca modern ziraatın icaplarını çiftçiye öğretecek eğitim yoluyla fazla gübre tüketimini önleyecek şekilde yeniden ele alacağız.

MUHTEREM VATANDAŞLARIM,

Memleketimizde gıda sanayii ve endüstri bitkilerinin işlenmesi; bilhassa meşrubat sanayii devlet kontrolundan uzak, başıbozuk bir gelişme istidadı göstermektedir. Öyle ki sanayi kalkınması denince Ortak Pazar'ın Türkiye'ye yönelmiş mahut hedeflerine'de paralel olarak, memleketimizde tekstil sanayii, gazoz sanayii ve konservecilik anlaşılmaya başlanmıştır. Milliyetçi Hareket iktidar mevkiine geldiği zaman zirai hammaddenin işlenmesini kontrol altına alacak; ürünlerin halk beslenmesi ve diğer ihtiyaçların karşılanmasında en uygun şekilde işlenmesini ve ihtiyaç fazlası ürünün ihracını sağlayacaktır. Bunun için :

a) Şeker Fabrikaları T.A.Ş. organizasyonunda olduğu gibi; keten, kenevir, pamuk, soya, yer fıstığı, haşhaş, susam, zeytin v.s. gibi lif ve yağ bitkileri ziraatının gelişmiş olduğu yerlerde, Köy Koop. ve diğer sermayeler aracılığı ile bu bitkilerin işleneceği çırçır, tekstil ve yağ, sabun fabrikaları kurulacaktır. Böylece nakil masrafları önlendiği gibi çiftçinin kendi ürününü kendi merkezinde kendisinin işlemesi sağlanacak; gelirin böylece ham madde satışı ve hem de ürün işlenmesiyle kooperatiflerin kazancı şeklinde iki yoldan kazanılması, çiftçinin ürününde artışı için çaba sarfetmesine yol açacaktır. Hammadde tesbit edilecek, tarım Kenti merkezlerinde işlenecektir.

b) Yine şeker fabrikalarına paralel olarak, yem sanayiinin gelişmesi için işlenen ürün artıklarının yeniden işlenmesi yoluna gidilecektir.

c) Konservencilik, şehir sermayesinin elinden alınacaktır. Şehirdeki sermaye, gazoz, konserve v.s. imalatı yerine; ağır sanayiye yöneltilmelidir. Bunun için de, Köy Koop. konserve kutularının yapımından, konserve maddelerinin işlenmesine kadar bütün faaliyeti üzerine alacaktır. Ayrıca, yılın her mevsiminde tabii sebze ve meyva sağlanması için her tarım kentinde soğuk hava depoları teminine gidilecektir. Böylece ihracatın hiçbir aracıya lüzum kalmaksızın direk tarım kentindeki Köy Koop. birliği tarafından yapılması sağlanacaktır.

d) Türk mutfağının orjinalitesi olan kuru sebze, meyva, üzüm şırası pekmez ve tarhana v.s. gibi mamüllerin işlenmesi muhafaza edilecek ve konserve sanayiine paralel olarak bunlarında Köy Koop. muhafaza depolarında saklanarak, memleket için ticarete sevki sağlanacaktır.

3 — Köy El Sanatları : Malâm olduğu üzere, Türk çiftçisi, tarla ekim zamanı ile, biraz bilgililerin bakım için harcadığı zaman dışında, umumiyetle kış aylarında boş vakte sahiptir. Bunun değerlendirilmesi için, halı ve kilim dokuma tezgahları, deri ve sap işlenmesi, ayrıca dikiş ve nakış gibi hanım işlerinin geliştirilmesi gerekir. Bunun için de, Köy Kooperatiflerince sağlanan kredilerle her tarım kentinde, boş aylar için bölge şartlarına uygun el işi çalışmalarında kullanılacak tezgahlar temin edilecektir. Sümerbank yanında, diğer bazı mağazalarla da çiftçilerin sözleşmeler yaparak emeğinin karşılığında emin olarak çalışması sağlanacaktır.

Hayvancılık ve Beslenme

MUHTEREM ARKADAŞLAR

Tarih, bir milletler mücadelesidir. Bu mücadelede kuvvetli olan hayatiyetini devam ettirebilmiş, zayıflar ise tarih sahnesinden çekilmişlerdir. Çağımız bu özelliğin en tesirli olduğu bir çağdır.

Bu mücadele içerisinde milletimizin de tarihi ödevini yerine getirmesi; yani en kuvvetli devleti kurarak bütün dünya insanlığının barış ve adaletle yaşamasını temin etme görevini yeniden kudretli omuzlarında taşıması gerekmektedir. Milliyetçi Hareketin son hedefi, şeref ve güvenç kaynağı büyük Milletini bu noktaya çıkarmaktır.

Bu tarihi hedefin gerçekleşmesi, milletimizin milletler mücadelesinde hayatiyetini devam ettirebilmesine bağlıdır. Bu ise, herşeyden önce milliyetçilik temeli üzerine oturmuş bir devlet varlığına ve iktisadî kalkınmanın gerçekleşmesine bağlıdır. Milletimiz 20. asrın ikinci yarısında her iki yönden de bahtsızdır. Devlet, şahsi çıkarların kalesi olmuş, iktidar hırısından daha büyük ideali olmayan, sorumsuz kişilerin ellerine düşmüştür. Millet, devlete güveni olmayan, hayat şartları ve pahalılık altında ezilmiş bir kütle haline gelmiştir. Hangi hedefe doğru yöneldiği belli olmayan kalkınma hamle ve plânları, memleket iktisadî hayatında bir istikrar yerine fakirin daha fakir zenginin daha zengin olmasını sağlamakta, sanayileşme kavramı, millî bir ağır sanayi yerine : gayrî millî sermayenin kontrolünde, kısa yolda zengin olmayı hedef alan biskül ve gazoz sanayi mânasına kullanılmaktadır. 15 senelik bir uygulamayı hedef alan beş yıllık kalkınma plânlarının ilk ikisinin neticeleri gözler önündedir. 15 yıllık devrenin 10 senesi geçmiş : millete hayat pahalılığı ve devlete güvensizlikten başka bir şey verilme-

miştir. Halâ, vergileri arttırmakla bütçe açığını üç lâbanın ikisini söndürmek tavsiye edilerek enerji açığını kapamak gibi gayri ciddî tedbirlerle vakit geçirilmektedir.

VATANDAŞLARIM

Milliyetçi hareket : kalkınmanın temel unsur ve hedefi olarak insanı alır. Türk insanı, tarihte bir çok mümtaz vasıflarıyla teşkilâtlar kurmuş cihana hakim olmuş bir milletin yapı taşıdır. Türk insanı maddi ve manevi cephesiyle bugün bir sarsıntı içerisinde. İnsanımızı bu durumdan kurtarmak : ona lâyük olduğu, itimat edeceği ve gurur duyacağı devleti teşkil etmek için iktidar olacağız. Bugünkü aydınımız halkından kopmuş, kendi hayat endişesinde; spor - to-todan daha önemli sohbet mevzuu olmayan : kendi öz değerlerini bilmeyen ve Türk'den başka her şeye hayran olan bir aşağılık kompleksi içindedir. Milletçe kalkınmanın temeli olan teknik adam: gerekli bilgilerden yoksun, sahip olanlar ise aç ve perişan, hayat yükünü taşımaktan omuzları düşmüş ve yorgundur. İnsanımız, 30 yaşında en verimli hizmet çağındayken, yorulmakta ve enerji tükenmektedir. Halkımız yarınından emin değildir.

ARKADAŞLAR

Kavgamız, Türk insanına müreffeh, yarınından emin devlete ve kendi öz değerlerine bağlı bir hayat sağlamak kavgasıdır. Geçmişimize lâyük bir gelecek olmak zorundayız. Bunun için bugünkü halde en kısa zamanda kurtulmak gerekmektedir.

Bugünkü durumdan kurtulmak için ise, herşeyden önce halkın yaşama standardının yükseltilmesi ve hayat pahalılığının önlenmesi icap etmektedir. Milletlerarası istatistiklerinin tesbitinde kullanılan önemli bir ölçü ferd başına dü-lere göre yaşama standardı bakımından çok aşağılarda bulunmaktayız. Milletlerin hayat standardı ve kültür seviyele-

şen hayvanî gıdalardır. Türk Milletinin bütün dünyaya hakim olduğu çağlarda başlıca yiyecekleri et ile sütten yapılan maddelerdir. Bugün maalesef memleketimiz, Avrupa ülkele-
rine oranla en az et ve süt tüketen bir ülkedir. Avrupada ferd başına süt tüketimi yılda 150 kg. biz de 50 kg. yıllık et tüketimi Avrupa'da 50 kg, biz de 20 kg. civarındadır. Bu dü-
şük et ve süt tüketimi, hayvan sayısındaki azlıktan değil : bunların et ve süt verimi yönünden çok düşük olmalarından ileri gelmektedir. 1000 nüfusa düşen sığır sayısı 50, koyun 100 civarındadır. Bu bakımdan Avrupa'da baş taraflarda sa-
yılırız. Ancak verimleri çok düşüktür. Avrupa'da bir sığırın yıllık süt verimi 2000 kg. dan aşağı değildir, biz de ise yıl-
lık süt verimi 700 kg. civarındadır. Halk, bu verim azlığına bir de fiat artışı eklenince hayvanî protein temini bakımın-
dan çok zor bir duruma düşmüştür. Bunun önüne geçip Türk insanını beslenme bakımından hayat standardının üzerine çı-
karmak bir zaruret haline gelmiştir. Türkiye'de et ve süt fiat artışıdaki hız anormaldir. 1965 ten bu yana et fiatın-
daki artış % 200 (yılda % 25) civarındadır ki bu, yılda 10,000 TL. kazancı olan 5 kişilik bir ailenin et ihtiyacını kar-
şılama üzere asgari 5000 TL. sınırı ayırmasını gerektirir. Buna imkân olmadığına göre eti mümkün olduğu kadar az almak : normal olarak haftada, on günde bir et almak gere-
kir. Bunun manâsı çok acıdır. Günde sekiz saat uyuması ge-
reken bir insan hayvanî protein ihtiyacını karşılamak için on saat uyuyacak, sekiz saat çalışan bir insanın yapacağı işin yarısını yapacak ve sonra sayın S. Demirel bilmem şu kadar gazoz fabrikasını bir günde hizmete açacaktır. Uz-
manların söylediğine göre et-süt-yumurta üçgeni : yaratıcı beyin gücünde en önemli unsurdur. Normal olarak 24-25 ya-
şında bir mühendisin 1300 TL. maaşla ailesini geçindirip ondan sonrada Türkiye'yi kalkındırmasını beklemek fazla hayâlperestliktir.

Hayvani gıdalardaki bu fiat artışının ve bu verim düşüklüğünün başlıca sebebi devlettir. Yapılan hesaplara göre 1 kg. et için ödediğinin 20 TL. sın 5,5 TL.sı o hayvanı yetiştiren kimseye yani köylüye, geri kalan 14,5 TL. sı ise köylüden alıp mezbahaya satan 5-10 aracıya kalmaktadır. Bu nu kontrol edemeyen hükümet tek kelimeyle acizdir.

Hayvancılıkta başlıca problemleri halletmeyi şimdiye kadar ciddi olarak hiç bir hükümet ele almamıştır. Yem fiatları çok pahalıdır. Hayvancılık geniş olarak meraya dayalıdır. Mera'lar ise çok fakirdir. sun'i yem Türkiye'de henüz çok az imâl edilmektedir. Buna karşılık fiat çok yüksektir. Hayvansal ürün maliyetinde yem masrafı % 60 tır. Hayvanî ürünlerin ucuz olması için bir taraftan yem fiatını düşürmek : diğer taraftan da yemi iyi değerlendiren hayvanları geliştirecek ıslah projeleri yapmak gerekecektir.

Milliyetçi Hareket : diğer faaliyetler gibi bunun için de tedbirler alacaktır. Bunların başında hayvancılık yapan çiftçilerin tarım kentleri bünyesinde birlikler şeklinde teşkilatlandırılması gelmektedir. Diğer meselelerde olduğu gibi bu meselede de devletle halk arasında bugüne kadar sağlanmamış olan işbirliği ve kontrol mekanizması sağlanarak istikrarlı bir fiat politikası mutlaka sağlanacaktır. Sadece devlet müesseselerinde yapılan ıslah çalışmalarının, hayvanî gıda üretiminde müessir olması ve köylü elindeki sürülere de intikali sağlanacaktır. Köylü birlikleri - kooperatifler, yapacakları yıllık toplantılarda fiat tesbiti yanında : pazarlama problemlerini halledecek ve düşük faizli kredi imkânlarını temin için çalışacaklardır. Böylece hem aracıya giden bir kısım paranın üreticide kalması hem de tüketiciye daha ucuz mal arzı mümkün olacaktır. Kooperatifler bir taraftan damızlık üretimine teşvik edilecek, bir taraftan da tarım kentlerinde köy - sanayi cümlesinden olacak yem fabrikaları, bu kooperatifler tarafından kurulacaktır.

Beslenme Açısından Hayvancılık

AZİZ ARKADAŞLARIM,

Milliyetçi Hareket, insanı kalkınmanın temel unsuru ve gayesi olarak kabul eder. İnsan, kalkınmanın temel gücü ve kalkınma hareketinin esas gayesi olmak gerekir. Milliyetçi Hareket, millî kalkınmayı bu çember içinde ele alacak; bu başlama ve bitiş noktasına göre düzenleyecektir. Gayemiz olan ve her Türk'ün gayesi olmak lâzım gelen «Büyük ve Güçlü Türkiye ideali, insanı temel ve hedef alan millî kalkınma hamlesi ile gerçekleşecektir.

Biz Türk insanının ruh ve vücutta güçlü bir hale gelmesini bu düşünce açısından değerlendiriyoruz. Her meselemizi bu idrak ile değerlendireceğiz. Bizim başaracağımız Milli Eğitim, «Büyük ve güçlü Türkiye» idealini gerçekleştirecek nesillerde asırlar boyu yeni bir filiz sürme imkânı bulamıyan Türk ruhunun yeniden yeşermesini sağlayacak: çalışma azim ve enerjisini yitiren insanımız ise 20. asır yaşama standardına ulaştırılarak bu azim ve enerjiyi yeniden kazanacaktır.

Her çağda olduğu gibi, bugün de milletler hayatında ucu ve bol hayvanî gıda, insanı yaratıcı beyin gücüne ve çalışma enerjisine sahip kılan maddi unsurların en önemlisidir. Bugün dünyaya hakim milletler ile aramızda kişi başına hayvanî gıda tüketimi bakımından büyük farklar mevcuttur. Buna göre, Avrupa'da yıllık et tüketimi, fert başına 50, bizde 20, süt tüketimi ise Avrupada 150, bizde 50 kg. civarındadır. 100 kişiye düşen hayvan sayısı yönünden ise 50 sığır ve 100 koyunla Avrupa'dan ileri durumda sayılırız. Ancak hayvanlarımız verim yönünden çok düşüktür. Bir sı-

ğırın yıllık süt verimi bize de ortalama 700, Avrupa'da ise 2000 kg. civarındadır.

Görüldüğü gibi ülkemiz, hayvancılık bakımından son derece müsait tabii imkânlarla sahip olduğu halde, hayvanî gıda üretim ve tüketim bakımından çok aşağılardadır. Bunun çok çeşitli sebepleri vardır. Bir kere diğer birçok meselelerde olduğu gibi, hayvancılık faaliyetleri bakımından da devletle halk arasında karşılıklı anlayış, işbirliği ve herşeyden önemlisi itimat yoktur. Köylümüz bilgisiz bırakılmıştır, itimat edemediği için de verilen bilgileri mühimsememektedir. Köylümüz verim yönünden üstün kabiliyetli hayvanları damızlık olarak kullanması gerekirken, iş hayvanı olarak kullanmak üzere iğdiş ederek sürüden ayırmaktadır. Bunun neticesinde, zaten çok düşük verimli köy sürülerimiz, çok daha düşük değerli sürüler haline gelmektedir. Hayvancılığa müsait bölgelerimizde birçok köy, pazara dönük üretim yapmamaktadır. İlkel bir şekilde ve umumiyetle aile içinde yapılan hayvancılık, çiftçinin ancak kendi ihtiyacını karşılayabilmektedir.

Milliyetçi Hareketin Hayvancılık Politikası : Meseleyi zirai faaliyet içinde bir bütün telâki ederek, Türk insanının beslenme seviyesini yükseltmeye yönelecektir. Hayvancılık yapan çiftçilerimizin kısa zamanda birlikler halinde teşkilâtlandırılması ve bu birlikler yoluyla gerekli faaliyetlerin yapılması lâzımdır. Birlikler verim tesbit dernekleri kurarak, üstün değerli hayvanların seçilmesini sağlayacak ve damızlık yetiştiren üniteler kuracaktır. Hayvancılık yapan ve ya hayvancılık imkânı olan bölgelerde her Tarım kentinde bir damızlık ünitesi mutlak zarurettir.

AZİZ TÜRK MİLLETİ,

Milliyetçi Hareket, halka itimat telkin eden milli devleti kuracak olan tek partidir. Bu devletin işbirliği ile Birlikler,

hastalıklarla mücadele, bakım, temizlik konusunda tedbirler ve kararlar alacaktır. Birliklerin üzerine düşen diğer bir görev de hayvancılık yapan işletmelere verilecek kredilerin artırılması yolunda çalışmalar yapmaktadır. Belirli Tarım kentlerinde yem fabrikaları kurulacaktır. Türkiye'de yem problemi dahi halledilememiştir. Yemlerin kalitesi ve terkihi, devlet tarafından tesbit edilmiş olan ölçülere göre kontrol edilecektir.

İnsanı, kendi öz değeri içinde kıymetlendiren ve onu bu değeri içinde yaşatacak olan nizam Milliyetçi harekettir. Türk insanı, gerekli hamleyi yapacak kudrete sahiptir. Bu kudret, bizzat kendisidir. Yani müslüman Türk olarak yaşayan milletimizdir. Milliyetçi hareket, onu kudretine dayanmakta ve güvenmektedir. Bu kudret ile Türk'ün yapamayacağı hiç bir iş yoktur. Yeter ki kendisine lâyık lidere kadrolara ve Devlet'e sahip olsun. Bu kadro, ülkücü insanların kadrosu, bu devlet ancak Milliyetçi Hareketin gerçekleşeceği Millî - Devlet ve bu lider ALPASLAN TÜRKEŞTİR.

YAŞASIN MİLLÎ DEVLET

YAŞASIN GÜÇLÜ İKTİDAR.



BÖLÜM : IV

- İşçi Meseleleri - Sendikalar
- Sınıfçı Sistemlere Karşıyız



İşçi Meseleleri - Sendikalar

AZİZ MİLLETİMİZ,

Milliyetçi Hareket, insan şahsiyetine en büyük saygıyı duyar. Hedef, Türk insanının ve onun önderliğinde bütün insanlığın, yaratılış gayesi istikametinde gerçek şahsiyetine ulaştırılmasıdır. Emek, bu insan şahsiyetinin en kıymetli ve ayrılmaz parçalarından biridir. Emeği böyle değerlendirmeyen ve onu insan şahsiyetinden ayrı bir mal, bir eşya olarak gören kapitalist ve komünist sistemlere bu bakımdan da karşıyız. Emek bir mal, insan da bir makina olarak görülürse; işte o zaman insanın sömürülmesi başlar. Makinadan, daha çok, ne pahasına olursa olsun daha çok üretim istenir ve işe yaramaz hale geldiğinde de bir kenara kaldırılıp atılır. Halbuki insan yaratılmışların en şerefli-sidir ve bir makine değildir. Milliyetçi hareket, insana ve onun kutsal emeğine gerçek değerini verecektir.

Bir memlekette iş veya çalışma hayatı, her şeyden önce; çalışanlar, çalıştıranlar ve devlet arasında üçlü bir münasebet ve düzenin varlığını gerektirir. Çalışma hayatı denilince ilk akla gelen, çalışanlarla çalıştıranlardır. Ancak, bunların yanında devletin de yer almasının sebebi, iş gücünün korunması; sosyal denge ve sosyal adaletin sağlanması; menfaatlerin, millî menfaat istikametinde uzlaştırılması gibi meselelerdeki devletin nâzim rolüne duyulan ihtiyaçtır. Çalışanlar ve çalıştıranlar, devlet kontrolünün olmadığı ser-

best bir sahada, zümre menfaatlerini sağlamak için boğuşmaya terkedilirse ve üstelik bu boğuşma, sınıf şuurunun teşekkülüne müsait yıkıcı tahrik ve cereyanlara açık bırakılırsa, millî birlik ve beraberlik yok olur, devletimiz de yıkılır. Millî menfaatler, bütün şahıs ve zümre menfaatlerinin üstündedir. Bunu sağlayacak olan ise devletin âdil elidir. Milliyetçi Hareketin temel felsefesi MİLLÎ BÜTÜNLEŞME-dir. Kamplara, sınıflara ve menfaat gruplarına bölünmüş bir Türkiye'nin devlet ve millet olarak varlığını koruyabilmesi mümkün değildir. Milliyetçi Harekette, emek ve sermaye birbiriyle kavga eden ve birbirini yok etmeye çalışan iki düşman değil, birbirini tamamlayan iki kardeş olarak mütalâ edilir. Aslanan, devletin âdil ve güçlü eli altında emek ve sermayenin ebedî bir barışa ulaşmasıdır. Milliyetçi Hareket bu barışı sağlayacaktır. Emek ve sermayenin, memleketimizin şartları ve üretime katkısı nisbetinde hissesine düşen payı adaletle alması ana ilkemizdir.

Emek ve sermaye arasında adaletli bir barış sağlayabilmek için her iki unsurun da teşkilâtlandırılması gerekmektedir. Ancak, bu teşkilâtlanma, sınıf şuurunun besleyecek ve diğer zümrelere düşmanca bakacak fikrî esaslardan uzaklardan uzak tutulacak; millî birlik ve hiyerarşinin yapıcı bir kademesini teşkil edecektir. İş hayatı, işçi ve işveren sendikaları şeklinde düzenlenirken, birinin diğerine tahakkümüne imkân ve fırsat verilmeyecektir. İşçi sendikaları, işçinin sadece ücret ve sosyal haklarının adalet ölçüleri içinde iyileştirilmesini isteyen kuruluşlar değil, aynı zamanda millî kalkınma plânlarının isteklerine uygun şekilde, işçi kesiminin sorumluluklarını temsil eden kuruluşlardır.

İşçi sendikalarının meydana getirdiği güçlü teşkilâtlanma karşısında sermayeye güven kazandırmak için, işveren sendikalarının da aynı prensipler dahilinde kurulmasını ge-

rekli görüyoruz. Temel prensibimiz : EMEĞE SAYGI, SERMAYEYE GÜVEN'dir.

ARKADAŞLAR

Milliyetçi Hareket, işçilerin tasarruflarını değerlendirmek ve bu tasarrufları, işçiyi çalıştığı fabrikanın patronlarından biri durumuna sokacak şekilde sanayi yatırımlarında kullanmak gayesiyle İŞÇİ TASARRUF ve YATIRIM SANDIKLARI kurulmasını öngörmektedir. Böylece, yurdumuzda şiddetle ihtiyacı duyulan sermaye birikimi sağlanmış olacak, ayrıca da işçi kendi çalıştığı müessesenin bir ortağı durumuna gelecektir. Bu sandığa her ay, işçiden ücretine göre bir miktar aidat kesilecektir. Bu küçük aidatların zamanla birike birike çok yüksek meblâğlara ulaşacağı tabiidir. Bu yüksek miktardaki paralarla yurdun dört bir yanına fabrikalar kurulacaktır. Bu fabrikaların sahibi işçilerimiz olacaktır. Türk işçisi böylece, hem kendi emeğinin kârından ücreti dışında ayrıca hisse alacak, hem de kendi işyerinin yönetimi üzerinde söz sahibi olacaktır. Büyük ve milliyetçi Türkiyenin kuruluş yolu budur.

Süratle sanayileşmek ihtiyacında olan bir ülkeyiz. Bu bakımdan, zaten büyük bir yekûn tutan işçi miktarı, önümüzdeki yıllarda çok daha artacaktır. Bu artışa paralel olarak işçi meselelerinin de gittikçe girift hale gelmesi ve çeşitlilik kazanması tabiidir. Bu yüklü problemlerle başa çıkabilmek için, bütün işçilerin sendika çatıları altında birleşmesi lâzımdır. Teşkilâtlanamamış veya teşkilâtı dışında kalmış işçi sömürülmeye mahkûmdur. Milliyetçi Hareket, hiçbir işçinin teşkilâtsiz kalmasına imkân bırakmayacaktır. Her işkolunda kanun himayesi altında bir sendika kurulmalı ve işçilerimiz gönüllü olarak sendikalarına üye yapılmalıdır. Dağılmak, parçalanmak ve teşkilât-

sız kalmak işçinin savunmasız kalması demektir. Milliyetçi iktidar BÜTÜN İŞÇİLERİ KENDİ İŞKOLLARINA GÖRE TEK SENDİKA ÇATISI ALTINDA BİRLEŞTİRECEKTİR.

Bugün yurdumuzun en önemli problemlerinden biri de İŞSİZLİK problemidir. Gücsüz iktidarların, yurt dışına işçi ihraç etmek suretiyle gidereceklerini umdukları bu problemin kaynağında, istenilen sür'atte sanayileşememek yatmaktadır. Yurt dışına giden işçilerinin büyük bir çoğunluğunun kalifiye işçi olduğu düşünülürse, getireceği kültürel ve ahlâkî problemlerin yanısıra, sırf iktisadî açıdan da, işçi ihracının bu meseleyi çözmeye yetmiyeceği anlaşılacaktır. Topyekûn millî bir kalkınmanın ve süratle sanayi seferberliğine geçebilmenin çareleri, milleti bir ülkü etrafında toplama şansına sahip tek güç olan Milliyetçi Harekettedir. İşsizliğin yanısıra, özellikle ziraat sektöründe görülen gizli işsizlik de çok önemli bir problemdir. Memleketimizde bir ziraat işçisi yılda ortalama olarak sadece 119 tam iş günü mesai sarfetmektedir. Ziraat sektöründeki nüfusumuzun büyük yekûnu düşünülürse, bu durumun nasıl bir güç kaybına sebep olduğu kolayca anlaşılır. Ziraat sahasındaki âtil güçlerin en kısa zamanda sanayi sektörüne aktarılması ve yeni yeni iş sahalarının açılması gerekmektedir. Sanayi sektörünün işsizlerimize iş bulması ve hattâ ziraat sektöründeki gizli işsizliği telâfi edici mahiyette onları da kendi bünyesine çekmesi zarureti ortadadır. Bu bakımdan ziraat dışı sektörlerin büyüme hızı meseleyi halledecek seviyede değildir.

Türk işçisinin SAĞLIK, BESLENME ve MESKEN imkânları yeterli değildir. Bugün ileri dünya milletleri için artık çok geride kalmış bu meselelerde hâlâ en iptidai adımların bile atamamış olmamız, Türk çocukları için yüz kızartıcı bir durumdur. Milliyetçi Hareket, işçilerimiz için en

iyi, sađlık, beslenme ve mesken şartlarının geciktirilmeden sađlanmasını hedef saymaktadır.

İşçinin şimdiye kadar kazandıđı bütün hakların savunucusuyuz. İşçinin sosyal ve ekonomik menfaatinin korunmasında, hayat şartlarının yükselmesinde bir sosyal pazarlık ve baskı aracı olan toplu iş sözleşmesi yapma ve greve başvurma hakkının -(özellikle işçiye çalıştığı işyerinde ortaklık, yönetime, kâra ve mülkiyete katılma hakkı vermeyen bugünkü kapitalist düzende)- sınırlandırılması düşünülemez. Milliyetçi İktidarın kendi düzeninde bu hakların daha adil bir esasa bağlanacağı ve millî menfaatlerle bağdaştırılacağı tabiidir. Sadece sınıf çıkarları için ortalığı ateşe verebilen ve şahsî menfaatlerini millî menfaatin üstünde tutabilen Türk işçisinin var olduğuna inanmıyoruz ve mevcut hakların, sorumsuzca, devlet ve millet bütünlüğü karşısında kullanılmasını öğütleyen zararlı cereyanlarla her zaman mücadele edeceğiz.

Yıllardan beri ülkemizin en çok sömürüye mahkûm olan, en fakir kısmını teşkil eden tarım işçilerinin iş ve sosyal güvenliğini teminat altına alacak, Tarım İş Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigorta Kanununun hâlâ çıkartılmaması büyük bir haksızlık ve talihsizlik kaynağıdır. Milliyetçi Hareket, tarım işçilerini bütün samimiyeti ile destekler, bu vatan evlâtlarının bir an önce sosyal ve ekonomik garantiye kavuşturulmasını ister. Bu kanunların en kısa zamanda çıkartılması lâzımdır.

DEĞERLİ ARKADAŞLARIM

Milliyetçi Hareket, işçi çocuklarının iyi bir eğitimden geçmelerini ön görür; ilk, orta ve yüksek tahsillerini yaptırmayı vaadeder. Yarınki büyük Türkiye'nin bu adsız mi-

marlarının imkânsızlık yüzünden heder olmaları önlenektir.

İşçilerimiz iktisadî emniyetsizlik yanında, iş emniyetinden de mahrum bulunmaktadır. Sendikaların çok seyrek ve teorik şekilde yaptığı seminerler ise kâfi gelmemekte, iş kazalarındaki oranda bir azalma kaydedilmemektedir. İş başında eğitim en ön plânda yer almalıdır. Mükemmel bir eğitim plânı hazırlanmalı, işçilerin sair konulardaki eğitimi de sağlanmalıdır. Milliyetçi Hareket bu konuyu devletin yükümlülüklerinden sayar ve borç bilir.

Bazı hizmetlerde çalışanların memur mu, yoksa işçi mi sayılması konusunda çıkan anlaşmazlıklar; memur olarak emekli edildiği halde sonradan işçi sayılarak intibakları düzeltilmesi gereken hizmet erbabının problemleri ve işçi emeklilerinin bütün meseleleri Milliyetçi Hareketin de dâvasıdır. Bu karışık ve haksız duruma en kısa zamanda son vermeyi borç biliyoruz.

İşçilerimizin ücretleri düşüktür. Artan fiatlara uygun bir artış göstermeyen ücretleri ile geçinme çabası içinde uğraşan cefakâr Türk işçisi ileri devletlerin işçilerine göre çok kötü durumdadır. Türk insanına yaraşır haysiyetli, maddî ve manevî zenginliklerle dolu bir yaşayışı işçilerimiz için hak sayıyoruz. Milliyetçi iktidar bunu gerçekleştirecektir.

Bugün, Sosyal Sigortaların dar kapsamı ve dar imkânları dışında insanımızın, hiçbir sosyal ve iktisadî garantisi yoktur. Bir tehlikeye uğrayan (hastalanan, ihtiyarlayan, işsiz kalan) bir taraftan çalışma gücünü, diğer taraftan gelirini kaybeder. Bizim kuracağımız devlet, hiçbir vatandaşı dışarda bırakmaksızın, tehlikeye uğrayan herkese : Esnaf, işveren, işçi, müdür, köylü, sanatkâr ne olursa olsun, insan haysiyetine yaraşır asgarî gelir garantisi ve azamî

sağlık garantisi tanıyacaktır. Bunun için bir MİLLÎ SOSYAL SİGORTA kurulacak ve devletin koruyucu elini her vatandaş, hangi durumda olursa olsun, üzerinde hissedecektir. Himayesiz ve sahipsiz kimse bırakılmayacaktır. Sağlık garantisi ise kurulacak MİLLÎ SAĞLIK HİZMETİ TEŞKİLÂTI ile sağlanacaktır. Bütün zümre ve meslekler için kurulacak olan sosyal sigorta ve sosyal güvenlik teşkilâtı ile yeni tasarruf müesseseleri de doğmuş olacaktır. Sigortalıların bu teşkilâta ödeyecekleri primler her yıl milyarları bulacak, bu tasarruflarla yeni yatırımlar yapmak imkânı doğacaktır. Kuvvetli maddî imkânlara sahip olacak bu müesseseler, hastane, dinlenme yerleri, ilaç fabrikaları kurarak sosyal hizmetlere en büyük katkıda bulunacaklardır. İşsizler, hastalar, sakatlar, âcizler, ihtiyarlar, emekliler, kazaya uğrayanlar devletin gerçekten DEVLET BABA olduğunu Milliyetçi iktidarla anlayacaklardır.

Aziz Türk Milleti, Milliyetçi harekete, kendi hareketine güven !



Sınıfçı Sistemlere Karşıyız

AZİZ VATANDAŞLARIMIZ;

Biz, Milliyetçi Hareketçiler olarak hiçbir ayırım yapmadan, Türk Milletinin bütün fertlerini, aynı değerde görür, tefrik etmeden, bağrımıza basarız; altı sosyal dilimde mütelâa ettiğimiz Türk Milletinin bütün problemlerini çözecek, İşçi, Köylü, Esnaf, Memur, Serbest Meslek sahibi ve işveren den teşekkül eden Türk halkını, ayırım yapmadan mutlu kılmanın yollarını arayacak ve mutlaka bulacağız. Büyük ve güçlü olmanın ön şartlarının dengeli bir içtimâf adaletle, kin haset ve intikamdan uzak, kardeşçe kaynaşmakla mümkün olacağına inanıyoruz. Vurgun ve karaborsanın hâkim olduğu rüşvet, torpil gibi çeşitli ahlâksızlıkların yaygınlaştığı ülkelerde büyük patlamalar hazırdır. Millî bir düzende ise sosyal dayanışma, kardeşlik ve beraberlik vardır. MİLLİYETÇİ HAREKET, sana millî bir programla, sevgi ve saygıya dayanan bütün Türk Milleti'nin mutluluğunu hedef alan büyük ve güçlü Türkiye'yi kuracaktır. Bu düzende herkes iş sahibi olacak ve mülke kavuşacaktır. Mülkiyetsiz hürriyet olmayacağına inanan partimiz kuracağı tasarruf sandıkları yoluyla İşçi, Köylü, Esnaf, Memur, Serbest meslek sahibi ve işverenleri kendi bünyeleri içinde teşkilâtlandırarak, her bir dilimin yaptığı tasarruf, memleketimizin sanayileşmesinde büyük rol oynayacaktır.

Böylece Türkiye fabrikayla donanacak, her sosyal dilim, kendi tasarruflarıyla kurulan fabrikalara katkısı nisbetinde ortak olacaktır.

AZİZ VATANDAŞLARIM,

Bu millî sistemdir. Türk'e has, Millî bünyemize en uygun ve münasip yoldur. Biz Milliyetçi Hareket Partisi ola-

rak bugün dünya Milletlerince uygulanan, posası çıkmış sınıfları hedef alan (komünizme ve kapitalizme) kesin olarak karşıyız. Milleti kutuplara ayıran, kin, nifak ve hasedî tahrik eden bu rejimlerin Türk'ün bünyesine ters ve zararlı olduğuna asla şüphemiz yoktur. Onun için binlerce yıllık tarihimize Türk'ün Törelere ve istidadını temel prensip yaparak vüde yüz yerli ve millî olan 9 Isık Doktrinini ortaya koyduk. Temel görüşümüzde sınıf yok, Millet vardır. Talan-yalan, vurgun yok, feragat-fazilet, her yönüyle ahlâk ve iman vardır. Kişi ve sınıf savunması yerine millet menfaati, düşmanlık yerine kardeşlik vardır.

DEĞERLİ KARDEŞLERİM,

Milliyetçi Hareketin açtığı millî yolda emek ve sermayenin barışı kurulacak, emeği hor görme zihniyeti yerine, alın terine hürmet, zekâyâ saygı, teşebbüse emniyet sağlanacaktır. Bu düzende söz hakkın ve haklının olacaktır.

BÜYÜK MİLLETİM,

Bugün siyasî hayatımıza göz atınca görürüz ki, bir kısım partiler kapitalizmi, bir diğeri ise sosyalizmi savunmaktadır. Mezhep esasına göre kurulan parti mevcut olduğu gibi din istismarına dayalı siyasî kuruluşların da bulunduğu bir gerçektir.

Bu gerçeklerin ışığı altında vicdanıyla baş başa kalarak doğruyu bulacağına inanıyor, Aziz ve Büyük Milletim, sana güveniyoruz. Siz de bize güveniniz, inanınız, yalana, istismara, kesin olarak karşı olan Milliyetçi Hareket, sözünde duracaktır.

And İçiyoruz.

İnsanların mutlu ve müreffeh olduğu büyük ve güçlü Türkiye'yi kuracağız...



BÖLÜM : V

Sosyal Güvenlik
ve
Sağlık Meseleleri





Türkiye'nin Sosyal Güvenlik Meseleleri

AZİZ VATANDAŞLARIM,

Türkiyenin bugünkü sağlık ve sosyal güvenlik sistemi ve bu sistemin sağladığı hizmetler, toplumumuzun ihtiyacını karşılayacak nitelik, ve yaygınlıktan yoksundur.

Eğer, bir ülkede iyi plânlanmış ve çalışır sağlık tesisleri yoksa ve eğer bu tesisler gerçek anlamıyla «halkın ayağına kadar» gitmemişse, analar her doğumda ölümle burun buruna gelecek, doğanlar da doğduklarına pişman olacaklardır.

Hele bu durumda; refah dağılımı, sosyal adalet ilkelerine göre olmuyorsa; sağlık ve sosyal güvenlik problemi, halkın sırtına daha çok binecektir.

Sosyal alandaki gelişmelerin bir başka yönü de refahın sosyal adalet ilkeleri içinde dağılımını sağlamaktır. Memleketimizde, bir yandan hayat seviyesi yükseltilirken, öte yandan da mevcut dengesizlikler göz önünde tutularak artan refahın dengeli bir şekilde dağılmasını dikkate almak gerekir.

AZİZ VATANDAŞLARIM,

Yurdumuzda, iktisaden faal nüfus, 14 milyon kişi civarındadır. Bu 14 milyon kişinin ancak yüzde 16 sı, yani

ortalama olarak altı kişide biri, resmen sigortalı olup, büyük bir çoğunluğu sigortasızdır. Türkiyenin nüfusuna nazaran ancak 15 kişide bir kişi sigortalıdır.

Ayrıca, bu mevcut sosyal güvenlik kuruluşları da hizmetlerini bütün sahalara yaymamışlardır. Meselâ, işsizlik sigortası yoktur, hastalık sigortası Emekli Sandığının karşıladığı riskler arasında değildir.

Eski «İşçi Sigortaları Kurumu», alıncı «Sosyal Sigortalar Kurumu» haline getirilmiş; böylece, yeni, daha geniş kapsamlı ve daha sağlam bir teşkilât kurulacağı yerde, sadece bir isim değişikliği ile mesele halledilmeye çalışılmış, neticede herşey «eski tas, eski hamam» benzetmesine uygun bırakılmıştır.

Milliyetçi Hareket Partisi, Sosyal Sigortalar Kurumunun, kendisinden beklenen görevleri yerine getirecek tarzda yeniden teşkilâtlandırılması için çalışacaktır.

Ayrıca, mevcut sosyal güvenlik programlarının iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması ile yeni sigorta programlarının uygulamaya konulmasının şart olduğuna inanmaktayız. Bu cümleden olmak üzere, İşsizlik ve Genel Sağlık Sigortaları çalışmaları mutlaka ve kısa zamanda ele alınmalıdır.

AZİZ VATANDAŞLARIM,

Türkiye’de, tabii afetlere karşı hiçbir sosyal güvenlik programı yoktur. Bu afetlere karşı sadece hayır kurumlarının yardım eli uzanmaktadır. Tabii afetlerle birlikte, sosyal ve ekonomik teşkilâtlanmanın bütün imkânları değerlendirilerek, tesirli bir sosyal sigorta sisteminin yaratılması ve kapsamının gittikçe genişletilerek bütün yurda yaygınlaştırılmasının mutlak şart olduğuna inanıyoruz.

Mevcut işsizlerin ve sanayileşmenin ileride doğuracağı açık işsizliğin bütün tehlikelerini karşılamak amacıyla, İşsizlik Sigortası Sisteminin kademeli olarak uygulamaya başlamasının gerektiğine inanıyoruz.

İstihdam imkânlarının artırılması, sosyal güvenliğin yaygınlaştırılması, gelir dağılımının iyileştirilmesi, gelir gurupları arasındaki farkın azaltılması, yurt içinde daha dengeli bir gelişme sağlanması, kamu hizmetlerinden yararlanmada bu farkın gözetilmesi, tesbit edilmiş bulunan hedeflerimizdir.

Mesken ihtiyacının yerleşim şekline ve standartlarına uygun biçimde karşılanması için gerekli plânlamalar yapılmalı, bu alanda devlet, önderlik görevini yüklenmelidir; Gecekonduların, çevre sağlığında, belediye hizmetlerini sağlamada, şehirlerin ileri dönemlerdeki gelişmelerinde mesele yaratmıyacak biçimde; asgarî barınma, ruh ve beden sağlığı şartlarını yerine getirecek standartta yapımlarının disiplin altına alınması mutlaka sağlanmalıdır.

AZİZ VATANDAŞLARIM,

Mevcut rakkamlara göre, Türkiyedeki sosyal güvenlik harcamaları, gayrisafi millî hasılanın yüzde 4,3 ünü teşkil etmektedir. Halbuki, sanayileşmeyi aksatmayacak bir tarzda ve en kısa zamanda, tarım kesimi de dahil olmak üzere toplumun tümünü kapsayacak şekilde düzenlenecek bir sosyal güvenlik sisteminin kurulması bu harcamaların gayrisafi millî hasılanın en az yüzde 15 ine ulaşması ile gerçekleşebilecektir.

Halbuki meselâ İtalya'da, iktisaden faal nüfusun yüzde 100 ü sigortalı olup, bu alandaki harcama İtalyan gayrisafi millî hasılanın yüzde 16,2 sini teşkil etmektedir. İtalya bu

orana 11 yılda ve yüzde 4,7 den ulaşmıştır. Ortak pazar ülkelerinin ortalama olarak bu alandaki harcamaları GSMH larının yüzde 15,4 ünü bulmaktadır.

Sosyal yardım ve sosyal refah hizmetleri halihazırda tam bir perişanlık içerisinde. Çok acıdır ki, bu işi şimdiki halde belediyeler ve bazı hayır dernekleri devletten daha tesirli ve aktif bir şekilde yürütmektedirler. Bu dağıtım hizmetleri, programlı ve koordineli bir şekilde ele alınıp; hizmet, tasarruf, personel, istihdam ve sosyal güvenlik politikasının bütünlüğü sağlanacaktır.

Sosyal yardım ve güvenlik hizmetleri ile, işsizlik sigortası gibi konuları yürütecek ve SSYB nın Sosyal Yardım» bölümü hizmetlerini de kapsayacak yeni bir bakanlık mutlaka kurulmalıdır. Çünkü, sosyal yardım ve güvenlik hizmetleri gibi çok geniş kapsamlı bir iş, esas itibariyle sağlık gibi dev bir konuyla ilgilenen bozuk teşkilatlı ve verimsiz, üzerine aldığı görevi yerine getirememiş olan, mevcut Sağlık Bakanlığınca hiçbir zaman gerçekleştirilemez.

Türkiye'nin Sağlık Meseleleri

AZİZ VATANDAŞLARIM.

Yurdumuzda, sağlık hizmetlerinin yaygın ve yeterli hale gelmesi için, 1963 yılından beri sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi programı uygulanmaktadır. Bu uygulama, 1972 sonuna kadar, 25 il ve 3 eğitim bölgesini kapsamına almış bulunmaktadır.

Sosyalizasyonun uygulandığı ve üzerinde, 6.900.000 i kır, 2.600.000 i şehir alanlarında olmak üzere 9.500.000 kişinin yaşadığı bu bölgelerde, yeter sayıda sağlık personeli bulunmadığından, hekim kadrolarının yüzde 65 i, hemşire kadrolarının yüzde 71 i, hemşire yardımcısı kadrolarının yüzde 20 si, sağlık memuru kadrolarının yüzde 26 sı ve ebe kadrolarının yüzde 35 i boş kalmış, netice olarak, sosyalleştirme programı gerçekleştirilememiştir.

Yine bu program için açılan sağlık ocakları, 1971 yılında 869 a yükselmiş, fakat bu tarihe kadar tamamlanması gereken 2300 sağlık ocağı uzak bir hedef olarak kalmıştır. 1971 de 2271 olan sağlık evlerinin aynı yılda tamamlanmış olması gereken sayısı ise 6760 dır ve bu da gerçekleştirilememiştir.

Yurdumuzda 1972 yılında hastahanelerde 410 kişiye 1 yatak düşmektedir. 200 kişiye bir yatak partimizce ilk hedef olarak kabul edilmiştir.

Ayrıca mevcut hastahanelerin belirli şehirlerde yoğunlaşması neticesinde iller arası dengesizlik devam etmektedir. Mevcut yatakların yüzde 44,6 sı Ankara, İstanbul ve İzmir'dedir. Zaten hastahane merkezleri olan bu illerde meydana gelen bu yığılma sonucunda, arzu edilen hizmet

dağılımına ulaşılamamış, bundan doğan problemler çözülememiş, ayrıca yeni problemler doğmuştur.

Aynı yerlerde ayrı teşekküllerce ihtiyaç fazlası hastahaneler açılması, hasta biriminin belli merkezlere yönelip, ayrıca ulaşım zararları ve harcamalarına yol açması; yatak işgal oranı Türkiye için yüzde 58 iken, bazı hastahanelerde yüzde 25 e düşmesi, bazı hastahanelerde de yüzde 100 ün üzerine çıkması sonucu hizmette verimsizliğe sebep olmuştur. Yatak işgal yüzdesi, dünyada çeşitli uygulamalarla yüzde 95 e kadar ulaşmaktadır.

Sağlık personelinin nüfus başına düşen oranının kıyaslaması, yurdumuzun ne kadar kötü durumda olduğunu gösterecektir: Dünyada ortalama olarak 600-900 kişiye bir doktor düşerken, bizde 2300 kişiye bir doktor düşmektedir.

SAYIN VATANDAŞLARIM,

Türkiyede, bazı sanayi projeleri çevresinde ve yoğun şehirleşme alanlarında hava, su ve kıyıların kirlenmesi gibi; ayrıca erozyon, çevre sağlığı gibi tabii kaynakların gerekli biçimde ve yeterince kullanılmamasına, ya da gelir ve eğitim yetersizliğine dayanan çevre meseleleri öteden beri ağırlık taşımaktadır. Çevrenin korunması ve geliştirilmesi konusunda toplumun aydınlatılması için halk eğitimi bir araç olarak kullanılacaktır.

Çevre sağlığı probleminin çözülmesi, belediyesi olan illerde belediyelere bırakılmıştır. Belediyeler; personel, tesis ve bütçe yetersizlikleri sebebiyle bu işi başaramamaktadırlar. Belediyesi olmayan yerlerde ise görev, sâhipsizdir. Ayrıca, düzensiz yerleşme, eğitimsizlik, hızlı nüfus artışı çevre sağlığı meselesinin doğup büyümesinde diğer etkenlerle birlikte rol oynamaktadırlar.

Beslenme, yurt çapında bir meseledir ve bazan sağlığı tehdit edici ve öldürücü olmaktadır. Besin kontrolü de çevre sağlığı hizmeti gibi belediyelere bırakılmıştır- ve aynı sebeblerle yetersiz kalmaktadır.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği konularında yapılanlar yetersizdir.

Akıl ve ruh sağlığı konusunda her an artan ihtiyaç, kalite ve sayıca yetersiz olan 5.800 yatak, 8 dispanser ve personelle giderilmekten çok uzaktır.

İlaç kontrolü ve tüketimi meselesinde, imalât denetimi ve kontrolü konularında teşkilât ve personel yetersizdir. Üretilen 10.000 tıbbî müstahzaratın ancak 3.000 i sürüm yapabilmektedir. Denetim eksikliği sonucu, yüksek fiyat meselesi doğmaktadır. İlaç ve sıhhi malzeme israfı ise tahminlerin çok üstündedir. Bu sebeble, ilaç sanayii, halkın sağlığının ve gelirin olumsuz etkilenmesini, kaynakların israfını önleyecek biçimde kanunun denetiminde tutulacak, ilaç ham maddelerinin yurt içinde üretimi esas alınacaktır.

Ana-çocuk sağlığı konusunda şimdiye kadar, yine kolayca kaçılarak, ana-çocuk sağlığı yerine aile plânlamasına hız ve ağırlık verilmiştir.

MUHTEREM VATANDAŞLARIM,

Sağlık hizmetlerinin tesirli ve yaygın olduğunu belirten başlıca üç kaynak; yatak başına nüfus, doktor başına nüfus ve bebek ölüm oranıdır. İleri ülkelerde 1 yatağa 100-200 kişi düşerken Türkiyede 1 yatağa 410 kişi düşmektedir. Bu ülkelerde 600-900 kişiye bir doktor düşerken, bizde 2300 kişiye bir doktor düşmektedir. Yine bu ülkelerde bebek

ölüm oranı binde 12-30 arasında iken, bizim yeni doğmuş bebeklerimizin her bin tanesinden 153 tanesi ölmektedir.

AZİZ YURTTAŞLARIM,

Yaşama şartlarının iyileştirilmesi ve yaşama seviyesinin yükseltilmesinde devlet tarafından sağlanan en önemli ilâve, bütün yurda yaygınlaştırılmış sağlık hizmetinin gerçekleştirilmesidir. Bu amaçla, partimizce kurulması savunulan «tarım kentleri» belirli merkezlerde ve dengeli olarak kurulacak sağlık tesisleri ve bunların personeli ile arzu edilen dengeli ve yaygın hizmetinin sağlanmasında, tek tutarlı yol olarak belirtilmektedir. Tarım kentlerinin kurulması ile, sağlık hizmetleri, vatandaşın ayağına tam anlamı ile gelmiş olacaktır.

Sağlık hizmetlerinde hedefimiz, sağlık seviyesini yükseltmektir.

Bunun için tedavi edici sağlık hizmetlerinin aklı esaslara göre (rasyonel), koruyucu sağlık hizmetlerinin etkili olarak kullanılması ile, sağlık hizmetleri herkesin yararlanacağı bir yaygınlığa kavuşacaktır.

Tedavi edici hizmetlerin koruyucu hizmetlere nazaran üç defa daha pahalı olduğu göz önüne alınacak olursa, boşa harcanan kıymetlerin miktarı iyice ortaya çıkar. Ayrıca tedavi için harcanan her kuruş, koruyucu hekimliğin bütçesinden ayrılmaktadır. Bu sebeple, tedavi edici hekimlik yerine, koruyucu hekimliğe önem verilerek, hastalıklar, doğmadan öldürülecektir.

Bilhassa kırsal bölgelere, sağlık ihtiyaçlarını karşılayacak sağlık hizmetini götürmek ve koruyucu hekimlik hizmetlerini yaygınlaştırarak, tedavi edici hizmetlere kar-

şı aşırı talebi önlemek lâzımdır. Ayrıca, çevre sağlığı, ana ve çocuk sağlığı ve toplumun sağlık eğitimi gibi temel sağlık hizmetlerinin de gereğince yürütülmesi gerekir.

Bunun için; Sağlık hizmetlerinin tek elden yürütülmesi temel ilke olarak kabul edilmelidir. Millî sağlık hizmetleri tek elde toplanmalıdır. Hekimlerin yurt sathına dengeli olarak dağılması temin edilecek, bunun için her tedbir alınarak, rotasyon ve mecburi çalışma sistemleri getirilecektir.

AZİZ VATANDAŞLARIM,

Amacımız, 100 milyonluk, güçlü ve müreffeh Türkiye'nin; akıl, beden ve ruh sağlıkları tam olan fertlerini yetiştirmektir.

Kademeli bir şekilde uygulanmak ve finansmanı sigorta primlerinden sağlamak suretiyle Genel Sağlık Sigortası kurulacaktır.

Çevre sağlığı hizmetlerini tek elden yürütecek mevzuat ve teşkilât kurulacaktır.

İlk yardım, ambulans, evde bakım, uyuşturucu madde alışkanlığı, alkolizm işçi sağlığı ve iş güvenliği, dış sağlığı, kan temini, ilâç imali ve aşırı tüketimi, ilâç düşkünlüğü ile ilâç enflasyonu, okul ve spor sağlığı ile sağlık araç ve gereçlerinin standardizasyonu mutlaka gerçekleştirilecektir.

AZİZ VATANDAŞLARIM,

Bütün bunların yapılabilmesi için; sosyal yardım ve sosyal güvenlik hizmetleri ile, işsizlik sigortası gibi ko-

nuları yürütecek ve SSYB'nin «sosyal yardım» bölümü hizmetlerini de yüklenecek bir bakanlık kurulacaktır. Böylece, sadece Sağlık meseleleriyle ilgilenmeye başlayacak olan mevcut bakanlığın da, yeniden düzenlenmesi ve yeni amaçlarına yöneltilmesi ile sağlık problemimize çözüm yolu getirilecektir.



BÖLÜM : VI

- Fiat Artışları

IV. BÜCHER

1. Die Antike



Fiat Artışları

AZİZ VATANDAŞLARIM

Memleketimizde, istisnasız herkesin şikâyetçi olduğu bir konu fiatlardır. Fiatlar, her geçen gün artmakta ve yarın nereye varacağını kimse tahmin edememektedir. Bu hal hem ekonomik, hem de Milletimizin geleceği bakımından büyük bir zaaf teşkil etmektedir. Şimdiye kadar işbaşına gelen hükümetler, bu mesele üzerine ciddiyetle eğilmemişlerdir. Devlet yönetiminde vazife almış bir çok politikacı fiatlardaki artışları memleketimizin gelişme halinde oluşuna bağlayarak işi geçiştirmiştir. Millî ekonomimiz, tam bir sorumsuzluğa ve basiretsizliğe sürüklenmiştir. Birçok meselelerde olduğu gibi, fiat artışlarında da sorumluluğu kimse üzerine almamakta, bu önemli mesele aile toplantılarında veya sadece şikâyet babından konu edilmektedir. Fiatlar bir memleket ekonomisinin ne halde olduğunu anlamak için en geçerli ölçülerden biridir. Bir memleket ekonomisinin takip ettiği seyri, fiatlara bakarak anlamak mümkündür.

Fiatlardaki artışlardan en çok dar ve sabit gelirlili vatandaşlarımız zarar görmektedir. Memur ve işçi gibi sabit gelirlili vatandaşlarımız, fiat artışları yüzünden geçim sıkıntısı içindedir. Bilhassa gelirleri yıllarca sabit kalan memurlarımızın hali milletimizin geleceğini sarsacak niteliktedir. Geçim zorlukları zayıf karakterli birçok insanları gayri

meşru kazanç yollarına itmektedir. Maddî sefaletin yanında ahlâkî sefalet de hızla yayılmakta ve milletimizin geleceği tehlikeye düşmektedir.

Fiatlardaki artışlar, devamlı olarak çiftçilerimizin aleyhine olmaktadır. Çiftçi mahsullerinin fiatları, daima çiftçinin ihtiyacı olan maddelerin fiatlarından daha az artmaktadır. Çiftçilerimizin ve köylümüzün geçim şartları her yıl daha fazla ağırlaşmaktadır. Çiftçimiz ve köylümüz, milletin faydası olmayan birçok kişiyi beslemek için âdetâ köle gibi çalıştırılmaktadır. Eğer böyle devam ederse yakın bir gelecekte fiatlardaki artışlar yüzünden, yeni çıkan toprak reformu kanunuyla tespit edilen arazi büyüklükleri çiftçinin geçimini temin etmeye yetmeyecektir.

1955 yılından beri gıda maddeleri, fiatları her yıl ortalama % 10, giyim eşyası fiatları % 11, yakacak fiatları ise % 13 artmaktadır. Bu söylediklerimiz ortalama yıllık fiat artışlarıdır. Bazı yıllarda çeşitli ihtiyaç maddelerinin fiatları % 30 artmaktadır. 1955-1971 yılları arasında ihtiyaç maddeleri fiatları 4-5 misli artmıştır. Bugün memleketimizde yıllık geliri, bir önceki yıla nazaran % 30 artış gösteren kaç kişi vardır. Hangi memurun maaşı her yıl % 30 artmaktadır. Çiftçilerimizin hangi mahsulüne % 30 daha fazla fiat biçilmiştir. Çiftçilerimizin mahsullerine ancak seçimler yaklaşırken göstermelik zamlar yapılmakta, bu ise, her yıl husule gelen fiat artışlarını bile karşılamaktan uzak kalmaktadır. Ayrıca çiftçinin mahsulüne yapılan bir zam, birkaç misliyle çiftçinin çeşitli ihtiyaç maddeleriyle geri dönmektedir.

BÜYÜK TÜRK MİLLETİ

Milletimizin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal çıkmazlarda fiat artışlarının rolü büyüktür. Hiçbir sorumlu



bunları görmemizlikten gelemez. Eğer gerekli tedbirler alınmıyorsa, bunu millet sevgisiyle bağdaştırmak imkânsızdır.

Fiatlardaki artışların birçok sebepleri bulunmakla beraber, şüphesiz en önemli sebep, memleketimiz ekonomisinin, istihlâk ekonomisinden öteye geçememiş olmasıdır. Plân yapılmasına rağmen yatırımlar istihlâk maddeleri istihsaline yöneltmiştir. Reklâmlar yoluyla halk daha fazla istihlâk etmeye yöneltilmekte, buna karşılık da talep fazlalığı fiatların artmasına sebep olmaktadır. Ekonomimizin gelişme yönü yatırım malları istihsaline çevrilmedikçe fiatlardaki artışlar devam edecektir. Milletimiz bugün içinde bulunduğu istihlâk yarışından kurtarılmalı ve gerekli tedbirlerle birlikte tasarrufa teşvik edilmelidir.

Fiat artışlarının bir başka önemli sebebi de haksız kazanç sahipleridir. Bugün memleketimizde, oturduğu yerden binlerce hatta milyonlarca lira kazanan kimseler vardır. Bu gibi kimseler, milletimizin ihtiyacı olan maddelerin fiatlarıyla istedikleri gibi oynayarak, büyük kazançlar sağlamaktadırlar. Bunlar bir yandan da ekonomimizin gelişme seyrine uygun olmayan talepler yaratarak fiatların yükselmesine sebep olmaktadır. Ayrıca üretilen ihtiyaç maddeleri, tüketicinin eline geçinceye kadar birçok el değiştirmekte, her el değiştirmişte de üzerine bir kâr ilâve edilmektedir. Böyle bir mübadele zincirinde, yine birçok kimse alın teri dökmeden, o malı üretenden daha fazla kazanç sağlamak imkânını bulmaktadır. Bu da hem fiatların yükselmesine sebep olmakta hem de çiftçi ve köylümüzün kazancının daha az olmasına yol açmaktadır. Haksız kazanç sahipleri, hem ekonomimizi çıkmaza sürüklemekte, hem de milletimizin manevî temellerini çürütmektedirler. Bugün memleketimizde birçok genç, böyle kimseleri örnek olarak hayata atılmakta, haksız ve bol kazanç hülyaları pe-

şinde koşmaktadır. Milliyetçi Hareket Partisi, haksız kazançla kesinlikle son verecektir. Herkes kabiliyeti, gayreti ve milletine faydalılığı oranında kazanç sahibi olacaktır. Halkımızın geçimi, ahlâksız kimselerin oyuncağı haline sokulmayacaktır. Bunun gerçekleşmesi, milletine can'ı gönülden bağlı ve soygunculara menfaatçılara fırsat vermeyen bir idareci kadrosuyla olur. Milliyetçi Hareket Partisi olarak, böyle bir idareci kadrosu vaad ediyoruz.

SEVGİLİ YURTTAŞLARIM

Milliyetçi Hareket Partisi, iktidar olduğunda fiatların sıkı bir şekilde kontrolü sağlanacaktır. Bunun için gerekli müesseseler kurulacak ve elemanlar yetiştirilecektir. Ekonomimizin gelişmesi ve yönü ihtiyaç sahibi elemanların çalıştırıldığı müesseseler tarafından tayin edilecektir. Bu müesseseler her türlü politik çıkarlardan uzak tutulacak, işbaşına gelen hükümetlerin oyuncağı olmaktan kurtarılacaktır. Yine bu müesseseler ekonomimizi oy avcılarının tasallutundan koruyacak kanunî güce kavuşturulacaktır.

Türk Parasının, dıştaki itibarı arttırılacaktır. Bir memleket parasının dıştaki itibarı içteki itibarına bağlıdır. Biz paramızın içteki itibarını koruyarak ve yükselterek, dıştaki itibarını da yükselteceğiz. Bugün olduğu gibi ekonominin kurallarıyla bağdaşmayan bir ekonomik politika yerine, güçlü müesseseler tarafından yürütülen, akıllı para ve maliye politikası takibedilecektir. Ekonomimizin gelişmesi günlük anlayışlara veya gelgel tedbirlere göre değil, uzun vadeli plân ve programlara oturtulacaktır. Amacımız milletimizi güçlü yapma büyük Türkiye'yi kurmaktır. Aziz milletim özlediğin aydınlık ve mutlu günleri Milliyetçi Hareket getirecektir. Selâm yarınların Büyük ve Güçlü Türkiye-sine.

BÖLÜM : VII

- Para ve Sermaye Piyasası
- Bankacılık Meselesi



Para ve Sermaye Piyasası

BÜYÜK TÜRK MİLLETİ,

Bugün Türkiye'nin en önemli ihtiyaçlarından birisi de sermaye ihtiyacıdır. Türkiye'nin sermayeye olan ihtiyacı her geçen yıl artmaktadır. Memleketimizin gelişmesini ve ilerlemesini önleyen sebeplerin başında sermaye kıtlığı gelmektedir. Millet olarak yaptığımız tasarruflar, yatırımların gerçekleşmesini sağlayacak sermayeyi karşılamaktan uzaktır. Devlet, her yıl ortaya çıkan tasarruf açığını kapatmak için dışarıdan kredi almak zorunda kalmaktadır. Bunun yanında vergi ve enflasyon politikasıyla da bu açığın bir kısmını halkın sırtından kapatmaya çalışmaktadır. Bugün memleketimizin en büyük dertlerinden birisi de enflasyondur. En düşük gelirlisinden, en yüksek gelirlisine kadar bütün halkımız bunun acısını çekmektedir. Ekonomimizi istikrarsızlığa sürükleyen en önemli âmil enflasyondur. Devleti yöneten basiretsiz eller, tasarruf açığını kapatmak için vergi ve enflasyon, dış kredi gibi kolay fakat tamiri zor yaralar açan yolları tercih etmektedir.

AZİZ MİLLETİM,

Bugün memleketimizde tasarruf yapmayı cazip hale getirecek doğru dürüst bir kuruluş yoktur. Zaten milletimizin büyük bir kısmı tasarruf yapmak imkânından mahrumdur. Tasarruf yapabilenler ise tasarruflarını arsa, apartman, daire, veya değeri azalmayan ziynet ve mücevharata dökmekte bir kısmı da biriktirdiği paraları

bankalara yatırmaktadır. Arsa v.s almak için kullanılan paraların millî ekonomimize hiçbir faydası olmamaktadır. Bankalara yatırılan paralar ise tasarruf sahiplerine herhangi bir gelir sağlamamaktadır. Memleketimizde paranın değeri her yıl % 4 düştüğünden, bankaların verdiği faiz çoğu zaman paranın eski değerini korumasına bile yetmemektedir. Bunun yanında faizin haram olduğu inancıyla parasını bankalara yatırmaktansa, yastık altında saklamayı yeğ bulan büyük bir kitle mevcuttur. Şirket tahvilleri ve hisse senetleri alımı-satımı gibi bir tasarruf değerlendirme imkânı da güvensizlik dolayısıyla yetersiz bir seviyededir. Tahvil faizleri de banka faizlerinde olduğu gibi fiat artışları yüzünden tasarruflar için yeterli bir gelir kaynağı olmaktan uzaktır. Bugün memleketimizde % 16 dan fazla faizle satılan tahvil yoktur. Bu faiz nispeti ise vergiler ve fiat artışları dolayısıyla % 7-8'e kadar düşmektedir. Görüyoruz ki parasını bankaya yatırmak gibi şirket tahvili almak da tasarruf sahibine yeteri kadar gelir sağlayamamaktadır. Ayrıca memleketimizin şartları tahvil almayı güvenli bir ortamda tutmaktan uzaktır. Bu durumda tasarrufları en kârlı şekilde değerlendirecek yol olarak hisse senetleri kalmaktadır. Ancak memleketimizde hisse senetlerinin alım-satımı için gerekli sermaye piyasaları henüz kurulmamış ve mesele halka yeteri kadar benimsetilememiştir. Bunda ekonomimizin içinde bulunduğu güvensiz istikrarsız ve başıboş ortamın büyük rolü vardır. Bugün memleketimizde yatırımların gerçekleştirilmesinde bankalara büyük görevler düştüğü halde bankalar bunu yerine getirememektedir. Bankalarımız yanlış tutum ve inançlar yüzünden yatırımların finansmanı için yeterli mevduat toplamadıkları gibi topladıkları mevduatın üçte ikisini de millî gelire katkısı olmayan ve şunu bunu zengin etmeye yarayan ticarî krediler şeklinde kullanmaktadırlar.

AZIZ MİLLETİM;

Bugün memleketimizde tasarrufları mümkün olan en yüksek seviyeye çıkaracak güvenli ve istikrarlı bir para ve sermaye piyasasına ihtiyaç vardır. Millî inançlara ve ülkülere uygun bir para ve sermaye piyasasının kurulması şarttır. Bu kurulduktan sonra halkımızın tasarrufa nasıl sarıldığı ve yastık altında saklanan paraların nasıl ortaya çıkarıldığı görülecektir. Millî imkânlarınızı tam olarak tespit etmeden ve harekete geçirmeden yabancıların yüksek faizli kredilerine koşmamız büyük bir gaflettir.

BÜYÜK MİLLETİM;

Milliyetçi Hareket Partisi olarak, Türk milletinin dünya görüşüne ve ülküsüne uygun bir para ve sermaye piyasası kurarak, memleketimizi yabancılara el açmaktan kurtaracağız. Ekonomik imkânlarımızı en uygun şekilde değerlendireceğiz. Sermaye yetersizliği yüzünden gerçekleştirilemeyen birçok yatırım gerçekleştirilecek, böylece işsizlik ortadan kalkacak ve millî gelirimiz artacaktır.

Küçük tasarruf sahibi bütün vatandaşların ortak olabilecekleri, büyük sanayi şirketlerinin kurulması ve bu şirketlere en geniş ve kolay kredilerin verilmesi temin edilecektir. Bu şirketlerin hisse senetleri piyasada serbestçe satılabilecek ve her vatandaş elindeki tasarruf miktarına göre istediği şirketin hisse senetlerini almak sureti ile ortağı olabilecektir. Böylece vatandaş tasarrufunu, kendisine fiilen hiç bir kâr getirmeyen bankalara yatırmaktan kurtulacak ve bir sanayi şirketinin ortağı olabilecektir. Hisse senetleri devletin garantisi altında olacaktır. Hisse senedi sahibi olan vatandaş, ihtiyacı olduğu zaman, elindeki hisse senedini istediği zaman paraya çevirebilecek ve

yine istediđi zaman tekrar satın alabilecektir. Bunun için gerekli bütn imkânları devlet temin edecektir. Böylece vatandaş ufak miktarlarla büyük şirketlerin ortađı olacak, faiz gibi bir yalancı gelirden kurtulacak gerçek kâra kavuşacak, hem de bu küçük tasarruflarla büyük sermayeler temin edip geniş iş sahaları açılmasına imkân verilmiş olacaktır.

Bizim kuracađımız sermaye piyasasında vurguncuların ve kapkaççıların yeri olmayacaktır. Kimsenin, haksız yere büyük kazançlara konmasına izin vermeyeceđiz. Bankalar para ve sermaye piyasasında en önemli görevleri yüklenecelerdir. Banka uzmanları, plânlama uzmanlarıyla birlikte çalışacak halk tasarrufları için uygun yatırım sahaları tespit edecekler ve tasarruflar bu sahalara aktarılacaktır. Bankalar durduđu yerde halkın parasından geçinen parazitler olmaktan kurtarılacaktır.

Kâr sistemi uygulanacaktır. Böylece halkımız faiz denen ve bir hiçten ibaret olan aldatici gelir yerine yatırımlardan tasarruf ettiđi miktarla orantılı kâr olacaktır. Bankaların geliri de bu kârlardan sağlanacaktır.

Bugn yürrlkte olan ve Anonim şirketlerin kurulmasını ve yayılmasını güçleştiren mevzuat deđiştirilecektir. Anonim şirketlere kalkınmayı sağlayacak yatırımların gerçekleştirilmesinde büyük fonksiyon ve imkânlar tanınacaktır. Bunun için gerekli bütn kanunî ve ekonomik tedbirler alınacaktır. Banka kredileri millî ve ekonomik amaçlara uygun şekilde ve kâra katılma karşılığında verilecektir. Bankalar hem kurulacak anonim şirketlere, hem de tasarruf sahibi halka yol gösterici ve yardımcı bir hüviyete sokulacaktır. Bankalar, Merkez Bankası ve Devlet Plânlama Teşkilâtıyla birlikte millî kalkınmanın başlıca sorumlu kuruluşları haline getirilecektir. Merkez Bankası, ekonomik

hayata yön veren bir beyin haline sokulacaktır. Millî finansman meselesi ve para politikası Merkez Bankasının bağımsız olarak yapacağı çalışmalarla yön bulacaktır. Merkez Bankası bu gün olduğu gibi sadece para basan, döviz kurlarını tesbit eden ve devletin kasadarlığını yapan bir kuruluş olmaktan çıkarılacaktır.

Anonim şirketler seçkin ve milletini seven aydınların rehberliğinde yayılacak ve geliştirilecektir. Fakir milletimizin bu yolla kandırılmasına ve soyulmasına katiyyen izin verilmeyecektir. Halka açık Anonim şirketlere karşı en ufak bir güvensizlik uyandıracak davranışlar şiddetle cezalandırılacaktır. Milletimizin ileri milletler arasında yer almasına mani olanlara daha fazla müsamaha edilmeyecektir. Halka açık Anonim, şirketler ve bankalar vasıtasıyla gerçekleştirilecek büyük yatırımlar sayesinde yeni iş sahaları açılacak ve bu iş sahalarında işsiz kalan tasarruf sahiplerine öncelik tanınacaktır.

AZİZ MİLLETİM,

Halkın tasarrufunu artırmak için gerekli bütün tedbirler alınacak,, istihlâk ekonomisinden, yatırım ekonomisine geçilecektir. Halkı lükse alıştıran ve gereksiz olan istihsal yerine ekonomik gelişmeyi hızlandıracak yatırım malları istihsaline öncelik tanınacaktır. Yabancıların yaptığı makineler sayesinde ulaşılan istihsal seviyeleri ile öğünen gü-lünç ve garip bir ekonomi anlayışına asla yer verilmeyecektir. Banka uzmanları ile plânlama uzmanlarının birlikte yapacakları çalışmalarla yatırımlar verimlilik ve millî amaçlara uygunluk esaslarına göre teker teker gerçekleştirilecektir. Yatırımların ekonomi, teknoloji ve finansmanla ilgili yönlerinin hep birlikte ele alınması sağlanacaktır.

Büyük Türk Milleti : seni takdir etmekten aciz idarecilerin ve aydınların getirdiği huzursuz ve yoksul senelerden kurtulman yakındır. Bir gün mutlaka aydınlık günlere kavuşacaksın çünkü seni düşünen, senin için çalışan fedakâr gençler ve Ülkücü aydınlar yetiştirdin... Bunun mükâfatını çok yakında göreceksin, Türk olmanın gurur ve mutluluğunu Milliyetçi Hareket Partisi sana tattıracaktır. Bundan zerre kadar şüphelen olmasın Bugün değilse yarın, yarın değilse öbür gün, ama mutlaka birgün eskisi gibi büyük bir millet olduğunu bütün dünyaya göstereceksin.

Bankacılık Meselesi

BÜYÜK TÜRK MİLLETİ,

Bir memleketin kalkınmasında sermaye çok önemlidir. Sermayesiz kalkınma düşünülemez. Sermaye, halkın yapacağı tasarruflarla meydana gelir. Bugün memleketimizde halkın büyük bir kısmı tasarrufta bulunamayacak kadar küçük gelire sahiptir. Tasarrufta bulunanlar ise, paralarını en emin şekilde değerlendirebilmek için bankalara yatırmaktadırlar. Çünkü, bugün memleketimizde kanunlarla düzenlenmiş bir sermaye piyasası henüz kurulamamıştır. Halkın ağzı «şirket kuruyoruz siz de katılın» diyen, sonra ortadan kaybolan kapkaççılardan yanmıştır. Bu durumda halk, tasarruflarını zarar etse bile çaresiz bankalar teslim etmektedir.

Aziz vatandaşlarım, Bugün memleketimizde bankalar tasarruf sahiplerine vadeli veya vadesiz mevduata göre değişen nispetlerde faiz ödemektedir. Ama halkımızın yarınını ve çoluğunu, çocuğunu düşünerek yaptığı tasarruflara ödenen faizler, gerçek anlamda hiçbirşey ifade etmemektedir. Çünkü memleketimizde paranın değeri her yıl ortalama % 4 azalmaktadır. Yani bir yıl önce bankaya yatırdığınız 100 lira bir yıl sonra 96 liraya düşmektedir. Bankaları bu 100 liranıza ödeyeceği en yüksek faiz eğer 2 yıldan fazla vadeli ise % 9 dur. Birinci senenin sonunda banka hesap defterinize paranızın 109 liraya çıktığı yazılacaktır. Ama paranızın değeri % 4 azaldığı için, dışınızdan tırnağınızdan arttırdığınız bu 100 lira size sadece 5 lira kazandırmış olacaktır. Hele bir de paranızı vadesiz olarak yatırmışsanız hiçbir kazancınız olmayacak aksine zarar edeceksiniz. Çünkü memleketimizde vadesiz mevduata %

2,5 faiz ödenmektedir. Bankaya yatırdığınız 100 lira bir sene sonra 102,5 lira olacaktır, ama, paranın değeri % 4 düştüğü için, bu 102,5 lira bir sene öncesinin 98,5 lirasına denk olacaktır. Böylece bir sene önce yatırdığınız 100 lira kazanç sağlamak bir yana 98,5 liraya düşecek ve 1,5 lira zarar etmiş olacaksınız.

İş bununla kalsa iyi, halkın yaptığı bu fedakârlığa karşılık, bankalarda toplanan paralar, şunun bunun ticaretle zengin olmasından başka bir işe yaramamaktadır. Bu gün memleketimizde halkın yaptığı tasarruflar, kredi olarak belirli zümrelerin istifadesine sunulmaktadır. İşsizliği ortadan kaldıracak, millî geliri artıracak olan yatırımlara bunun ancak üçte biri gitmekte, geriye kalan üçte ikisi, genellikle Milletimize lâyük olmayan kimseler, ithalât yaparak zengin olsunlar, diye dağıtılmaktadır. Meselâ küçük esnaf ve sanatkâr kredileri, Toplam kredi hacminin ancak % 4'ünü teşkil etmektedir. Zirai kredilerin ise yerinde sarfedilip sarfedilmediği meçhuldür. Ziraî kredilerin yerinde kullanılması yokluk içinde kıvranan çiftçilerimizin küçük toprak parçalarının kölesi durumundan kurtarılması ile mümkün olacaktır. Biz, hem devletimizin, hem de herkesin tek tek kuvvetli olmasını arzu ediyoruz. Bir ağaca taşıyamıyacağı kadar insan çıkmasını diyoruz. Toprak ne kadar insanı besleyebileceyse o kadar insan toprağın başında kalmalı diğerleri sanayiye aktarılmalıdır. İşte ancak o zaman ziraî krediler, hem Türkiye tarımının modernleşmesini hem de verimin artmasını sağlayacaktır.

Aziz vatandaşlarım Bugün memleketimizde dinî inançları dolayısıyla faizi haram sayan büyük bir kitle mevcuttur. Bu kitle sırf bu yüzden parasını bankaya yatırmaktansa, yastık altında saklamayı tercih etmektedir. Bu ise, hem emniyet bakımından, hem de dışardan kredi alacak

kadar tasarrufa ihtiyacımız olduğundan katiyyen istenmeyen birşeydir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak kanayan bu yarayı saracağız. Bankalar hem herkesin tasarruflarını toplayacak, hem de kredileri ehil ellere teslim edecek bir sisteme sokulacaktır. Bankalar millî sermaye akımını en uygun şekilde düzenleme görevini yüklenecektir. Bugünkü lüzumsuz ve şatafatlı reklâm ve rekabet yarışına «dur» diyeceğiz. İkramiye dağıtma, gerekmediği halde fazla şube açma gibi millet parasının boş yere sarfedildiği faaliyetlere son vereceğiz.

Bankalar, milletin tasarruflarını faiz denilen kandırma- ca gelir yerine, daha fazla gelir getiren yatırım şirketlerine aktaran veya bizzat yatırım yaparak kârını tasarruf sahiplerine dağıtan kuruluşlar haline sokulacaktır. Böylece hem milletimiz aldatılmış olmayacak, hem de hasretle beklediğimiz kalkınma hamleleri kolaylıkla ve kısa zamanda gerçekleştirilmiş olacaktır.

Bugün bankaların müteşebbislere sağladığı krediler % 20 faize malolmaktadır. Bu kadar yüksek faizle yatırım yapmak imkânsızdır. Milletimizin hayrına birçok yatırım, kredi faizlerinin çok yüksek olması yüzünden gerçekleştirilememektedir. Bankalar bir anlamda kalkınmamıza köstek olmaktadırlar. Halbuki bankaların görevi köstek değil, kalkınmayı hızlandırıcı ve yön verici olmaktır. Bugünkü şartlar altında bankaların kredi faizlerini düşürmeleri imkânsızdır. Çünkü lüks harcamalarda bulduklarından masrafları çoktur. Bu lüks masraflarını yüksek kredi faizleriyle karşılayabilmektedirler.

Kredi faizlerini biraz düşürürlerse zarar ederler ve kapanmak zorunda kalırlar. Bizim kuracağımız sistemde bankalar bizzat yatırım yapan veya halk tasarruflarının yatırım şirketlerine aktarılmasını sağlayan kuruluşlar haline

getirilecektir. Bankalar küçük paralar için rekabet eden verimsiz kuruluşlar olmak durumundan çıkarılacaktır. Bankalar tasarruf, yatırım sermaye piyasası konularında görüş ve ihtisas sahibi uzmanlarla teçhiz edilecektir. Bu uzmanlar halka tasarruflarını en verimli bir şekilde kullanmaları için yol gösterecek, ayrıca yeni ve kârlı yatırım sahalarının ortaya çıkarılması için çalışacaklardır. Yatırım yapmak isteyenlere de yardımcı olacaklardır. Böylece hem halk, tasarrufları için en yüksek geliri temin etmiş olacak, hem de yatırımlar en kısa zamanda gerçekleştirilmiş olacaktır. Bankalar yaptıkları yatırımların kârını tasarruf sahiplerine dağıtacak, ayrıca bu kârın belli bir nisbetine kendi masrafları ve yaşamaaları için sahip olacaklardır.

Aziz vatandaşlarım; Milliyetçi Hareket Partisi Faiz sistemi gibi ekonomiyi uyuşturan ve verimsizleştiren bir sistemi ortadan kaldıracaktır. Bunun yerine ekonomiyi canlandıran ve milletimizi en kısa zamanda kalkındıracak olan kâr sistemini getirecektir. Bugün ileri memleketlerde de kâr sistemine doğru bir kayma vardır. Faiz sistemine eskisi kadar rağbet edilmemektedir. Fakat biz bunu onlardan önce gerçekleştirmek suretiyle aradaki ekonomik mesafenin kısa zamanda kapanmasını sağlayacağız. Artık milletimizin Milliyetçi Hareket Partisi'nden başka tutunacağı dal yoktur. Gaflet uykusuna yatmış olanlara milletimizin iyi bir ders vereceğine eminiz.

BÖLÜM :VIII

- Sanayi meseleleri

1871

1871



Sanayi Meseleleri

AZİZ KARDEŞLERİM,

Asırlarca cihana hükmetmiş olan milletimiz, bugün güç ve iktidarını kaybetmiş, yabancılara el açar duruma gelmiştir. Bu kötü gidişe dur demek de mümkün olmamıştır. Görüşümüz odur ki, elli yıldır harp görmeyen Türkiye'de bugünkü perişan, yoksul ve güvensizlik durumunun başlıca sorumluları işbaşına gelmiş siyasî iktidarlardır. Yıllardır bizleri idare eden siyasî kadroların ülküsüz, bilgisiz, heyecansız oluşları bu halimizin sebebidir.

Türkiye'yi yöneten siyasî kadroların yetersizliği dar görüşlülüğü ve ana meselelerimizi kavramadaki basiretsizliği sebebiyle, yıllardır gerilemenin önüne geçilememiş ve hatta her geçen gün ortaya çıkan yeni dertlerimiz sebebiyle, devletimiz biraz daha zayıf ve yoksul düşmüştür. Diğer milletler atom ve füze çağını idrâk ederek dev adımlarla ilerlerken biz hâlâ basit meselelerimizi halledememiş, devlet itibarını kaybetmiş; hattâ, son yıllarda devletin varlığı ve yokuşu dahi münakaşa edilmeye başlanmıştır.

Bizim, Milliyetçi Hareket partisi olarak en büyük vazifemiz, bu çöküntü devrini kapamak, her türlü nifak ve başıboşluğa dur demek olacaktır. Gayemiz, Türk Milletini bütün güç ve imkânlarımız seferber ederek çağdaş medeniyete ulaştırmaktır. Yaşadığımız asırda hakim cemiyet düzeni, modern teknik ve sanayinin tayin ettiği düzendir.

Millet olarak hür, bağımsız, ileri, güçlü, zengin ve müreffeh olmak istiyorsak, en kısa zamanda sanayi inkılâbını gerçekleştirerek, asrın medeniyetine ortak olmalıyız.

Türkiye, diğer az gelişmiş ülkeler gibi ziraî bir bünyeye sahiptir. Nüfusun üçte ikisi köylerde yaşamakta, toplam gelirimizin dörtte biri ise tarımdan gelmektedir. Sanayimiz henüz geri, millî ekonomimize ancak yüzde 15'i kadar bir payla ilâvede bulunmaktadır. Sanayi sektöründe çalışanlar ise, aktif nüfusun ancak yüzde 11 ine balığ olmaktadır. Bugün dünya üzerinde sanayileşmiş ülkeler, zengin, kuvvetli ülkeler olarak nitelendirilmektedir. Türkiyenin de dünya üzerinde gerçek yerini alabilmesi için sanayileşmeye hız vermesi gerekir. Bugün ekonomik gelişmemizin bir neticesi olarak millî gelirimiz çok düşük bir seviyede bulunmaktadır. Fert başına düşen millî gelir, sanayileşmiş olan İtalya'da bizden 4, Almanya'da 7 ve Fransa'da 8 misli daha fazladır. Komşumuz Yunanistan bile aldığı tedbirlerle fert başına düşen millî gelirini bizden 2 misli bir hızla artırmaktadır. Milletlerin refah ve gelişmişlik seviyelerini sadece fert başına düşen gelirlerle ölçmek yeterli değildir. Asıl olan iktisadî bünyenin, sanayiîin ağırlık kazanacağı bir şekilde; yol, su, elektrik, okul, hastane, liman, barya problemlerini de hallederek değiştirilmesidir.

Yıllardır yapılan ihmaller yüzünden, ülkemizde yapılan çalışmalar kısır kalmış, siyasî kadroların yetersiz ve bilgisizliği sebebiyle bugün bile gelişme yolumuz tayin edilebilmiş değildir.

Biz, Milliyetçi Hareket Partisi olarak, en kısa zamanda, atom feza çağında bağımsız olarak yaşayabilmek, iktisadî gelirin yarattığı işsizliği, yoksulluğu yenebilmek için, sanayi inkılâbının süratle gerçekleştirilmesi gerektiğini savunuyoruz. Milliyetçi düzende, Türkiye insanına mutlu, gü-

venli bir hayat tarzı sağlanacak, Türk iktisadîyatının toprağa ve ziraate bağlı yapısı değiştirilecek, cemiyetimiz ziraî ekonomi tipinden sanayi ekonomisine geçecektir. Biz sanayileşme hareketini büyük bir sanayi devleti olma ülküsüyle plânlı bir şekilde mutlaka gerçekleştireceğiz.

AZİZ MİLLETİM,

Türkiyenin sanayileşmesi için, bugün ortaya konan plân ve programlar yetersizdir. Asrımızda ileri devletler elektronik sanayiın son merhalesine ulaşmışken, bizim hâlâ tüketim malları sanayii ile uğraşmamız ve hatta lüks diyebileceğimiz yiyecek maddesi, dokuma sanayii gibi incik-boncuk cinsinden tüketim malları sanayiine milyonlar yattırır ısrar etmemiz büyük bir gaflettir. Dünyadaki gelişmeden idarecilerimizin bihaber olmalarının en açık delilidir. Montaj sanayii ile Türkiye kalkınamaz, bilâkis ülkemiz gittikçe dışa daha bağımlı hale gelir. Biz bugünkü gelişme programıyla vagonlar dolusu dokuma malı ihraç ederken, karşılığında küçük bir elektronik cihaz almak durumunda kalarak, ileri ülkelerden teknolojik bakımdan yine geri, yine onlara bağımlı olarak yaşamakta devam ederiz.

Milliyetçi Hareket Partisi milletine, ileri, güçlü Büyük Türkiye vaad ediyor. Millî ülkümüz gelişmiş, zengin, kuvvetli bir devlet yaratmaktır. Amacımız büyük üniteli dev sanayi tesisleri kurarak, ihracata yönelmiş, imalât, yatırım malları; yani makina yapan makina sanayii kurmaktır. Bunu yapamadığımız takdirde geri olan ekonomik bünyemiz, yine gerilikten kurtulamaz, dış ülkelere avuç açmakta devam ederiz.

Kalkınma plânlarımızda, sanayimiz için ön görülen gelişme hızımız yüzde 13 dür. Bu gelişme hızı ile yıllar son-

ra bile gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşmamız mümkün değildir. Buna göre, seneler sonra bile batı ülkeleriyle henüz eşit rekabet şartlarına sahip olamayacağız demektir.

MUHTEREM KARDEŞLERİM,

Yetersiz olan sermaye kaynaklarımız tüketim malları sanayiine aktarmakla büyük bir hâta işlenmektedir. Bütün az gelişmiş ülkelerde olduğu gibi bizde de tüketime, israfa, lükse meyil fazladır. Reklâm, propaganda, süratlenen yayın vasıtalarının da tesiriyle bu daha da artma temayülündedir. Halbuki biz, biran önce tasarruf ederek kalkınmak için gerekli sermaye birikimini sağlamamız zorundayız.

Bunun için lüks tüketiminin önlenerek, gelir artışlarının yatırımlara aktarılması gereklidir. Bu maksatla milletin teşkilâtlanması sağlanacaktır. Yani Türkiye'nin yükselmesi, yine Türk Milletinin emeği ile gerçekleştirilecektir. Biz, Türk'ün Türk'ten başka dostu olmadığına inanıyoruz. Dayanağımız Türk Milletidir, ülkümüz, büyük kuvvetli bir devlet kurmaktır. Allah bizimle beraberdir! Zafer milletimizin olacaktır!



BÖLÜM : IX

- Ortak Pazar



Ortak Pazar

AZİZ KARDEŞLERİM,

Önümüzdeki yıllarda meseleyi millî hedefler doğrultusunda halledecek milliyetçi bir meclis, kökü dışarda olarak gayri millî güçlere boyun eğmeyecek bir icra kadrosu ve şuurlu bir yönetici kadro devletin dümenini ele almadığı takdirde... Türkiye sonu gelmez bir felâketin kucağına düşebilir, Türklerin hür olan tek devleti, Türklerin tek kalesi olarak görülen Türkiye Devletinin inkirazi ile bütün Türklük davasını kaybedebilir. Türkiye cehaletin değil mazlum çehrelî ihanetin kurbanıdır. Ahlâkî ve kültürel emperyalizmin açtığı yara, ekonominin yediği darbe ölçülemeyecek kadar büyüktür. Bir neslin kendi hatalarını tabu haline getirmek suretiyle yeni bir neslin elinde şaşmaz ve tartışılmaz doğru gibi teslimî. cehalet değildir sade, milletin hayatına kaseden bir ihanettir de.

Bugün, yabancıların iktisadî sosyal, kültürel ve siyasî baskıları altında bocalıyan Türk Milleti, son yıllarda, mukadderatı ile yakından ilgili yeni bir komplo ile karşı karşıya kalmıştır. Bu üzerinde büyük polemik yaratılan, görünüşte iktisadî, fakat aslında hem iktisadî, hem içtimaî ve hem de siyasî sonuçlar doğuracak olan Ortak Pazar konusudur.

Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak, ekonomik organizasyonlara karşı değiliz. Ancak millî ölkülere ters düşmeyen tek alternatifin kısa dönemde uygulama kabiliyeti olmadığından Milliyetçi Hareket Partisi iktisadî amaçla kurulan organizasyonların içtimaî kültürel ve siyasî bütünleşme aracı olarak kullanılmasına karşıdır.

MUHTEREM KARDEŞLERİM !

Bir millet çeşitli milletlerarası müesseselere katılabilir, fakat her katılma kararının millî menfaatler açısından iyice incelenmiş olması gerekir. Eğer katılma kararı gelişen milletin ana gelişme stratejisi ile uyum halinde ise müsbet karar verilir. Türkiye'yi bir diğer kültür camiasındaki milletlerle aynı çatı altında birleştirme kararını verirken acele edilmemesi ve böylesine mühim bir kararda Türk Milletinin oyuna başvurmaları gerekirdi. Demokrasiye inandıklarını beyan eden ve her sözün başında milletin iradesinden bahseden siyasilerden beklediğimiz davranış bu idi.

Biz, ortak pazara katılma sebebi olarak gösterilen «Dış pazarları yitirme endişesini» yerinde bulmuyoruz. Bu gerçekleri örtmek isteyenlerin bir paravanasıdır. Çünkü Ortak Pazarın kuruluş gayesi Roma Andlaşmasında açıkça belirtilmektedir. Ortak Pazar, Avrupa Devletleri arasında sadece iktisadî değil, siyasî, içtimaî ve kültürel birleşmeyi de amaç edinmektedir.

Ortak Pazar çatısı altında bir araya gelerek ekonomik işbirliğini gerçekleştiren ülkeler, diğer alanlarda da işbirliğine müsait, ekonomik-İçtimaî yapılarında benzerliklere sahiptirler. Bir kere bu ülkelerin ekonomik gelişme düzeyleri bakımından fark çok azdır. Ayrıca bu ülkelerin kendi içlerinde kültürel yakınlıklar olduğu da bir gerçektir. Dil, din gibi kültürel müesseseler de aralarında yakınlaşmayı kolaylaştıran yan etkenlerdir. Türk Milleti ile Avrupa Milletleri arasında ise, içtimaî ve kültürel hiçbir ortak taraf yoktur. Bizim içtimaî ve kültür müesseselerimiz beceriksiz kabiliyetsiz yöneticiler elinde ihmal edilmiş, geri bırakılmıştır. Onların ise içtimaî yapıları oturmuş, kültür müesseseleri geliştirilmiş ve kuvvetlendirilmiştir.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak, bu şartlar altında Ortak Pazara girildiği takdirde, Türk Milletinin hristiyan-batı kültürünün emperyalizmine terkedilmiş olacağını söylüyoruz. Bu girişin en tehlikeli kültür emperyalizmine sebep olacağını iddia ediyoruz. Biz Türk Milliyetçileri olarak Ortak Pazara karşı çıkıyoruz.

Hele Ortak Pazarın temelde yatan esas hedefinin siyasi bütünleşme olduğu bilindikten sonra farklı kültür mirasına sahip milletlerle aynı bayrak altında yaşamının, Birleşik Avrupa Devleti içinde bir eyalet olmanın egemenliğimize aykırı düşmesi bir yana, Türk Milletinin kuvvetli, güçlü, refah devleti olması ülküsüne ters düştüğünü haykırıyoruz.

DEĞERLİ VATANDAŞLARIM,

Türk Milleti, batı emperyalizminin veya doğu emperyalizminin sömürgesi olmak değil, çağdaş medeniyetinin en ön safhına geçmiş, kuvvetli, kudretli, büyük bir Türkiye kurmayı hedef olarak seçmiştir.

Ortak Pazara girişimizin içtimaî, siyasî, kültürel sakıncaları yanında, iktisadî bakımdan ortaya çıkaracağı neticeler Türk Ekonomisini dışa bağımlı yapacak yöndedir. Ortak Pazara girişimizle mevcut sanayi tesisi, bilhassa stratejik mamuller imâl eden kamu iktisadî teşekkülleri ve ya sermaye payı yüksek sanayi kollarıyla ancak geniş çapta üretimin tasarruf sağladığı sanayi kolları zamanla tasfiye olacaktır. Diğer yandan yeni sanayi yatırımları azalacak ve Türkiye'nin iktisadî gelişme hızı düşecektir.

Şimdiye kadarki uygulamada bile Ortak Pazar Türkiye'ye bazı çevrelerin ümit ettiği gibi faydalı olmamıştır. Mevcut andlaşmalarla, Ortak Pazar ülkeleri ve Türkiye'nin

farklı ekonomik bünyeye sahip olmalarına rağmen, tek taraflı olarak birincilerin menfaatleri korunmaktadır. Sanayide ilerlemiş Ortak Pazar ülkelerinin ürünleri için karşılıklı gümrük indirimleri tatbik edilirken, Türkiye'nin ihtisaslaşmış olduğu tarım ürünleri konusunda tedrici olarak tanınan kontenjanlar hariç bir avantaj sağlanmamıştır. Tarım ülkesi olan ve ikliminin öz ürünlerini ihraz ederek halletme çabasında olan Türkiye'ye üretim miktarının düşük ve hatta kendi kendine yeterli olmadığı sanayi konusunda mal mübadele imkânı tanınıyor. Buna göre anlaşma ile Ortak Pazar ülkelerinin sanayi ürünlerine pazar temin edilirken, Türkiye'ye aldatmaca haklar tanınmaktadır.

Netice olarak Milliyetçi Hareket, Ortak Pazara, gerek siyasi, gerek içtimâî ve gerekse iktisadî bakımdan Türk Milletine kabul ettirilmek istenen yeni bir sevr anlaşması olduğu için karşıdır.

BÜYÜK TÜRK MİLLETİ

Türkiye'nin Ortak Pazara sokulması hususundaki aceleci karar, hiç değilse yöneticilerin, Türkiye'nin gelişme stratejesinden habersiz Türk'ün millî mefkûresinden habersiz olduklarını gösteriyor, günlük ve kısa devreli politikalarla hükümet ettiklerini gösteriyor. Milliyetçi Hareket her bakımdan, millî kültürümüze, Türk İslâm temel yapısına ve siyasi bağımsızlığımıza aykırı düşen Ortak Pazara şiddetle karşıdır. Ortak pazara girildikten bir müddet sonra, Türkiye ile diğer Avrupa devletleri arasındaki siyasi sınırlar da kaldırılmış olacaktır. Bu suretle kurulacak olan Avrupa Birleşik Devletleri müşterek bir parlamentoya, müşterek bakanlar kuruluna ve bir başkana sahip olacaktır. Buraya katılmış olan bütün memleketlerin meseleleri hakkında bu parlamento ve bakanlar kurulu karar verecektir. Bu ne de-

mektir? Devletimizin, Avrupa Birleşik Devletlerinin bir vilâyeti olması ve milletimizin idaresinin resmen ve fiilen Hıristiyanların eline geçmesi demektir. Bu Türk devletinin sonu demektir; millî sanayii kuruluşunun imkânsızlaşması yanında, kendi istikbalimiz ve siyasetimiz hakkında da kendimizin karar verememesi demektir. Fiilen yok olmak demektir. Bugün, Ortadoğuda ve, Kuzey Afrikada ve Uzak Şarkta bir çok İslâm milletleri dünya üstünde bir kuvvet olabilmek, söz sahibi olabilmek için bizim milletimize güvenmekte, bizim hür devletimizin öncülük ve liderlik etmesini bu milletleri toplamasını beklemektedirler. Bugün, Dünya üstündeki milyonlarca Müslüman Türk, Sovyet Rus esaretindeki 60 milyon esir Türk tek ümit olarak son müstakil Türk devletini, yani bizim devletimizi görmektedirler. Ortak Pazar içinde bu siyasî birliğin gerçekleşmesi bütün bu ümitlerin ölümü demektir. Türkün istikbalini karartan, mazlum milletlerin ümidini öldüren böyle bir birleşmenin, şiddetle aleyhinde olmak Türk milleti için mukaddes bir vazifedir.

Ortak Pazar, milliyetçi fikir akımları dolayısıyla, Asya ve Afrika'da sömürge ve dominyonlarını kaybeden Avrupa Devletlerinin yeni bir oyunudur. Ortak Pazara girmekle Türkiye, Sanayileşmiş Avrupa Devletlerine hammadde kaynağı haline getirilecek ve onların imal ettiği sanayi malları için açık pazar durumuna düşürülecektir. Bu ise gelişme çabasında olan yerli sermayemizin çökmesi ve memleketimizin «Avrupa Birleşik Devletlerinin» bir sömürgesi haline gelmesi demektir.

Elbetteki Milliyetçi Hareket böyle bir organizasyonun karşısında olacaktır. Çünkü bizim açtığımız ekonomik savaşı, milliyetçi çizgide müreffeh, kuvvetli Türkiye'nin yaratılmasını sağlayacaktır. Milliyetçi ekonomik savaş em-

peryalist sömürüye karşı, ülkenin ekonomik bağımsızlığının korunması amacını taşır.

Milliyetçi Hareket, ülkücü kadrosuyla milletini yüceltme, dünya emperyalistlerinin oyunlarını bertaraf etme, Büyük Türkiye'nin hazırlayıcısı olma yolunda hizmet talep ediyor. Milliyetçi Hareket olarak, Türk insanına umut telkin edici, kendine güven ve inanç verici millî ülkümüzde birliğe ve beraberliğe çağırıyoruz.

Milliyetçi Hareket, Türk'ün kendine dönüş hareketidir. Milliyetçi Hareket «Millî Devlet, Güçlü İktidar» parolasını sunuyor.

ZAFER BÜYÜK TÜRK MİLLETİNİN OLACAKTIR !

BÖLÜM : X

- Gecekondu Meselesi

X FOLIO

Geekondu M. 1313



Gecekondu Meselesi

BÜYÜK TÜRK MİLLETİ

Bu gün büyük şehirlerimizin en önemli meselelerinden biri hiç şüphe yokki gecekondu problemidir. Memleketimizde 1930 yıllarından sonra başlayıp ve 1950 lerden sonra daha hızlı bir şekilde devam eden sanayileşme ve şehirleşme hareketlerinin sonunda, mesken sektörünün, sanayileşme hızı ile köylerden şehirlere olan göçlerin toplam hızına yakın bir hızla gelişmemesi neticesinde gecekondu- lar ortaya çıkmıştır. Kırlardan şehirlere nüfusun normal tazyikli, tarım sektöründeki makinalaşmanın artışı, düşük gellr ve fakirlik, nüfusun şehirlere doğru akışının başlıca sebepleri olmuşlardır. Büyük şehirlerimizdeki meskenlerin lüks ve arsaların pahalı olması, köyden şehire çok çeşitli sebeplerle gelenlerin gecekondu yapmalarına vesile olmuş- tur.

Halen büyük şehirlerimizde 750 bin adet gecekondu bulunduğu bir geçektir. Bunların içinde büyük bir ekseriye- ti sağlık ve sosyal yaşama şartlarına uygun değildir. Bu- nun yanında az da olsa yaşama şartları bakımından elveriş- li, sadece ismen gecekondu olan meskenler de mevcuttur. Gecekonduların en fazla toplandığı bölgeler sanayileşmek- te olan büyük şehirlerimizdir. Bu şehirler sırasıyla, İstan- bul, Ankara, İzmir, İzmit, Diyarbakır, Bursa, Eskişehir, Zon- guldak, Adana, Samsun vs. dir. Hattâ daha ileri giderek nü-

fusu 50 binin üzerinde bulunan bütün kentlerimizde gecekondulu mahallelerinin mevcut olduğu söylenebilir.

Gecekondulu bölgelerinde yol-su-elektrik-kanalizasyon gibi altı-yapı hizmetleri kültür ve eğitim tesisleri son derece noksan ve yetersizdir. Bu şartlar altında köylerden şehirlere-gecekondulu mahallelerine-gelenler büyük bir hayal kırıklığına uğramaktadırlar. Millî örf ve adetlerimizin kendilerini sıkması neticesinde çok çeşitli ruhî dengesizliklere uğramaktadırlar.

Gecekondulu mahallelerinin menfî ve gayrimüsaait yaşama şartlarını saymakla bitirmek mümkün değildir. Bu şartlar altında ne yapmak lâzımdır. Alınması lâzım gelen tedbirler nelerdir.

Biz Milliyetçi Hareket olarak bu konular üzerinde duracağız ve büyük çapta gecekondulu bölgelerimizin yürekler acısı problemlerine hal çareleri göstermeğe çalışacağız.

Uzun yıllardan beri çeşitli iktidarların oy avcılığına yarayacak geçici tedbirlerden gayri hiç bir müdahalede bulunmadığı gecekondulu bölgelerine M.H.P. olarak büyük bir ciddiyetle elimizi uzatacağız.

AZİZ MİLLETİM;

M.H.P. halen sanayileşmekte olan şehirlerimiz için uygun nâzım plânları hazırlatacak ve bu plânları her konuda olduğu gibi tavizsiz bir şekilde tatbik edecektir.

Büyük şehirlerimizdeki gecekondulu mahallelerinin sınırları kesin bir şekilde belirlenecek ve gecekondulu sayıları kesin olarak mutlaka tesbit edilecektir. Milliyetçi Hareket isabetli metotlarla gecekondulu bölgelerinin haritalarını yap-

tıracaktır. Gecekonduların nüfusu, bu gecekonduarda oturanların işleri, kiracı mı, yoksa mal sahibi' mi oldukları kesinlikle tesbit edilecektir.

Bu işlemlerden sonra, yaşamaya uygun veya hafif tadilatlarla uygun hale getirilen gecekonduara derhal tapuları verilecek, mutlak manâda yaşamaya uygun olmayanlar tasfiye edilecektir. Milliyetçi Hareket bu tasarruflarda bulunurken evi tasfiye edilen gecekondu sakinlerini sureti-katiyede mağdur etmeyecek, onlara sosyal meskenler yaptırarak sembolik denilebilecek kadar düşük miktarlar karşılığında meskenlerin tapularını verecektir.

Gecekondu ıslah sahalarında yol-su-elektrik-kanalizasyon, sağlık, kültür ve eğitim gibi problemlerin, yaptığı isabetli plân ve etkin tatbikatlarla M.H.P. kısa zamanda halledilecektir.

Buna paralel olarak, köylerden şehirlere ve sanayileşen kentlere olan nüfus akınlarını plânlı bir şekilde realize ederek, süratle işçi meskenleri yapılmasını ve bölgesel kalkınma ve sosyal adalet ilkelerine uygun olarak Anadolu kasabalarında sanayiinin gelişmesine azami dikkat gösterilecektir.

Ayrıca Milliyetçi Hareket uzun vadeli plânlarla sanayileşme ve şehirleşme hızlarına eşit bir şekilde inşaat sektörünün gelişme hızı kazanmasına yayret sarfedecek ve mutlaka bunu başaracaktır.

Kırsal bölgelerde Tarım Kentleri kurularak nüfusun başıboş bir şekilde büyük şehirlere olan akımı önlenecek ve plânlı bir şekilde kanallize edilecektir.

Milliyetçi Hareket gecekonduardan kâr teminini mutlaka surette önleyecek ve bu bölgelerde yaşayanların Millî

örf ve adetlerimize sırt çevirmesine mani olacak tedbirleri alacaktır.

Yukarıdanberi anlatılan tedbirler sayesinde gecekondulardan yetişen gençler sıhhatli, haysiyetli ve Millî kültüre bağlı olarak yetişeceklerdir. M.H.P. nin alacağı tedbirler sayesinde gecekondu mahallelerinde koleradan binlerce insan ölmeyecek, içki-kumar gibi afetler ev-ocak yıkamayacak ve insanlar mutluluğu öğreneceklerdir.

Yaşasın Milliyetçi Hareket ve onun güçlü iktidarı! yaşasın Büyük Türk Milleti-

BÖLÜM : XI

- Nüfus Politikası

Nüfus Politikası

BÜYÜK TÜRK MİLLETİ;

Memleketimiz çeşitli tehlikelerle karşı karşıyadır. Türklüğü öteden beri yok etmeye çalışan güçler, hergün yeni bir imha plânını ortaya koymaktadırlar. Bazen kendi içimizde ayrılık tohumları ekmekte, bazen yabancı kültür ve ideolojileri yeni nesillere aşılama yolunu tutmaktadırlar.

Dün savaş meydanlarında yenemedikleri, yok edemedikleri Türk Milleti'ni bugün çeşitli düzenbazlıklarla çökertmek istemektedirler. Yabancı kültürlerin medeniyet icabı diye zorla kabul ettirilmesi, gençlerimizin komünizme hizmet eder hale getirilmesi bu taktiğin icaplarından.

AZİZ VATANDAŞLARIM;

Sanki bütün dünya birleşmiş ve Türk Milleti'ni yıkmaya çalışıyor gibidir. Bunun sebebi, Türklerin yeryüzünde işgal ettikleri mevkiin önemidir ve bu topraklarda kurulan büyük ve kudretli bir devletin dünya siyaseti üzerinde oynayacağı büyük roldür. Gerçekten, bu topraklarda millî benliğine kavuşmuş, sanayileşmiş, millî birlik ve bütünlüğünü sağlamış 100 milyonluk Büyük Türkiye Orta Doğu'da, Balkanlarda, Kuzey Afrika ve hâlen esir Türklerin yaşadığı ülkelerde menfaatleri bulunan devletleri ürkütmektedir. Korkutmaktadır.

Bu sebeble, bu, Büyük Türkiye'nin kuruluşunu önlemek için, bir yandan içimizde çeşitli ayrılıkların doğmasına çalıřıldığı gibi, nüfusumuzun artışının da önüne geçilmesini istemektedirler. Tamamen Türkiye'nin dışında plânlanan ve Türk hükümetlerine kabul ettirilen «Doğum Kontrolü» siyaseti, doğrudan doğruya Türk Milletini imhâ plânıdır, Türk Milletini yok etme siyasetidir.

Yâni, bugün hükümetlerce tatbik edilmekte olan doğum kontrolü aslında Türk Milletinin varlığına, geleceğine ve Türk neslinin istikbaline bir hiyanettir. Bir suikasttır. Doğum kontrolü adı altında yürütölen bu politikanın esas gayesi Türk Milletini kuvvetsiz, aciz hâle getirmekten ibarettir.

AZİZ TÜRK MİLLETİ;

Tekrar ve ısrar ediyoruz ki, doğum kontrolü siyaseti ve tatbikatı dışarıda plânlanan ve dışarıdan idare edilen bir harekettir. Çünkü, doğum kontrolü yapılan her Türk kadını için doktor ve hemşirelere, Amerika'daki bir vakıf-dan alınan yardımlarla prim ödenmektedir. O halde, bütün kökü dışarıda bulunan akım ve düşünceler gibi, doğum kontrolü düşüncesi ve tatbikat da Türk Milletinin millî varlığına yönelmiş bir ihanet hareketidir.

Burada şunu da ifade edelim ki, Amerika'dan gelen her yardıma karşı çıkan komünistler Doğum kontrolü ihanetine ses çıkarmamışlardır, hattâ desteklemişlerdir. Yine görölüyor ki, Türk Milletini yıkmak konusunda daima komünist-kapitalist işbirliğini tesis etmek mümkündür.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak, kökü dışarıdaki komünizme karşı olduğumuz gibi, yine kökü dışarıda bulunan doğum kontrolü siyasetine de karşıyız.

Şunu da belirtelim ki, bizden başka, komşu devletlerin hiçbirisinde doğum kontrolü siyaseti uygulanmamaktadır. Yunanistan, Bulgaristan, İran, İsrail nüfuslarını daha da artırmanın çarelerini araştırmakta ve tatbik etmektedirler. O halde, Türkiye'nin bu topraklarda kıyamete kadar var olabilmesi için, nüfusunu azaltmak değil, artırmak çarelerini araştırması hem aklın, hem de ilmin icaplarındandır. Aksi halde, etrafında günden güne gelişen, büyüyen ve nüfusu çoğalan dev devletler arasında hem Türkiye'nin, hem de Türk Milletinin yok olması mukadderdir. Dolayısıyla, bütün ikaz ve uyarmalarımıza rağmen doğum kontrolü siyasetini ısrarla devam ettirmenin bizi ne acı ve hazin neticelere götüreceğini düşünmenizi isterim.

TÜRK MİLLETİ;

Yetkililer doğum kontrolü siyasetine sebep olarak nüfusun gelirden fazla artmasını, bu sebeble de fert başına düşen millî gelirin düşük olmasını göstermektedirler. Bunlar kendi beceriksizliklerini millete hayatıyla ödetmek isteyen kişi ve zümrelerdir. Bunlar, kendi basiretsizliklerini milleti tehlikeye atarak unutturmak heves ve sevdasını taşıyan millî şuur ve ülküden mahrum kimselerdir. Bunlar, Türk Milletinin ilâhî görevini idrak edemeyen dar görüşlü gruplardır. Bunlar, Türk Milletinin kurtuluşu ve yükselmesi için yabancılardan reçete bekleyen, başkalarının emirlerine kayıtsız uyan uşak zihniyetlidirler.

Şunu biliniz ki, Türk Milleti kalkınmak zorundadır. Türk Devleti büyük devlet olmak mecburiyetindedir. Kendi büyüklüğüne inanmadıkça, kendini büyük yapacak unsurlarla donanmadıkça, bu topraklarda hayatini devam ettirmesi mümkün değildir.

Kalkınmanın da en önemli sermayesi insandır. Büyük devlet olmanın da en büyük ölçüsü kalabalık nüfusa sahip olmaktır. O halde Türk Milletini yönetenler, Türk Milletinin nüfusunu artırmak çarelerini aramalıydılar. Fert başına düşen millî geliri artırmanın yolu, Türk neslini imha değildir. Memlekette büyük sanayii kurmaktır. Yer altı ve yer üstü zenginliklerimizi işleyip, Türk Milletinin emrine vermektir. Millî geliri artırmanın yolu, iç ve dış ticareti azınlığın, Türk düşmanlarının elinden kurtarmaktır.

Dün, 13 milyon nüfusu az görenlerin, «50 milyon olsaydık benim sesim başka türlü çıkardı» diyenlerin bugün 35 milyonu çok bulması ne hazin tecellidir ve aynı zamanda Türk Milleti için ne büyük bir ibrettir.

Öte yandan nüfusumuz az iken, fert başına düşen millî gelirin fazla olduğuna da şahit olmamışızdır. Bugün, nüfus düne nazaran 3 misli olmuştur, fakat fert başına düşen millî gelir üçte bir oranında azalmamıştır, aksine artmıştır. Dün kalkınmak için nüfusa ihtiyacımız vardı. Bugün de vardır. Hollanda ve Belçika'da kilometre kareye üçyüz kişi düşmektedir. Bu hesaba göre Türkiye'de en az 150 milyon insan yaşayabilir.

Tekrar ediyoruz: Nüfus artışını önleyerek millî geliri yükseltmek çok hatâlı bir siyasettir. Halkın refahı memleketin yer altı ve yer üstü kaynaklarını ilmî usullerle işletmek ve İnsan emeğini israf etmeden kullanarak değerlendirmekle sağlanır.

AZİZ VATANDAŞLARIM;

Aşıkardır ki, doğum kontrolü düşünce ve siyaseti ilmi esaslardan mahrumdur. Ciddî sebepleri yoktur. Dışarıdan sağlanan yardımlarla yürütülmektedir. Halbuki, Ame-

rika bu yardımı bize kara kaşımıza hayran olduğu için yapmamaktadır. Bu yardımın arkasında başka maksatlar yok mudur?

Bunun arkasında yatan gerçek şudur :

Türk Milleti güçlü bir iktidarla ve millî bir siyasetle 21. yüzyıla sanayileşmiş, kuvvetli, müreffeh ve en az 80 milyonluk bir devlet olarak girecektir. Bu devletten bütün dünya devletleri korkmaktadır. Çünkü dünya siyasetinin tanzimini, yine eskiden olduğu gibi bu devlet yapacaktır. Kimseye ezilmeyecek, kimseyi ezdirmeyecektir. Mazlumların koruyucusu olacaktır. Dünya çapında adaletin tesisini sağlayacaktır.

Eğer, gerçekten, nüfus kontrolü siyasetinin tatbiki için bize yardım yapıyorlarsa aynı yardımı sanayileşmemiz, sağlık meselelerimizi halletmemiz için yapsınlar. Bunu talep edelim. Samimiyetleri ortaya çıkacaktır. Fakat, hemen söyleyelim: Böyle bir talep karşısında milleti imha için yaptıkları yardımın, milleti ihya için yapılmadığı görülecektir.

Bu konuda önemli gördüğümüz bir diğer nokta da şudur:

Türk kadınının fazla doğum yapması, ailelerin fazla çocuk sahibi olmaları millet olarak yüksek bir ideale sahip bulunuşumuzun ifadesidir. Gözümüzü kâinata çevirdiğimizde, çeşitli tehlikelere rağmen kıyamete kadar varlığını devam ettirmek endişesinde olanların fazla çoğaldığını görürüz. Türk Milleti de daima çeşitli tehlikelere maruz kalmıştır, kalmaktadır. Ve millet olarak da kıyamete kadar yaşamak istemektedir. Kendisinin büyük millî ülkü ve hedefleri vardır. Bu hedeflere varmak için kalabalık olması gerekir. Millîtimiz bunun idrakî içindedir. Bütün fertlerini

şehid veren aileler vardır. Bu aileler veya onların komşuları yine bu maksatla çok evlat yetiştirmektedirler.

O halde, Türk milletinin yöneticisi olmak isteyenler, bu iddia ve ülküleri taşımalıdır. En azından Türk Milletine şahsiyet veren duygu ve düşünceleri ruhunda duymalıdır.

İşte, doğum kontrolü siyasetini uygulayanlar, bu iddiayı taşımayanlardır. Türk Milletinin hissettiklerini hissetmeyenlerdir.

MHP olarak, doğum kontrolüne millî çıkarlarımıza aykırı olduğu için karşı olduğumuz gibi, İslâmiyete de, ilme de aykırı olduğu için karşıyız.

Kıyamete kadar Türklüğü ve İslâmiyeti yaşatmak isteyenler, doğum kontrolüne «hayır» diyiniz.

Türk'ün Cihan Hâkimiyeti mefkûresine bağlı olanlar, başkalarının hazırladığı imha plânını bozunuz.

Kızılma'ya giderler, sizi, daha yabancı askerlerle karşılaşmadan yok edenleri, siz yok ediniz.

YAŞASIN 100 MİLYONLUK - BÜYÜK TÜRKİYE !

BÖLÜM : XII

- Türkeş ve 27 - Mayıs





Alparslan Türkeş'in Biyografisi

Türkeş'in ataları Kayseri'lidir. Büyük dedesi Ârif Ağa, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinin Yukarı Köşkerli köyünden göç ederek Kıbrıs'a yerleşmiştir.

Türkeş, 1917 yılında Kıbrıs'ta, Lefkoşe'de doğmuştur. Babası Ahmet Hamdi Efendi, annesi Fatumatül Zehra Hanımdır.

Türkeş, ilk ve orta öğrenimini Lefkoşe'de yapmıştır. İngiliz işgal idaresi altında duyduğu yurt ve hürriyet özlemi ile ailece Türkiye'ye göç etmişler ve İstanbul'da yerleşmişlerdir.

Küçük yaşlarından itibaren askerlik mesleğine gönül veren Türkeş, 1933'te Kuleli Askerî Lisesi'ne girmiş, 1936'da üstün başarı ile mezun olmuş ve Harbokulu'na geçmiştir. 1938 yılında Harbokunu başarı ile bitirerek, piyade asteğmeni rütbesiyle, Piyade Atış Okulu'na girmiştir. 1939 yılında teğmen rütbesiyle ordu saflarına katılmıştır. Orda da hizmetleriyle muntazam terfi etmiştir. Harp Akademisi sınavlarını kazanarak Harp Akademisine girmiş, başarılı bir öğrenimle Kurmay Subay olmuştur.

1948'de Genel Kurmaylıkça açılan sınavlarda muvafakiyet göstererek Amerika'ya tahsile gönderilmiş, orada Amerikan Piyade Okulu ve Amerikan Harp Akademisi tahsilini iyi derece ile bitirmiştir.

1955'te Kurmay Binbaşı Türkeş, Amerika'da Vaşington'da bulunan «Daimî grup» nezdinde, Türk Genel Kurmayı'nın temsil heyeti üyeliğine atanmış, 1957 yılı sonuna kadar bu vazifeyi başarı ile ifa etmiştir.

Türkeş bu süre içinde «University of America» Amerikan Üniversitesi'ne devam etmiş, «International Economic» öğrenimi görmüştür.

Yurda dönen Türkeş, 1959'da Almanya'ya atom ve nükleer okuluna gönderilmiş, bu okulu da başarı ile bitirmiştir.

27 Mayıs 1960 tarihine kadar Avrupa'da çeşitli NATO toplantılarında ve askerî manavralarında Türk Genel Kurmayı temsilcisi olarak bulunmuştur.

27 Mayıs

27 mayısta Türkes, ordu müdahalesini bir parti iktidarına karşı darbe-i hükümet olarak değil, partilerin içinde düştükleri uzlaşmaz durum sebebiyle zararileşen, partiler üstü bir hakemlik ödevi olarak görüyordu.

Ordu müdahalesi, kardeş kavgasına mâni olmak içindi.

Müdahale, bir parti iktidarını yıkarak idareyi diğer parti yöneticilerine teslim için değildi.

Böylece Türkes, ilk andan itibaren partizan olmayan millet çoğunluğu için sevgi ve ümitle bağlanılan güven unsuru olurken, politikasına karşı olanların, yıkağa, mad-den ve manen tahribe kararlı oldukları bir hedef olarak belirdi. İhtilâlin kendileri için yapıldığını sanan İnönü, Cemal Gürsel'in tabiriyle «Gerdeğe girecek bir damat gibi iktidarın kendisine teslim edilmesini bekliyor», bir yandan da komite içindeki adamlarıyla pazarlık yapıyordu. Bütün arzu ve isteklerine karşı çıkan bir tek kişi vardı: O da Türkesti. O halde Türkes saf dışı olmalıydı. Zira İsmet paşanın, ta 1944 yılındaki Milliyetçilik Hareketinden, Türkes'e kini vardı. Bütün Türk Milliyetçilerine tabutluk işkenceleri yaptırmıştı. O halde Türkes'in bulunduğu bir komite, İnönü'ye iktidar vermezdi. Çünkü Türkes, Türk Milliyetçisi idi. Ayırım yapmadan Türk Milleti'nin tümünü, aynı değerde görür. Bütün benliğiyle severdi. Zaten ilk gün radyoda yaptığı konuşmada, harekâtın hiç bir zümreye karşı olmadığını, kardeş kavgasının önlenmesi için yapıldığını, Türk Milleti'ne ve dünyaya ilân etmişti. İşte sürüşme ve Türkes'e karşı hoşnutsuzluk o anda başlamış. D.P. yi tutan ve ona rey veren vatandaş kitlesinden mutlak hesap sormak ve intikâm almak isteyen partizan çev-

reler, bu tip olayları önleyen ve fırsat vermeyen Türkes'e karşı çeşitli iftira kampanyaları açmış ve nihayet 13 Kasım komplosunu düzenleyerek Türkestən kurtlumuşlar, ama hareket amacından sapmış ve vatandaş arasına kin, inikâm ve nefret tohumları ekilmiş, bazı çevrelerin olayları istismar ederek oy avcılığı yapmalarına yol açmıştır.

HAREKATIN AK RENGİ YASSIDA :

Türkes'e yapılan iftirallardan biri de şiddet taraftarı olduğu idi. Hiçbir iddia bu kadar hakikat dışı olamazdı. Türkes, 27 MAYIS Millî Birlik hareketinin kansız icraatında ön plânda müessir olanlardandı.

İnkılâp yönetiminin tarafsızlığına en fazla titizlik gösterenlerdendi. Türkes için önemli olan milletin huzur ve selâmete ulaşması idi, hesap sorma, ceza verme değil. Bu sebeple Türkes bir Yassıda mahkemesi kurulmasına da taraftar değildi. Düşünülen çözüm yolu DP iktidarının ileri gelenlerini belirli bir süre için memleket dışına çıkartmaktı. Türkes için, milletin ve devletin kuvvet ve sıhhat bulması için girişilecek reformlar, eski iktidar sorumlularını yargılamaktan daha çok önemli idi. Türkes, Gürsel ve Dışişleri Bakanı Sarper ile görüşerek DP ileri gelenlerini İsviçre'ye göndertmek istemiş, fakat o günün şartları içinde bunda muvaffak olamamıştır.

TÜRKEŞ İDAMLARA KARŞI İDİ :

Türkes, bir Yassıda mahkemesinin kurulmasına taraftar olmamakla beraber o günün şartları içinde bu bir zaruret haline gelince, mutlak adaletin tecellisi için mahkemenin her türlü şaibeden ve her türlü tesirden uzak kalmasına çalışmıştı. Hâkimler vicdanlarına ve kanuna tâbi olmalıydılar. Yassıada hâkimleri, Türk adliyesinin yüz men-

subu arasından seçilmişti. Hepsi DP devrinin, en iyi sicil almış hukukçuları idiler.

Türkeş, bu mahkemenin vereceği âdil hükümlere hürmet taşımakla beraber, idam cezalarının infazını istemiyor, böyle bir tatbikatı, millet için hayırlı görmüyordu. Yassıada mahkemeleri karar safhasına geldikleri sırada, Türkeş yurt dışında idi. Zorla yurt dışına çıkarılmıştı. Buna rağmen Türkeş, memleketin huzuru ve millî birlik duygusu ve endişesi ile iktidarı elinde tutan görevlileri, idamların yapılmaması hususunda ikaz etmişti.

MBK içinde liderliğini Türkeş'in temsil ettiği ekip, ihtilâlin müşfik, mutedil, tarafsız, hürriyetçi ak bir yönetim olmasında ve inkılâp iktidarının reformcu bir anlam kazanmasında başlıca âmil olmuştur.

Türkeş'in olmaması halinde, basit bir darbe-i hükümetle yeni bir başvekil ve bir parti diktası getirecek olan müdahale Türkeşin sistemli ve ısrarlı çabalarıyla ileri, sosyal muhtevalı millî bir inşa hamlesi haline gelmiştir.

Devlet Plânlama Teşkilâtı, idarî reform, tarım ve toprak reformu, kütlevî, meslekî ve teknik eğitim, iş ve işçi seferberliği, radikal sanayileşme, yerleşme ve yaşama düzeninin tanzimi, sağlık hizmetlerinin sosyalizasyonu, Türkeş ve ekibinin hizmet plânının ana hatları idi.

İnönistlerin biran önce iktidara el koyma arzusu, statükocu kadroların mukavemeti ve şahsî kıskançlıklar 13 Kasımı hazırladı.

Alparslan Türkeş'in o tarihteki Devlet Başkanı Cemal Gürsel'e yazdığı idamların yapılmamasını isteyen mektubun metni aşağıdadır. Bilindiği gibi bu mektup; parti liderlerine M.B.K. üyelerine gönderilmiş ve o tarihlerde yayınlanan ve C.H.P.'ye karşı olan halk kitlelerinin yakın-

dan benimseyip takip ettiği YENİ İSTANBUL Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

ORGENERALİM

7. Eylül. 1961
Yenidelhi - Hindistan

Size asla yazmak niyetinde değil idim. Fakat bugün, memleketin yüksek menfaatleri bakımından bazı hususların dikkatinize sunulması zarurî oldu. Şöyle ki :

Yüksek Adalet Divanı, bir kaç güne kadar, eski iktidar mensupları hakkında hükmünü verecektir. Adaletin hükmüne müdahale etmemek ve daima hürmetkâr bulunmak şarttır. Ancak, hükümlerin infazı, yurttaki mevcut durumun nezaketi göz önüne getirilince ayrıca incelenmeğe değer görülmüştür.

Yüksek Adalet Divanı'nın vereceği cezalar içinde, idam hükümleri mevcut bulunduğu takdirde, bunların tadil edilerek hafifletmek cihetine gidilmesi çok faydalı olacaktır. Çünkü :

a) İdam cezalarının infazı, 13 Kasım'danberi atılan çok hatalı adımlar dolayısı ile, memlekette meydana gelmiş olan huzursuzluğu daha çok artıracaktır.

b) Ölüm cezalarının infazı, yurt dışında milletimiz ve Devletimiz aleyhinde tepkilere yol açacaktır.

c) Ölüm cezalarının infazı halinde; milletimizi bölen, kin ve garaz duyguları şiddetlenecek ve 27 Mayıs'ın amacı olan **Milli Birlik Ruhu**'nun geliştirilmesini güçleştirecektir.

ç) Yukarıda sıralanan mahzurlarına karşılık, cezaların infazı ile memlekete sağlanacak hiç bir fayda yoktur.

Esasen siyasî suçlardan dolayı, ölüm cezaları verilmesi, bugünün insanlık duygularına uymamaktadır.

Buraya kadar sıralanan mütalâalara ilâveten, hukuk bakımından da şu hususların incelenmesi lüzumdur.

I — Yüksek Adalet Divanının vereceği idam kararlarının nihai incelenmesi, bununla ilgili kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, tek meşru yasama organı bulunan 27 MAYIS MİLLÎ BİRLİK KOMİTESİ'ne ait idi.

II — Bugün ise yasama organı, yalnız başına 13 Kasım komitesi değil, Temsilciler Meclisi ile birlikte komiteden meydana gelen Kurucu Meclis'tir.

III — Türk Anayasasına göre, idam hükümlerinin nihai incelenmesi, yasama organlarına aittir. Şu halde, bugün Yüksek Adalet Divanının vereceği idam kararlarının yalnız 13 KASIM KOMİTESİ'nce incelenmesi hukukî ve meşru olamaz.

Aksi halde, millet ve tarih önünde sorumlu olacağınızı hatırlatırım.

Saygılarımla.

ALPARSLAN TÜRKEŞ

Not : Oğlunu kurban etmek isteyenlerin de bulunduğu bir ortamda idamlar konusunda hiçbir itiraz sesi yükselmemiştir. İdamlara karşı çıkan tek ses, Türkeş'in olmuştur.

ŞEN'İ BİR YALAN

Türkeş ve ekibi millet hizmetinden uzaklaştırıldı ve şen'i iftiralara maruz bırakıldılar. Bu iftirallardan biri de sarı zarf, diye dillere destan olmuştu. İsnat ve iftira şöyle idi : «İnkılâp gecesi Başbakanlığa girilmişti. Türkeş müsteşar olmuştur. Bu sıfatla kasayı açmıştı ve kasadan içinde bulunan bir sarı zarf kaybolmuştu.»

Böylece, Türkeş lekelenmek isteniyordu. Aslında bir kasa meselesi, bir zarf meselesi yoktu. Başbakanlık kasa-sından ne bir zarf, ne de bir pul kaybolmuştu. Hâdise, iğ-renç bir siyasî lekeleme oyunu olarak, Türkeş yurt dışına çıkarıldıktan sonra ortaya atılmıştı.

Başbakanlık kahasını Türkeş değil, millî emniyet mensupları ve kasa uzmanları bir hâkimler heyetinin huzurunda açmışlardı. Heyette Askerî Temyiz Mahkemesi Hâkimi, Örfî İdare Hâkimi ve Millî Savunma Hâkimi bulunuyordu. Kasa içindekiler sayılmış, zapta geçirilmiş imzalanmış, mühürlenmiş ve müsteşarlık ödevine gelen Türkeş'e, öylece teslim edilmişti. Türkeş, müsteşarlıktan ayrılırken hesabı aynen teslim etmişti. Eğer bir tek kuruş eksik olsaydı, Türkeş'in canına ve şerefine kaseden düşmanları, bunu derhal bir mahkeme konusu yapma fırsatını kaçırmazlardı. Bu dedikodulu hâdiseyi aydınlatmak için kasa zaptının foto-kopisini neşrediyoruz.

ZABIT VARAKASI

Bir hasiran bindokuyun altug gund saat on ellide Bag Vekilet mahkemese verilen emir dereginde anabik Bag Vekilet mustofari Ahmet Salih korurun gahiyte olmasina bu karp tarafında bulunan BODE PAKIZI ayri ayri tesbit ve tesbit edilmiş olup bu tesbitlerde tarafımızdan imza edilerek bu sabit varakasına ayrı ayrı sahife numaraları atılarak düzenlenmiş olduğuna ve bu emirde kayıfıyeti bu suretle tesbit edilmiş olduğuna ve bu emirde alınan tesbit belgeleri ile sabit varakasından bir nüshasının kase içerisinde eşyalarla birlikte aynen konulduktan sonra kase kapatılarak gizfresinin bosulerek kapatılmaş olduğuna ve bu sabit varakası ile tesbit belgelerinde birer nüshasının Bag Vekilet mahkemese verilmek üzere bulunmuşuna ve bir nüshasının Bag Vekilet mahkemese verilmek üzere bulunmuşuna mütedair ig bu sabit varakasına şifreli olarak yazılmış gese (üç kelime çisildi) dördü kırkiki gese tesbit ve emir altına alındı. 1 Hasiran 1960 saat 0,42

Hakim Md. Deb.
As. Teşhis Maddeleraci
Muavini ve Şerh İdarce
As. Mahkeme Bag Hakimi
Halil Kalkan

Hakim Yrb.
M. N. V. Şahin
Müavini İy.
Mustafa Şahin

Hakim Yrb.
Hary Osman Şahin
Olup Ort. Şerh İdarce
2 No. 11. Mahkeme
Hakim
Turgut Arıng

Not : Kasa muhteviyatı 9 sayfayı dolduran yüzlerce kalem halinde, hâkimler heyetince tesbit edilmiştir. Kasayı açan heyet, kasada devlet resmîyet, ciddiyet ve onuruyla bağdaşmayan eşya ve vesaikler bulmuşlardır.

Gerektiği zaman kasa muhteviyatının tümü kalem kalem açıklanacaktır.

Fotokopide de görüldüğü gibi zabıt varakasının metni aynen şöyledir :

«TESBİT ZABIT VARAKASI»

Bir Haziran Bindokuzyüz altmış günü saat on ellide Başvekâlet makamınca verilen emir gereğince Sabık Başvekil müsteşarı Ahmet Salih Kuru'un çalışma odasının Sağ karşı Tarafında bulunan bir Kapı ile ayrılmış olan banyo dairesindeki koridor üzerinde bulunan BODE PaX-XER markalı kasanın şifresi tarafımıza tevdi edilerek Millî emniyetten bu kasayı açabilecek memur'da celp ettirilerek heyetimizce kasa huzurumuzda açılmış ve bu BODE PaX-XER markalı kasanın en üst ayrıca kilitlenen birinci gözü ile kilitsiz olan ikinci ve üçüncü ve dördüncü gözleri ayrı ayrı taadat ve tesbit edilmiş olup bu tesbitler'de tarafımızdan imza edilerek bu zabıt varakasına ayrı ayrı sayfa numaraları atılarak mühürlenmiş olduğuna ve bu taadat keytliyeti bu suretle tesbit edildikten sonra bu tesbit edilen tesbit Delegeleri ile Zabıt varakasından 1 nüshasını kasa içerisine eşyalarla birlikte aynen konulduktan sonra kapatılmış olduğu ve bu zabıt varakasıyla tesbit belgelelerinden birer nüshasının'da zabtı imzalayanların almış bulunduğuna ve bir nüshasında Başvekâlet müsteşarı Kurmay Albay Alparslan Türkeşe verilmiş bulunduğuna müteadayir iş bu zabıt varakası yazılarak dördü Kırkiki geçce tanzim ve imza altına alındı. 1 Haziran 1960 saat 0.42»

Hâkim Kd. Bnb.

As. Temyiz Müdelumumî

Muavini ve Örfi İdare

As. Mahkeme Baş Hâkimi

Halit ANILAN

Hâkim Yzb.

M.M.V. Hukuk Müsavir Mv.

Mustafa ŞAHİN

Hâkim Yzb.

Harpokulu Hâkimi olup Örfi

İdare K. İğı 2. Nolu As.

Mahkemesinde Hâkim

Turgut ARTUĞ

İki yıl sonra, Türkeş yurda dönerken arkadaşlarına şöyle diyordu : «Yüzümüz maziye değil, geleceğe dönüktür, bize husumet gösterene de sevgi ve dostlukla mukabele edeceğiz. Milletçe kurtuluşun yolu budur. Türkiye'de nifak, küskünlük, ayrılık olmamalı, kurtuluş millî tesanüttedir.»

Bu düşünce ile, olanlar ve hattâ hakkında söylenenler için sükûtu tercih ediyordu. Açık düzen içinde, milletine başlamış olduğu hizmeti devam ettirmek arzusu, baskı ve tertiple geciktirilmek isteniyordu. Yurda dönüşünün üçüncü ayında, 21 Mayıs vesile yapılarak tekrar açık bir zulüm ve haksızlığa hedef kılındı.

27 MAYIS'ı millî bayram ilân edenler; 27 Mayıs'ı millet için bir selâmet şeklinde icra edenleri inkâr ve imhaya savaşıyorlardı. Türkeş 21 Mayıs sabahı kendini tevkife gelenlere: «**Haklıyım, cesurum, kuvvetliyim**» demişti. Askerî mahkemenin beraat kararı, bu haklılığın tescili oldu.



**Milli Devlet
Güçlü İktidar**

**Türklük Gurur ve Şuuru
İslâm İmanı Ahlâk ve Fazileti**

Milletin efendisi Millete hizmet edendir.

100 Milyonluk Büyük ve Güçlü Türkiye'yi Kuracağız.

İslâm Ruhumuz Türklük Bedenimizdir.

Komşusu açken Tok yatan bizden deyildir.

Genel Merkezden Temin Edeceğiniz Mühim Kitaplar

1 —	Türkiyenin meseleleri (ilâveli yeni baskı)	15.— TL.
2 —	Dokuz Işık (8. Baskı)	7,50 TL.
3 —	Yeni Ufuklara Doğru	7,50 TL.
4 —	1944 Milliyetçilik Olayı	7,50 TL.
5 —	İslâma Göre Milliyetçilik	20.— TL.
6 —	Başımıza Gelenler	20.— TL.
7 —	Göç	20.— TL.
8 —	Milliyetçi Sanayi Sistemi	12,50 TL.
9 —	Milliyetçi Hareketin El Kitabı	5.— TL.
10 —	M.H.P. Seçim Konuşmaları Rehberi	6.— TL.
11 —	Hücre	10.— TL.
12 —	Mesele (Dündar Taşer)	25.— TL.
13 —	Türkiyede Sosyal Güvenlik Çıkmazı	20.— TL.
14 —	Türk Tarihi (1. 2. 3. Ciltler) beheri	20.— TL.
15 —	Tüzük	1.— TL.
16 —	Program	1.— TL.

Kitaplarımız % 20 tenzilâtlı ve ödemeli olarak gönderilir.

Genel Merkezde Mevcut Olan

BAYRAKLAR

1 —	150x100 Parti Bayrağı Yün	75.— TL.
2 —	105x70 Parti Bayrağı Yün	50.— TL.
3 —	40x30 Parti Bayrağı Yün	13.— TL.
4 —	Taksi flaması	5.— TL.
5 —	Masa Bayrağı ipek	2,50 TL.
6 —	Yazlı ipek bez yaka	0,30 TL.

ROZETLER

1 — Normal ebat üç hilâl parti rozeti	2.— TL.
2 — Küçük boy rozet parti	2.— TL.
3 — Bozkurt Rozeti mavi ve kırmızı	2.— TL.
4 — Kimlik cüzdanı	4.— TL.

KOLYELER

1 — Çift taraflı yuvarlak kolyeler	10.— TL.
2 — Kalp şeklinde çift taraflı iki renkli yazılı kolyeler	10.— TL.
3 — Kalp şeklinde tek taraflı iki renkli yazılı kolyeler	7,50 TL.
4 — Gümüş hilâlli bozkurt kolyeler	25.— TL.
5 — Hilâlli bozkurtlu manşet ve kravat iğnesi takım halinde	20.— TL.
6 — Yüzük hilâlli kaş	10.— TL.

Not : Ödemeli olarak gönderilir.

ULB Halle

3/1

000 161 748



03 SA 7457



Emel Matbancılık Sanayi Ltd. Şti. - Ankara

Fiyatı : 6 TL.

Kapak : Yılmaz YALÇINER

